



CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

SỐ 166 — THÁNG 01 — 2012

Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Năm liên đới đức tin (Lê Đình Thông) 2
- Cái nhìn mới về tôn giáo (tiếp theo) (Lm Mai Đức Vinh) 3
- Tay nắm Chúa, tay nắm anh em (Elisabeth Tiết) 5
- Đại hội thợ gặt (JB/HTT) 7
- Một chuyến đi (Dominique K12) 8
- Thơ chúc mừng năm mới (Liên nhóm Đức quốc) 9
- Chúc mừng năm mới 10
- Sứ Táo quân (Táo de colores) 11
- Gửi chút tình Xuân (NTS) 12



SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 12/02/2012

14g30—16g30

Ultreya :

Chúa nhật 26/02/2012

14g30—18g30

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>

<http://cursillovnau.free.fr>

eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne

38 Rue des Épinettes

75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701

Fax. +33 (0) 156 802 268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Xuân về Tết đến, thông thường ai ai cũng vui cười, cũng chúc tụng nhau những gì tốt đẹp nhất. Nhưng dường như năm nay, niềm vui có vẻ gượng gạo, nụ cười có chút ngượng ngùng. Có thể nói, từ khi bước sang thiên kỷ thứ ba, đây là những ngày đầu năm khiến người ta lo lắng, bất ổn nhất vì những vấn đề to lớn đang đứng trước mặt và hứa hẹn mang đến bất hạnh cho rất nhiều người.

Hòa bình thế giới bị đe dọa bởi những lò thuốc súng ở Đông Á, Trung Đông, Phi Châu... Khủng hoảng kinh tế, tài chính đã có những tác động mạnh đến tất cả các nước Âu Mỹ... Thuế má gia tăng, đồng tiền mất giá... Giáo Hội cũng đang là mục tiêu của nhiều tấn công đến từ tứ phía. Tại nhiều quốc gia, sự kỳ thị tôn giáo của những thể chế độc tài, sự kỳ thị giữa các tôn giáo với nhau đã khiến nhiều anh chị em Công Giáo chúng ta bị giết hại, bắt bớ, ngục tù. Thánh đường, thánh địa bị tấn công, phá hủy hay làm ô uế. Truyền thông bôi nhọ từ Đức Thánh Cha trở xuống... Hơn bao giờ hết, nhân loại và nhất là người Kitô hữu chúng ta rất cần có hòa bình ngoài xã hội, có bình an trong tâm hồn. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải hiệp thông với Giáo Hội khắp nơi.

Nhân những ngày đầu năm 2012 và cũng là ngày Tết Nhâm Thìn, xin mượn lời cầu chúc trích trong sách Dân Số để chúc mừng Năm Mới Quý Anh Chị : “Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em ! Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em !” (Ds 6, 24-26). Vì đây chính là những lời chúc Thiên Chúa đã dạy cho tổ phụ Môsê và Ngài còn hứa “Chúc tụng như thể là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds. 6, 27).

Chúng ta đều biết, chính trong lúc sôi động nhất của chiến trường Việt Nam, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã ban hành thông điệp ngày 08/12/1967 để thiết lập “Ngày Hòa Bình Thế Giới” vào mỗi ngày 01/01 Dương Lịch hàng năm. Và ngày Hòa Bình Thế Giới đầu tiên là ngày 01/01/1968. Tiếc thay, chỉ một tháng sau đó, đã diễn ra thảm cảnh Tết Mậu Thân. Tuy dường như thực tế không giống như những mong đợi của ĐGH, nhưng Giáo Hội vẫn kiên trì “tin tưởng” vào lòng từ bi của Thiên Chúa. Chính niềm tin tưởng này đã khai sinh ra “Con Đường Hy Vọng” của Vị cha chung của Phong Trào Cursillo Việt Nam là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đang được Tòa Thánh xét phong Chân Phước.

Cũng với niềm tin tưởng kiên trì này mà ĐGH Biển Đức XVI đã qua tông thư “Porta fidei” quyết định tổ chức Năm Đức Tin sẽ bắt đầu vào ngày 11/10/2012, -ngày kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công Đồng Vatican II- và kết thúc vào ngày 24/11/2013 -Lễ kính Đức Kitô Vua năm sau.

Đối với người cursillistas chúng ta, lòng tin tưởng, phó thác vào Thầy Chí Thánh là cốt lõi cuộc sống Ngày Thứ Tư của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải nâng trau dồi, củng cố Đức Tin của chúng ta. Có Đức Tin, ta mới có được sự trông cậy, phó thác, và chúng ta mới chan hòa được tình yêu từ Thiên Chúa cho tha nhân. Chính nhờ vậy mà Phong Trào Cursillo của chúng ta tại đây đã từng bước trưởng thành, phát triển và đang bước vào năm thứ 20 hiện hữu trên đất Paris và trên địa bàn Âu Châu này. Tạ ơn Chúa.

Văn Phòng Điều Hành

XIN ĐOÀN NHÌN VÀ BAN BÌNH AN



THÁNH LỄ LIÊN ĐỜI NIỀM TIN TRONG NGÀY HỘI TẾT NHÂM THÌN TẠI GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS

Giáo Xứ Việt Nam tại Paris đã chọn chủ nhật thứ hai mùa thường niên, nhằm ngày 22 tháng Chạp Tân Mão, để mở đầu Hội Tết Cộng đoàn.

Phần phụng vụ lời Chúa hôm nay hướng về ơn gọi. Bài Phúc âm trình thuật lời mời gọi của các tông đồ đầu tiên của Đức Giêsu, dặt lại ơn gọi của Samuel là ngôn sứ đầu tiên: "Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tá Ngài đang lắng nghe."

Thánh vịnh 39(40) : "Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài."

Đức Ông Giám đốc Giáo xứ Mai Đức Vinh đã triển khai ý nghĩa ơn gọi trong khuôn khổ năm Liên đời Niềm tin của Tổng giáo phận Paris. Ngài nhắc lại vào thời lập quốc Do Thái, Samuel nhận lãnh sứ mệnh kêu gọi các vị vua đầu tiên, từ Saul đến David. Thuở đó chưa có Đền thánh Giêrusalem, bà Anna vốn hiếm muộn, sinh con đặt tên là Samuel. Bà dẫn con trẻ đến ngủ tại một đền thờ ở Silo. Chúa gọi Samuel ba lần mà Samuel vẫn không biết là tiếng Chúa gọi. Sau cùng, ông Êli dặn Samuel: "Hễ có ai gọi con thì con thưa : "Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tá Ngài đang lắng nghe."



Tin mừng theo thánh Gioan thuật lại rằng: "Thầy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Trong cổ ngữ araméen, 'ebed' vừa có nghĩa là chiên, lại vừa có nghĩa là tôi tớ. Vì vậy, nhiều nhà chú giải Kinh thánh cho rằng thánh Gioan muốn nói đến "tôi tớ Đức Yahvé." Khi Chúa phán : "Đến mà xem" là chung cho cộng đoàn, và "Anh sẽ được gọi là Kêpha.", là riêng cho Phêrô và mỗi người.

Nhờ phép rửa, Thiên Chúa mời gọi mỗi người hiệp nhất với Ngài và sống trong đức mến, biết chia sẻ, kết hiệp với người khác, sống liên đời niềm tin. Mỗi người trở thành chi thể của Giáo hội. Người tín hữu được mời gọi sống trong giao ước mới, theo gương Chúa Giêsu Kitô.

Liên đời còn mang chiều kích đối thần (dimension théologique). Từ ngữ "diakonia" (sứ vụ) có nghĩa là người được Chúa gọi để rao giảng Tin mừng, trong liên đời đức tin. Đức Bênêdictô XVI đã diễn giảng ý nghĩa liên đời niềm tin là "phục vụ người khác trong tinh thần cộng đoàn." Sách Công vụ các Tông đồ đã nói đến liên đời niềm tin giữa các thành phần trong Giáo hội.

Vì vậy, tổng giáo phận Paris đã chọn năm 2012 là năm Liên đời Niềm tin. ĐHY André Vingt-Trois đã cho rằng : "Chúng ta sống vừa là kết hợp với cộng đoàn, vừa là riêng cá nhân. Nhờ phép Thánh thể, ta trở thành một Thân thể và một Dân Chúa. Nhờ vậy, chúng ta sống liên đời niềm tin."

Tinh thần liên đời đức tin được thể hiện qua lời nguyện giáo dân :

"Lạy Đức Kitô, Chúa đã thiết lập Giáo hội để tiếp tục công cuộc cứu độ của Ngài. Xin Chúa đoái nhìn và ban cho Giáo hội được bình an và hợp nhất trước mọi âm mưu công kích của ác thần."

Lạy Chúa nhân lành, ở nhiều nơi trên thế giới và trên quê hương Việt Nam, như tại Giáo Xứ Thái Hà, Giáo hội đang gặp nhiều khó khăn, bách hại. Nhiều người bị ngục tù oan khuất, trong số có 17 thanh niên công giáo. Xin Chúa đoái thương ban ơn bình an để họ trung thành với Đức Tin, trên bước đường xây dựng Công lý và Hòa bình."

Trong phần kết lễ, ca đoàn Giáo xứ đã dâng lên Thiên Chúa là Chúa Xuân hoa trái hiệp nhất liên đời đức tin của cộng đoàn Giáo xứ qua bản thánh ca "Ngày xuân chút tình dâng Cha" của Lê Tín :

*"Dâng lên một mùa xuân bao ước mong
Mong cho ngày xuân vui không lắng lo
Và nguyện dâng lên, Cha thương cho ai đang khó
nghèo
Ngày xuân có Chúa bên đời."*

Paris, ngày 15/01/2012

Lê Đình Thông ■

NHỮNG CÁI NHÌN MỚI VỀ TÔN GIÁO



Cơ Đốc giáo - Do-Thái - Ấn giáo - Hồi giáo - Phật giáo - Thần đạo

Lm Mai Đức Vinh

Hoài vọng nhỏ bé của tôi khi viết loạt bài này là **muốn giúp mỗi người đứng vững trong niềm tin giữa một xã hội đầy rẫy những phức tạp, dù chỉ ở trong phạm vi tôn giáo**'. Tình trạng phức tạp tôn giáo tàng ẩn dưới những quan niệm đẹp đẽ của thời đại: đa tôn giáo, đối thoại tôn giáo, liên đới tôn giáo, phát triển tôn giáo... đa văn hóa, giao lưu văn hóa ... con người tôn giáo, xã hội văn hóa ... [...]Tôi muốn chúng ta có những cái nhìn tôn giáo khác với 'cái nhìn chúng ta thường có', mà tôi gọi là cái nhìn ngoại diện hay '**cái nhìn mới về tôn giáo**'.

A - NHÌN CHUNG VỀ CÁC TÔN GIÁO

[...]

V. HÀNH HƯƠNG CŨNG LÀ HÌNH THỨC SỐNG ĐẠO.

Mỗi năm các trung tâm hay các linh địa thu hút hàng triệu khách hành hương. Mục đích của họ là cảm tạ về những ơn đã lãnh nhận, là cầu xin hạnh phúc đời này và phần rỗi đời sau.

Kể từ thời Trung Cổ, mỗi quốc gia, mỗi địa phương đôi khi còn mỗi thành phố Âu châu đều có những địa điểm hành hương. Trong những xã hội ít sôi động, người ta ngỡ ngàng nhìn thấy dân chúng thuộc mọi hoàn cảnh lại trẩy đi hành hương với hy vọng tiếp nhận được một ít hạnh phúc trên đời này và thật nhiều ở đời sau. Những cuộc viễn du này không phải là đặc hữu của kitô giáo. Ngay hồi giáo, ấn giáo và phật giáo cũng liệt kê hành hương vào số những sinh hoạt chính yếu của việc hành đạo.

Ngày nay, những lý do thúc đẩy các tín hữu lên đường, vừa có tính cách thiêng liêng vừa giấu ẩn những lợi ích phàm tục, và xem ra khác biệt với những lý do của tiền nhân xưa. Một số người bị lôi kéo bởi những nhân đức của các vị ẩn tu Ai cập thời xưa, thì gắn bó với một linh địa, nơi họ đến để tìm kiếm một linh dược chữa bệnh. Phạm vi tôn giáo và những lợi ích buôn bán (thương mại) đôi khi chông chéo lên nhau. Một số các tu viện, nhà thờ đã khai thác lợi nhuận từ công việc đạo đức bình dân này. Từ lâu, những người Panégyries hy lạp đã gom lại với nhau những ngày lễ tôn giáo, những ngày thể thao hay hội chợ. Ngày nay những cuộc hành hương thường xuyên giữ vai trò kinh tế quan trọng trong các khách

sạn và quán ăn. Với 15 triệu khách hành hương đến viếng Đức Mẹ Guadalupe, tại Mê Tây Cơ vượt xa La Mecque (2,5 triệu) và Lộ Đức (6 triệu năm 2006), nhưng đứng sau Kumbh Mela, hành hương Ấn giáo có những 25 triệu người lên đường.

Dưới đây là những quốc gia có các trung tâm hành hương quan trọng, tiếp đón mỗi năm từ 1.000.000 khách hành hương trở lên.

Quốc gia	Trung tâm hành hương quan trọng	Khách hành hương trong 1 năm
Áo	Mariazell	từ 1 đến 5 triệu
Ấn Độ	* Haridvar * Allahabad * Ujjan * Nazik	từ 5 đến 10 triệu từ 5 đến 10 triệu từ 5 đến 10 triệu từ 5 đến 10 triệu
Ả Rập - Xê-Út	La Mecque	từ 1 đến 5 triệu
Ba Lan	Crestochowa	từ 1 đến 5 triệu
Brésil	Aparecida	từ 5 đến 10 triệu
Bồ Đào Nha	Fatima	từ 5 đến 10 triệu
Bosnie	Medjugorje	từ 1 đến 5 triệu
Mễ Tây Cơ	Guadalupe	từ 5 đến 10 triệu
Pháp	Lộ Đức	từ 1 đến 5 triệu
Ý	Lorette	từ 1 đến 5 triệu

Mấy điều nên biết:

- **Phật giáo:** Trước khi viên tịch, đức Phật dạy các đồ đệ phải đi hành hương đến bốn linh địa đã được thánh hóa bởi những biến cố quan trọng đánh dấu đời sống của ngài: Làng Lumbani, sinh quán của ngài. – Bodhgaya, nơi ngài nhận mặc khải. – Samath, Thôn làng ngài khởi sự thuyết pháp. – Kushinagara, nơi ngài viên tịch.

- **Công giáo:** Ngay trong Thánh Kinh Cựu Ước đã nhắc nhiều đến việc 'dân chúng hành hương đền thánh Giêrusalem' (Xh 12,14; 1V12,28; Tb 1,6; TV 119?133). Đức giáo hoàng Piô XII đã

ra thông điệp ngày 02. 07. 1957 kêu gọi giáo dân hành hương về Lộ Đức. Vì hành hương là nỗ lực chung đáp lại lời gọi của Đức Maria để canh tân tâm hồn Kitô hữu và đổi mới chính Giáo Hội. Khi hiện ra lần thứ 13, ngày 2. 3. 1858, chính Đức Mẹ cũng cổ vũ hành hương khi bảo Bernadette: "Con hãy đi nói với các linh mục tổ chức rước kiệu và xây một nhà thờ ở đây". Thực tế công giáo là tôn giáo có nhiều địa điểm hành hương nhất, và giáo dân luôn hành hương đông đảo với niềm tin sâu sắc...

• **Tin lành:** Ghét bỏ việc hành hương. Từ thế kỷ XVI, người ta quen nhắc lại lời 'mạ lỵ hành hương' sau đây của ông Martin Luther: "Hành hương là loại ma trơi, vô bổ, bất ổn, nguy hại và ma quỷ". Cho đến nay, các đồ đệ của ông vẫn coi hành hương là một hành động đáng lên án. Vì khi đi hành hương, người tín hữu chỉ lo 'mót nhặt' (glaner) các ân xá!

Hồi giáo: Những người hồi giáo 'siêu bảo thủ' vốn từ chối mọi cải cách (quen gọi là Wahhabites), chủ trương rằng: ngoại trừ hành hương La Mecque, mọi thứ hành hương khác đều là tà giáo, ngoại đạo. Trái lại, những người hồi giáo Chiites cho rằng hành hương là phương thế đạt tới thần tính.

VI. NHỮNG TÔN GIÁO THIỂU SỐ PHẢI TRANH ĐẤU ĐỂ SINH TỒN.

Một số tôn giáo thiểu số đã ra đời trên 2000 năm, như tôn giáo của người Samaritains hay người Zoroastrians. Ngày nay chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chỉ quãng mấy ngàn hay mấy trăm tín đồ. Nhiều tôn giáo thiểu số khác lại xuất hiện chừng 200 năm, lại chiêu hồi được mấy chục triệu tín đồ. Đôi khi các tôn giáo thiểu số này mang danh ngoại lai (exotique), như Molokans, Karaites, Alaouites. Một số khác lại chào đời nhân một vụ ly giáo (schisme), như các 'tín đồ cổ thời bên Nga xô' (vieux-croyants russes) đã tách ra khỏi đạo chính thống vì không chấp nhận những cải tổ phụng vụ, và đã đến lập nghiệp tại vùng Taiga của Sibérie. Rồi còn có những cộng đồng khác, như cộng đồng Amish từ chối mọi du nhập tân tiến. Nhưng đằng sau hình ảnh của phong tục địa phương (folklorique), ngày nay hiện hình một 'thực tế thời sự', đó là thực tế bách hại, đôi khi thật tàn bạo, nhất là trong thế giới hồi giáo. Qua báo chí chúng ta biết những vụ bách hại mới đây đối với tôn giáo thiểu số Yézidites bên Irak, hay tôn giáo thiểu số Mandée trước kia bị Saddam Hussein đày đọa và ngày nay bị dân hồi giáo quá khích (islamistes) chà đạp. Nhiều nhóm tôn giáo thiểu số bị đầy ải đến độ không tìm ra một mảnh đất độ thân...

Dưới đây, chúng tôi nêu lên một phần những tôn giáo thiểu số:

• **Samaritains:** Còn chừng 300 tín đồ sống tại Cisjordanie, gần Naplouse. Họ có hai quốc tịch Palestine và Do Thái. Họ là con cháu của một dân tộc sống ở miền bắc nước Do Thái cổ thời. Một nửa, họ sống giữa biên giới hai nước, vì thế họ không ngả theo bên nào trong những vụ đụng độ xảy ra lâu nay. Một nửa khác họ sống ở ngoại ô thủ đô Tel-Aviv.

• **Molokans:** Bị coi là những người tà giáo của chính thống giáo. Ban đầu, họ sống tại các vùng quê của Nga Xô. Về sau, chỉ còn 20.000 lập nghiệp tại vùng Caucase của Nga, và 25.000 di cư qua Mỹ châu.

• **Alaouites:** Một hệ của khối hồi giáo Chiisme: cho rằng việc kế vị của Abu Bakr là bất hợp pháp và phải trở về với con cháu của Ali. Khối hồi giáo này sinh sống tại Iran. Tín đồ của nhóm thiểu số Alaouites nhiều khi bị coi là 'bỏ đạo, là phản hồi giáo'. Hiện nay nhóm này có 1 triệu rưỡi tín đồ sống tại Syrie (đảng Baas). Họ theo lễ điển hòa đồng (Rites synchrétiques) và thể chế trần tục (régime laïque).

• **Alévis:** Gần gũi với khối hồi giáo Chiisme, ra đời năm 860. Hiện có từ 20 đến 30 triệu tín đồ bên Thổ Nhĩ Kỳ. Còn rất thiểu số tại các nước hồi giáo Iran, Irak, Albanie và Trung Á.

• **Candomable:** Tôn giáo thiểu số hiện hữu tại Brésil, Salvador, Paraguay, Ragentine. Chủ trương hòa đồng Kitô giáo với các nghi lễ bản xứ.

• **Cao đài:** Được thành lập tại Việt Nam quãng năm 1920. Hòa đồng Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo và cả Kitô giáo. Có chừng 4 triệu tín đồ.

• **Ismaéliens:** Thiểu số hồi giáo Chiite. Ra đời năm 765. Hiện có 15 triệu tín đồ rải rác tại các nước Ấn, Pakistan, Syrie, Yémen. Chức sắc nổi nhất là ông Aga Khan.

• **Druzes:** Ly khai từ Ismaélisme. Bị hồi giáo coi là tà giáo. Có chừng 1 triệu tín đồ, rải rác bên Liban, Syrie, Do Thái và Jordanie.

• **Karaites:** Là một nhóm thuộc Do Thái giáo, xuất hiện vào thế kỷ VIII, có từ 20 đến 25 ngàn tín đồ. Hiện sống tại Do Thái. Họ không chấp nhận chế độ giáo sĩ (rabbinique) và khẩu luật (loi orale) của Do Thái Giáo.

• **Mennonites:** Thoát thai từ đạo tin lành Đức với 1 triệu 3 tín đồ. Di tản qua các nước Gia Nã Đại, Hoa Kỳ, Congo, Ấn Độ, Belize.

• **Vieux-Catholiques:** Những người Công giáo không chấp nhận Công đồng Vatican I. Hiện diện ngày nay: 2 trăm ngàn tại Hoa Kỳ và 40 ngàn tại Âu châu.

• **Sikhs:** Ra đời năm 1500, hòa nhập hai tôn giáo hồi

giáo và Ấn giáo. Tôn giáo thiểu số này có 22 triệu tín đồ mà 20 triệu tại Ấn Độ (Pendjab, Amritsan).

- **Yézidis:** Thiểu số tôn giáo hỗn hợp (synchrétisme) ra đời vào thế kỷ XII, có 1 trăm ngàn tín đồ mà đa số là dân Kurdes, sống rải rác bên Irak và Turquie.

- **Vaudois:** Thiểu số 'linh hồn giáo' (animiste) có mặt tại Bénin, Togo, Ghana, Nigéria. Về sau di tản qua Haiti và bây giờ tiến về mé biển nước Brésil.

- **Jains:** là một ngành thuộc Ấn giáo. Có mặt từ năm 800 trước kỷ nguyên, với 8 triệu tín đồ. Thường hành hương tới Maitre Abu. Chia làm 2 nhóm: nhóm Svetambaras và Digambaras.

- **Vieux-Croyants:** Ly khai từ chính thống giáo Nga vào thế kỷ XVII có từ 2 đến 4 triệu tín đồ chia thành 10 giáo phận và 250 giáo xứ.

- **Amish:** Cộng đồng tin lành được thiết lập năm 1692 tại Pennsylvanie. Từ chối mọi canh tân. Có chừng 2 trăm ngàn tín đồ.

- **Zoroastrie:** Đạo độc thần ba tư (Monothéisme perse) do Zarathoustra (1000 trước kỷ nguyên) thành lập. Hiện có 150 ngàn tín đồ mà đa số lập cư tại vùng Parsis bên Ấn Độ.

- **Shintoistes:** Tôn giáo lịch sử của Nhật Bản (religion historique du Japon), thuộc loại linh hồn giáo (animiste), hòa đồng với phật giáo và gắn liền với hệ thống chính trị của đế quốc.

- **Mandée:** Đạo độc thần cổ (ancien mono-théisme) có chừng 50 ngàn tín đồ, rải rác miền Nam Irak. Vì bị bách hại nên tị nạn qua Syrie và Jordanie, rồi lại tản mát qua Âu châu, Áo và Hoa Kỳ.

- **Les Bahais:** Tôn giáo hỗn hợp do Baha Ullah khởi xướng năm 1844 tại Ba Tư, hiện có 6 triệu tín đồ. Cơ sở trung ương đặt tại Haifa (Do Thái). Được quốc tế công nhận năm 1848, nhưng liên tục bị bách hại, đặc biệt ở Iran sau cách mạng hồi giáo. Tại Ai Cập tín đồ Bahais bị mất quốc tịch.

(còn tiếp)

« Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em »

Cuối tháng 7.2011 tôi đi dự một khóa Tĩnh Huấn Cursillo – khóa 29 nữ – tại Giáo Xứ Việt Nam, Paris.

Đối với tôi ba ngày này là ba ngày Hồng Ân Chúa đã ban cho, tôi được học hỏi nhiều, nghe nhiều những bài Huấn Đức của các Linh Mục và các Thầy Sáu Vĩnh Viễn về Kinh Thánh, về Tín Lý. Cùng những kinh nghiệm giữ đạo, sống đạo, hành đạo của các chị trợ tá qua các Rollos hướng dẫn. Xin Tạ ơn Chúa, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả nhiệt tình của các anh chị trợ tá âm thầm phục vụ khóa, cảm ơn những Palanca của Phong Trào đã trang bị cho 39 chị em khóa sinh chúng tôi đầy đủ hành trang dẫn bước trên con đường đến gần Chúa, gần anh em tha nhân.

Trong khóa tôi được nghe nhiều lần câu "Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em". Câu nói thật dễ thương, xúc tích và tràn đầy ý nghĩa của Phong Trào qua môi miệng của các anh chị em đi trợ tá, qua các Rollo của các Cursillistas luôn luôn nhắc nhở. Chính câu nói này cứ vấn vương trong đầu tôi mãi, suy nghĩ và ưu tư hoài!!!

Không biết các anh chị đã thực hiện như thế nào về tôn chỉ này của Phong Trào Cursillo?. Các anh chị ấy tay nắm Chúa như thế nào và tay nắm anh em ra sao?! Hy vọng các anh chị chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho chúng tôi, những người mới chập chững bước chân vào ngưỡng cửa phong trào, còn bỡ ngỡ với những điều mới lạ, chúng tôi cần được các anh chị đi trước dắt dìu.

Các anh chị hẳn đã nhận được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần "Nhờ sức mạnh Thần Khí ngự xuống trên con, bây giờ con sẽ là chứng nhân của Thầy" (Cv 1.8). Tôi cảm nhận được điều chắc chắn là các anh chị có lòng yêu Chúa thật dồi dào, mãnh liệt, các anh chị là những tông đồ đắc lực của Chúa Kitô vì qua cách thức các anh chị phục vụ thật là vui tươi, nồng nhiệt, kiên nhẫn, dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương. Tôi không biết có bao nhiêu anh chị làm trợ tá cho khóa, những anh chị làm việc âm thầm trong nhà bếp, dọn dẹp trong nhà vệ sinh, tập kịch, tập hát v.v... các chị còn liên liê châu Minh Thánh để cầu nguyện cho chúng tôi, nhưng điều chắc chắn là đông hơn khóa sinh chúng tôi. Nhất là khi nhìn thấy gương nhân đức phục vụ của hai chị trưởng, phó khóa. Cá nhân tôi xin bái phục. Anh chị em Cursillistas đã thực sự làm vinh danh Thiên Chúa. "Điều mà Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy" (Ga 15,8)

Câu phương châm "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em", đánh động tôi thật nhiều. Cá nhân tôi cảm nhận: áp dụng được điều này rất là khó khăn. Theo thiên ý của tôi, câu nói này quy nạp cả ba phần: đối thần tức là với Chúa; đối nhân tức đối với tha nhân anh em, đối kỷ tức là với ngay chính mình.

Đối thần: Mình phải làm sao đến được gần Chúa, để tay mình nắm được tay Ngài. Một tay nắm Chúa, nghe thì thấy dễ quá, dễ thương quá, nhưng nắm như thế nào? Nắm vào đâu? Chúa có dơ tay ra cho mình nắm tay Ngài không? Mình có xứng đáng được nắm tay Chúa không? Nếu có, thì vào lúc nào? Nếu khi

mình dơ tay ra muốn nắm tay Chúa mà Chúa phán: "Các anh đây ư? Ta không biết các anh từ đâu đến" (Lc.13,25) hoặc "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính" (Lc.13, 27).

Tôi tự nghĩ : Có phải nắm Chúa là nắm lấy Lời Chúa không???

Với khóa chỉ có ba ngày ngắn ngủi học hỏi thì sự hiểu biết của mình đong được bao nhiêu Lời Chúa mà nắm? Giả dụ khi nắm được tay Chúa rồi, trong khi chính lòng mình chưa vững niềm tin, chưa biết trông cậy phó thác, lòng mền còn hững hờ, kèm theo bao nhiêu chuyện đời phải lo, bao nhiêu cám dỗ của thất tình lục dục trong con người trần tục mỏng dòn, yếu đuối của mình vì "tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối" (Mc. 14,38). Đàng nắm tay Chúa mà những mời gọi của tiền tài, danh vọng, sĩ diện, tham lam tiếng khen, tham lam vật chất với biết bao nhiêu cám dỗ quyến rũ ở đời thường khiến mình rời bỏ cái nắm tay của mình khỏi tay Chúa hồi nào không biết, không hay,... cứ thế xa Chúa lúc nào không hay, không biết và khoảng cách đó kéo dài bao lâu cũng không biết, không hay luôn.????!! vì "những điều thiện tôi muốn tôi lại không làm, những điều ác tôi không muốn tôi lại làm"(Rm 7,19).

Do đó tôi phải biết Chúa, để kính yêu Ngài hơn, biết tình yêu bao la của Ngài dành cho tôi như là một Hồng Ân mà tôi phải đáp đền, Tôi phải tin, cậy, mền Ngài liên lĩ. Biết phó thác theo sự dắt dìu của Ngài qua Lời Ngài. Nhờ Ngài tôi sẽ tránh xa những tội lỗi lôi kéo, tôi phải luôn tỉnh thức không để thần dữ, ma quỷ điều khiển. Từ đó tôi mới có thể xứng đáng được Ngài cho nắm tay.

Đối nhân: Đối với tha nhân (nắm lấy tay anh em), điều này thực sự đối với tôi thấy khó hơn nhiều!!! Theo tôi hiểu, tôn chỉ của Phong Trào là nắm tay các anh em chưa biết Chúa để đem họ về với Chúa, hoặc cách khác, đem Chúa đến cho họ. Và nắm cả tay những anh em nghèo khó, đau khổ, hoạn nạn, tù đày, bị ức hiếp, bị bách hại v.v...không những chỉ về phần thể xác mà cả về phần quan trọng hơn là tâm linh.

Làm sao đây??? Thực sự khi mình đưa tay ra để nắm tay anh em, ngay cả những anh em con một Cha Trên Trời mà khi mình đưa tay ra nắm tay họ, chưa chắc họ đã tin tưởng mình mà đưa tay ra cho mình nắm.!?

Huống chi họ là những anh em khác đức tin với chúng ta, những khác biệt, những ích kỷ, những bảo thủ, những tự kiêu của con người là những rào cản mà ma quỷ đã dày công xây dựng để ngăn cách con người với con người lại gần nhau!!!

Vậy làm sao ta nắm được tay Chúa và nắm được tay anh em ???

Đối kỷ: với chính mình. Tôi nghĩ điều kiện ắt có và đủ để ta đưa hai tay ra, một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em một cách chắc chắn trong tin tưởng và tự do là sống điều răn quan trọng nhất: "Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn và yêu anh em như Chúa yêu". Vậy ta

tự hỏi ta đã yêu đủ chưa? Có hết lòng, hết sức, hết trí khôn chưa? Có dám từ bỏ mọi sự chính mình để yêu Chúa và yêu mọi người chưa?

Yêu Chúa thì tự mình mỗi ngày phải thanh luyện linh hồn mình để mỗi lúc gần Chúa hơn, mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Yêu Chúa là phải để cho Thần Khí Chúa biến đổi tâm hồn mình. Sự biến đổi để trở thành một Kitô hữu đích thực không phải là chuyện dễ dàng, và cũng không phải chỉ biến đổi một lần là đủ, mà phải cố gắng không ngừng suốt cả cuộc đời. Linh hồn mình thanh sạch thì lúc bấy giờ Chúa mới có chỗ ngự "Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, bởi họ sẽ được thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8). Tâm hồn trong sạch là lương tâm ngay thẳng, không gian dối, không mập mờ, không làm tôi hai chủ...Muốn được vậy thì ta phải luôn đến với Ngài "không có Ngài chúng ta chẳng làm được gì".

Đến với Ngài là đến với Lời. Lời Chúa phải được thấm nhuần vào tâm hồn. Phải luôn cầu nguyện xin Ông Hồ Trợ, Ông Phù Trì... để dễ dàng từ bỏ cái tôi, cái tự ái của tôi, những tham vọng, của cái thế gian ,,v.v...Ta phải nỗ lực tìm tòi học hỏi qua Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là ngọn đèn cho ta bước, là ánh sáng soi đường chúng ta đi (Tv 115,105), qua giáo lý của Giáo Hội, qua gương nhân đức của các Thánh, qua Lời dạy của Đức Mẹ và siêng năng đi dự tĩnh tâm để tìm Ý Chúa mà đem ra thực hành. Phải học hiểu biết, yêu mền và tuân phục Chúa Giêsu."Phàm ai đặt hy vọng nơi Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như Ngài là Đấng Thanh Sạch" (1Ga 3,3). Phải phấn đấu để Chúa Thánh Thần biến đổi cho đức tin mà mình lãnh nhận từ Bí Tích Rửa Tội được tiến triển sâu xa.

"Anh em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã ban cho anh em. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa và gắn bó với nhau" (Ep.4,2-3),

Muốn thực hành những điều trên ta phải năng cầu nguyện. Khi biết yêu Ngài tha thiết và sống đúng Lời Ngài dạy thì có thể lúc bấy giờ mình đưa tay ra nắm tay Chúa hẳn Chúa không từ chối; và đối với anh em luôn thuận hòa, khiêm nhường và gắn bó với nhau thì mình đưa tay ra xin nắm tay anh em, chắc chắn anh em cũng không lắc đầu.

Xin Chúa giúp con nhìn nhận những yếu đuối, những bất toàn của con để con biết vươn lên trong hoạn cải liên tục hầu thực hiện được lý tưởng mà Phong Trào mời gọi.

Lạy Chúa xin dạy con biết tìm Ý Chúa trong cầu nguyện, cho con biết yêu Chúa mỗi ngày một hơn, biết tôi luyện linh hồn để con có một trái tim trong sạch, một tâm hồn đổi mới, biết thực thi Ý Chúa trong hành động và cảm nhận Chúa mãi mãi là nguồn Hạnh Phúc thật của con. Amen.

Elisabeth Tiét * K 29 ■

Năm mới, xin mời quý vị ôn lại chuyện cũ: Tháng Tám năm 2011, đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Dân Chúa từ bốn phương trời đã tụ tập tại địa điểm hẹn hành hương để cầu nguyện, sửa đổi nếp sống mới, vững tin vào Hội Thánh và sẵn sàng thi hành yêu cầu của Chủ Chăn.

ĐẠI HỘI THỌ GẶT

Khi xưa, thánh Phaolô muốn đức tin của Dân Chúa phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc, nên ngài đã gửi tới hậu thư cho dân thành Cô-lô-xê như sau: "*Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa tri ân cảm tạ.*" (Cl 2,7). Ngày nay, lời nhắn nhủ ấy còn ghi trong sách Công Vụ Tông Đồ, để cho hậu thế noi theo, bằng chứng đã được Giáo Hội chọn làm chủ đề cho 'Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới' lần thứ 26, diễn ra từ ngày 16/8 đến 21/8/2011 tại Madrid, nước Tây Ban Nha.

Ngày 18/8/2011 đã có hàng triệu thanh nam thiếu nữ từ 17 đến 25 tuổi, đến tập họp tại Quảng Trường Cibeles Madrid. Trong buổi lễ chào đón Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Một luồng gió mát thổi xuống nơi đây đã làm dịu hẳn cơn oi bức của mùa hè hực nắng vào giữa tháng Tám. Cuộc tập trung này có hẹn hò và tổ chức chu đáo trong trật tự, không giống như những cuộc xuống đường biểu tình chống đối. 'Họ đã vui mừng ca hát, reo hò kinh nguyện, và hân hoan cảm tạ trong tâm tình tri ân cảm mến.' Phải chăng lời thánh nhân đã làm sôi động giới trẻ, vì đại hội này sẽ giúp cho họ tìm thấy '*nền tảng xây dựng cuộc đời*'. Một biến cố lớn nhằm đáp ứng giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng của thế giới hôm nay, đang lan bén dần ở Âu Châu.

Phát biểu khi xuống phi cơ, Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng: "để bảo vệ một nền kinh tế đặt '*sức người*' lên trên hết, một nhu cầu đã trở thành cấp bách trong bối cảnh cuộc khủng hoảng thế giới. Theo ngài, '*kinh tế không thể đo lường được bằng quyền lực*'. Ngài muốn nói bằng công sức của con người công chính, tình nguyện đóng góp với khối óc, với con tim, và bằng tình yêu nhân loại."

Vì kinh tế bảo đảm cho sự phồn thịnh và hoà bình. Nếu kinh tế bị khủng hoảng thì chiến tranh dễ có thể bị châm ngòi. Nền hoà bình và đời sống nhân loại sẽ bị đe dọa. Ngay vào thời xa xưa ấy, chính Đức Giêsu đã biết trước điều đó sẽ xảy ra, nên Người đã sai các môn đệ đem Tin Mừng hoà bình cho khắp trần gian (Mt 10,12).

Bởi khát vọng hoà bình nên ai cũng tìm hướng đi tới. Nhưng con đường hoà bình đúng là hướng đi khó đến vì vừa dài với nhiều chông gai; và con sông công lý sóng đưa thuyền trôi, chèo hoai mà bờ vẫn quá xa. Chắc hẳn là vậy ?

Thời xa xưa Chúa Giêsu đã nhận thấy hoà bình và công lý chậm đến với nhân loại, Người đã giảng cho mọi người biết hoà bình chỉ xuất hiện khi nào 'Nước Trời đã đến gần.' mà thôi. (Mt 10, 7) Vì Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.' (Rm 14, 17)

Nhưng Đức Giêsu nhìn vào nhân loại, thấy họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9, 36) Thêm những xu hướng trái ngược, trong gia đình cha mẹ anh em đấu tố nhau (Mt 10, 21), ngoài xã hội chia bè phái tranh dành ảnh hưởng. Tinh thần bất ổn liên tục nên không xây dựng được hạnh phúc nào. Đưa họ vào một thế giới bệnh hoạn điên khùng 'Stress' (Lc 6, 8). Nên Chúa Giêsu muốn giúp nhân loại tới đích, Người đã gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền cho thiên hạ (Mt 10,1)

Vì sứ mệnh Tin Mừng đã khiến các ông phải dấn thân trước tiên vào những nơi nào nhân loại đau khổ nhiều, nhưng lại là nơi nguy hiểm nhất. Vì thế, Đức Giêsu phải dặn dò kỹ: "Phần anh em, anh em hãy coi chừng! Người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng và các hội đường; anh em sẽ bị đánh đòn; anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy. . ." (Mc 13, 9) Lại nữa, Đức Giêsu ra lệnh: "Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong cùi được sạch, và khử trừ ma quỷ " (Mt 10,8). Chúa muốn các ông phải là người công chính, Ngài nói thêm : "***Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.***" (Mt 10, 8)

Thánh Phaolô cũng đã vâng phục Lời Chúa, Ngài tuyên bố: "Khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi dành cho tôi." (1 Cr 9,18) Chính vì thế, thánh nhân được mọi người thương mến và thành công rực rỡ trong sứ mệnh Phúc âm hóa thế giới.

Sau này nhờ các tông đồ giảng cho mọi người biết rằng Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. (Rm 5, 8) Tình yêu đó nở rộ thành mùa màng tươi tốt tức là 'một vương quốc tư tế, với một dân thánh.' (Xh 19, 6a) Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tin tự hào: '*nhờ Đức Giêsu Kitô đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.*' (Rm 5,11)

Các ông còn nhắc lại rằng : Đứng trước tương lai tốt đẹp ấy, Đức Giêsu cảm thấy phấn khởi, bấy giờ Người nói với các môn đệ rằng: "***Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.***" (Mt 9, 37-38) Cái nhìn lạc quan về Nước Trời đó đã gieo niềm tin và hy vọng vào tâm hồn các môn đệ. Đã thấm nhuần trong thế hệ trẻ hôm nay. Niềm

MỘT CHUYẾN ĐI

*" Xin bạn cùng tôi nhớ mãi một điều,
Cuộc đời này là một chuyến đi "*

tin đến phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Hy vọng nuôi sống muôn dân bằng sự tha thứ và ơn cứu độ. Từ nay không còn lo lắng về tương lai Nước Chúa. Điều chính yếu cần lưu tâm là phải hết lòng tin tưởng cầu xin chủ gặt sai thợ ra gặt lúa về. Thiếu thợ gặt không phải vì thiếu môi trường hay kế hoạch, nhưng là thiếu những con người đi nói cho người khác biết kính sợ Thiên Chúa.

Vậy ai là những thợ gặt trong cánh đồng đầy lúa chín vàng đó? Không phải chỉ có các linh mục, tu sĩ mới là những thợ gặt trong cánh đồng bát ngát và đáp ứng mọi nhu cầu. Bởi vậy, vai trò tông đồ giáo dân rất cần thiết và cấp bách. Họ là những người thợ gặt của mọi môi trường rộng lớn, họ là những tông đồ giáo dân đầy nhiệt năng để giải quyết những vấn đề lớn lao. Chính họ ở trong một vương quốc tình yêu của Thiên Chúa, một dân thánh chuyên làm chứng cho tình yêu ấy. Nếu vì làm chứng cho Chúa mà quá mệt mỏi thì Chúa sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11, 29)

Theo ý thánh nhân, thì Chúa Giêsu là trung tâm qui tụ và nối kết nhân loại với Thiên Chúa. Vì thế Hội Thánh hiện nay đã thay thế Người để tiếp tục những công việc như vậy. Nhờ đó đã trở nên một mẫu mực cho chúng ta bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô. Như vậy nhờ đức tin mà chúng ta sẽ được sống động nảy nở nhiều hoa trái tốt nhờ sự quan phòng và gìn giữ của Thiên Chúa. Chúng ta không còn phải lo lắng cho cuộc sống ngày mai, phải ăn gì, mặc gì (Lc 12, 22).

Hy vọng 'Đại Hội Thợ Gặt' sẽ được tổ chức hàng năm vào mùa lúa chín, để những người thợ trẻ ký hợp đồng với Tá Đền và được chủ sai đi gặt lúa về đầy kho满满的. Mỗi thợ gặt sẽ lãnh công một đồng tiền ngân hàng thiên quốc 'Image glorieux' (Mt 20, 13). Hoà bình và kinh tế phồn thịnh sẽ trở lại với nhân loại dưới trần thế, và mở ra một con đường nối tiếp hướng Dân Chúa đến nơi vĩnh cửu là Nước Trời. Chớ gì được như vậy thật là hạnh phúc biết bao!

JB/HTT #8 ■

Dòng chảy của cuộc sống hôm nay với đầy đủ đam mê, tham vọng, không thiếu người tưởng như cuộc đời là vô tận ! Nhan nhân đó đây những cuộc sống tưởng như chẳng thấy rằng Đời Là Một Chuyến Đi, như lời ca trong bài thánh ca trên từng nhắc nhớ. Đã là Chuyến Đi thì có điểm đến, có kết thúc, có mục đích. Chuyến đi không điểm tới, không mục đích, người ta bảo đó là chuyến đi vô định hướng !

Ba vạn sáu ngàn ngày vốn là mơ ước. Bách niên giai lão, phú quý vinh hoa... Nhưng mơ ước khác với hiện thực. Không thiếu người chết vì tuyệt vọng vì không đạt được ước mơ. Và cũng không thiếu người tìm quên trong men rượu, hút xách, thả nổi cuộc đời vì chán chường trước những thách đố tưởng chẳng sao thoát ra được. Thế giới bao quanh tưởng như sa mạc nắng cháy không tìm đâu ra nước mát xoa dịu cơn khô cần, nóng khát, không tìm đâu ra bóng mát để trốn được cái nóng thiêu đốt.

Đường theo Thầy của tôi cũng đã từng chìm trong cảnh ngộ đó. Có những đêm tối tưởng như không còn thấy ánh mặt trời. Tôi từng thổn thức với Chúa giữa niềm tin chao đảo : xin cho tôi sớm tới Điểm Hẹn của CHUYẾN ĐI. Tôi rã rời, muốn buông trôi tất cả. Như con thuyền giữa đại dương bát ngát đầy mưa bão. Tôi bồng bênh trôi dạt không còn thấy đâu là bến bờ.

Như một chiều đông buốt giá không hề thấy nắng ấm, không còn nghe tiếng chim líu lo, và tôi co ro trong buốt lạnh.

Hai môn đệ trên đường Êmmau xưa hẳn cũng ngập tràn trong tâm trạng thất vọng chán chường đó giữa một chiều vắng bóng Thầy. Các ông cũng đã từng thất vọng trước ĐIỂM ĐẾN trong CHUYẾN ĐI của Thầy mình. Con đường sỏi đá Emmau chiều đó hẳn gặp ghềnh lăm dưới đôi chân rã rời, giữa lúc tưởng mộng ước tan thành mây khói, tương lai như khép lại. Trở lại làng quê xưa tưởng như đang đi vào ngõ cụt cuộc đời. Bao tháng năm theo Thầy với ngập đầy ước mơ, nào ngờ Thầy đã kết thúc CHUYẾN ĐI bằng thập giá. Vậy là hết ?!

Đây là suy nghĩ, tầm nhìn nặng chát người ! Thiên Chúa đã dùng miệng tiên tri Isaia cảnh cáo suy nghĩ và tầm nhìn của thế nhân đó :

Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người, hành động của Ngài không phải là hành động của thế nhân.

Họ đang bước đi bên nhau, nhưng cô đơn vẫn dâng trào, nản chán, thất vọng phủ kín tương lai dù Người Khách Lạ đang sánh bước, mắt hai môn đệ chìm trong bóng tối chiều tàn. Vậy mà rồi bao sầu buồn, nghi hoặc, chán chường, thất vọng của hai môn đệ đã bị đánh tan khi Thầy lên tiếng, khi Ngài Bẻ Bánh. Và Mùa Xuân đã nở rộ, niềm vui đã trở lại. Đôi chân mệt mỏi rã rời lại cứng cáp, con tim ngập tràn niềm vui, các ông vội vã lên đường tới Giêrusalem chia sẻ niềm vui với những người đã từng theo Thầy cũng đang hoang mang, thất vọng như hai ông trước đó. (Lc. 24 :13-35)

Cuộc đời là một chuyến đi. Có đường đi trơn tru ngay phẳng, thì cũng chẳng thiếu khúc quanh co, trơn trượt. Có mùa xuân lá hoa nở

rộ, thì cũng có giá buốt cô quạnh của tiết đông. Quy luật bất biến, có khác chăng là tầm nhìn tin tưởng, niềm hy vọng sau chân trời mùa đông Giá buốt, mùa xuân đang đợi chờ.

Người xưa từng nói " Lửa thử vàng, gian nan thử đức ". Qui luật thành thân, thành nhân của hành trình cuộc đời không loại trừ thử thách, thăng trầm, tôi luyện.

Chúa Kitô cũng đã từng mời gọi những ai muốn theo Ngài phải kinh qua Đường Thập Giá (Mt.10 : 38-39), có khác chăng CHUYẾN ĐI có Thầy đồng hành Mùa Xuân lại ẩn hiện trong thập tự, và tình yêu Ngài chuyển gửi, bàn tay Ngài đỡ nâng thập tự không còn nặng nề, thường tình như tầm nhìn, suy nghĩ của thế nhân :

" *Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng* " (Mt. 11: 28-30)

Thánh Tôma tiên sĩ đã từng trải nghiệm trên Chuyến Đi có Chúa, lúc gặp gỡ được Đức Kitô mọi " *Gánh nặng nề ...trở nên nhẹ nhàng, tâm hồn được bồi dưỡng*, và hành trình không còn dài thăm thẳm : " *Gặp được Thiên Chúa là thành công lớn nhất trên mọi thành công của một con người* "

Sau Khoá Ba Ngày, tôi cũng đã từng có những trải nghiệm khó quên đó. Tôi gặp Chúa, niềm vui trào dạt, một niềm vui mà chỉ có những ai đã từng cảm nghiệm mới thấy, mới nếm được hương vị ngọt ngào của tình Yêu Thiên Chúa, như thánh Tôma tiên sĩ đã từng tán dương : " *Yêu Chúa là tình yêu thi vị nhất* ".

Tình yêu ngọt ngào đó đã nâng đỡ tôi qua mọi cảnh huống cuộc đời. Có mùa xuân nắng ấm, ngập tràn hương sắc lá hoa, nhưng sau xuân, qua hạ, thu buồn, đông Giá tìm đến vẫn là qui trình bám chặt CHUYẾN ĐI, nhưng " *Chúa chăn nuôi tôi ...*" Có những lúc tưởng đường chiều về "Emmau" cô quạnh, trước mắt không còn thấy chút le lói nắng hoàng hôn thì Thầy lại lên tiếng, lại " Bẻ Bánh "và bước chân lại rộn ràng. Tôi cảm nghiệm rằng Chúa đã và đang tôi luyện tôi qua những con đường gặp ghềnh, lầy lội, qua ngõ hẹp để CHUYẾN ĐI đời tôi được điểm tô với hoa Thập Tự , hương sắc loài hoa đã được chính Thầy vun trồng.

Tôi không được quên CUỘC ĐỜI là MỘT CHUYẾN ĐI,

- Để Cuộc đời có định hướng.
- Để mong đáp trả trọn vẹn lời mời gọi của Đấng hằng yêu thương ấp ủ tôi qua mọi phút giây cuộc đời.
- Và Trong Tình Ngài, mong Chuyến Đi đời tôi kết thúc tốt đẹp như Ngài mong đợi.

Nhìn vào những "Ồ Gà" đã từng thử thách bước chân tôi trong Chuyến Đi Cuộc Đời, trong hành trình Lý Tưởng Phong Trào, tôi xác tín rằng Đường Thầy đi gắn liền với

Thập Giá; nhưng Tình Yêu diệu vợi Thầy gửi vào Thập Giá đã biến Thập Giá trở nên ngoại thường. Thập Giá không nặng nề ghê gớm như những cây thập tự gỗ mà người đời dành để hành quyết nhau, nhưng trong gian truân cùng Thầy sánh bước, Thập Giá lại nở rộ hoa TÌNH ngọt ngào mà chỉ có tâm hồn chìm trong Tình Yêu Thầy mới cảm nghiệm được.

Thánh Phaolô là nhân chứng điển hình cho cảm nghiệm này, chính vì vậy thánh nhân đã khẳng khái quả quyết : " *Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô* " (Rm. 8 :35).

Không gì có thể làm thánh nhân lùi bước, nhưng TRUNG THÀNH đáp trả tình Thầy cho Một Chuyến Đi trọn vẹn, bởi Tình Yêu Đức Kitô thúc bách ngài .

Chuyến Đi của tôi nếu không có "Tình yêu Đức Kitô thúc bách" sẽ mãi là Chuyến Đi vật vờ, như mọi chuyến đi "vui ở, dở đi". Chuyến đi không điểm tựa, không sức sống sẽ tàn lụi, dở dang như chính bản chất của nó.

Dominique K12 ■

Thơ Chúc

Mừng Năm Mới

Tuyết trắng thay mai rộ đỏ dâu

Thiếu đào, mai vắng nhưng tình đầy

Tình Thầy-tình bạn-tình nhân chứng

Dấn bước bên Thầy tay trong tay

Nguyện ước xuân này ta vững bước

Tình Trời gieo vãi khắp nơi nơi

Ta say khúc nhạc đời nhân chứng

Thắp sáng Tin-Yêu giữa muôn người

*Kính chúc Quý Cha Linh Hướng, quý tu sĩ nam nữ
Ban Điều Hành Phong Trào, quý anh chị Cursillistas và quý quynh
Một Năm Mới Khâm Thiên thánh đức, vạn an,
vướng tròn nguyện ước.*

Liên Nhóm Đức quốc

Trong *Ultreya Mừng Giáng Sinh* vừa qua, có phần "gửi lời chúc mừng" Giáng Sinh, 'tết Tây' và 'tết Ta' đến Đại Gia Đình *Cursillo*. Ban Biên Tập xin ghi lại một cách trung thực, ngắn gọn tất cả những tâm tình yêu thương đó để làm quà tặng đặc biệt cho những tâm lòng đã luôn ưu ái với *Tờ Thông Tin của Phong Trào* nhân dịp năm mới *Nhâm Thìn 2012*

DE COLORES

Chúc Mừng Năm Mới

« Con có đôi lời kính chúc Gia Đình *Cursillo* được tràn đầy *Hồng Ân Chúa Hải Đồng*, vui tươi, và sắp sang năm mới *Nhâm Thìn 2012* được an khang, thịnh vượng, các anh chị *cursillistas* hăng say việc Chúa, và cầu *Thầy Chí Thánh* ban nhiều *Ơn Lành* ».

« Cuộc sống của Chúa là vĩnh cửu nơi thiên đàng, Chúa là sự sáng, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban sự bình an cho toàn thể *Hội Thánh Chúa*, vạn sự theo *Ý Chúa* trong gia đình Chúa »

« Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới... Con nói sao nên lời cảm tạ *Hồng Ân* của Cha từ nhân đã an bài thọ sinh khắp nơi, dẫn vào vườn xuân thiêng không tàn. Mong sống trong ân tình trọn đời vươn lên như cây tầm xuân. Suối ơn lành phù trợ tác sinh, sá gì cơn mưa gió phù vân »

« Xin cầu chúc tất cả các thành viên *cursillo* một năm mới an khang, thịnh vượng, trong Tình Yêu Thương của Chúa »

« Mến chúc gia đình *Cursillo Bình An* và Hạnh Phúc trong tình yêu mến Chúa »

« Cung chúc Tân Niên 2012 – Thân kính chúc quý cha, quý tu sĩ, tất cả gia đình Anh Chị Em *Cursillo* một năm mới thánh thiện, an hòa, hạnh phúc »

« Trước thềm năm mới 2012 vợ chồng chúng tôi mến chúc các Anh Chị *Cursillistas* một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin Chúa xuống ơn lành cho chúng ta, đoàn kết hăng say trong nhiệm vụ, dẹp bỏ tất cả thù hận chia rẽ để chúng ta xứng đáng là gương lành « một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em »

« Trước thềm năm Rồng, chúc cho anh, cho chị, một năm nhẹ nhàng, bay bổng, như rồng bay, phượng múa. Mong ước cho anh, cho chị trên bước đường phục vụ gặp được nhiều bạn mới cùng đồng hành, cùng lo toan mở rộng Nước Chúa, đem niềm vui cho nhau, san sẻ những đau buồn của nhau trong tình bạn chân thành »

« Trong niềm vui Giáng Sinh và Năm Mới, con cầu xin Chúa cho từng người trên thế gian này luôn biết cảm nhận *Ơn Chúa*, luôn biết mở lòng đón Chúa, đem yêu thương đến với mọi người bằng tất cả tâm lòng, luôn yêu thương và cầu nguyện cho nhau trong hành trình yêu thương – hành trình Ngày Thứ Tư »

« Xin Chúa ban cho những người năm qua đã gặp nhiều nỗi buồn tang tóc được Niềm Tin mạnh mẽ để tìm lại được *Hy Vọng* chứa chan nơi lòng thương xót bao la của Chúa, và tìm được *Bình An* trong lời cầu nguyện. Xin cho các con của chúng con mở lòng tìm hiểu và học hỏi về Chúa sâu sắc hơn để đạt được Niềm Tin mạnh mẽ, lòng cậy bền để yêu mến người chung quanh theo như *Ý Chúa* »

« Nguyện chúc Tình Yêu và *Bình An* của *Thầy Chí Thánh* luôn giữ gìn và đồng hành với mỗi *cursillista* từng ngày trong suốt năm mới 2012 sắp tới »

« Xin kính chúc các anh chị một mùa Giáng Sinh và một Năm mới vui vẻ, tràn đầy *hy vọng* thiêng liêng, một niềm vui trong Chúa *Kitô* bất chấp những thử thách phải chịu »



Rón rén **Mèo** kia
lê bước đi.
Nhân gian sắp sửa
đón **Rồng** về.
Một năm thoáng chốc
Như hơi thở
Thế sự nhân tình
Kể xiết chi...

Phần mình Táo phải
lo thu xếp
Xiêm y áo mũ
với **bảng da**
thêm **Sách Chỉ** Nam
vào hành lý
dẫn đường những lúc
lạc lối đi.

Thấp thoáng xa xa
bóng cung đình
táo vàng, táo trắng,
táo...nâu nâu
riêng Táo thần đây
nhiều màu sắc
« Đê-cô-lô-rét »
ây thiết...xinh!

Bệ rồng trình với
Đấng anh minh
một năm sinh hoạt
của dân mình
cursillistas
Âu châu - Pháp
trung thành đi trọn
một hành trình.

Thứ-Tư ngày đó
là lễ sống
Lý-Tưởng chọn rồi

chẳng quay lưng.
Phó-Thác nên đời
không vương vấn
tiền tài của cải
bọt bèo trôi.
Bác- Ái sáng ngời
Danh Chí Thánh
Môn đệ học Thầy
chữ **Yêu-Thương** !

Tháng tháng cùng nhau
về Giáo Xứ
theo "**Trường-Huân-Luyện**"
tập **lắng nghe**,
tập **nguyện cầu** trong
tâm **thinh lặng**,
tập nói **Lời Yêu**
ở mọi điều.

Sau đó thì chờ
"Ul-trey-a"
bạn bè khắp chốn
ở gần xa
nô nức tâm tình
mang trao gửi
chia sẻ niềm vui
lẫn nỗi buồn.

"Hội-Nhóm" đều đều
không xao lãng
'*Chị ngã em nâng*'
lúc gian nan.
Tình thân thắt chặt
theo ngày tháng
gánh nặng trên vai
bồng nhẹ nhàng.

Nhờ kiềng ba chân
nên đứng vững
chân thành **Sùng-Đạo**
chẳng mông lung
Học-Đạo để thêm
lòng thương mến
Hành Đạo cho đời
thấm chứng nhân.

"Tinh Tâm Mùa Chay"
luôn đông đủ
Ăn năn hối cải
lỗi lầm xưa
Mở lòng đón nhận
Ơn Hòa Giải
Đón **Chúa Phục Sinh**
thỏa ân tình.

Suyt nữa thần quên
"Ngày- Hội-Ngộ"
pic-nic mùa hè
hát với... ăn!
bao nhiêu mỗi một
hay buồn khổ
bỏ lại bên đường
lúc có nhau.

Cao điểm năm nay
là **hai** khóa
hai chín (29)— ba mươi (30)
tại Paris.
thêm những người con
quay trở lại
vòng tay Cha đó
vẫn đón chờ

Mừng **Chúa Giáng Sinh**
"thi hang đá"
Đơn sơ tặng Chúa
một mái nhà
bé nhỏ như lòng
con cái Chúa
vẫn mong Ngài đến
viếng thăm luôn.

Đoàn tụ bên nhau
trong năm mới
không khỏi ngậm ngùi
nhớ người đi
bỏ lại chỗ ngồi
còn nóng ấm
và bao kỷ niệm
đã trao nhau.

Người qua cõi ấy
nơi Hằng Sống
nguyện xin Thiên Chúa
sớm nhận vào
Nhà-Chung mình sẽ
cùng hội ngộ
ai cũng một lần
hiếu Tử-Sinh.

Kẻ chẳng chung đường
chung chí hướng
vẫn một vòng tay
một tấm lòng
mong ước đường dài
còn gặp lại
bao niềm tâm sự
rõ lòng nhau...

Xa xa nghe tiếng
tàu réo gọi
Đến giờ từ già
Táo rút lui
Nguyện chúc nhà nhà
trần hạnh phúc
Người người hoan hỷ
sống Phúc Âm
Việc làm hơn vạn
ngàn lời nói
"**Liên Đới Niềm Tin**"
Kết Chặt Tình... ./.

Năm Nhâm Thìn 2012
Táo De Coiores



S
Ó
T
Á
O
Q
U
Â
N
2
0
1
2

D
e
C
O
I
O
R
E
S

CHÚC MỪNG

*Được tin anh chị cursillistas Mathêu
Vũ Ngọc Hiện - Anna Vũ Thị Nguyệt,
vừa mừng kỷ niệm 40 năm hôn phối,
BDH PT xin được chung vui và cầu
chúc anh chị mãi vững bước với ơn
gọi hôn phối mà anh chị đã tiến vào
cách đây 40 năm.*

*Cầu chúc Hồng Ân Chúa luôn tràn
đầy trên anh chị và con cháu.*

THÔNG BÁO

Hai khóa Cursillo hè 2012 tại Stuttgart, Đức quốc :

- Khóa Nam (31) từ 26-07 đến 29-07-2012
- Khóa Nữ (32) từ 02-08 đến 05-08-2012

Xin quý Cha, quý tu sĩ, quý anh chị làm Palanca cầu nguyện sốt sắng cho công tác chuẩn bị hai khóa 31 và 32.

Những anh chị muốn bảo trợ, xin xem kỹ các điều kiện cần thiết cho ứng viên (sức khỏe, tình trạng sinh hoạt tôn giáo...)

Vì số chỗ giới hạn, sẽ dành ưu tiên cho những người đăng ký sớm (ứng viên cũng như trợ tá).

Chi phí tham dự (cơ sở): 150 €/ 1 người

BDH PT

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Văn phòng Điều Hành xin cùng hiệp lời cầu nguyện :

- Cụ bà Anna Nguyễn Thị Lợi vừa qua đời. Cụ là thân mẫu thầy sáu Nguyễn Sơn và anh chị Nguyễn Hoàng, nhiều năm qua vẫn đồng hành trong phong trào. Thánh lễ an táng ngày 02 tháng giêng 2012 tại Villiers-Le-Bel.

Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn cụ Anna sớm được Người Cha Muôn Thuở đón vào Nước của Ngài.

JOURNAL

Dest :

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Giusè Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

GỬI CHÚT TÌNH XUÂN

*Xuân lại về chi giữa mùa đông
Tuyết phủ từng cơn ngập cõi lòng
Giá lạnh què người ôi da diết
Còn nơi nào ấm đón xuân không .
Cho xin gửi xuân đến nhà anh
Mang theo hương âm vạn chân thành
Hòa trong gia đạo xuân hoan hỉ
Lộc phúc an khang suốt trọn năm
Trường Cursillo xuân ghé thăm
Giúp Ban Lãnh Đạo vững tinh thần
Chuyển hộ bình an đầy ơn Chúa
Đến từng anh chị thỏa tình xuân
Có rét xin xuân cũng đừng chân
Tặng nhau lời thăm hỏi ân cần
Bừng lên sức sống con tim mới
Giữ hộ cho nhau chút quà xuân .*

*Kính chúc một mùa xuân đẹp đến THL
và Đại gia đình họ Cur*

*Đầu xuân Nhâm Thìn 2012
NTS*