



CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

SỐ 164 — THÁNG 11 — 2011

Lá thư phong trào

Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Thần Khí là linh hồn truyền giáo (JB HTT #8) 2
- Cái nhìn mới về tôn giáo (Lm Mai Đức Vinh) 3
- Tại sao ? (NC) 5
- Linh Đạo Tình Bạn trong Cursillo (sưu tập) 6
- Viếng Anh (K7) 8
- Điểm hẹn (Duy Bình) 9
- Nhớ về ultreya Wiesbaden (Xuân Bích K28) 10
- Tháp chuông (E.N.K23) 11
- Tin tức Hậu Cursillo 12
- Mùa Vọng (Nguyễn Đức Thiệp) 12

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 11/12/2011
14g30—16g30

Ultreya Giáng Sinh:

Chúa nhật 25/12/2011
14g30—18g30

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
<http://cursillovnau.free.fr>
eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701
Fax. +33 (0) 156 802 268
<http://www.giaoxuvnparis.org>

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

« Cửa ngõ Đức Tin dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa và cho phép chúng ta gia nhập Hội Thánh luôn luôn rộng mở cho chúng ta ». Đó là câu mở đầu tông thư Porta Fidei (Cửa ngõ Đức Tin) của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI công bố Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ 11/10/2012 nhân ngày kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Vatican II và kết thúc vào ngày lễ Đức Kitô Vương 24/11/2013. Cửa ngõ này được khai thông khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế cứu chuộc nhân loại và thành lập Giáo Hội. Dù được cha mẹ bế bồng hay tự mình bước qua ngưỡng cửa này khi nhận phép Thánh Tẩy, chúng ta đã được ghi trên trán dấu ấn làm con cái Thiên Chúa, trở thành người tín hữu. Bước qua ngưỡng cửa này có nghĩa là dẫn thân cả cuộc đời trần thế trên con đường Đức Tin kéo dài cho đến khi chúng ta « vượt qua từ cái chết sang cuộc sống vĩnh cửu, thành quả của sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã muốn, với hồng ân Chúa Thánh Thần, kết hợp những ai tin Ngài với chính vinh quang của Ngài » (x.Ga 17, 22). Tông thư Porta Fidei đề cập đến nhiều lãnh vực quan trọng như Công Đồng Vatican II, Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, Tân Phúc Âm hóa, kinh Tin Kính, Sự hiểu biết về Đức Tin và đào tạo, Đức Ái, Canh Tân, Trở Lại, lịch sử Đức Tin của chúng ta... Hy vọng Trường Huấn Luyện sẽ cho chúng ta được học tập Tông Thư này để bước vào Năm Thánh Đức Tin một cách vững vàng.

Là người tín hữu, là người cursillista, chúng ta đã trưởng thành trong Đức Tin và chắc hẳn Đức Tin của chúng ta cũng đã trưởng thành song song với tuổi đời chúng ta. Sống giữa thời đại đang ngày càng thế tục hóa, ngày càng xa rời với Kitô giáo, chúng ta cần phải luôn luôn đề cao cảnh giác, thức tỉnh và đầu tư nhiều thời giờ, nỗ lực vào việc củng cố Đức Tin của chính mình. Người tín hữu không phải chỉ là người có Đức Tin, là người tin Thiên Chúa ; mà phải là chứng tá cho Ngài. Việc làm chứng và dẫn thân của người tín hữu còn cần phải công khai và đòi hỏi lòng can đảm và trung thành với Đức Tin. Đức Kitô khi xưa đã báo trước cái giá phải trả nếu muốn thực hiện tốt công việc làm chứng cho Ngài. « Đầy tớ không lớn hơn chủ » (Ga 15,20); « Nếu chúng đã bách hại Thầy, chúng sẽ bách hại các con...Đầy Thầy sai các con như con chiên đi vào giữa sói rừng... Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con nơi tòa án. Khi họ bắt bớ, các con đừng lo phải nói thế nào, vì không phải các con, nhưng Thánh Linh của Thầy sẽ nói trong các con... Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ » (Mt 10,16-25). Các Thánh Tử Đạo là những đấng đã dẫn thân và công khai trung thành với Đức Tin. Ngay từ thời gian đầu khi hạt giống Đức Tin được gieo trên đất Việt Nam thì mảnh đất này đã thấm máu đào của các Thánh Tử Đạo mà chúng ta kính nhớ hàng năm vào ngày 24/11. Thực chất, 117 vị hiển thánh đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan-Phaolô Đệ Nhị tấn phong chỉ là đại diện cho hàng trăm ngàn vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Được thừa hưởng gia nghiệp quý báu đó, chúng ta nên hằng cầu nguyện với các ngài và noi gương các ngài, đứng cảm trung thành với Đức Tin cho tới hơi thở cuối cùng, bất chấp cực hình dã man tàn bạo.

Mùa Vọng là thời gian chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Cứu Thế ra đời, mở rộng cửa ngõ Đức Tin cho chúng ta. Trong mùa này có ngày lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta cùng hướng về Mẹ là đấng đã can đảm làm chứng Đức Tin của mình vào Thiên Chúa toàn năng khi trả lời « Xin Vâng » (Lc 1, 38) và nhờ vậy mà Đức Kitô mới thực hiện được công trình cứu chuộc nhân loại.

Nhân mùa Giáng Sinh, Văn Phòng Điều Hành xin kính chúc Đức Ông Linh Hưởng Giáo Phận, Quý Cha, Quý Thầy linh hướng và toàn thể Quý Anh Chị Cursillista lễ Noel tràn đầy hạnh phúc và Ôn Thánh của Chúa Hải Đông và Mẹ Thánh Ngài.

Văn Phòng Điều Hành

CỬA NGÕ ĐỨC TIN

THẦN KHÍ LÀ LINH HỒN CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

Khi chúng ta muốn phổ biến rộng rãi một tin quan trọng, trước hết ta tự hỏi phải lựa chọn phương tiện nào cho mau lẹ và hiệu quả nhất: trên mạng internet, báo chí, đài phát thanh hoặc đài truyền hình? Sự lựa chọn này rất quan trọng. Kể từ thập niên 60, khoa học kỹ thuật tân tiến, nhất là ngành truyền thông thật sự đã cống hiến cho chúng ta mỗi ngày càng thêm phong phú hơn. Có thể nói rằng các dụng cụ truyền thông hiện nay được đổi mới cứ ba tháng một lần, thế mà họ vẫn chưa hài lòng và còn đang cố gắng theo đuổi những khác biệt có tính cách đa dạng như iPhone, iPad v.v.. để đáp ứng nhu cầu cho khán thính giả và độc giả. Những người phụ trách về phương tiện này đã khẩn khoản giới thiệu cho phép họ tiếp xúc để lấy những ý kiến xây dựng. Nhờ đó, báo chí, truyền hình, phát thanh và internet di động đã và đang cải tiến không ngừng.



Tất cả những phương tiện truyền thông này, được sử dụng ngoài xã hội, và trong các cơ quan chính quyền, kể cả các tôn giáo nữa.

Đi sâu vào vấn đề tồn dụng của Hội Thánh Chúa, là một nền tảng huyền bí được xây dựng bởi Chúa Thánh Thần là Đấng của Phục Sinh, luôn canh tân đổi mới cách chỉ đạo. Người là Đấng tối cao chỉ huy một cơ quan đầu não truyền thông về linh thiêng, thì chỉ có Đấng linh thiêng mới làm cho cơ quan này phát triển và tồn tại. Các loại máy móc tối tân chỉ là phương tiện thực dụng.

Kính Thánh chép lại Lời Chúa Giêsu nhắn nhủ với các môn đệ: "Anh em đừng rời Giêrusalem, cứ ở đây chờ ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Thần Khí sẽ ban bình an để anh em không còn lo sợ nữa; nhờ sức mạnh của Người anh em sẽ là những chứng nhân của Thầy" (Cv 1,8)

Quả thật, Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống với các tông đồ bằng hình lửa và gió thổi: "Thần khí bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như gió ùa mạnh vào căn nhà nơi các Tông Đồ đang tụ họp. Những hình lửa tản ra đậu xuống từng tông đồ. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các tiếng lạ." (Cv 2, 1-4). Rồi từ đó các Tông đồ bắt đầu đi rao giảng. Sự kiện này đã chứng minh rằng, Chúa Thánh Thần đã đóng vai quan trọng giúp các ông trong việc truyền giáo.

Qua lời minh họa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ, Ngài viết: "Thần Khí dùng ngôn sứ mà mặc khải cho những lễ hành được Thiên Chúa lựa chọn, rồi được thánh hoá để vâng phục Đức Giêsu Kitô. (1 Pr,1). "chính Thần Khí đã đóng vai quan trọng trong việc truyền giáo. Nhờ

Người mà công việc này đã trở nên sống động. Hơn thế nữa, Người còn làm cho nảy nở nhiều hoa quả tốt. Nhờ quyền năng, Thần Khí đã thúc đẩy Chúa Giêsu hướng về miền Galilê để rao giảng (Lc 4, 14). Chính Đức Giêsu cũng khẳng định rằng: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho những kẻ hèn nghèo" (Lc 4, 18).

Hai ngàn năm trước, Chúa Giêsu đã chọn lựa các môn đệ, phần đông làm nghề đánh cá, ít học. Chúa chỉ truyền lệnh: "Hãy bỏ hết của cải gia đình mà theo Ta", rồi Người xin Thần Khí đến mặc khải cho các ông để đi rao giảng theo cách Người chỉ dạy". Thần Khí còn dùng các ngôn sứ mà mặc khải trong phận sự truyền đạt các thông điệp, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em. Nhờ các động tác của Thánh thần là Đấng đã được cử đến từ trời. (1 Pr 1,12)

Việc truyền giáo hiện nay không còn là bổn phận riêng của các tu sĩ nữa, mà là bổn phận chung, chắc hẳn là nhờ ơn gọi nên có nhiều tín hữu đã trở thành những tông đồ giáo dân dưới nhiều hình thức và nhiệm vụ khác nhau như: phụ trách giáo lý trẻ em, giáo lý tân tòng, phụ trách cộng đoàn, các hội đoàn, các phong trào v.v. . như PT Cursillo đã đào tạo nhiều tông đồ đang phục vụ khắp nơi.

Chính Chúa Thánh Thần đã ban Thần Khí để giúp họ xông xáo vào các môi trường thực hiện công việc truyền giáo. Họ là những người đóng góp vào công việc xây dựng Giáo Hội hiện nay. Những đặc sủng có khác nhau tùy theo đặc vụ của mỗi người, nhưng chỉ có một Thần Khí duy nhất mà thôi.

Thực tế, Hội Thánh đã nhờ ' hơi thổi ' của Thánh Linh để tìm ra những phương pháp mới, và chỉ thị cho các Phong Trào Phúc Âm kể cả các đoàn thể công giáo và các lớp giáo lý trẻ em thực hiện kế hoạch thích ứng với đời sống hiện tại, mà chúng ta gọi là Tân Phúc Âm Hoá môi trường.

Tuy nhiên, sự thành công vẫn chưa được thỏa mãn, vì có những trường hợp người thuyết giảng Lời Chúa chưa làm cho người nghe thấu hiểu, có nghĩa là Thần Khí chưa thổi thực sự xuống cho cả người giảng lẫn người nghe. Như những người không gọi Chúa Giêsu là Chúa, vì họ chưa nhận được ơn Thánh Thần (1Cr 12, 3b).

Thần Khí không ở xa chúng ta, Người luôn hiện diện trong Hội Thánh Chúa, nếu không có Người thì Hội Thánh đã không còn tồn tại đến ngày nay. Như vậy, Thần Khí của Chúa Thánh Thần luôn hiện hữu và liên kết với công việc truyền giáo như một linh hồn trong thể xác. Lý do, trước khi thực hiện một chương trình truyền giáo, hoặc vào các cuộc hội nhóm, chúng ta thường nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần là vậy.

JB/HTT #8

NHỮNG CÁI NHÌN MỚI VỀ TÔN GIÁO



Cơ Đốc giáo - Do-Thái - Ấn giáo - Hồi giáo - Phật giáo - Thần đạo

Lm Mai Đức Vinh

Hoài vọng nhỏ bé của tôi khi viết loạt bài này là **muốn giúp mỗi người đứng vững trong niềm tin giữa một xã hội đầy rẫy những phức tạp, dù chỉ ở trong phạm vi tôn giáo**. Tình trạng phức tạp tôn giáo tàng ẩn dưới những quan niệm đẹp đẽ của thời đại: đa tôn giáo, đối thoại tôn giáo, liên đới tôn giáo, phát triển tôn giáo... đa văn hóa, giao lưu văn hóa ... con người tôn giáo, xã hội văn hóa ... [...] Tôi muốn chúng ta có những cái nhìn tôn giáo khác với 'cái nhìn chúng ta thường có', mà tôi gọi là cái nhìn ngoại diện hay 'cái nhìn mới về tôn giáo'.

A - NHÌN CHUNG VỀ CÁC TÔN GIÁO

I. TRỞ VỀ VỚI TÔN GIÁO

[...]

4. Tình trạng bất ổn thiêng liêng.

Khắp nơi, thế giới tôn giáo đã trải qua tình trạng bất ổn thiêng liêng. Phải chăng vì cảm nghiệm sâu xa tình trạng này, Tòa thánh Vatican đã tổ chức vào tháng ba 2011, tại Sorbonne, 'một tiền đường của chư dân' (Parvis des gentils). Nhân dịp này, Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa đã Qui tụ những người công giáo thực thụ và những người ngộ giáo (agnostiques) quan tâm về vấn đề đối thoại.

Charles Taylor đã miêu tả tình trạng bất ổn thiêng liêng như sau: "Không còn chỉ có đức tin truyền thống và thuyết nhân loại bản vị tân tiến theo trật tự nội tại nữa. Vì không được thỏa mãn với trật tự nội tại, người ta bị thúc đẩy không những chạy theo các hình thức tôn giáo mới, mà còn đưa ra những chú giải khác biệt với nội tại tính". Như vậy, câu kết luận thật bất ngờ: tinh thần là một vũ trụ đang bành trướng. Điều đó chắc chắn làm rung chuyển các tôn giáo đã được thành hình hay được thiết lập. Nói khác, nó gây nên tình trạng bất ổn thiêng liêng.

(Bài viết trên đây dựa theo ông Jean-Pierre Denis, chủ nhiệm và chuyên viết bài mở đầu của báo 'LA VIE'. Ông là chuyên gia về tôn giáo, đã viết nhiều bài báo chuyên môn, tham gia nhiều mục lớn trong ngành truyền thông. Nổi bật nhất là ông đã xuất bản cuốn 'Pourquoi le Christianisme fait scandale?' Ed. Seuil, 2010. (xem Le Monde & La Vie (hors-série), 'L'Atlas des Religions', 2011, tr.3-9)

II. KIỂM ĐIỂM LẠI VỀ SỐ THỐNG KÊ VÀ VỀ ĐỊA BÀN TÔN GIÁO TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY.

1. Số thống kê các tôn giáo (nguồn : Internet Adherents.com (1)).

Tôn giáo	Số tín đồ	Vùng lãnh thổ chủ yếu
Kitô giáo	2,1 tỷ	Khắp thế giới (trừ Tây Phi, Bắc Phi, Bán đảo Ả rập, một phần Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á)
Hồi giáo	1,5 tỷ	Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, Nam Á, Tây Phi, một phần lãnh thổ Nga, Tây Trung Quốc
Ấn giáo	900 triệu	Nam Á, Đông Nam Á, Fiji, Guyana, Mauritus
Phật giáo	365 triệu	Đông Nam Á, Ấn Độ
Nho giáo	150 triệu	Đông Á, Cộng đồng người Hoa ở hải ngoại.
Do Thái giáo	14 triệu	Do Thái, Mỹ, châu Âu
Tôn giáo dân gian	394 triệu	Trung Hoa, Việt Nam
Tôn giáo bộ lạc	300 triệu	Khắp nơi trừ châu Âu
Tôn giáo truyền thống	100 triệu	Châu Phi
Đạo Sikh	23 triệu	Ấn Độ, Pakistan, Canada, Hoa Kỳ, Anh quốc
Đạo Bahá'í	9 triệu	Tín đồ phân bố nhiều nơi trên thế giới
Đạo Jain	1,2 triệu	Ấ Độ, Pakistan, Canada, Hoa Kỳ, Anh quốc
Thần giáo	30 triệu	Nhật Bản
Cao Đài	5 triệu	Việt Nam, châu Âu, Hoa Kỳ, Úc
Đạo giáo	400 triệu	Trung Hoa, Singapore, Malaysia, người Hoa hải ngoại

2. Kiểm điểm lại về các danh xưng và vị trí của một tôn giáo.

Việc xử dụng từ tôn giáo, các con số và bản đồ tôn giáo đòi hỏi phải thận trọng về phương pháp và về các định nghĩa. Trên cả năm lục địa không hề có một chấp nhận phổ cập về từ 'tôn giáo' (religion), cũng không có một sự phân biệt rõ ràng giữa từ 'tôn giáo' (religion) và từ 'giáo phái' (secte).

Xếp vào đâu giáo hội Mormons, chứng tá Jehovah, giáo hội Kimbanguiste (Congo)? Nào có thể coi những tín đồ của các giáo hội 'non-chalcédoniennes' (monophysites, nestoriennes) thuộc về các giáo hội Chính Thống? Các giáo hội tin lành mới bên Phi Châu, đôi khi rất bình

dân và thu hút dân chúng, nhưng ra đời chỉ một năm rồi chết yểu thì sao? Còn giáo hội Mardonienne suy tôn thần tượng bóng đá Argentin thì sao? Còn những 'người Do Thái của Chúa Giêsu' (những người Do Thái tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai) hay những 'người Do Thái Đen' (Black Hebrews: những người Mỹ đen tự xưng mình gốc Do Thái) thì xếp vào đâu?. Rồi những người Chăm, người Việt Nam, Cao Miên đã theo Hồi giáo nhưng chỉ cầu nguyện ngày thứ sáu, chỉ giữ chay (ramadan) ba ngày, uống rượu, không đi hành hương La Mecque và cũng cúng bái các thần linh ngoại giáo thì liệu có phải là hồi giáo hay không? Phải chăng muốn chứng tỏ mình thuộc vào một tôn giáo thì buộc lòng phải loại trừ các tôn giáo khác? Có biết chắc họ thuộc giáo hội công giáo, tin lành, chính thống hay phật giáo..., những cặp vợ chồng khác tôn giáo và việc giáo dục con cái mang màu sắc đại kết? Nào chúng ta không thể sống một trật là do thái giáo, kitô giáo và hồi giáo cho dù vẫn tôn thờ một Thiên Chúa? Trong thời cổ, các tín đồ Venus đã nhìn nhận nữ thần của họ trong thần Aphrodite (Hi Lạp), thần Astarté (Phénicienne) hay thần Ishtar (Babilonne). Trong nhiều kiểu nói người ta có thể thi hành một phụng tự cho nhiều thần tính khác nhau nhưng người ta lại không thể có một phụng tự duy nhất cho một Thiên Chúa độc nhất. Như vậy liệu có lý không?

Trong các tôn giáo ở Viễn Đông, cái lý lẽ này hoàn toàn khác. Tại Nhật người ta không phải là phật tử hay thần đạo, nhưng người ta là phật tử và thần đạo (là phật giáo để được chết thanh thoát, là thần đạo để kết hôn và sinh ra). Tại Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam người ta có thể bảo toàn một số điểm của Khổng giáo (tục lệ xã hội) và Lão giáo (chữa bệnh tự nhiên) mà vẫn hội nhập và sống theo Phật giáo. Tại Birmanie và Thái Lan chính việc thờ kính các thần linh đã tạo nên một khoảng biên giới giữa linh hồn giáo và phật giáo.

3. Kiểm điểm lại việc 'Thuộc về một tôn giáo'!

Cuộc sống chung (coexistence) nhiều hay ít an bình giữa linh hồn giáo và các tôn giáo lớn phổ cập khác đặt ra những vấn đề thật khó xử về con số 9/10 người Papous (thổ dân ở Nouvelle-Guinée) chịu phép rửa tội nhưng vẫn giữ một số thực hành đạo theo lối cổ truyền. Cũng vậy những người linh hồn giáo Phi châu thường lẫn lộn giữ Kitô giáo với Hồi giáo. Ngược lại, những người thủ cựu của mỗi tôn giáo lại muốn tách biệt hoàn toàn với các người tà giáo (hérétiques), họ tìm mọi cách không nguyên để mở rộng mà còn thu hẹp địa bàn đức tin của họ hơn là nhìn thấy tín đồ của họ bị nhiễm trùng tà thần.

Và đây, còn một vấn đề mới nữa: Phải giữ các giới luật của một tôn giáo đến độ nào mới được gọi là 'thuộc về tôn giáo ấy'? Trong thời điểm mà đa số dân Pháp đi dâng lễ mỗi ngày chủ nhật, thì linh mục Bossuet vẫn giảng 'nước Pháp là nước ngoại giáo'. Ngài muốn nói rằng việc phụng tự không làm nên người tín hữu, cũng như 'bộ áo không làm nên thầy tu'. Đến triều đại vua Louis XIV, nước Pháp giảm bớt số kitô hữu, thì một cha sở miền Pyrénées lại bảo: 'giáo dân giữ đạo ít ỏi

nhưng nghiêm túc hơn thời trước'. Vậy người ta có bị bó buộc phải dựa vào các tiêu chuẩn khách quan và tương đối đồng thuận, để xác định ai là người thuộc về hay không thuộc về một tôn giáo? Đàng khác trường hợp cuối cùng này còn khó khăn hơn: nói rằng 'không tôn giáo' (sans religion) có phải là cách nói quá tiêu cực không? Nhưng làm sao để phân biệt thuyết duy vật (matérialisme), thuyết vô thần (athéisme) và thuyết ngộ đạo (agnosticisme)?

4. Với tiêu chuẩn truyền thống nào để nói 'mình thuộc về một tôn giáo'?

Nói về mức độ thuộc về một tôn giáo ngay từ lúc sinh ra thì dễ dàng hơn. Hồi giáo trao truyền từ người cha, Do Thái giáo từ người mẹ và Ấn giáo từ đẳng cấp xã hội (caste sociale). Những xác định trên đây đôi khi còn bị bàn cãi (nhất là trong Do Thái giáo tự do). Tuy nhiên cũng có những bất lợi khi phải liệt kê trái ý những người không nhìn nhận mình 'sống trong một niềm tin đã được trao truyền nhưng không được chính mình đón nhận'. Tự thoát ra khỏi một truyền thống có phải là phạm tội phản bội không? Vấn đề này không có đối với Phật giáo, trong đó mỗi người có thể vào 'nắp bóng đức Phật (Bouddha), nắp bóng cộng đoàn (sangha), và nắp bóng phật pháp (Dharma) ngay khi vào tuổi biết đọc câu kinh này (quãng 7 tuổi) mà không có gì dứt khoát (définitif): người ta không sinh ra là phật tử, người ta có thể trở thành phật tử và người ta có thể bỏ rơi tùy ý. Nhưng như vậy thì làm sao những người chuyên về số thống kê có thể nắm được con số phật tử?

Người ta không sinh ra là kitô hữu. Người ta trở thành kitô hữu nhờ bí tích Rửa Tội ban cho con trẻ không kitô giáo, bí tích mà chính em bé đã không xin. Nhưng bí tích Rửa Tội là quyết định (définitif), và cho dù ra khỏi giáo hội (như tại nước Đức, luật cho phép người dân 'tuyên bố ra khỏi giáo hội để khỏi trả thuế tôn giáo') vẫn không làm mất dấu ấn bí tích. Trong một số Giáo Hội, như Pentecôtiste hay baptiste, người ta chỉ rửa tội cho người lớn, thì việc khó khăn là những so sánh con số tín đồ với các giáo hội Kitô giáo khác.

Sau cùng, một cách chung nếu coi bí tích Rửa Tội là dấu chỉ duy nhất thuộc về Kitô giáo, thì tại Hoa Kỳ chắc chắn số người được rửa tội đông hơn số kitô hữu, bởi lẽ các giáo hội Pentecôte, Baptiste đều rửa tội lại những người lớn gia nhập, dù những người này đã được rửa tội lúc còn nhỏ trong các giáo hội khác (công giáo, chính thống hay một giáo hội tin lành khác). Cũng vì thế, con số những người đã chịu phép rửa tội trong các giáo hội tin lành chỉ 'là những con số ước lượng' thôi. Còn nhiều điểm phải xét lại. Người công giáo thiếu linh mục ư? Đừng đồng hóa môi trường thôn dã với môi trường thành phố lớn. Tại Paris, thành phố thủ đô đã mất đi 1/4 dân chúng và 3/4 những người thực hành đạo trong 5 năm vừa qua. Cách đây 5 năm, có nhiều linh mục lo cho 1.000 giáo dân đi lễ hàng tuần. Tin lành anh giáo là của người anh? Phần lớn các phần tử của hội hiệp thông anh giáo là 'những người da màu' tại Hoa Kỳ và Phi châu. Nigeria là nước đông giáo dân tin lành nhất thế giới.

Tại Nam Triều Tiên người kitô giáo đông hơn người phật giáo. Phật giáo là tôn giáo bị mất tín đồ nhiều nhất trong thế kỷ XX, lý do chính yếu là chế độ cộng sản lan tràn. Nhưng liệu người ta có thể đóng khung mãi một tôn giáo trong những con số thống kê hay chỉ tính theo số lượng?. Ba nước Hồi giáo đông nhất trên thế giới là Indonésie, Pakistan và Bangladesh, nhưng năm 1939 ba nước cột trụ này lại được hình thành bởi Anh quốc, Hòa Lan và Pháp theo chính sách thuộc địa của họ. Quan niệm tôn giáo dựa trên một xứ sở hay một dân tộc đã có trước đây, liệu có thể còn tồn tại không? Trong thời Luther và Calvin đã nổi bật nguyên tắc 'Nước nào thì đạo ấy' hay 'Vua theo đạo nào, dân theo đạo đó'. Dần dà, vì phong trào di tản, vì hiện tượng 'giao lưu văn hóa', bản đồ tôn giáo đã thay đổi nhiều, trở nên phức tạp rõ ràng...

Còn một ý tưởng sai lầm cuối cùng, thường được coi là 'có phần đúng' (demi-vérité): Từ nay tôn giáo là vụ việc (affaires) của các nước miền Nam (pays du Sud), vì nơi đây các cơ sở phụng tự còn đầy tín đồ, chứ không phải là vụ việc của các 'xứ miền Bắc' (pays du Nord) vì nơi đây các cơ sở phụng tự đều trống vắng, tín đồ đến không đầy một nửa cơ sở!. Nguyên nhân là số sinh sản của miền Nam cao hơn số sinh sản ở miền Bắc nhiều, vì người ta không dùng các loại thuốc ngừa thai. Ngày nay người ta quen nói: Kẻ thù lớn nhất của việc bành trướng tôn giáo là bác sĩ Pincus, người đầu tiên chế ra thuốc ngừa thai; và 'thiên thần tốt lành' (bon ange) làm tăng tín đồ, chính là gia đình đông con (cụ thể là Hồi giáo).

(còn tiếp)

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Văn phòng Điều Hành xin cùng hiệp lời cầu nguyện :

- Cụ Trần Ngô, thân phụ chị Trần thị Vân (cursillista khoá 6) qua đời tại Việt Nam ngày 27 tháng 10 năm 2012, thọ 99 tuổi.
- Ông Jean Baptiste Nguyễn Văn Thôn, thân phụ của anh Jean Baptiste Nguyễn Minh Châu (cursillista khoá 1), đã được Chúa gọi ngày 24 tháng 10 năm 2011 tại California, Hoa Kỳ. Thọ 80 tuổi.
- Ông Robert Trần Quang Bình, phu quân của chị Marie Thérèse Trần Thị Tâm (cursillista khoá 15), từ trần ngày 07 tháng 11 năm 2011 tại Ermont, Pháp.
- Anh Giuse Hoàng An Minh, em trai của nữ tu Marie-Thérèse Hoàng Dung (cursillista khoá 7), qua đời hôm 11 tháng 11 năm 2011 tại Nantes, Pháp. Hưởng dương 48 tuổi.

Trong niềm tin vào Đức Kitô Vua vũ trụ, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn người thân yêu được sớm được Thiên Chúa Toàn Năng đón vào Nước của Ngài.

Tại sao ?

*Cho con đừng hỏi "tại sao?" :
Có ngày nắng đẹp, có ngày mưa tuôn.
Có ngày cười nói luôn luôn,
Có ngày hiu hắt buồn vương cõi lòng... ?*

*Cho con đừng hỏi " tại sao ?" :
Có lần người đến vui câu hỏi chào,
Có lần xa lạ nhìn nhau,
Tay trao tay bỗng hững hờ lao đao ?*

*Cho con đừng hỏi "tại sao ?"
Là con với những nhọc nhằn xiết bao.
Đường theo chân Chúa nơi nào ?
Con quanh quẩn với sắc màu thế gian.*

*Chúa ơi ! Muôn tiếng "tại sao ?"
Gói không trọn hết Tình Ngài trao ban.
Tìm trong vô nghĩa nhân gian,
Mời hay Thánh-Ý mệnh mang đất trời...*

11-2011 * NC ■

THÔNG BÁO CỦA BAN BÁO CHÍ

Ban báo chí xin mời gọi quý anh chị đóng góp cho những số sắp đến. Mọi thư từ bài viết xin gửi đến địa chỉ dưới đây :
qua email của ban biên tập (phương tiện tốt nhất)

cursillo.vn.auchau@gmail.com

hoặc qua bưu điện

M. Phạm Đức Vương

9 place d'Anjou - 95120 Ermont, France

Nội dung bài viết thiết thực hơn hết chính là những suy tư, cảm nghiệm, chứng từ của ngày thứ tư mà quý anh chị muốn hay cần chia sẻ cho nhau.

LINH ĐẠO TÌNH BẠN TRONG LỐI SỐNG CURSILLO

Linh Đạo là con đường thiêng liêng của một cá nhân hay tập thể, giúp người ta sống nên thánh và trở nên một Kitô hữu đích thực, dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh, bằng những cách thế, phương pháp riêng. Khi Phong Trào Cursillo được khai sinh, ông Eduardo Bonnín đã giải thích: “Cursillo là một Phong Trào, với phương cách riêng, đã tự gầy dựng và sinh hoạt trong Giáo Hội, để từ đó, những thực trạng của Kitô hữu được trở thành hiện thực và phản ánh một cách riêng biệt cho mỗi cá nhân, vì mỗi con người khám phá ra sự giới hạn của mình, được sống tự do với lòng xác tín và nhờ vào Tình Bạn mà ý chí luôn được vững mạnh trong cuộc sống hàng ngày. Cursillo mang lại một tin vui tuyệt vời, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và tin vui đó được truyền đạt đến tất cả mọi người bằng phương cách tốt nhất mà chúng ta có được. Đó là Tình Bạn, để rồi từ đó, mỗi người sẽ nhận biết điều gì mang lại nguồn hạnh phúc cho chính họ.” Phong Trào Cursillo đã dùng Tình Bạn như một khí cụ hữu hiệu nhất trong đời sống Kitô hữu, vì chính Thầy Chí Thánh Giêsu đã chỉ dạy và đã thực hành trên bước đường rao giảng của Ngài.

I. Tình Bạn

Cursillo đặt nặng Tình Bạn trong Chúa Kitô như là một phương pháp để khai triển linh đạo của chính mình. Tình Bạn Cursillo như sợi chỉ xuyên suốt liên kết khăng khít ta với Chúa và tha nhân.

Trong xã hội: Người đời thường luôn đề cao Tình Bạn. Cha ông mình từng có câu: “Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau.” Nhà văn Thomas Hugh cho rằng: “Tình Bạn là một trong những quà tặng quý nhất của Thượng Đế.” Nhà văn A.Mazoni cũng nói: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là Tình Bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm tâm sự thầm kín.” Á Đông ta cũng có những tấm gương cao quý về Tình Bạn như Lưu Bình - Dương Lễ, Bá Nha - Tử Kỳ...

Trong Thánh Kinh: Sách Sirach của Cựu Ước dạy rằng: “Không có gì quý bằng một người bạn trung tín, và không có cân nào có thể đo lường được sự ưu tú của người bạn ấy.” (Sirach 6:15). Sách Huấn Ca viết: “Một người bạn trung thành tựa như một chỗ nương thân vững vàng. Kẻ nào tìm được một người bạn như thế thì đã tìm được một kho tàng.” (Hc 6:14). Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã nhận các môn đệ của mình làm bạn hữu thân tình: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy...” (Ga 15: 12-17)

II. Tình Bạn : Nếp sống nền tảng của Cursillo

Chính ngọn lửa Tình Yêu của Chúa Thánh Linh đã nhen nhóm và làm bùng lên Tình Bạn trong Phong Trào Cursillo. Tình Bạn thánh thiêng này đã vượt lên trên tình bạn của đời thường vì đây là Tình Bạn trong Chúa Kitô.

Đôi Dòng Lịch Sử Về Tình Bạn Cursillo: Thánh Linh

Chúa “dun dủ” để một nhóm thanh niên mang cùng một chí hướng gặp nhau. Họ muốn sống đời Kitô hữu đích thực và canh tân đời sống trước những biến chuyển thời cuộc trên đất nước Tây Ban Nha (1936-1939) và khắp nơi trên thế giới, lúc mà con người đang quay lưng lại với Chúa Kitô. Ông Eduardo Bonnín đã cộng tác với nhóm Lãnh Đạo Hành Hương trong Tuần Thánh vào năm 1943; họ đã trở nên bạn hữu hăng say làm việc trong khoá tĩnh tâm này và từ nơi đây, Phong Trào Cursillo ra đời. Ông Bonnín đã nói: “ Phương pháp sâu sắc nhất để cùng kẻ khác sống chung với nhau là Tình Bạn.” Sách “Những Tư Tưởng Nền Tảng” nhấn mạnh đến việc thực hiện Tình Bạn trong Khoá Ba ngày: “ Người trợ tá phải cởi mở như những người bạn... Tình Bạn chân thật là con đường duy nhất đưa đến sự cởi mở đích thực và đối thoại hữu hiệu. Ở đây kỹ thuật chỉ là sự hoà hợp giữa hoàn cảnh, sự tế nhị, khéo léo và tinh thần tông đồ.” (NTTNT #314)

Những người bạn nòng cốt đầu tiên của Phong Trào Cursillo liên kết với nhau trong mối dây thiêng liêng. Họ mang một tâm huyết khát khao phục vụ Chúa và Giáo Hội. Họ chiêu tập thêm bạn hữu, cùng nhau học hỏi về Tình Yêu của Thiên Chúa để Tình Bạn được triển nở thêm.

Đào Luyện Tình Bạn: Tình Bạn đích thực không phải tự nhiên mà có. Khóa Ba Ngày có các bước đào luyện căn bản để tạo Tình Bạn trong Chúa Kitô. Đó là Kết Bạn, Trở Nên Bạn và Đưa Bạn Đến Với Chúa Kitô. Đây là Tình Bạn thánh thiêng của Phong Trào, và đây là phương thức Phong Trào dùng Tình Bạn trong việc Hoạt Động Tông Đồ.

Học làm bạn với Chúa: Trước khi giới thiệu Bạn với Chúa, ta “nói với Chúa về người bạn của mình,” nghĩa là cầu nguyện cho bạn trước khi nói với bạn về Chúa. Trong khoá học, các khoá sinh học hỏi để nhận ra chân dung của Chúa Kitô, gần gũi với Chúa, làm bạn với Chúa qua những bài nguyện gẫm và trong Phép Thánh Thể.

Học làm bạn của nhau: Khóa Ba Ngày đã mở lối cho các khoá sinh nhận ra một cộng đồng Kitô, cùng nhau sống tình bằng hữu trong các Decuria với tinh thần cởi mở, hiệp thông và đoàn kết. Sau đó, người cursillista trở về sinh hoạt trong các Nhóm Nhỏ và Liên Nhóm để Tình Bạn được duy trì và sống với chiêm ngôn của Phong Trào là “một tay níu lấy Chúa, một tay nắm tay anh chị em.”

Thực hành Tình Bạn: Trong các giai đoạn, việc “Tiếp xúc cá nhân” là phương cách căn bản và cần thiết. Có đi tới, có gặp gỡ, có trao đổi, mới có tình cảm nảy sinh. Tuy nhiên, một số đức tính không thể thiếu để trở thành bạn hữu, là sự thành thật, vui tươi, khiêm tốn, nhẫn nhục, tha thứ, đạo đức, bình đẳng, chấp nhận thiệt thòi, không tự mãn khoe khoang, thân mật, cởi mở, hy sinh... Có như

vậy, mới kết bạn được và thu hút bạn cùng đến với Chúa.

Nuôi dưỡng Tình Bạn trong Chúa: Phong Trào có phương tiện căn bản để giúp ta thăng tiến và sống khăng khít trong Tình Bạn Kitô hữu. Đó là Hội Nhóm và Ultreya. Tình bạn được nuôi dưỡng và triển nở trong hội nhóm khi ta chia sẻ những kinh nghiệm về việc Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Nhờ vào sự trợ giúp hỗ tương của tình bằng hữu, ta sẽ vượt qua những khó khăn trong sinh hoạt lẻ loi và gia tăng hiệu lực của hoạt động tông đồ. Hội Ultreya là một cộng đồng rộng lớn hơn, mở rộng tầm nhìn cho những nhu cầu của môi trường. Các thành viên có thể kết thân với nhau rộng rãi hơn, phát huy và học hỏi những kinh nghiệm linh động về tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân. Mỗi thành viên được nuôi dưỡng tinh thần và học được những bài học sống động qua những chứng tá của các anh chị em khác. Đúng là “Học thầy không tầy học bạn.” Sau Khoá Ba Ngày, bản thân tôi đã trung thành với tất cả các buổi Đại Ultreya của Phong Trào tại Giáo Phận. Mỗi lần gặp gỡ là lại có thêm bạn, lại được học hỏi thêm từ những kinh nghiệm sống trong những chia sẻ của các bạn hữu. Từ những chứng tá này, tôi nhận ra ơn gọi riêng, thúc đẩy hăng say trong công tác làm muối men trong cuộc sống.

III. Tình Bạn trở nên Muối, Men, Ánh Sáng

Cursillo khuyến khích và mong ước tất cả các cursillistas là chứng nhân sống về Tình Bạn trong Chúa Kitô trong công tác ngày thứ Tư. Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, con chim đầu đàn của Phong Trào Cursillo Việt Nam, đã được mọi người Công Giáo Việt Nam mến yêu; bất cứ ai gặp gỡ tiếp xúc với ngài đều kính trọng ngài. Ngài đã dùng tình bạn Kitô hữu làm ánh sáng chiếu soi đêm đen ngục tù. Trong 13 năm bị giam cầm, ngài đã sống chan hoà với các bạn đồng tù và cảm hoá được cả những người cai ngục, đem họ trở về với Chúa trong những câu chuyện tự thuật thật cảm động của ngài. Trong Khoá Ba Ngày do Phong Trào tổ chức hàng năm, ta cũng ghi nhận tình bạn khăng khít tận tình của nhóm trợ tá dành cho khoá sinh cũng như dành cho nhau, bằng cung cách phục vụ trong các giờ cầu nguyện, các buổi học tập, các bữa ăn, và nhất là trong các giờ tiếp xúc cá nhân. Chúa đã dùng họ tác động trên các khoá sinh. Trong giờ chia sẻ khi mãn khoá, hầu như mọi tân cursillista đều cảm nhận và muốn nói lên Tình Bạn đích thực thiêng liêng này. Đây là món hành trang quý báu cho các tân cursillistas để họ bước vào cuộc sống ngày thứ Tư trong các môi trường. Bản thân tôi cũng đã cảm nhận được Tình Yêu của Thầy Chí Thánh từ tình bạn chân thành của người cursillista gần gũi nhất, đó là người bạn đời của tôi. Sự nhần nhục, ân cần tươi vui trong tình bạn của nàng qua hai năm trời đã cảm hoá được con người cứng cõi của tôi... Tôi đã đón nhận Ơn Chúa và đã xin gia nhập Phong Trào. Trên đường về trong ngày đón tôi mãn khoá, nàng đã tâm sự: “Ngày xưa khi đi thăm anh trong trại tù cải tạo ở ngoài

Bắc, thấy anh gầy gò, rách rưới, em đã không thể có được một bữa ăn ngon vì thấy anh đang bị đói khát, tù đầy. Khi dự khóa về, mỗi khi em đi họp nhóm hoặc đi sinh hoạt mà anh bực bội gắt gỏng, em chẳng giận anh, mà chỉ thương anh hơn, vì anh đang không được hưởng niềm vui mà em đang có và rất muốn chia sẻ với anh.” Cảm tạ Thầy Chí Thánh đã đưa tôi đến với Thầy qua Tình Bạn Cursillo này. Tình Bạn chân thành là một sức mạnh âm thầm nhưng mạnh mẽ, có thể biến đổi tâm hồn những người lầm lạc hoặc chưa nhận biết Chúa về với Ngài. Nhóm bạn hữu 21 người trong khoá học Cursillo đầu tiên năm xưa đã có con số thành viên lên tới hơn 8 triệu. Ngày 6 tháng 5 năm 2002, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã vui mừng tuyên bố: “Hạt giống nhỏ bé gieo rắc trên quốc gia Tây Ban Nha hơn 50 năm trước đã trở thành một cây sum sê hoa trái của Chúa Thánh Thần.”

IV. Tình Bạn là lối sống của người cursillistas

“Tình bạn là một trong những phương cách tuyệt vời để đào luyện nhân cách vẹn toàn và quân bình, vì tình bạn nuôi dưỡng và bổ khuyết cho hạnh phúc và sự toàn vẹn của con người.” (Eduardo Bonnín). Ông còn quả quyết rằng: “Nếu chúng ta không có tình bạn, nội tâm của chúng ta không bao giờ mở ra, và chúng ta không thể dần dần thực hiện công tác mà Thầy Chí Thánh mong muốn, vì chúng ta không có năng lực, do năng lực bị co cụm lại, một khi lòng tự tôn lại phát sinh trong nội tâm của chúng ta thuận chiều với tham vọng và tự cao tự đại.”

Tóm tắt

Linh đạo là con đường, là lối sống đạo giúp chúng ta gần gũi và nên một với Chúa. Theo tôi biết, ông Bonnín chưa bao giờ công khai nói về linh đạo của ông. Tuy thế, ông Bonnín đã khẳng định rằng 4 cột trụ của người cursillista là: Sự Thật – Lòng Tốt – Tình Bạn – và Sự Chiêm Niệm.

Lời chia sẻ này có thể diễn giải rằng tình bạn ấy phải dựa vào Chúa Kitô vì chính Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Hầu hết những người đã tham dự Khóa Học Ba Ngày đều nhận ra Chúa Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Nhân Hậu – Giàu Lòng Thương Xót. Khi cuộc sống ngày thứ Tư càng gần bó với Chúa, càng suy gẫm về Chúa thì chúng ta càng nhận ra lòng thương yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Một khi sống chân tình với anh em như chính Chúa đã cư xử tốt lành với chúng ta, mối tương quan giữa anh chị em với nhau chắc chắn phong phú và tràn đầy ân sủng. Như thế, Tình Bạn mà ông đề cập đến chính là tình bạn của những người bạn tràn đầy ân sủng.

Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 nói với các bạn trẻ trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2005 rằng: “nếu chúng ta càng để Chúa bước vào đời sống chúng ta, chúng ta chẳng mất gì và chắc chắn làm cho chúng ta sống tự do, tươi đẹp và cao cả!”

LINH ĐẠO TÌNH BẠN ĐÍCH THỰC PHẢI PHÁT XUẤT TỪ TÌNH BẠN VỚI CHÚA GIÊSU

Tài liệu sưu tầm ■

VIẾNG ANH

Chiếc cầu nhỏ dẫn đến một con đường đất, cuối con đường là chân trời với vầng thái dương chói sáng. Vượt lên cao là bóng dáng đôi chim đang quấn quít thân thương bên nhau trên cành cây xum xuê hoa lá... Bức họa đó thật đẹp, được chạm trổ công phu trên trên tấm bia lớn bằng đá hoa cương màu xám bóng lộn, làm cho ngôi mộ của anh đặc biệt hơn những ngôi mộ chung quanh. Tôi cảm nhận được bức họa đó chuyên chở một tâm tình, một niềm tin, một hy vọng. Tâm tình nhớ thương của người vợ góa bụa khi tuổi đời còn quá trẻ, và của ba đứa con vừa bước vào tuổi trưởng thành. Niềm tin khẳng định rằng cái chết không chấm dứt mọi sự, vì chính qua cái chết, Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi, để ai tin vào Ngài thì sẽ được ơn tha tội, và đi vào cuộc sống miên trường ngày sau. Và hy vọng của một lần chia tay ở thế gian này là để mong chờ ngày hội ngộ ở Nước-Vĩnh-Hàng...

Lúc chúng tôi tới nghĩa trang, chung quanh ngôi mộ của anh đã chất đầy những chậu hoa đủ loại, đủ màu, như một vòng tay ôm ấp, tỏa hương thơm cho người đang nằm trong huyết lạnh. Đối với tôi, đó là hình ảnh De Colores của một hành trình Ngày-Thứ-Tư tròn đầy. Ngày đến viếng anh trong nghi lễ nhập quan, tôi đã bồi hồi khi nhìn thấy tấm bảng da có tên anh được đặt trang trọng và rõ ràng trong quan tài phía trên đầu anh. Biết qua phần nào cuộc đời nhiều sóng gió của anh trong thời tuổi trẻ, tôi hiểu được PT Cursillo chính là chiếc nôi đã nuôi dưỡng Đức-Tin và gieo mang ơn gọi tông đồ của anh. Hằng say làm tông đồ cho Đức Kitô theo lời tuyên hứa ngày nhận sự vụ lệnh, vợ chồng anh đã nắm tay nhau củng cố hạnh phúc gia đình, và tham gia vào các sinh hoạt thường xuyên của PT tại giáo xứ Paris, cũng như tại giáo xứ địa phương. Âm thầm mà bền bỉ, nhẫn nại, vợ chồng anh là những chứng nhân của lòng Tin-Cậy-Mến. Nói như thế, không phải là không có những lúc anh chùn bước, nghi ngại. Như cái sự thường tình phải có, phải xảy ra trên bất cứ hành trình Ngày-Thứ-Tư nào. Nhưng với tình cảm thân thương, những người bạn cùng anh chung một lý tưởng tông đồ đã nâng đỡ, nắm níu anh không

ngừng... Cách đây đúng nửa năm, mới ngoài năm mươi tuổi, buông bỏ mọi đớn đau của thể xác sau cơn bạo bệnh, phó thác vợ dại con thơ trong sự quan phòng của Thiên Chúa, anh đã ngủ giấc ngàn thu trong lòng nỗi yêu thương ngày nào đã đưa anh trở về với cội nguồn đích thực của hạnh phúc đời này và đời sau. Tấm bảng da được chôn cùng với anh, là một đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát lần sau cuối : « Và con trông cậy vào Ông Thánh Chúa » ...



Tôi đứng trước mộ anh, nhìn bức ảnh anh tươi cười mà trong tâm trí như thấy lại hình dáng anh âm thầm đi xếp từng hàng ghế ở phía

sau nhà nguyện Giáo Xứ trước mỗi ĐH Ultreya. Nhớ anh thân ái hiền hòa trong lời ăn tiếng nói. Quý anh ở sự lo lắng chăm sóc từng li từng tí cho vợ con. Anh vẫn hay đơn sơ khoe, mỗi lần tôi được ăn ngon khi đến nhà anh : « Vợ em tìm recette ở trên internet đó chị, trên đó không thiếu món ăn nào ! », thương biết bao nụ cười vợ anh chứa chan hạnh phúc vì câu nói của chồng... Tất cả những thử thách đau khổ vẫn còn như một cơn mơ đối với vợ con anh. Mỗi lần ôm choàng lấy tấm thân mỏng manh của vợ anh, tôi phải nương nhẹ tay, như sợ em gãy đổ. Sau tang lễ của chồng, em đã sụt mất 13 ký lô ! Nhưng em nói với tôi, em phải mạnh mẽ, và em mạnh mẽ thật. Sự mạnh mẽ ở thái độ trầm tĩnh không trách móc, không than vãn vì số phận. Mạnh mẽ vì em vẫn tiếp tục tin rằng Thiên Chúa đã thương em, vẫn và sẽ mãi yêu thương em. Em mạnh mẽ trong vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Mạnh mẽ tiếp tục những hoài bão của anh còn dang dở. Em dấu nhiều nước mắt, và em cũng đã biết mỉm cười ...

Bóng chiều buông xuống khi tôi rời khỏi nghĩa trang dường như càng làm cho những màu sắc bông hoa quanh mộ anh thêm rực rỡ, và tôi nghe như đôi chim trên bức họa bắt đầu cất tiếng hót gọi nhau.../.

01/11/2011 * K7 ■

Ai đã từng yêu hẳn không lạ lắm với Điểm Hẹn, nhất nữa đó lại là tình đầu, bởi tình yêu phải có đối tượng cho con tim. Người tôi yêu cái thừa ban đầu ấy quấn quýt khôn nguôi, phảng phất ngay cả trong giấc ngủ. Có người đã ví von khi thiếu vắng bóng hình người mình yêu một ngày dài như cả thế kỷ. Nhu cầu hiện diện của người mình yêu thúc bách ta tìm tới một cuộc gặp gỡ. Dù nơi đâu, chốn nào Điểm Hẹn trở thành chốn khó quên; Điểm hẹn hẳn không ít đã ghi sâu vào tình sử.

Nếu tôi không nhớ lầm, nhà thơ Hồ Dzếnh đã gửi vào thơ những nhớ nhung trần trụi khi thiếu vắng người tình. Cái ray rứt khó quên của những phút đợi chờ tại điểm hẹn, ông viết :

*"Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn anh dạo gót quanh sân,
Ngó trên tay thuốc lá cháy lui dần
Anh khẽ nói : gớm sao mà nhớ thế"
(Ngập ngừng)*

Có yêu mới kiếm tìm, mới hẹn hò, và có hẹn hò mới cần Điểm Hẹn, hẹn mong gặp gỡ mà người yêu không đến mới trào dâng buồn nhớ, bước chân không còn rộn rã mà là rã rời quẩn quanh trong sân...Khói thuốc cuộn theo hơi buồn thành âm vang ngập nhớ :

"Anh khẽ nói : gớm sao mà nhớ thế"

Ngày ấy, sau khi Thầy từ già về trời, các môn đệ cũng có những ngày nhớ nhung ray rứt. Suốt ba năm trường đồng hành với Thầy. Tình Thầy – trò với muôn vàn thăng trầm dễ gì phai pha được. Có người tình nào lý tưởng hơn Thầy, có mối tình nào cao đẹp hơn tình Thầy, có người yêu nào chung thủy hơn Thầy. Dù những đối tượng Thầy yêu chẳng môn đăng hộ đối, vậy mà Thầy vẫn yêu tha thiết, yêu đến hiến cả mạng sống vì người mình yêu. Quá thấu suốt những ray rứt trống vắng của con tim môn đệ khi thiếu vắng Ngài nên Đức Kitô đã cho các ngài Điểm Hẹn. Ngày Lễ Ngũ Tuần nơi nhà các môn đệ hội họp, Thánh Linh Ngài đã đến với những người đang thờ thẩn vì nhớ mong; và niềm mong nỗi nhớ đã được đền bù. Con tim môn đệ lại ngập tràn niềm vui. (Cv. 2 : 1-4)

Cuộc tình đời tôi cũng không ra ngoài cái quy trình ray rứt nhớ mong như nhà thơ, như những người môn đệ ngày nào vắng Thầy. Điểm Hẹn ngày nào, nơi tôi đã gặp gỡ Ngài, và "con tim đã vui trở lại" khúc rẽ đời tôi đã khơi nguồn từ đó.

Điểm hẹn đã đi vào tình sử đời tôi không phải ghé đá công viên, không phải bên bờ sông vắng buổi chiều tà, cũng không phải bên ly cà-phê trong quán nhỏ. Điểm hẹn của tôi đơn nghèo nhưng đậm nét nhớ thương : Paris ngày đó đã ghi sâu vào tình trường đời chứng tá. Hình ảnh Chúa Kitô, người tình muôn thừa giải chiếu qua những chi thể của Ngài, những anh chị em tôi chưa từng quen biết đã trở thành rất thân thương, những người tôi chưa một lần gặp mặt mà sao như từng quyến luyến từ lâu. Từ Điểm Hẹn tôi không thấy Chúa như các môn đệ xưa trực diện bên Thầy, nhưng Âm vang Lời Thầy tôi nghe dội vọng từ những anh chị

em tôi gặp gỡ, ánh mắt ân tình từ những người tôi đối diện cũng đã từng nhắc nhở tôi ánh mắt đầy yêu thương của Thầy, và tình chúng tôi trao nhau có hương thơm tình Trời.

*"Anh em hãy yêu thương nhau,
như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga. 14: 34)*

Cuộc sống đời thường của chúng tôi vẫn thật rất người, nhưng tình yêu Thầy để lại, đường tình Ngài dẫn đưa đã biến khoảng cách xa lạ của chúng tôi thành thật gần gũi thân thương, đã nâng cao tầm rung của con tim theo nhịp đập đức ái, và giữa cuộc sống xem ra rất người lại có nét đẹp của Tình Trời.

Nếu chúng tôi yêu nhau trọn vẹn được như Thầy nhắn gửi : "Yêu thương nhau = như Thầy đã yêu" (Ga. 14 :34) thì làm gì có pha lẫn ghen mận, ích kỷ, giận hờn, ganh ghét, ghen tương ...như muôn mối tình thế nhân giữa đời thường thế giới hôm qua và hôm nay từng diễn ra. Rõ là tình nhưng không mà có, và Điểm Hẹn, đối với tôi, đã thật đẹp và sẽ vẫn mãi đẹp như thừa ban đầu.

Mỗi độ hè về, có tin Mở Khóa Ba Ngày, hình ảnh thân thương chốn xưa, của Điểm Hẹn, những anh chị em, những người là hiện thân của Tình Trời, lại gọi lên trong tôi muôn vàn kỷ niệm, và tìm tôi lại trào dạt niềm vui; thời gian đợi chờ cho một cuộc gặp gỡ như trôi thật chậm bởi mong mỗi cứ làm rộn rã bước chân tìm về chốn xưa, người cũ.

Thế mới rõ hay nghĩa chữ yêu
Giữa đời dù sóng gió trăm chiều
Tình Trời tô đẹp tình nhân thế
Chốn hẹn ta về gặp gỡ nhau
Ánh mắt nụ cười ta trao gửi
Lý tưởng vẫn đẹp thừa ban đầu
Nắm chặt đôi tay cùng sánh bước
Kiên vững tình Thầy mãi ngàn sau.

Điểm Hẹn xưa, nơi nhà các môn đệ Chúa Kitô hội họp, mà sách Công Vụ đã ghi lại biến cố ngoại thường làm đổi thay sự hiểu biết rất hữu hạn, những con tim nhút nhát ngày đêm tìm trú ẩn trong căn nhà luôn đóng kín cửa, vì sợ người Do Thái, đột nhiên trở thành những con người đầy can đảm sẵn sàng dấn thân vì Tin Mừng, và ngôn từ cách hành xử của các ngài đã làm ngỡ ngàng người đối diện (Cv. 2:1-4). Biến cố đã chứng minh sức mạnh huyền diệu của ơn Trời; đã đưa các môn đệ bước vào khúc quanh ngoài trí hiểu và sức lực của nhân thế.

Tôi mong mỗi, tôi tha thiết nguyện cầu :

"Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến canh tân, đổi mới đời sống chúng con..."

Và ĐIỂM HẸN có Ơn Trời, có Tình Thầy lại làm nên biến cố mới nơi các tâm hồn khao khát kiếm tìm. Lại để lại trong anh, trong chị, trong tôi nét đẹp khó quên của những ngày hẹn hò ghi đậm nét vào hành trình tình sử.

*Mến tặng các anh chị hai Khóa 29 – 30
Và những tâm hồn đã ghi vào tim tôi hương sắc tình Trời
Duy Bình ■*

Nhớ về Ultreya Wiesbaden

Lạy Chúa, chúng con những người đến từ 4 phương trời, với rất nhiều khác biệt, nhưng chúng con có một sứ mạng giống nhau là làm **muối cho đời và làm Ánh sáng cho trần gian**.

Hôm nay, giờ đây chúng con xum họp trước mặt Chúa để cùng nhau nhìn lại hành trình ngày thứ tư. Chúng con xin cảm ơn Chúa đã và đang đồng hành với chúng con.

Những giọt nước mắt, những lời cầu nguyện của các anh chị vẫn còn đọng lại trong trái tim tôi.

Vâng, Ultreya lần này được tổ chức lần đầu tiên ở Wiesbaden miền trung nước Đức, có trên 50 Cursillista đến tham dự, từ khắp nơi, Herne, Frankfurt, Stuttgart, Schorndorf, Reutlingen.vân. vân. và vùng Wiesbaden. Trời hôm ấy buổi sáng nhiều sương mù hơn nắng. Chúng tôi phải dậy sớm lúc 5 giờ sáng, cạo tuyết kiếng xe, và lái xe đến điểm hẹn Reutlingen để đi chung xe với nhau đến Wiesbaden, trong lòng tôi bồn chồn, có một tí gì lo lo, ngồi trong xe chúng tôi đồng lòng lần hạt 50 kinh, cho cuộc hành trình 250 cây số trôi chảy, đúng giờ.

Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý hướng dẫn vào đề tài Muối và Ánh sáng với nhiều điều thú vị. Và vẫn như mọi lần, với giọng nói trầm trầm ấm áp đầy tình người, anh Doanh trưởng liên nhóm đã hướng dẫn mọi người vào trung tâm điểm của Ultreya, là phải được chuẩn bị tinh thần trước khi đi họp, đọc trước bài gợi ý để cùng nhau chia sẻ, anh nhắc nhở lời tuyên thệ trước mặt Chúa sau khóa học 3 ngày, đến tinh thần sống đạo kiên ba chân học, hành và sùng đạo, người Cursillista biết luôn sống khiêm nhường, âm thầm phục vụ, và qua chúng tôi bằng đời sống của

chính chúng ta, ta sẽ đem Chúa đến với tha nhân và đem tha nhân về đến Chúa.

Bài hát "Hành trang về nhà cha" cùng được vang lên bừng bừng trong tình yêu thương, hành trang hôm nay của chúng con là những nắm tay xiết chặt ấm áp, hình như lúc này bầu trời ngoài kia đám mây đen, sương mù mấp cở tan biến, ánh sáng chan hòa khắp nơi với nhiều nụ cười rạng rỡ, cảm hứng đoàn kết của những người



cùng nhìn về một hướng dâng lên, thế là bài "Cursillitas hành khúc" được hát to hơn, như những chiến sĩ đã và đang sẵn sàng lên đường, cùng lòng quyết tiến, quyết tiến. Viết đến đây tâm hồn tôi thật vui rộn ràng.

Anh Doanh tiếp lời : " Ultreya không chia sẻ là thất bại ". Năm nay 2011 khóa 29 có 4 chị tham dự đến từ nước Đức, 3 chị tân Cursillista Chị Tiết, chị Trang, chị Thanh được các anh chị em chào mừng với tràng pháo tay thắm tình gia đình vui hơn pháo nổ. Chị Trang chia sẻ, từ lúc học xong khóa 3 ngày Cursillo tinh thần mạnh mẽ, vững vàng hơn khi sinh hoạt với cộng đoàn công giáo người Đức, chị Thanh chia sẻ với nước mắt, mới được cha Quý linh hướng, cho chị nhận lãnh lại tất cả các phép Bí tích. Là tân tông, chị xin mọi người cầu nguyện nhiều để chồng chị sớm được tham dự khóa nam Cursillo sắp tới. Chị Hà chia sẻ : mỗi ngày, lúc 3 giờ chiều gọiphon đọc kinh Lòng thương xót Chúa chung với một chị lớn tuổi trong nhóm, và tình thương yêu hai người thấm thiết hơn, anh Quý đề nghị chuỗi mân côi liên kết nên tiếp tục, tất cả hoan nghênh ý kiến anh. Chị Thủy xúc động xin mọi người giúp làm thế nào để tâm hồn không buồn tủi, khi phục vụ tha nhân nhiều đụng chạm làm tinh thần chị rúng động; anh Doanh kể một chuyện về chiếc xe đổ rác. Khiêm tốn, can đảm, vui vẻ chịu đựng những khiếm nhã, xúc phạm từ người khác gây ra cho mình, chính là phong cách, thái độ tránh để người khác đổ rác vào mình. Chị Tiết chia sẻ, khi làm việc tông đồ lòng luôn xác tín vào Thiên Chúa,



chị chỉ làm những việc đẹp lòng Chúa, còn những người ganh ghét, chị không màng nghĩ tới, Chúa sẽ quan phòng mọi việc

"Không thực, không vực được đạo". Bữa cơm gia đình diễn ra vui nhộn. Trời ! Ai kho thịt mà ngon thế, tôi kho thịt cũng ngon lắm, xem ra thịt kho này so với thịt tôi kho, mỗi nồi mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Thêm canh bầu, canh bí đậm đà tình quê hương, chúng tôi chia nhau, húp húp, chan chan chỉ vài phút là sạch bống 2 cái nồi canh to tổ bố, mùi rau thơm của những đĩa gỏi, những đĩa sà lát vẫn còn đâu đây trong cổ họng, gia đình Cursillo của chúng tôi là thế đó, ấm áp, no nê, vui vẻ hạnh phúc. Lạy Chúa những cảm xúc này có được, vì có Chúa ở giữa chúng con. Con cảm tạ hồng ân Chúa.

Nhóm Wiesbaden được thành lập mau chóng, 6 anh chị với đầy nhiệt huyết được bầu lên trong tiếng vỗ tay của 50 người, trong đó có 2 chị tân Cursillista. Thánh lễ thật sốt sắng, cảm động nhất là 45 phút cầu Thánh Thể, trong thình lạng cầu nguyện, con khám phá ra tình thương xót Chúa trong con, các anh chị lần lượt dâng lời cầu nguyện phát ra từ tấm lòng, mỗi người mỗi tâm sự, xin Chúa dắt dìu chúng con, hành trình ngày thứ tư con đường còn dài hun hút, có Chúa dắt dìu, con còn sợ hãi chi. Như lời đức Hồng Y Suenens : " Kitô hữu, Cursillista, là người mà qua họ người khác có thể nhìn thấy Chúa Kitô " chúng con cố gắng mỗi ngày làm sáng danh Thiên Chúa.

Trời bỗng dưng có nắng, nắng ấm như tình gia đình Cursillo.

Giờ chia tay đã đến, cảm xúc còn dâng đầy trong tâm hồn mỗi người, nhưng lại nhẹ nhõm vì đã trút hết được âu sầu lo lắng. Qua những chia sẻ của các anh chị em, tôi mong ngày Ultreya lần tới đến mau mau, để chúng tôi cùng nắm tay nhau, bám chặt tay Thầy, cùng nhau dẫn bước.

De Colores



Tham dự viên Ultreya
Wiesbaden 22 tháng 10 năm 2011
tường thuật
Xuân Bích K28 ■

THÁP CHUÔNG



Hồi ức lại mang tôi trở về với vùng làng quê Nhị Bình.

Năm ấy, vì thương người chị sống đơn chiếc, chỉ có mỗi người con trai duy nhất đang học tại chủng viện Sài Gòn, cha tôi đã mang cả gia đình từ thành thị về thôn quê, sống trên đất vườn nhà cô tôi. Ngôi thánh-đường trong làng cách nhà độ

200m, trường học do các sơ đảm trách. Tôi còn nhớ, mỗi khi tan lớp, một bà sơ thường dẫn chúng tôi đi viếng Thánh Thể, sau đó tụ họp dưới tháp chuông hát khen suy tôn Chúa là vua. Tháp chuông ngày ấy, vừa là mục thước báo thời gian, vừa là công cụ thông tin cho giáo dân trong làng. Cứ khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày, hồi chuông thứ nhất vang lên, cô tôi đã chỗi dậy và bắt đầu đọc kinh truyền tin, kế đến là kinh ban mai, đến hồi chuông thứ nhì, mọi người đã sẵn sàng đi dự lễ và hồi chuông thứ ba, thánh lễ bắt đầu. Ngoài ra, mỗi khi trong làng có sự cố, hoặc có kẻ qua đời, đều được đổ chuông.

Từng tháp chuông đi qua trong ký ức của người giáo dân. Còn có cả tháp chuông huyền thoại được viết thành nhạc, ghi dấu những chuyện tình trong thời chinh chiến. Vào đêm Giáng Sinh, nơi đó một người nao nức đứng đợi một người, hoặc cũng nơi đó, có khi vắng vắng bên tai câu hát: "Lạy Chúa, con là người ngoại đạo nhưng tin có Chúa ở trên cao...". Khi tôi rời quê hương, đến định cư nơi này, ngôi thánh-đường nhỏ bé không có tháp chuông. Tuy nhiên, đức-tin của tôi vẫn là ngọn nến ngày nào khi tôi chịu phép Rửa. May mắn thay, về sau có cha xứ trẻ, theo thuyết bảo cố, đã xây tháp chuông cho ngôi thánh đường bé nhỏ này.

Tháp chuông ngày nay có gì khác lạ? Ngày nay, mỗi khi đi đến thánh đường nơi tôi cư ngụ, trước tiên tôi phải đi ngang qua 1 mosque, cách thánh đường độ 30m, và sát cạnh thánh đường lại là một Eglise Evangélique. Thình thoảng trong thánh lễ, ngay giữa lúc yên tĩnh nhất, thì phía bên kia lại vọng lên tiếng hát vừa nhộn nhịp, vừa rầm rộ. Trong trạng thái chia trí và có hơi bất bình, bỗng từ trên cao, một tiếng chuông ngân lên, vừa linh thiêng, vừa huyền diệu, như đánh thức tôi trở về với cội nguồn của đức tin đã từng bao phen sóng xô vì thời thế. Đôi khi nỗi lo sợ của tôi cho con thuyền Giáo-Hội ngày nay, có lẽ cũng như nỗi lo sợ của các tông đồ ngày xưa, trên con thuyền sóng to gió lớn trong lúc Chúa Giêsu vẫn say giấc, hoặc cũng giống như nỗi lo sợ của nhân vật trong câu chuyện "dấu chân trên cát" của nhà thơ Mary Stevenson...

Giữa thế giới hiện thực hôm nay, vẫn còn có tháp chuông là biểu tượng của thánh-đường và tiếng chuông, như khơi động lòng người giáo dân giữ vững niềm tin.

E.N.K23 ■

Liên Nhóm 93 CHUYỆN BẾP NÚC

Chúa nhật 31 Octobre 2011, Liên nhóm 93 lại xăng tay 'lăn vô bếp' : nấu căn-tin phục vụ bà con giáo xứ. Mỗi năm phong trào chúng ta đảm nhận công tác này khi bốn, khi ba lần, vào những Chúa nhật thứ năm. Năm nay các liên nhóm thay phiên nhau làm chủ nhà hàng được bốn lần. Lập menu cho 'kêu' thì dễ, nhưng làm sao cho vừa miệng trăm họ từ tầng dưới lên tầng trên ra tận ngoài sân là việc tâm huyết.

Đại khái công tác của các liên nhóm đều đạt tiêu chuẩn. Chưa bao giờ nghe có tiếng lụp cụp hay rần rắc lác đầu. Trái lại gặp nhiều nụ cười vừa ý, tiếng cười vui phấn khởi.

Tinh thần huynh đệ liên đới phục vụ của cursillista đã thể hiện rõ ràng và đẹp tuyệt vời ngày chúa nhật này khi có vài anh chị em thuộc liên nhóm Ermont và một vài chị, anh, tình cờ thấy vui, tự động vào tiếp tay .

Mọi việc diễn tiến tốt đẹp. Gần gần như vài nhà hàng có tiếng 'ngoài 13', 'nhà hàng 93' của Cursillo bán sạch, không còn một cọng phở, sạch luôn nồi cơm tấm chả và hai ba thứ chè. Thu lời góp một phần - nghe đâu kỳ này khả quan - vào tài chánh điều hoạt đại gia đình giáo xứ hàng âu yếm cư mang chúng ta.

HỢP CHUẨN BỊ ULTREYA KITÔ VUA

Chiều thứ Bảy 19-11, LN 93 họp bàn thảo việc điều hoạt ultreya mừng Bồn Mạng Phong Trào, lễ Chúa Kitô Vua chiều chúa nhật 27 Nov, cũng là chúa nhật 1 Mùa Vọng . Ngày ấy, lễ Chúa Kitô Vua đã qua rồi. Làm sao kết hợp làm một cả 2 chủ đề Vua và Vọng ? Một giải đáp được chọn : 'Xin cho Nước Cha trị đến'...Nhưng coi chừng đừng chuyện chính trị ! Nhưng không sợ vì nói có sách có chứng : Lời Chúa. Ví dụ : Nói Vua thì phải có Nước, có đất, có dân, có chính trị, có hiến pháp, luật pháp v.v...Rồi cũng phải xét coi Vua của ta là ai, tư cách của người, cách cai trị của người, độc tài hay thương dân ? Còn dân nữa : có quyền lợi gì, bổn phận gì, như đóng thuế, đi lính ?... ngoan, giỏi, yêu nước, biết làm cho nước về vang ? hay 'ba-gai'? Ta ước vọng gì nơi vua ? Vua mong đợi gì nơi dân ? v.v...Còn nữa, còn nữa...Chủ đề vài chữ mà trông có vẻ phức tạp !...

De colores ■

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Grise Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

JOURNAL

Dest :

Mùa Vọng

Hư không vắng vọng tiếng chuông ngân

Loan báo tin vui Chúa giáng trần

Nhân thế reo mừng Ôn cứu độ

Dương gian chào đón Phúc Hồng ân

Tân Ước chiếu soi phân thiện ác

Tin mừng giải phóng kiếp trầm luân

Tội lỗi cỏ lùng mau sám hối

Cho đời miên viễn trọn Mùa Xuân.



Nguyễn Đức Thiệp