

CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

SỐ 162 — THÁNG 09 — 2011

Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Trước hết chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực dâng lên Thầy Chí Thánh những lời cảm tạ chân thành vì đã cho hai Khóa Cursillo 29 và 30 của chúng ta được tràn đầy Hồng Ân Cứu Độ và thành công mỹ mãn. Tiếp đến, chúng ta hân hoan chào đón 58 Anh Chị Tân Cursillistas gồm 39 Quý Chị của khóa 29 Nữ và 19 Quý Anh của khóa 30 Nam, trong đó có 3 vị linh mục trong đại gia đình Cursillo chúng ta.

Dù mới dự khóa hay đã từ lâu thì chắc hẳn Quý Anh Chị Cursillistas cũng không bao giờ quên được Ba Ngày kỳ diệu mình đã trải qua, đã cảm nghiệm. Những tài liệu căn bản về Phong Trào giải thích cho chúng ta, Cursillo là một phương pháp để trở nên người kitô hữu chân chính, sống Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa trong cuộc đời và mang Lời Chúa đến những người khao khát trông chờ. Trong Khóa Ba Ngày, chúng ta đã thấy được sự chuyển biến trong tâm hồn mình như một phép lạ. Thật ra trong Ba Ngày đó, Quý Anh Chị đã cầu nguyện nhiều và nhờ lời cầu nguyện palanca của rất nhiều cursillistas khác trên thế giới và chung quanh Quý Anh Chị để được Thầy Chí Thánh xây dựng, củng cố nền móng Đức Tin trong mỗi người chúng ta. Có người nền móng đó đã bị soi mòn, có người đã không còn nền móng. Ông Thánh Linh đã soi sáng chúng ta củng cố lại. Nhưng dù là phép lạ thì Ba Ngày ngắn ngủi chưa đủ để chúng ta tu bổ nền móng Đức Tin một cách vững chắc. Công việc này cần phải được tiếp nối sau Khóa Ba Ngày.

Quý Anh Chị hẳn đã nhận rõ là Ngày Thứ Tư của chúng ta có rất nhiều phong ba, bão táp, những thử thách điệp trùng, những cám dỗ liên miên. Không thể nghĩ là đã dự Khóa Ba Ngày là được chích ngừa miễn dịch, là mình đã nên thánh. Khóa Ba Ngày linh diệu thật, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của chặng đường dài đi theo chân Thầy Chí Thánh đến với Thiên Chúa. Và như thế Ngày Thứ Tư quả thật quan trọng hơn rất nhiều. Nền móng Đức Tin cần được củng cố liên tục, đời sống kitô hữu chân chính của mình cần được thường xuyên kiểm điểm, hoàn thiện. Nếu có gì lệch lạc, nguội lạnh, sút mẻ... là phải sửa đổi ngay. Do đó, cuộc đời người Cursillista là « trở lại liên tục ». Phương pháp Cursillo là anh chị em nâng đỡ nhau, góp ý cho nhau, trong Hội Nhóm và Ultreya để nhanh chóng khám phá những điều cần được canh tân, sửa đổi để cùng « liên tục trở lại » với Ông Cứu Độ.

Trở thành người Cursillistas, chúng ta tình nguyện trở thành môn đệ của Thầy Chí Thánh và nhận lãnh nhiệm vụ làm chứng nhân cho Ngài và loan truyền Tin Mừng cho tha nhân : « Chính anh em là ánh sáng cho trần gian... ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (x. Mt 5, 14-16).

Chúng ta đang sang tháng Mười, tháng Mân Côi. Những thông tin từ Trời cho biết là lần chuỗi Mân Côi rất được Thiên Chúa hài lòng. Vì vậy, trong Khóa Ba Ngày, Quý Anh Chị đã nhận được một cỗ tràng hạt. Chúng ta nên thường xuyên lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để cầu cho Giáo Hội, cho thế giới. Cũng nên nhớ ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi (7/10) và lễ kính Thánh Nữ Têrêxa Hải Đổng Giêsu (1/10), quan thầy các xứ truyền giáo. Đây là các bậc Thánh luôn đồng hành với Cursillistas chúng ta.

Văn Phòng Điều Hành

Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Tìm Chúa trong 3 ngày (JB HTT) 2
- Con còn nợ Chúa (Maria Xuân Bích) 3
- Âm hưởng một chuyến đi (Duy Bình) 4
- Tâm nguyện (Nguyễn Đức Thiệp) 5
- Vì Chúa yêu con (Marie Thérèse Bùi Ánh Tuyết) 6
- Cầu nguyện trong gia đình (Lệ Chi) 7
- Sinh hoạt Hậu Cursillo (Khối Hậu Cursillo) 8
- Rồi mai đây (HCT) 9
- Sài Gòn có gì lạ không anh ? (E.M.L.) 10

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 09/10/2011
14g30—16g30

Ultreya :

Chúa nhật 23/10/2011
14g30—18g30

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701
Fax. +33 (0) 156 802 268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

Sự Quan Trọng Của Ngày Thứ Tư

TÌM CHÚA TRONG BA NGÀY

**Mến tặng các tân cursillistas,
khóa 29 và 30 / Paris 2011.**

Bạn đã chọn khóa ba ngày Cursillo tức là bạn muốn tìm Thiên Chúa, thì Người đã đến với bạn trước rồi. Bạn không thể nào yêu Thiên Chúa bằng Người yêu bạn ngay từ trước muôn thuở. Bạn chỉ có thể dâng Chúa bằng những gì Chúa đã ban tặng cho bạn từ lúc đầu, mà thánh Gioan tông đồ đã viết: **“Tinh Yêu Chúa”**, không phải chỉ có ba từ ngữ ấy để trở thành một đề tài trừu tượng cho bạn suy nghĩ. Vì vậy, thánh Gioan mới khẳng định thêm : **“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tinh Yêu”**. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu đối với chúng ta bằng cách:

“Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Người mà chúng ta được sống” (1 Ga 4, 8-9). Vậy, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho bạn, thể hiện đặc biệt trong Mầu Nhiệm Phục Sinh của Con Người. Trong khóa ba ngày này, bạn đã gặp Thiên Chúa vào ngày cuối. Chính là Chúa Giêsu, mà anh chị em cursillistas đã dám gọi Ngài là Thầy Chí Thánh, bởi vì lòng từ bi bao la của Thiên Chúa đã thể hiện nơi Ngài. Nhờ hình ảnh sống động của Đức Kitô ta mới thấy được nguồn sung mãn Người, mà bạn mới được lãnh nhận hết ơn sủng này đến ơn sủng khác. (Ga 1,16)

Thiên Chúa đã chọn bạn để ban Con Một Người, là Đức Giêsu Kitô. Ngay từ khi tạo dựng trái đất, Đấng đã hiến đời mình chỉ vì yêu. Chẳng phải sự chậm hiểu cũng chẳng phải vì sự từ khước của bạn mà làm gián đoạn nguồn tuôn chảy Lòng Thương Xót của Người. Bởi giàu lòng từ bi nhân hậu, nên Chúa Cha đã ban Con của Người, Đấng đã trả bằng giá máu chết trên Thập Giá để cứu chuộc bạn. Khi mọi sự hoàn tất, Chúa Con hướng về Cha để dâng thế giới cùng một lúc khi Ngài tắt thở. Ngài đã từ cõi chết mà trỗi dậy. Ngài được Vinh Hiển nơi Chúa Cha trước, để sau này nhân loại cũng được như thế. Thiên Chúa đã hoàn tất việc làm của Người cho bạn rồi. Để bạn sẽ được thưởng trước dung nhan Thánh Chúa : Người là Cha, và nhận bạn là con.

Thánh Phaolô tông đồ đã viết: Những ai để Thần Khí Chúa hướng dẫn, họ đều là nghĩa tử của Chúa (Rm 8,14). Nhờ Thần Khí Người, mà Chúa Cha hướng bạn trở nên giống Đức Giêsu. Đấng mang đến một sự hoàn chỉnh bởi chính tay Người tạo thành.

Thiên Chúa giải thoát bạn khỏi những lo sợ. Thần Khí che chở bạn không bị ách nô lệ. Vậy bạn có mong ước sống hoà hiệp lệ thuộc vào Thiên Chúa không? Sự liên kết này đã do Thần Khí thổi hơi ngay khi bạn

vừa chịu phép Bí tích Thanh tẩy. Hơi này phối hợp gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến chan chứa trong con tim bạn, chẳng cần nhắc lại những lời ấy nữa, chỉ cần nghe lời tuyên xưng đầu tiên của Chúa Giêsu xem như vẫn còn mới mẻ (Người gọi Thiên Chúa là Cha): **Áp-ba! Cha ơi!** (Rm 8,15).

Chính Thần Khí đã dẫn đưa bạn đến sự thật hoàn toàn. Người không cần cho bạn thêm những ý kiến mới mẻ nào về Thiên Chúa nữa. Người khẳng định rằng, bạn là con của Thiên Chúa. Kể từ khi bạn trở thành một cursillista, thì Ngài lại xác nhận thêm một lần nữa: 'Con là con cái của Ta', Ngài sẽ ban thưởng trọn đời và tình thẩm thiết của Ngài cho bạn. Bí mật của Ngài còn quý báu hơn: đến nỗi Ngài không nghĩ đến Ngài là Con Thiên Chúa nữa, Ngài thí mạng mình vì bạn, nếu bạn sống trong Chúa thì mới thông cảm sự đau khổ của Ngài, ngày nào đó bạn sẽ cùng được hưởng vinh quang với Ngài.

Hãy mở trí khôn, để hiểu tình thương vô biên mà Người ban. Thiên Chúa không đòi hỏi sự hiểu rộng và cũng chẳng cần biết bạn có xứng đáng không. Mà chỉ cần bạn nhận lấy tình thương đó thôi. Hãy làm vừa ý Chúa đi, phần còn lại Chúa sẽ lo cho. Bạn có thể được tình yêu ấy mãi, nếu bạn muốn giữ, cứ coi như bạn xứng đáng đi, nếu tìm hiểu bạn sẽ thấy. Hãy khởi sự tiếp đón Chúa như một người nào đó, bạn sẽ không hối tiếc. Đừng chần chừ đến ngày mai. Nhận đón Chúa kể từ hôm nay đi, Đấng ấy sẽ cho không, chẳng hề tính toán. Đấng ấy sẽ cho sự hoan hỷ bởi tình yêu, Đấng ấy cho tất cả lòng từ bi nhân hậu không hề mặc cả. Tình yêu trao cho nhau bạn có đón nhận không? Bạn có thích nó quay trở về không? Trong khi còn đang nghi ngờ về tình yêu hoặc đang trả giá, thì bạn buộc phải nhận sự trừu mến của Thiên Chúa, đang muốn tuôn tràn xuống bạn. Bạn đã tin, rồi đi tìm Thiên Chúa trong ba ngày... Hôm nay bạn mới khám phá ra là chính Chúa tìm bạn, chọn bạn để trở thành một cursillista. Người chỉ muốn những trái tim để yêu. Tình yêu đâu có gây trở ngại gì cho bạn khi Chúa muốn? Nếu ở trong Chúa Thánh Thần, bạn sẽ được canh tân hóa đức tin để tin rằng chính Thánh Linh xui khiến Chúa Con hướng về với Chúa Cha để hạnh phúc tình yêu Cha Con càng thêm sâu đậm vĩnh cửu. Để được hạnh phúc trọn vẹn, Thầy Chí Thánh sẽ hướng bạn bước vào **'ngày thứ tư'** ngày cực nhọc và cũng là ngày hạnh phúc tuyệt vời để được áp dụng những Rollos đã trau dồi. Chúc bạn lên đường hăng say trong môi trường với 'Sự Vụ Lệnh' linh nghiệm của một tân cursillista.

De Colorès
JB/HTT, Cursillista khoá #8

Con còn nợ Chúa

Chút chia sẻ dịp làm trợ tá khóa 29 vừa qua.

Bây giờ là 2 giờ sáng, sau 1 tuần đi làm trợ tá khóa nữ 29 tại Paris 2011.

Tôi vừa mới khoẻ lại sau 3 ngày nằm dài uống thuốc vì đau cổ họng. Cảm ơn các anh chị đã viết E-Mail chia sẻ những mệt nhọc sau khi đi trợ tá. Vâng, tâm tư tôi bây giờ rất bình yên trong ơn thánh Chúa.

Nhiệt huyết của tôi từ tháng 8 năm 2010 là khóa sinh nữ 28 đến tháng 8 năm nay vẫn giữ nguyên một con số 41 độ C. Hi !

Từ sau khóa học 3 ngày Wernau, Tình yêu Thiên Chúa đã chạm đến trái tim tôi, cảm nghiệm tình yêu này, tôi quyết tâm đi làm trợ tá khóa nữ 29 Paris để đáp trả ân tình Chúa đã thánh hóa đời tôi.

Bây giờ đây, tôi nhớ rất rõ những diễn biến của từng ngày, nhớ rõ từng khuôn mặt thương yêu 39 khóa sinh nữ, từng khuôn mặt ân tình của các anh chị trong gia đình Cursillo cùng trợ tá.

Ngày đầu tiên tôi sững sốt khi buổi tối bắt gặp chị D đang làm công tác vệ sinh WC với một vài chị trợ tá lớn tuổi, trong đầu tôi lúc đó có một cảm nghiệm : Người cao trọng nhất, làm việc nhỏ nhất. Vâng, Gia đình Cursillo Paris các anh chị làm việc rất chân tình, tích cực, chăm chỉ, mỗi người một tay. Tôi đã học được rất nhiều nơi các anh chị em, xin gởi đến mọi người lòng ghi ơn trân trọng nhất của tôi, thói quen tốt của người Việt mình là lòng biết ơn muôn thủa, có phải không ?

Tôi đã được học ăn, học nói, học gói, học mở.

- Học ăn, ăn uống chia sẻ nhau những đĩa rau, những tô phở bốc mùi thơm ngon. Quan trọng là chia nhau những của ăn tinh thần. Không kể chức vụ cao thấp, không kể trẻ già, không kể người góp sức nhiều hay người góp sức ít, mỗi trợ tá đều cao trọng bằng nhau trong trái tim Thầy Chí Thánh.
- Học nói, nói những lời yêu thương nhỏ nhẹ chăm sóc các khóa sinh, nói cả những lời yêu thương chăm sóc lẫn nhau, với tất cả các anh chị trợ tá lớn tuổi trong nhóm.
- Học gói, gói những món quà làm hành trang

ngày thứ tư cho các khóa sinh, gói ghém tất cả tình yêu Chúa trong những bức thư palanca viết cho khóa sinh, gói trọn những tình yêu, kinh nghiệm trân quý của các anh chị trợ tá đi trước truyền lại cho những người đi sau.

- Học mở, mở lòng ra chia sẻ những gánh nặng trong công việc, mở lòng ra đón nhận những ý kiến xây dựng để việc làm có kết quả tốt đẹp nhất, nhất là mở lòng ra tha thứ những vô tình trong lời nói và hành động làm mất lòng nhau.

Tôi còn học thêm được từ một khóa sinh nữ, học lãnh đạo bằng cả hai tay. Một tay nắm lấy Chúa, tay còn lại nắm lấy tay anh chị em.

Biết xử dụng sáng kiến của người khác cho lợi ích chung.

Biết tìm kiếm, khám phá những người chưa biết Chúa thực sự, dẫn dắt họ cùng đi chung con đường lý tưởng.

Tôi cảm nghiệm rằng, chung quy trợ tá chỉ có một chữ là học yêu, học yêu Chúa, yêu người. Tôi cảm nghiệm thêm rằng, điều giản dị nhất trên đời trong sự học là càng biết nhiều về Chúa, tôi càng yêu Chúa, mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Và như thế, tôi đã hết có những ngày tháng buồn phiền vớ vẩn, vì trái tim tôi có đầy ắp hạnh phúc thật.

Lạy Chúa, Chúa yêu con từ lúc con mới chào đời, thắm thoát đã hơn 50 năm, tình yêu này con nợ Chúa. Có muợn màng lấm không, khi con nhận biết Chúa quá trễ ? Con có thể trả nổi món nợ ân tình sâu đậm này ?

Thời gian còn lại của con trên thế gian này không còn bao nhiêu ngày nữa, con xin dâng trọn cho Chúa mỗi ngày, xin cố gắng sống trọn vẹn niềm tin yêu.

Xin mến tặng các chị em khóa nữ 29 Paris.

Hãy cố gắng đi trợ tá một lần, để có được những rung động bồi hồi như tôi đã cảm nghiệm được.

De Colores

Maria Xuân Bích K28 chia sẻ ■

ÂM HƯƠNG MỘT CHUYẾN ĐI

Con tàu từ từ rời sân ga. Hai anh em chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi.

Nhân viên điều khiển con tàu, qua hệ thống phóng thanh xuyên qua các khoang tàu, ngỏ lời chào hành khách và trình bày sơ lược lộ trình đoàn tàu từ nhà ga Stuttgart tới Paris. Qua ba ngôn ngữ ông vừa chuyển gửi, tôi nhận ra hành khách trên con tàu gồm nhiều sắc dân.

Không gian hôm nay nắng ấm, bầu trời trong xanh. Con tàu lướt trên đường rầy với tốc độ khá nhanh xuyên qua những vùng núi rừng, đồng lúa đã hoặc đang thu hoạch. Đó đây những đàn bò, bầy cừu, con đang ăn cỏ, con đang nằm nghỉ dưới bóng mát của những tán cây dọc bìa rừng. Không gian trải rộng trước mắt tôi đậm nét thanh bình. Vừa lần chuỗi mân côi vừa ngắm từng khoảnh khắc không gian chuyển đổi liên tục theo lộ trình con tàu ngang qua, tôi liên tưởng tới môi trường Chúa sai tôi tới ; không bao la như không gian tôi đang đi qua, nhưng chắc chắn cũng thật đa dạng, nhiều sắc màu như những gì tôi đang thấy.

Qua truyện trò trao đổi của hành khách kế cận, có những khác biệt trong ngôn ngữ : người nói tiếng Đức, kẻ nói tiếng Pháp, người nói tiếng Anh, kẻ cả hình ảnh khác biệt về màu da, đưa tôi vào thực tại của môi trường không đơn thuần mà đa dạng. Không gian thiên nhiên bên ngoài và không gian nhỏ hẹp trong con tàu, đưa tôi chìm vào suy tư sắc thái môi trường tôi sắp tiếp cận.

Nhận được quyết định của Ban Điều Hành Phong Trào, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trước khả năng nhỏ bé hữu hạn, tôi đã ngỏ lời từ chối nhưng không được chấp thuận, nên phải ` cố gắng ` vâng lời; sờ dĩ nói ` cố gắng ` vì tôi vâng lời trong bản khoán trước sứ mạng vượt tầm sức mình !

Cả mấy tuần lễ, bên cạnh việc cầu nguyện xin ơn đỡ nâng, soi dẫn, tôi loay hoay viết lách, ghi chép, chi tiết hóa những diễn tiến trong trách vụ được trao phó. Viết đi viết lại, cơ cấu hóa những gì tôi phải làm; dấu vẩy bản khoán trần trở vẫn cứ cuốn quện quanh tôi !

Những gì phải đến đã đến.

Trong Thánh Lễ Khai Khóa, tôi đã khấn khoản thờ than với Chúa : Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ? Chúa biết rõ con người của con. Con yếu hèn và thật mỏng giòn. Nếu Chúa muốn dùng con như dụng cụ nhỏ bé trong tay Chúa. Con chỉ xin là cây viết chì cùn, con không thể làm gì hơn:

Nếu Chúa để con hành động tự do theo bản năng yếu đuối nặng chất người nơi con. Con sẽ làm hư việc của Chúa, con sẽ làm mờ đục môi trường !

Cứ mỗi lần anh PTKT. trịnh trọng nhắc tới cụm từ anh KT. Tôi lúng túng bản khoăn. Tay Chúa tôi chưa nắm chặt ! Liệu hơi ấm Tình Ngài, qua khúc nối mong manh của bản thân tôi, anh em tôi có tìm thấy những gì Ngài muốn dùng tôi chuyển gửi ?!

Bước đi khắp khểnh, bản khoăn từ bản chất yếu hèn giòn mỏng của bản thân khiến tôi mệt mỏi. Anh chị em trợ tá đã nhận ra ngay hiện trạng đó. Tình yêu huynh đệ, Đức Ái thôi thúc, nhiều anh chị đã ủi an cổ võ để tôi vững chân bước tới.

Thời gian đầu, anh em khóa sinh chưa đạt tới khúc rẽ mà Thiên Chúa muốn dẫn dắt họ qua Khóa Ba Ngày, có những biến chuyển, sự kiện, qua tầm nhìn rất người của tôi, đã như những thử thách cọ xát vào ước mơ thiếu vắng Thiên Chúa nơi tôi, khiến tôi chao đảo !

Câu chuyện hai người con ông Dê-bê-đê với mơ ước nặng chất thể nhân, đã gây nên xàm xèo, khó chịu nơi các môn đệ khác ! (Mt. 20 : 20-21, 24) thì môi trường hôm nay, chúng tôi vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái đó !

Trên môi tôi nhiều khi thiếu vắng nụ cười thân thiện, nhưng tôi lại muốn mọi người nở nụ cười với mình. Ánh mắt thiếu vắng yêu thương, nhưng tôi lại rất dễ khó chịu với những đôi mắt lơ là không triu mến. Vòng tay tôi không rộng mở, nhưng tôi lại đòi anh chị em dành cho tôi con tim ngập tràn yêu thương !!!

Môi trường nhỏ hẹp nơi con tàu, và không gian dọc lộ trình con tàu đưa tôi tới điểm hẹn đã có những nét khác biệt, nhưng tôi nhận thấy chính những khác biệt đó đã làm nên nét đẹp đa dạng tổng thể, nét đẹp không đơn điệu, khô cứng nhưng hài hòa tươi mát giữa thiên nhiên.

Là Cursillista, tôi luôn mang trên vai, trong tim sứ mạng thánh hóa môi trường; tuy nhiên rất thường xuyên tôi đã quên đi lý tưởng cao cả đó ! **Đến để phục vụ** là đặc tính tất yếu của người môn đệ Đức Kitô ! Tôi dễ trạnh buồn với những gì không vừa ý, đôi khi ghen tị với những người được quý mến, chăm sóc hơn mình, trước những đôi môi thiếu vắng nụ cười, trước những cặp mắt không thân thiện, tự ái tôi lại trào lên. Óan hờn chen vào khi gặp ngôn từ không tế nhị, và rồi phê bình chỉ trích để nảy sinh... Tất cả đều mâu thuẫn với Đức Ái, mâu thuẫn với sứ mạng người



chúng tá ! Thay vì tôi đến để hoán cải, thánh hóa môi trường, đổi thay những đối tượng trên hành trình tôi gặp, tôi lại bị đối tượng làm lu mờ hình ảnh người môn đệ Chúa Kitô, tôi lại bị môi trường tha hóa vì những tiêu cực xảy tới, hay sẵn có !

Giờ mãn Khóa, anh em khóa sinh đã trào dạt niềm vui. Những vòng tay trao nhau nồng ấm Tình Trời với những quyến luyến tường như chằng sao chia tay, chằng sao giã từ để mỗi người một phương Lên Đường thực thi sứ mạng được Thầy trao gửi.

Tôi cảm nghiệm, **mười chín** con tim như đang đập cùng một nhịp. Tôi đọc thấy nơi các anh những nụ cười tin tưởng ở Tình Thầy, những ánh mắt quảng đại, yêu thương trao nhau trước giờ phút được sai đi. Nhịp đập con tim, những suy tưởng thường tình mà trước đây vẫn nặng tính thế nhân, nếp sống tiêu cực của một đời Kitô hữu, vòng tay khép kín mang sắc thái vị kỷ như tâm trạng của thi sĩ Trần Tế Xương:

“Vĩ thử thiên hạ còn ngủ cả,
Việc gì mà thức một mình ta !”

Nay đã được đổi thay bằng con tim thao thức và khát khao Lý Tưởng chứng tá, mơ ước cho môi trường các anh sắp tiếp cận cũng gặp được Đấng các anh đã gặp.

Một Sao-lô thù ghét Kitô hữu đã trở nên một Phaolô nhiệt thành rao giảng Tin Mừng khi ngài gặp gỡ Đức Kitô. Chuỗi ngày còn lại thánh nhân đã thổ lộ : “*Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi*” (Gl.2:20). Giữa những níu kéo từ bản ngã con người thực của mình và Lời Thầy mời gọi, thánh nhân đã vượt ra khỏi sợi giây níu kéo bước chân, và tìm được sức mạnh từ lời mời gọi của Thầy : “*Tình Yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi*”.

Tình yêu Thiên Chúa thật tuyệt vời.

Ngày đặt chân tới Paris, bầu trời trong xanh, nắng ấm. Nhưng rồi suốt ba ngày, Paris bỗng thiếu vắng ánh mặt trời, mưa tầm tã như trút nước. Nhìn mưa đổ ngập không gian bao quanh, tôi liên tưởng tới ân sủng Trời cao, tới Tình Yêu Chúa đang đổ xuống, đang áp ủ con cái Ngài hiện diện nơi đây. Tâm hồn tôi như thừa đất khô cần đang rất cần Mưa Trời cho hạt giống Lời Ngài nảy mầm, sinh hoa kết trái. Cho môi trường được sai tới thắm đẹp Tình Ngài.

Trở lại với cuộc sống đời thường, nhìn lại biến cố tôi vừa trải nghiệm, tôi nhận ra bàn tay yêu thương của tình Cha bao la nơi Thiên Chúa. Bàn tay tài nghệ của “Người thợ Gốm” đã biến bùn đất nơi tôi nên tác phẩm theo ý Ngài muốn. Dù đó chỉ là chiếc bình sành thô thiển góp sức múc nước tưới vào vườn hoa Hy Vọng : Hy Vọng Tin Mừng sẽ ngày một giãi chiếu vào thế giới tăm tối thiếu vắng Thiên Chúa, Hy Vọng nơi nơi chan chứa yêu thương, Hy Vọng Tin Yêu thay thế duy vật, và những môi trường đắm chìm trong hưởng thụ, lạc thú, Hy Vọng người người nhận ra Đấng hằng yêu thương họ; mong cho khắp nơi nơi biết yêu thương nhau như chính Ngài đã và đang yêu thương

con cái Ngài chẳng phân biệt một ai, như mặt trời chiếu sáng không phân biệt vùng trời, Hy Vọng sắc màu DE COLORES lung linh khắp chốn cho đất khô cần tươi mát màu mỡ, cho vòng tay huynh đệ ngày một rộng mở và kháng khí hơn.

Và ÂM HƯỞNG Ba Ngày nối kết kháng khí bên Thầy, bên nhau sẽ mãi thắm màu : LÝ TƯỞNG - PHỐ THÁC - BÁI ÁI. Đâu đâu có anh có chị, có chúng ta hiện diện nơi đó có ánh sáng Tin Yêu.

*Mến gửi tới những tâm hồn đã nâng vức,
đã cho tôi hơi ấm tình Trời*

*Và riêng gửi tới các anh tân Cursillistas khóa 30,
tôi đã hân hạnh được đồng hành.*

Duy Bình ■



*Mỗi sớm mai khi bình minh rực rỡ,
Trong tiếng chim ca, con cảm tạ Chúa thật nhiều
Lạy Cha nhân từ Thiên Chúa của Tình yêu
Thương ban xuống những điều theo Thánh ý.*

*Trong cuộc đời bể dâu biết bao điều phi lý
Chúa ban cho con ý chí để vượt qua :
« Hãy kiên cường như Thầy của chúng ta
Dù phải chết trên Thập hình tử nhục... »*

*Có những lúc trên đỉnh cao hạnh phúc
Con tự hào trên tột đỉnh của vinh quang.
Chúa nhắc con :
« Hãy nhớ nơi đây là cuộc sống trần gian,
Là cát bụi : người sẽ trở về cát bụi... ».*

*Mang phận con người mỏng dòn, non, yếu đuối.
Chúa đã ủi an, dạy dỗ, thứ tha
Chúa dạy con :
« Hãy thương yêu những kẻ không nhà,
Hãy thứ tha như Cha ở trên trời đã từng tha thứ... ».*

*Trong bão táp, phong ba hay rìng nhiều thú dữ
Chúa chở che con, dịu dặt vượt đường xa.
Chúa ủi an :
« Đây là Con Đường ta đã đi qua,
Hãy vững cảm, vượt chông gai mà tiến tới... ».*

*Hoàng hôn xuống trong tình yêu vơi vơi,
Cùng ánh sao đêm, con cảm tạ Chúa ngàn đời
Đã sinh ra con và thương ban cuộc sống làm người.
Con tâm nguyện suốt đời vâng theo ý Chúa.*

Nguyễn Đức Thiệp
Cursillista Khóa 30 ♥

Vì Chúa yêu con



Kính Đức Ông, kính các Cha, các thầy và tất cả các anh chị đã trực tiếp, hay gián tiếp, giúp con trong ba ngày học hỏi (phải nói là dư, trè dư, trè trè dư - *rất là khó khăn!*)

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, con cảm nhận được hết ý nghĩa những Rollos, qua đó con hiểu được Tình-Yêu Chúa, và cũng nhờ sự hy sinh chăm sóc cũng từng chị trợ tá, những lời cầu nguyện trong tâm tư những cursillistas dù ở xa, và ... tất cả, tất cả !!! Đối với con, hiểu là một chuyện, nhưng Cảm-Nhận Lời-Chúa thì quan trọng nhiều hơn nữa. Cảm Nhận từ trái tim và tấm lòng. Sau đó đem ra Thực-Hành mới có ý nghĩa, vì không bị ai bắt buộc mình trong việc phải « Hành Đạo » (con đã học hỏi, cảm nhận được đức Bác Ái của từng anh chị trợ tá trong 3 ngày qua). Sáng nay thức giấc tại nhà mình, con cầu nguyện dâng mình cho Chúa, xin Chúa Thánh Thần dẫn bước cho con ngay từ khi chân con bước xuống giường, dạy cho con sống xứng đáng với tất cả yêu thương của Chúa, với tất cả mọi người và mỗi sự việc mà con gặp trong ngày hôm nay. Con phải biết sống Tình-Yêu của Chúa cho con, mà con đã nhận được từ tất cả các cursillistas trong khóa 29. Con nghĩ lại cuộc đời tìm Chúa của con để thấy cuộc sống của con bây giờ là một Hồng Ân. Con sinh ra trong một gia đình gốc Phật giáo, ông ngoại con là một Đại Đức. Từ nhỏ, chung quanh con là một bức tường cao dày của Phật giáo, và Chúa đã xuyên qua bức tường đó mà mời gọi con đến với Ngài. Nhưng con quá đam mê với cuộc sống thế gian nên không nghe được tiếng Ngài. Đến khi con vấp ngã, rất đau, thì con đến với Mẹ Maria, thánh nữ Têrêsa Hải Đồng Giêsu. Khi Mẹ xin Chúa ban ơn cho con rồi, con vẫn tiếp tục tung tăng ở thế gian rất là vô tư và vui vẻ. Rồi con vấp ngã lần nữa....Con là đứa mê ngủ, không biết gì về Chúa, không chịu học hỏi, không chịu đi tìm các linh mục, mà cứ thui thủi tìm Chúa một mình trong "bóng đêm". Năm 2007, con được rửa tội theo nghi thức Tin Lành, một cách vội vã, rửa tội xong, con khóc thật nhiều ! Con ao ước lấy tên của Mẹ Maria làm tên thánh, nhưng con hỏi thì ai cũng lắc đầu hết, và lúc đó con từ từ hiểu ra... Con vẫn thường đứng trước cửa nhà thờ Saint Louis d'Antin gần sở làm mà khóc rồi nói thầm lời xin lỗi : « *Mẹ ơi ! con xin lỗi Mẹ, con không còn được nói chuyện với Mẹ như trước nữa...* » rồi con bỏ đi trong đau khổ khôn nguôi !

Nhưng Chúa Mẹ rất thương con, đã dẫn con về lại gia đình công giáo. Con đã được rửa tội và thêm sức đúng với nghi thức công giáo vào tháng 8/2009. Khi Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh xúc dầu thánh trên trán con, con đã nhận lãnh dấu ấn tình yêu của Chúa, nhận lấy bảy ơn Chúa Thánh Thần với sự có mặt của ba mẹ con (lúc rửa tội ở một phái Tin Lành, con lén lút, nên không ai trong gia đình con biết được hết). Trong giây

phút ấy, con cố gắng cầm giữ những giọt nước mắt của mình. Con cảm ơn Chúa vô cùng đã ban cho con ơn được làm con Chúa, được gặp Chúa trong cuộc đời này. Dấu ấn Tình Yêu qua các bí tích mà Đức Ông đã thay Chúa ban cho con đã khắc sâu vào trong tâm hồn con. Sau đó, con đến nhà thờ Saint Louis d'Antin, nơi mà gần 10 năm con luôn đứng trước cửa để tâm sự với Đức Mẹ. Bước vào cửa, con giật mình vì thấy một bên có Mẹ, một bên là thánh nữ Têrêsa Hải Đồng Giêsu. Và con hiểu được tên thánh con mang Marie-Thérèse không phải do con chọn, mà chính Chúa đã chọn cho con. Vừa qua, con đã thêm một lần nữa đi lạc và xa Chúa trong nhiều tháng liên tục. Mỗi lần nhìn mọi người rước lễ, con đều khóc và bỏ đi ra ngoài. Đ/Ông Vinh đã khuyên con nhiều lần. Đ/Ông làm phép giải tội cho con và muốn con đi dự khóa Cursillo 29.

Đó là tất cả hành trình đã dẫn đưa con đến với Cursillo. Ba ngày học hỏi đã rèn luyện tâm hồn con, và sau những lần viếng Thánh Thể, con đã hiểu được đây là Hồng Ân Chúa ban cho con. Mà con được học nhiều quá, nhiều ơ là nhiều, từ nhỏ đến giờ còn chưa bao giờ học nhiều như vậy hết ! (đi chơi nhiều thì có, đi chơi quá đêm cũng có nữa, nhưng học nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên !). Cursillo với con như là tia sáng trên đường con đi theo Chúa, là hành trang vững chắc giúp con biết hành đạo. Xin Chúa mở mắt con, để con luôn được thấy ánh sáng này mà bước tới và không còn đi lạc nữa. Lạy Chúa, xin giúp con rèn luyện chính con trước, và khi Chúa thấy con tốt rồi, xin Chúa hãy sử dụng con theo ý Chúa. Tạ ơn Chúa đã thương con, một người tội lỗi vô cùng. Tạ ơn Mẹ luôn ở bên con, cảm ơn thánh nữ Têrêsa đã đỡ những cơn mưa hồng ân Chúa xuống cuộc đời con mà nhiều khi thế gian đã làm cho con vô tình gạt bỏ đi những cơn mưa đó !!! Cảm ơn tất cả các trợ tá đã quá khổ cực, vất vả trong khóa 29. Nguyện xin Chúa giúp sức cho con để con luôn được noi gương các anh chị Cursillistas, sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư.

...

Ngồi tâm sự với Chúa, gửi đến 'chị cả' (KC) và 'chị hai' (NC)

Bây giờ em chỉ biết khóc khi cảm nhận bên em có Tình-Yêu Thiên-Chúa, chứ không như lúc trước, mỗi lần vấp ngã ở thế gian là em cứ chạy đến nắm áo Mẹ Maria, luôn cả áo thánh nữ Têrêsa...



Cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi người trên thế gian luôn cảm nhận được Tình Yêu của Ngài, để mọi người sống mãi trong Bình An.

31/07/2011

Marie-Thérèse Bùi Ánh Tuyết * K29 ■

Đối với những người công giáo thì Giáo Hội chính là đại gia đình, vì chúng ta cùng gọi Chúa là Cha và tất cả những người Kitô hữu đều là anh em. Giới hạn hơn nữa là tiểu gia đình công giáo chỉ gồm có cha mẹ và con cái. Như người xưa có nói : « Tề gia, trị quốc bình thiên hạ », họ cũng cho rằng việc giáo dục con cái trong gia đình rất quan trọng, là trước hết và gia đình chính là cái nôi của xã hội. Vậy để có được một Giáo Hội vững mạnh thì không thể thiếu được những gia đình công giáo tràn đầy đức tin Kitô. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị em một đề tài xưa như trái đất, nhưng vẫn có giá trị ở mọi thời đại. Đó chính là việc cầu nguyện trong gia đình. Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa và muốn đáp trả lại Ngài bằng cách yêu thương Ngài mà ta lại không hiểu gì về Ngài thì làm sao có thể yêu Ngài nhiều được. Nhưng tìm hiểu Ngài ở đâu? Nếu chỉ tham dự thánh lễ hàng tuần hay sinh hoạt các hội đoàn trong nhà thờ, theo tôi nghĩ vẫn chưa đủ. Chỉ khi chúng ta cầu nguyện với Kinh Thánh hằng ngày ta mới hiểu được phần nào cuộc đời của Chúa, những việc làm và con người của Ngài cũng như sự mong đợi của Người nơi chúng ta. Có như thế ta mới biết được cần phải làm gì và sống như thế nào để đẹp lòng Ngài.

Mỗi người trong chúng ta đều có ơn gọi. Riêng tôi ơn gọi của tôi chính là gia đình, vì những đứa con chính là những viên ngọc chưa được mài dũa mà Chúa đã trao phó cho các bậc cha mẹ. Chúng ta có nhiệm vụ gọt đẽo, chùi rửa và gìn giữ nó cho thật tốt cho đến ngày giao lại cho Chúa. Điều này thực sự không dễ dàng chút nào. Có một lần tôi đã được Cha linh hướng gợi ý : nên cầu nguyện chung trong gia đình. Nếu được thì mỗi ngày đọc một đoạn Kinh Thánh và cùng suy gẫm với nhau. Từ từ Lời Chúa giúp chúng ta hiểu về Ngài nhiều hơn và sửa đổi con người chúng ta sống tốt hơn, nhất là chỉ có Lời Chúa mới có thể làm được mọi việc mà con người mình tưởng không thể làm được. Thế là tôi đã cố gắng thực hành theo lời khuyên đó.

Sở dĩ tôi dùng từ « cố gắng » là vì thời gian đầu khi cầu nguyện chung trong gia đình, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì chồng tôi không thích cầu nguyện, mà nhất là cầu nguyện chung, anh rất ngại. Hai đứa con tôi còn nhỏ quá, chúng không thể ngồi yên, nói tiếng việt theo những danh từ trong Kinh Thánh chúng không hiểu được bao nhiêu và bản thân tôi học giáo lý chưa sâu nên tôi cũng không hiểu nhiều về Lời Chúa. Làm sao chia sẻ để họ hiểu được đây. Với lòng quyết tâm, tôi không nản lòng, vẫn giữ đúng giờ cầu nguyện vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Để bắt đầu giờ cầu nguyện, mỗi người trong chúng tôi đọc một đoạn Kinh Thánh bằng tiếng việt (ngày hôm sau sẽ là người kế tiếp đọc). Sau đó mỗi người chia sẻ cảm nghĩ của mình một cách ngắn gọn. Thực sự mà nói, tôi đã học hỏi rất nhiều nơi các con tôi, vì chúng đã đưa ra những thắc mắc, khó khăn ngộ nghĩnh mà chỉ có đầu óc trẻ thơ mới nghĩ tới được. Để trả lời hoặc giải quyết nhưng vấn đề này, tôi phải tìm đọc các bài chia sẻ trên internet hay các buổi họp Ultreya, họp nhóm đã giúp tôi học hỏi rất nhiều. Ngoài ra tôi còn sưu tầm những mẫu chuyện ngắn như «suy gẫm làm người» hay «mỗi ngày một câu chuyện» hoặc «lẽ sống» để kể cho các con tôi nghe giúp chúng hiểu thêm Lời Chúa và sống theo Lời Chúa. Kết quả thật tuyệt vời, con tôi rất say mê những mẫu chuyện này và nhớ lâu hơn. Do đọc và nói bằng tiếng việt nên cho đến bây giờ chúng biết đọc khá và hiểu nhiều

CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

tiếng việt. Tôi rất mừng vì điều này, các con tôi sẽ giữ được tiếng việt và sẽ không quên nguồn cội của mình dù ở xứ người. Sau khi đọc và chia sẻ Kinh Thánh xong, chúng tôi cùng suy gẫm một mẫu nhiệm

của chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cùng Mẹ Maria và nhờ Mẹ dẫn dắt chúng tôi từng bước một đến với Chúa.

Thật ra, đây là buổi cầu nguyện nhưng cũng là buổi họp mặt chung trong gia đình. Đối với tôi nó rất quan trọng và cần thiết, vì cả ngày mỗi người đều bận việc làm khác nhau nên chỉ có buổi tối chúng tôi mới có thể họp lại, có thể kể cho nhau nghe những gì xảy ra trong ngày những niềm vui cũng như nỗi buồn phiền lo lắng. Từ đó chúng tôi mới có thể cảm thông, nâng đỡ và sửa sai cho nhau. Chúng tôi rất trân trọng những giờ phút vui vẻ khi có Chúa ở cùng, vì các con tôi mỗi ngày một lớn, lúc đó chúng sẽ không còn thời gian để dành cho ta nữa. Nên ta cần phải tận hưởng, đó chính là hạnh phúc thực sự của các bậc làm cha mẹ.

Riêng chồng tôi, thời gian đầu anh không chịu cầu nguyện chung và thường hay tránh né. Tôi đã cố khuyên anh nên cố gắng, vì muốn dạy tốt cho con cái thì bản thân cha mẹ phải biết hy sinh chịu khó và làm gương cho chúng. Có một thời gian, mẹ con tôi đã hợp ý cầu nguyện và dâng anh cho Chúa. Tôi tin rằng chỉ có Chúa mới đủ quyền năng làm thay đổi anh ấy.

Kết quả không ngờ được. Lời Chúa đã thay đổi từng người trong gia đình chúng tôi. Trước tiên là chồng tôi, anh đã có được đức tính hy sinh, chịu khó tham dự buổi cầu nguyện chung, thích cầu nguyện riêng khi có thể (vì tôi thường thấy anh cầm chuỗi Mân Côi ngồi một mình ở ngoài vườn) và tham gia vào các công việc của nhà thờ, riêng hai đứa con tôi, chúng rất sốt sắng và yêu thích giờ cầu nguyện (có hôm mãi lo nói chuyện điện thoại con tôi phải nhắc đã đến giờ cầu nguyện rồi, ôi thật là xấu hổ), chúng hiểu được tầm quan trọng của Thánh lễ, biết sống thế nào để làm đẹp lòng Chúa. Đó là yêu thương, tha thứ và chia sẻ. Phần tôi, càng hiểu Chúa bao nhiêu, tôi càng yêu Chúa nhiều hơn và càng cảm thấy xấu hổ về những tội lỗi mà mình đã làm và đang làm. Tôi cũng ý thức được rằng mình cần phải làm gì để trái tim Chúa bớt đau đớn hơn thì không gì bằng là biết từ bỏ từ từ những thói hư, tật xấu, biết cầu xin vào lòng thương xót của Chúa, đặc biệt là bí tích hòa giải. Biết đặt tất cả mọi việc làm chỉ xuất phát từ tình yêu Chúa. Lúc nào tôi cũng cố tránh những lời nói cũng như việc làm có ảnh hưởng đến đời sống đức tin của gia đình nhất là các con tôi.

Sau khi học khóa ba ngày cursillo, tôi càng mạnh dạn hơn nữa để làm chứng cho Chúa, chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những người trong gia đình trước tiên và cho mọi người chung quanh mình. Cũng như Chúa đã trao vào tay tôi ngọn nến của đức tin, đức cậy và đức mến thì tôi cũng phải đưa ngọn nến ấy lên cao để chuyển ánh sáng đó đến với người anh em mình, để họ cũng sẽ được như mình luôn trông cậy và phó thác vào Chúa Kitô.

Nếu như mỗi người trong chúng ta cùng chuyển tay nhau thắp lên ngọn nến đức tin này, thì thế giới sẽ không còn bóng tối của sự dữ, của sự chết, mà thay vào đó là những gia đình Kitô mang tràn đầy đức tin góp phần xây dựng một Giáo Hội vững mạnh, Giáo Hội của tình yêu.

Lệ Chi ■

SINH HOẠT LIÊN NHÓM ERMONT

Theo như thông lệ từ nhiều năm nay, liên nhóm Ermont họp vào lúc 10:30 sáng Chúa Nhật thứ nhất trong tháng (04/09/2011).

Sau phần gặp gỡ, thăm hỏi chân tình, chương trình bắt đầu là phần cầu Thánh Thể, với tâm tình tạ ơn Thầy Chí Thánh trong tinh hiệp thông cầu nguyện cho anh chị Cursillistas đã qua đời, cho anh chị em già yếu, bệnh tật trong phong trào, trong cộng đoàn không thể thường xuyên sinh hoạt bên nhau. Tiếp đến là phần chia sẻ đời sống ngày thứ tư : Anh chị em chia sẻ, nhắc nhở nhau luôn biết hoán cải và mở rộng trái tim đón nhận nhau trong ánh mắt đức tin, xây dựng tình huynh đệ, để khám phá Đức Kitô nơi chính những khuôn mặt thân quen trong liên nhóm, khám phá để yêu thương, tha thứ và đón nhận.

Mọi người trong LN hân hoan chia sẻ niềm vui, chân thành xác tín với nhau : càng sinh hoạt, thấy càng hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, nắm tay chặt hơn. Kết thúc bằng kinh lạ Cha với ước nguyện « tay nắm lấy Chúa, tay nắm lấy anh em ».

SINH HOẠT LIÊN NHÓM 93

Họp lại sau khi nghỉ hè, vui vẻ trong không khí gia đình. Không có chủ đề thiêng liêng nhứt định. Mỗi người tự ý, một cách tự nhiên, kể chuyện sống của mình những tháng ngày vừa qua... Những gì là vui, lạ, buồn, thắc mắc, băn khoăn?... Và mình đã đón nhận, đối phó?... Mỗi người tùy ý nêu lên những đoạn nào trong Lời Chúa tác động tâm trí mình hơn hết.

Ghi lại: **“Thầy sai chúng con ra đi như vào giữa đàn sói...”** (Mt 10 :16). - **« Hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng Đức Kitô Giêsu »** (Col 2, 7) (chủ đề mà ĐGH đặt ra cho JMJ Madrid).

Và đoạn Phúc Âm Mt 18, 15-17 về cách sửa lỗi. Anh chị em vui thích lưu ý nhau hai bài góp ý về việc này rất thực tế, mà tác giả là hai cursillista rất quen và rất quý mến là Đức TGM Ngô Quang Kiệt (bài ‘Sửa lỗi anh em’) và cha Giuse Việt, khoá 28 Stuttgart (Nghệ thuật Sửa Lỗi). Rất là ‘văn nghệ’ ! Thấy rõ Sửa Sai, Sửa Lỗi chứ không có chuyện Sửa Lưng nhau !

Trong kinh khai mạc buổi họp có lời nguyện cho những cursillista đã bước qua Ngày Thứ Năm và các thân nhân trong mấy tuần qua. Trong lời nguyện chia tay đặc biệt cầu nguyện cho chị Liên Beaugendre vừa bị tai nạn phỏng nặng phải vào nhà thương, đứng vào lúc gia đình đang lo lễ cầu nguyện vào lúc giáp trăm ngày anh Michel qua đời. (được tin điện thoại trong lúc họp).

Công tác sắp tới của Liên Nhóm : lại *Lăn Vô Bếp Giáo xứ* để phục vụ căn-tin vào Chúa nhật thứ năm tháng octobre. Phân công, trao đổi menu khá hào hứng. Vừa nói chuyện vừa nuốt nước miếng. Lý do ? Trả lời : Bí mật nghề nghiệp ! Hãy đến mà xem, mà thưởng thức vào ngày 30 octobre.

SINH HOẠT LIÊN NHÓM TÊRÊXA (Sarcelles , Gonesses Villiers Le Bel)

Sau hai tháng nghỉ hè vui vẻ, anh chị em Nhóm Tê-rêxa gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, vẫn an nhau và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui trong dịp nghỉ hè vừa qua.

Trong phần cầu nguyện, anh chị em cùng nhau tuyên xưng lại lời tuyên hứa trong ngày lãnh nhận Sự Vụ Lệnh như nhắc nhở cho mọi người đừng quên lời hứa của mình.

Buổi họp được sự linh hướng của Cha Thanh và cùng nhau chia sẻ đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu (Mt 21,28-32) về việc Sám Hối. Anh Chị em hăng say chia sẻ.

Sau buổi họp anh chị em liên hoan mừng ngày tái ngộ qua món cary ấn độ thật đặc sắc do chị Joséphine đứng đầu bếp, cà ri ấn độ được tưới với rượu vang hảo hạng do anh Ân mang tới thì thật tuyệt vời.

19 giờ anh chị em chia tay trong niềm hân hoan vui vẻ. Hẹn gặp lại nhau vào tháng 10. Cảm tạ Chúa. Alléluia !

LIÊN NHÓM MARNE LA VALLEE (MLV)

Mở đầu năm phụng vụ, liên nhóm Marne la Vallée điểm lại một vài ưu, khuyết điểm chính của năm qua, để cố gắng rút kinh nghiệm hầu sống và phục vụ tốt hơn.

Ưu điểm : - Họp nhóm khá đều đặn, hai lần mỗi tháng, sau Thánh lễ thứ 1 & 3 trong tháng - Số lượng thành viên của nhóm đã gia tăng thêm nhờ sự tham dự của các tân cursillistas 2 khóa 29 & 30 vừa qua.

Khuyết điểm : - Các thành viên của nhóm chưa tham gia thường xuyên những buổi Ultreya và Trường Huấn luyện do phong trào tổ chức - Vừa qua, liên nhóm MLV có đảm trách một buổi Ultreya với đề tài « Giáo dục Đức tin cho con cái trong gia đình Việt Nam ». Mặc dù đã cố gắng tham khảo và chuẩn bị, nhưng vì khả năng còn hạn chế, nên chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của các anh chị cursillistas từ các liên nhóm khác.

Những khuyết điểm này sẽ được chúng tôi cố gắng khắc phục làm tốt hơn trong thời gian sắp tới.

Tâm tình Hậu Cursillo

Anh chị em cursillista thân mến,

Sau hai tháng nghỉ hè vui vẻ, chúng ta lại tay nắm tay theo chân Thầy Chí Thánh “Thánh hóa bản thân và Phúc Âm hóa môi trường”, chúng tôi nghĩ : thánh hóa bản thân trong cái xã hội vô thần ngày nay đã là điều khó rồi, Phúc Âm hóa môi trường lại là việc khó khăn hơn nhiều. Một mình mỗi người đơn độc lẻ loi nhất định sẽ gặp nhiều điều rất khó khăn, mang đến chán nản, buồn xuôi. Chúng ta cần có nhau, họp quần gây sức mạnh, các cụ ta nói thế. Hội Nhóm và Ultreya là hai phương cách hữu hiệu nhất giúp chúng ta phấn đấu với chính bản thân và với nghịch cảnh bên ngoài. Xin quý anh chị cursillista thành lập Nhóm hoặc tham dự vào các Nhóm đang sinh hoạt để cùng nhau thi hành sứ mạng Chúa trao ban trong ngày nhận lãnh Sự Vụ Lệnh mà chúng ta đã tuyên hứa với Chúa : *Từ hôm nay trở đi con nhận thức rõ ràng con là một chi thể phải lớn lên trong nhiệm thể Chúa. Họp theo nhịp sống của toàn thể giới Kitô Giáo tức Giáo Hội chiến đấu của Chúa. Nhờ ơn Chúa, con sẽ hòa hợp lý tưởng con, tinh thần phó thác và đức bác ái con để làm cho Nước Chúa thêm hiệu lực trong linh hồn con cũng như trong linh hồn tất cả anh em đồng loại con.*

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động, thêm sức, thêm tình yêu thương cho mỗi cursillista chúng ta.

De colores! - Khối Hậu Cursillo ■

Một tay níu Chúa, một tay nắm anh chị em

RỒI MAI ĐÂY ?...

Trong vui mừng, cảm động, phấn khởi, hai khoá Cursillo 29, 30 đã kết thúc. Bên 29 cũng như phía 30, khoá sinh, trợ tá, linh hướng, ai cũng hài lòng nói là 'rất tốt đẹp'. Nhiều câu nguyện thâm trầm, nhiều học hỏi khích động mà vui vẻ hồn nhiên, khá bận rộn,... đến tối không còn, không cần biết tới nhịp xoay vần của thời gian. Khi sắp trao nhau lời giã từ, xem lại đồng hồ mới thấy ba ngày đẹp qua thật nhanh.

- Một lần không ? ... - Trả lời : 'Không đến tối' !

Tươi cười, nhiều người, gồm vài vị cao tuổi, xỏ tiếng tây: « ça va ! » ... Trước đây, với giọng luyến tiếc, có vị linh mục khoá sinh nói 'bây giờ nhìn đồng hồ, tôi cảm thấy như trở về với thế gian'.

Nhưng từ đây mới là « giờ sự thật ». Không những đối với quý chị và quý anh 29, 30 mà còn đối với tất cả những người đi trước. Vì ta trở về môi trường sống cũ, mang theo nhiều quyết tâm, nhiều cam kết, đã ký kết đàng hoàng. Trên tờ « Sự vụ Lệnh ». Như một hợp đồng.

Vậy, tiếp theo khoá ba ngày, từ hôm nay và mai đây, ta bắt đầu sống « Ngày Thứ Tư ». Ra sao ?

THEO SAU NHỮNG TUNG BỪNG RỰC RỠ...

Thường thấy nhiều trường hợp tiếp theo những ngày tung bừng rực rỡ mừng vui, sau những phần khởi quyết tâm, hứa hẹn, thề nguyện, khi trở về nếp sống đã quen con người dễ bị cái tầm thường của thói thường làm cho héo dần những bông hoa rộ nở, nguội đi những nồng nàn bừng lên trong trái tim.

Không những « Sau cursillo... » mà cả sau những biến cố vĩ đại, 'hoàn tráng', như những JMJ, đại hội giới trẻ toàn cầu.

Chính vì thấy trước mà Phong Trào Cursillo chú trọng đến vấn đề sống Ngày Thứ Tư, hay là 'Hậu cursillo'. Cho nên để kết thúc khoá 3 ngày, trước khi chia tay, khoá trưởng (đúng hơn là Thầy Chí Thánh qua khoá trưởng) chân thành đặt câu hỏi cho mỗi người: 'Sau cursillo đến gì' ? Một câu hỏi có lẽ mỗi người chúng ta cần tự trả lời... Hằng ngày.

NHƯ THẾ NÀO ?...

Không dám dài giọng. Chỉ xin tóm gọn vài lời của Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ giới trẻ trong dịp JMJ 2011. Cũng trong tháng Cursillo vừa rồi. Để áp dụng cho chúng ta.

Vì hay quá ! Lời vàng ngọc của vị cha chung đúng y linh đạo cursillo, với nhiều từ ngữ Cursillo thường dùng trong khoá 3 ngày và trong sinh hoạt thường ngày. Khi ghi lại đây thì nhớ dịp ultreya thế giới năm 2000 tại Vatican, ĐHY bộ trưởng phụ trách giáo dân đã có lời khen : 'Toà Thánh quý trọng phương pháp Cursillo.' Rồi tiếp đó, ĐGH Gioan Phaolô II khuyên chúng ta 'đem sức mạnh của hiệp thông, dựa vào những kinh nghiệm thiêng liêng phong phú của phong trào là một kho tàng quý giá, hãy đón nhận những thách đố của thời đại này mà đừng sợ đưa ra giải đáp của quý anh chị'.

Vậy chúng ta có thể vui mừng đọc những lời nhắn nhủ của Đức Benedictô XVI và so sánh :

1. « **Hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng Đức Kitô Giêsu** » (Col 2, 7). Đó là chủ đề mà ĐGH đặt ra cho JMJ 2011.

(Góp ý : Thánh Phaolô, quan thầy của Phong Trào, từng chọn Giêsu là Lý Tưởng, viết « **tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là chính Giêsu sống trong tôi** » (Gal 2,20), và quả quyết « **không có gì có thể tách rời tôi xa khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu** » (Rm 8, 35-38). Sống mật thiết gắn bó với Chúa Kitô, theo linh đạo Phong trào, **phải chăng đó là 'Bén rễ'**. Không thể sâu hơn! Thật tuyệt vời !)

2. Khi đến Madrid, ngài nói : « **Tôi đến đây để khuyến khích các bạn trẻ tìm gặp Chúa Kitô-Ban thân tình, để một khi bén rễ sâu vào Người, kiên cường trong đức tin, các bạn biến thành môn đệ trung kiên và chứng nhân can đảm của Người.** »

(Góp ý : Lại là Cursillo : Với ba gặp gỡ : Chúa, bản thân và anh chị em. Nhớ lại chiều ấy, giữa nhiều ánh nến trầm lung linh đã có lắm nước mắt cảm động tràn mi khi diu diu trôi lên câu hát : **Từ nay, hỡi chúng con, Thầy sẽ không gọi chúng con là người tôi tớ. mà từ nay, hỡi chúng con, Thầy đã unction chúng con là ban hữu thân tình** » ... (Agape)

Để ta ra về làm người can đảm sống đạo đích thực, làm chứng về Thầy, Phúc Âm của Thầy trong môi trường sống (rollo 'Đức tin', 'Sùng đạo', 'Học đạo', 'Hành đạo' và 'Phúc âm hoá môi trường')

3. Về môi trường, ĐGH nói : ...« **thời nay, có lắm người tưởng mình là những bậc thần, không cần biết cội nguồn gốc rễ gì khác ngoài chính bản thân mình. Họ muốn tùy ý quyết định cái gì là sự thật, cái gì là điều thiện hay sự xấu, thế nào là công bằng hay bất công, và tùy theo những cảm nhận nhút nhát mà chọn lựa cái gì đáng sống hay phải hy sinh đi... Nếu biết xây dựng đời mình trên một nền tảng kiên cường, không những đời bạn sẽ ổn định vững chắc, mà còn có thể chiếu rọi ánh sáng Chúa Kitô trong**

giới trẻ và ... làm chứng về một nếp sống tốt đẹp cho tất cả những ai đã ngã quỵ vì xây dựng đời mình trên những nền tảng bấp bênh... » (Góp ý : nghe như còn vang rollo 'Lý Tường', 'Lãnh đạo'.)

4. Và, vô cùng xúc động, lời khuyến khích : « **một khi đã bám rễ sâu vào Chúa Kitô, trong niềm vui, với tâm hồn đại lượng, với những ước vọng tiến xa, lên cao, đến tận Thiên Chúa, tương lai đời bạn sẽ được bảo đảm nhờ Ơn Thánh Chúa...** Và nếu ngày nào có những yếu đuối đê bệch mình xuống thì hãy vững tin vào lòng thương xót của Chúa luôn sẵn sàng **nắm tay ta và ban ơn tha thứ** »... (Góp ý : y như khi nhận Sự Vụ Lệnh, tôi thưa : « **Con trông cậy vào Ơn thánh Chúa** ». Rồi ra đi, **một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em**)

5. Rồi những lời khuyên đanh thép : « **Đừng sợ tỏ ra mình là người công giáo... Hãy trở nên những chứng nhân can đảm, không mặc cảm, chân thật và đáng tin... Sống và hoạt động trong hiệp thông với Giáo hội. Đi theo Chúa Kitô, ta không thể đi một mình** »... (nhớ lại các rollo **Giáo dân trong Giáo hội, Lãnh đạo, Đời sống Công giáo, Cộng đồng Kitô, Hội Nhóm**).

KHÔNG PHẢI LÀ CHIÊN TRỪU

Không phải như con chiên con trêu mà « **hãy có tinh thần trách nhiệm** ». Đó là lời khuyến khích mạnh vào ngày chót của ĐGH.

« **Kitô hữu không phải là những kẻ nhắm mắt thừa lệnh, mà phải là những cộng sự viên có óc sáng tạo. Vì Thiên Chúa muốn có những người đối thoại có tinh thần trách nhiệm có tinh thần trách nhiệm để hợp tác với Người và yêu mến Người. Qua Chúa Kitô, chúng ta có thể trở thành những cộng tác viên đó, để một khi bám rễ sâu vào Người ta có thể vươn cánh bay lên. Phải chăng đó là động lực của một niềm vui.** »

(Góp ý : Tiếng hoan hô phấn khởi với muôn sắc cờ khăn phát phời vui như cảnh pháo bông rực rỡ giữa ban ngày với triệu người có mặt, những người được gọi là 'đàn chiên', mà đa số là những 'con chiên con' bên cạnh không ít những 'con chiên' đã nặng tuổi đời, và cả nhiều 'đấng bậc' 'chủ chăn' đạo mạo oai nghi, ai nấy tiếp nhận lời Cha chung với vẻ mặt sáng khoái ý hiệp tâm đồng.).

Tái Bút : Nhưng... **Rồi mai đây ???**)

* HCT ■

Sài Gòn có gì lạ không anh ?

Vắng Paris hơn 2 năm nay mỗi khi "về" Pháp đi trợ tá tôi được nhiều anh chị tiếp đón rất niềm nở, trao đổi nhau bằng những vòng tay siết chặt tỏ tình cảm huynh đệ thân thương khó tả, thường với câu chào hỏi này, nó không thể hiện tất cả nội dung, mà câu trả lời cũng không mấy rõ. Xin nhờ tờ "báo nhà" để có dịp chia sẻ về cuộc sống của một Cursillista ở Sài Gòn. Cái nhìn dĩ nhiên rất khiêm diện và chủ quan, kính xin quý cha quý tu sĩ và anh chị em thân thương bỏ qua cho những sai lầm hèn có.

Tha thứ và bỏ qua

Một vết thương thể lý thường còn để lại vết sẹo, một khuyết tật hay nặng hơn một hay nhiều tang tóc, một vết thương tâm lý có khi ghi sâu vào tâm trí nạn nhân suốt đời. Trong đời sống hằng ngày, trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, giáo xứ, hay PT, không thiếu chi những tình huống khó xử giữa tha thứ để được thứ tha. Một lời nói xấu tai hại, một cử chỉ khinh miệt vô tình hay hữu ý, thái độ gây bẽ phái, một hành động bất trung ...

Sách Huấn Ca trong bài đọc 1 chúa nhật XXIV TN Chúa có cho thêm một phương pháp tâm lý mà người Việt chúng ta thường hay nói : *Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha (Hc 28,2)*. Thật ra xoá bỏ hết cả "sai trái", dù với ơn Chúa lắm khi cũng rất khó, nhưng bỏ qua để nối lại một tương quan mới, thì có thể trong tầm tay của nhiều người hơn.

Cũng là một cơ may, Chúa ban cho dân tộc chúng ta, Giáo Hội Việt Nam chúng ta có nhiều sáng suốt của "người kế toán khôn ngoan", khả năng bỏ qua thì mới sống nổi những năm đen tối, và trong hiện tại lại còn có khi tìm được cho chính mình và cho người thân cận hạnh phúc trong cuộc sống, phát triển Giáo Hội trong các chiều kích Chúa Kitô dạy. Có người đọc tới đây có thể thấy khó chịu vì "bỏ qua" ở đây đồng nghĩa với thụ động làm tê liệt các cố gắng tranh đấu cho hoà bình và công lý ? Cũng cùng một chai nước nửa lạng nửa đầy, tôi xin mạn phép chia sẻ cái nhìn của người thấy chai nửa đầy, và kính trọng những người thấy cái chai nửa lạng.

Sùng Đạo

Tôi ở quận 10 giữa 3 giáo xứ Bắc Hà đường Lý Thái Tổ; Đồng Tiến đường Thành Thái, và Vinh Sơn đường Ba tháng Hai, sau vài tháng đầu lạng lự, Chúa chọn cho tôi thuộc Giáo xứ Vinh Sơn 3/2, cha xứ là cha Giuse Trịnh Tín Ý, tôi không gọi là cha Chánh xứ vì ngài chỉ đơn thân độc mã cũng như các GX có ít hơn 2500 giáo dân không có cha Phó xứ mà ở Vinh Sơn chỉ có cha già đã về hưu hoặc một hai cha Dòng thỉnh thoảng đến phụ. Cha Ý đã chờ xem tôi gần 1 năm sau khi được các anh chị trong Hội Đồng Mục Vụ giới thiệu mới thật sự chấp nhận với tất cả lòng ưu ái thân tình và tín nhiệm như các anh chị trong GX. Cũng may mắn

cho tôi, ngay từ khi quen biết các anh chị đã tự sắp xếp tôi phụ ban y tế giúp sức khoẻ cho các cụ cao niên nghèo trong xóm. Trong gần một năm nhiều lần tôi cầu nguyện hỏi ý Chúa vì không hiểu thái độ lạnh lùng của cha, cho tới một hôm cha nhờ giúp một việc tế nhị, lo cho một gia đình gặp khó khăn lớn, nhờ ơn Chúa mọi việc sau đó cả cha mẹ và đứa con gái tìm lại lẽ phải và hạnh phúc. Ngày đó tôi đã cầu nguyện cảm tạ Thầy Chí Thánh cho tôi kiên trì đọc đi đọc lại trong gần 1 năm Rollo Giáo Dân Trong Giáo Hội, và hình như tôi nghe Chúa nói : chính Ta đã chọn con.

Mỗi Chúa nhật có 3 Thánh Lễ : 6 giờ sáng cho cộng đồng, 7:15 đặc biệt cho giới trẻ, chiều 17:00 cho cộng đồng và giới trẻ. Tất cả Thánh Lễ kể cả hàng ngày mỗi chiều, nhà thờ chật ních giáo dân tham dự thật tích cực và sốt sắng. Nếu so sánh con số giáo dân của Giáo xứ thì chắc chắn là có khá nhiều người không thuộc GX Vinh Sơn nhưng đến đây dự Lễ vì thích nghe cha Ý giảng. Cha trạc 60, tóc để dài sau ót, hình như lúc trẻ cha có tiếng là linh mục Híp-pi, nay dáng đi và các động tác cũng còn rất “trẻ”.

Đặc biệt Thánh Lễ 7:15 ngày chúa nhật và buổi chiều 17:00 nhà thờ đầy chật giới trẻ. Khi cha nói mền chào các bạn trẻ, xin Chúa ban phúc lành cho các bạn trẻ tôi hơi ngỡ ngàng ngỡ ngàng với mái tóc đã bạc... Khi giảng Cha đứng xuống giữa nhà thờ ngang với hàng ghế đầu, không khi nào xa Lờ Chúa trong Phụng Vụ, nhưng ngài có một cách giảng thật độc đáo từ nội dung cho tới cách diễn tả, lời văn lưu loát ngôn từ thật dồi dào nhưng không chải chuốt đi thẳng vào lòng mỗi người, đặc biệt là giới trẻ. Thánh Lễ xong ra về mỗi người còn nhớ rõ nội dung và điều gì rất thực tế Chúa muốn áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống.

Có một điều là sau bài giảng mọi người đứng lên vỗ tay tung bừng tuyên xưng Đức tin, Chúa nhật nào cũng thế, nếu có Anh Sáu nhà mình chắc tóc trên đầu anh đều dựng đứng !

Thỉnh thoảng tôi cũng đi tham dự Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa do cha Long chủ tế tại nhà thờ Chí Hoà mỗi trưa thứ năm. Ở đây cha xứ được đặc biệt hỗ trợ bằng một đội ngũ giới trẻ “áo xanh”, thường là những em đi hoang đảng được ơn trở lại, đầy nhiệt tình và khả năng cao giúp cha thực hiện nhiều chương trình bác ái và truyền giáo lớn lao chẳng những chung quanh Thành Phố mà cả vùng sâu vùng xa, không ngại giờ giấc và công sức. Người già đơn côi, phụ nữ muốn phá thai, hay không thể có con, bệnh nhân nghèo hoặc bệnh quá nặng các bác sĩ đã bó tay, xì ke ma tuý, kẻ chết không ai cầu nguyện chôn cất, giúp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học v.v...

Phải thấy mới tin từ 8000 tới 10 000 người đứng ngoài từ trong cho tới tất cả chỗ nào có thể trong khuôn viên nhà thờ, tham dự Thánh Lễ thật sốt sắng và trật tự, mỗi lần được nghe thấy những nhân chứng được Lòng Thương Xót Chúa chữa lành, mặc cho sức nóng buổi trưa hay những ngày mưa gió. Có khi nghe nói có tới hai chục ngàn người tham dự trong trật tự và vẫn

ng nghiêm túc lúc ra về cùng một lúc. Mỗi góc mỗi lúc luôn có những bạn trẻ “áo xanh” lúc nào cũng sẵn sàng vui về tư vấn hoặc trợ giúp.

Kể từ năm nay cha Long chia ra dâng Lễ Lòng Thương Xót Chúa mỗi GX một lần trong tháng vì vậy tôi được tham dự thứ sáu đầu tháng tại nhà thờ Đồng Tiến gần nhà tôi và cũng là nơi để tro của gia đình tôi, cha mẹ, một người anh, và cũng là một Cursillista Sài Gòn ngày xưa thời bác Đào Văn và của chị Cursillista Agatha Linh khoá 21.

Trong giới hạn bài này không thể đề cập chi tiết hai biến cố có tầm quan trọng thật đặc biệt cho Giáo Hội VN : Đại Hội Dân Chúa 2010 và Công Nghị Giáo Phận 2011 mà hiện nay đâu đâu mọi Kitô hữu, trong các giáo xứ, 25 hội đoàn giáo dân cùng các linh mục, tu sĩ của Tổng Giáo Phận được mời gọi cầu nguyện và chuẩn bị thật chu đáo nhất là về mặt tâm linh cũng như nội dung thực tế. Người Chủ Chăn Giáo Phận kêu gọi mọi người **“ý thức vượt qua khung nếp khép kín do hoàn cảnh xưa nay tạo ra, mở rộng sự hiệp thông trong GH, hòa nhập vào đời sống văn hóa xã hội, hướng đến chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, vì sự sống mới của gia đình nhân loại cùng đất nước hôm nay”** (Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn tháng 6/2011). Tôi chợt nghĩ tới dân israel sau 40 năm lưu đầy vượt qua sông Gio-đan tái lập nước Chúa.

Học Đạo :

Ở nhiều nơi trong và ngoài Giáo Phận có nhiều lớp giảng dạy Thánh Kinh, Thần Học v.v. Mỗi chiều thứ tư tôi đi học lớp Thánh Kinh ở Trung Tâm Mục Vụ đường Tôn Đức Thắng. Hiện nay tôi đang học lớp Thánh Vịnh, sau khi được học hai khoá Isaia và khoá Lãnh Đạo theo Thánh Phaolô năm ngoái với anh Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn có những lớp giảng dạy thật có giá trị cho các thành viên tình nguyện của các cộng đoàn. Một tuyệt tác của Giáo Phận Sài Gòn mà một trong những người tích cực sáng lập là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khâm, giám mục phụ tá cho Đức Hồng Y Tổng Gm G.B. Phạm Minh Mẫn.

Học không chỉ để thêm kiến thức mà điều chính là học để hiểu Chúa hơn, và để theo một lô gích, biết để yêu, khi yêu Chúa thì đi theo gót Ngài, bằng cách phục vụ Ngài, mà phục vụ Ngài là phục vụ anh em, nhất là những anh em nghèo.

Hành Đạo :

Tôi cố gắng hành đạo theo hai trục chính mà đầu tiên là theo Điều Răn Mới của Thầy : **“Thầy ban cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau”** (Gioan 13:34). Trục thứ hai được PT rèn luyện **“Phúc Âm hoá bản thân và Phúc Âm hoá môi trường”**.

Hai trục này tuy hai nhưng là một, nhất là cho một Cursillista chúng mình. Vì vậy nhờ ơn Chúa cuộc sống của tôi thật dồi dào mà cũng nhận được dồi dào ơn Chúa. Là đại diện cho một hội đoàn Pháp tôi cùng hai Việt Kiều cũ từ Bỉ và Bretagne về gần một lượt với tôi,

chọn thật kỹ hai xã nghèo trong đồng bằng sông Cửu Long, phát tận tay vi tín dụng (micro crédit) cho các hộ nghèo, theo dõi và trợ giúp kỹ thuật làm ăn với sự cộng tác của một người bạn giáo sư Trường Đại Học Nông Lâm Thủ Đức. Thường là họ nuôi heo hoặc làm vườn cây ăn trái. Song song đó có một hội đoàn Pháp và Canada cho thêm tiền thực hiện hệ thống Biogaz, biến phân heo thành chất đốt vừa tiết kiệm cho người nông dân vừa bảo vệ môi trường.

Hai năm nay tất cả các vi tín dụng được thu về đầy đủ để phát cho các hộ nghèo khác làm vốn vươn lên. Phải thấy tận mắt những gia đình hai năm trước nghèo xác xơ (huê lợi hàng tháng người duy nhất có việc làm là dưới 400 000 VND (13.3€), nay nhà cửa, con cái ăn mặc khá ra, mới cảm nhận được niềm vui của họ. Đó là một ân huệ ban thêm của Chúa vì khi đã có ơn đi làm việc bác ái, dù có kết quả hay không là niềm vui Chúa đã ban cho rồi.

Ngoài ra các hội đoàn từ thiện quen biết khắp nơi mời đi khám bệnh, phát thuốc, phát Thánh Kinh giúp rao giảng Lời Chúa vùng sâu vùng xa. Chỉ có sức khoẻ giới hạn thôi chứ hành đạo kiểu này thì không thiếu gì dịp để sống vui. Trong các đoàn này không có nhiều bác sĩ đâu nhé, biết bao nhiêu việc khác cần những người không chuyên môn, tổ chức hậu cần, giao dịch, sắp xếp quà, thuốc phát cho đúng toa v.v...

Một bài học đầu tiên cho tôi sau hai năm đi xa PT Paris là lời Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận dạy "*khi con đi theo Chúa chớ chạy theo công việc của Chúa*", một bài học đáng ghi nhớ. Một cách nào đó là nghĩ xa hơn nghĩa đen của câu : **một tay nắm Chúa một tay nắm lấy anh em** với ý nghĩa là hiệp thông với anh em, vì Chúa với Chúa và trong Chúa. De Colores !

E.M.L. ■

LIÊN ĐỐI

Chị Duyên, hiền thê của anh Minh (K27) đang trong cơn bạo bệnh. Xin Chúa thương ban trợ giúp để chị bình an chấp nhận và vượt qua thử thách. Xin cho anh Minh sức khoẻ, can trường vững bước trên đường ngày thứ Tư của anh.

* * *

Chị Liên Beaugendre (K21) vừa gặp nạn, hiện đang dưỡng thương. Xin hiệp lời cầu Chúa tăng sức đặc biệt cho chị Liên vượt qua đau đớn, mệt mỏi thể xác, xin cho chị và các con sớm tìm được bình an sau những biến cố thử thách dồn dập.

JOURNAL

Dest :

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Văn phòng Điều Hành xin cùng hiệp lời cầu nguyện :

- Cụ bà Hoàng Văn Thìn, nữ danh Maria Trương Thị Ngo (K7), thân mẫu của các chị Maria Hoàng Thị Lan (cursillista K6) và Maria Hoàng Thị Loan (cursillista K25), đã được Chúa gọi vào ngày 28-07-2011 tại Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi.
- Cụ ông Philipphê Nguyễn Ngọc Châu, thân phụ chị Nguyễn Thị Kim Hương (K21, qua đời ngày 23-07-2011, hưởng thọ 92 tuổi.
- Chị Maria Hoàng Thị Nguyên (K9), hưởng thọ 84 tuổi tại Pháp. Thánh lễ an táng đã được tổ chức ngày 29-08-2011.
- Bà Thérèse Nguyễn thị Phồng, thân mẫu của chị Thu Oanh (K4), từ trần ngày 14/08/2011, hưởng thọ 85 tuổi.

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, BDH xin tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn người thân yêu được sớm vào Nước Trời.