



# CURSILLO

## VIỆT NAM - ÂU CHÂU

SỐ 158 — THÁNG 03 — 2011

### Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Sự tự do của Kitô hữu (THL) 2
- Năm Gia Đình và Giới Trẻ (Lê Đình Thông) 4
- Tam Điểm (Im. Giuse Mai Đức Vinh) 5
- Bạn đồng hành (E.N.K23) 6
- Cursillo và Gia đình (Dom Trần Quốc Doanh) 7
- Xuân trong Chúa, Xuân bên nhau (Anne NC) 8
- Lời Chúa và Ngày Thứ Tư của tôi (VTMH) 9
- Đời sống nội tâm (ACT) 10
- Sống mùa Chay trong niềm vui (HCT) 11
- Xin tri ân (Đào Thư Hương) 12

### Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Cursillistas chúng ta đều hiểu rất rõ ý nghĩa và những gì chúng ta phải thực hiện trong Mùa Chay Thánh. Giáo Hội dạy chúng ta : Đây là thời gian để chúng ta cầu nguyện, sám hối và bố thí, an ủi những người nghèo khó. Đây là thời gian dẫn chúng ta đến những sự kiện trọng đại nhất của Kitô Giáo trong Lễ Vượt Qua. Đó là cái chết của Đức Kitô trên cây Thánh Giá để chuộc tội cho toàn thể nhân loại và nhất là sự Sống Lại vinh quang của Ngài. Vì thế Mùa Chay Thánh không phải đơn thuần là một khoảng thời gian trong năm phụng vụ. Mùa Chay Thánh là cả một cuộc hành trình đưa chúng ta từng bước tới « Sự Sống Lại và Sự Sống » (Ga 11, 25).

Riêng năm nay, trong Sứ Điệp Mùa Chay 2011, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI còn mời gọi chúng ta « tái khám phá và sống trọn vẹn ý nghĩa bí tích Thánh Tẩy ». Ngài đã đặt chủ đề cho sứ điệp này là « Cùng với Chúa Kitô anh chị em đã được chôn táng trong phép Rửa Tội, và anh chị em cũng được sống lại với Người ». Người Kitô hữu đã được ban cho sự sống mới trong bí tích Thánh Tẩy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh : « Có một mối liên hệ đặc biệt giữa Bí tích Rửa Tội và Mùa Chay như một thời điểm thuận tiện để cảm nghiệm ơn thánh cứu độ ». Ngài còn dạy chúng ta : « Mùa Chay không phải là một thời điểm đau buồn, nhưng là một quà tặng quý giá của Thiên Chúa và một thời điểm của sức mạnh, của ý nghĩa toàn vẹn trong hành trình của Giáo Hội. Đó là con đường Vượt Qua của Chúa Kitô ».

Nếu vào thuở tạo thiên lập địa, ác thần xảo quyệt đã thành công trong việc lôi kéo tổ tông Adam và Eva sa ngã, bắt trung với Thiên Chúa thì cho đến nay nó vẫn tiếp tục cám dỗ con người, tách con người ra khỏi Thiên Chúa. Nhớ xưa nó đã dờ dẫm với cả Đức Kitô lúc Ngài vừa kết thúc 40 ngày chay tịnh trong sa mạc. Sự kiện này đã được Thánh Sử Gia Mathêu và Luca ghi lại chi tiết để chỉ dẫn cho chúng ta phương thức nhận ra và đối phó với mưu ma, chước quỷ. Con người có những yếu đuối về những nhu cầu thể lý và có thể sa ngã vì miếng ăn, vì đam mê sắc dục. Con người với lòng tham lam, thèm muốn, cũng dễ bị sa ngã trước tiền bạc, của cải, uy quyền, địa vị. Và con người với lòng ích kỷ, kiêu căng, càng dễ bị cám dỗ bởi danh vọng bất chấp đạo lý, lương tâm. Mùa Chay là thời điểm Giáo Hội thiết lập để thúc dục người Kitô hữu hồi cải, hãm mình và làm phúc cho người nghèo khó để hòa giải với Thiên Chúa. Nhưng thực sự không phải chỉ chờ Mùa Chay mới thành tâm ăn năn tội lỗi của mình, mới trở lại với Thiên Chúa. Phong Trào Cursillo nhắc nhở chúng ta phải liên tục trở lại.

Mùa Chay cũng là mùa cầu nguyện. Như Đức Kitô đi vào hoang địa cùng với Thần Khí Thiên Chúa, chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần soi sáng và canh tân đời sống chúng ta, xin Ngài giúp chúng ta chống trả cám dỗ của ma quỷ, thể gian và xác thịt. Xin Ngài đồng hành với chúng ta trên con đường hành hương thanh tẩy, dẫn tới sự Phục Sinh, toàn thắng sự chết, của Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Chúng ta cũng nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh cả Giuse cầu bầu cho Giáo Hội, cho thế giới thoát khỏi chiến tranh, cho những nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản và cho hai khóa Cursillo năm 2011 của Phong Trào chúng ta.

HÀNH TRÌNH THANH TẨY DẪN ĐẾN PHỤC SINH

### SINH HOẠT HÀNG THÁNG

#### Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 10/04/2010  
14g30—16g30

#### Ultreya :

Chúa nhật 24/04/2010  
14g30—18g30

## Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>  
eMail : [duongermont@gmail.com](mailto:duongermont@gmail.com)



Mission Catholique Vietnamienne  
38 Rue des Épinettes  
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701  
Fax. +33 (0) 156 802 268  
<http://www.giaoxuvnparis.org>

**M**ột tư tưởng then chốt của Thánh Phaolô về đời sống người Kitô hữu là “**Sự tự do chúng ta có trong Đức Kitô**” (Ga 2,4). Ngài viết: “*Đời sống trong thân xác hiện nay của tôi, tôi sống nó trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.*” (Gl 2, 20).

Điều này sinh và ở mãi nơi Phaolô suốt cuộc đời Tông Đồ ngược xuôi trong gian khổ, trong roi đòn, gông cùm xiềng xích, mà vẫn trung tín với ơn gọi, **chính là kinh nghiệm được Chúa Giêsu yêu thương**. Nói cách khác, Phaolô đã được Tình Yêu Chúa Giêsu giải phóng hoàn toàn, thành con người hoàn toàn tự do. “*Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người.*” (1 Cr 9, 19)

Về tự do của thánh Phaolô, ĐTC Benoît XVI viết: “Phaolô tự do như một con người được Thiên Chúa yêu thương, và vì bởi Thiên Chúa, con người ấy có đủ khả năng yêu thương với Thiên Chúa. Tình yêu ấy, giờ đây là “lệ luật” của đời sống ngài và chính đó là sự tự do của đời sống ngài. (. . .) Phaolô là một con người yêu đương, nên ngài sống cách trọn vẹn trong trách nhiệm của tình yêu ấy và không lấy tự do làm cơ cho độc đoán và ích kỷ. Chính trong tình thần ấy, thánh Augustinô đã đưa ra câu nói bất hủ: “Dilige et quod vis fac” (hãy yêu rồi làm điều bạn muốn). Ai yêu Chúa Kitô như Phaolô đã yêu Người, đều có thể làm những gì họ muốn, vì tình yêu của họ đã hiệp nhất với ý muốn của Chúa Kitô tức là với ý muốn của Thiên Chúa.” (St Paul Apôtre des Gentils page 9)

Cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, chúng ta mới nhận biết được phẩm cách thật của người Kitô hữu là sống “**sự tự do có trong Chúa Kitô**”, cách hồn nhiên và vui thích theo như Chúa Thánh Thần dạy và được diễn tả ra ngoài thành lời nói và hành động yêu thương.

### 1. Tự do như con cái Thiên Chúa

Trước hết cả, sự tự do Kitô hữu là ở chỗ dám kêu lên : **lạy Cha chúng con** ; Dòng dõi con cái Thiên Chúa xóa hết, xóa cách triệt để, mọi kỳ thị chủng tộc, xã hội, văn hóa hay nam, nữ, giữa anh chị em cùng đức tin : « **27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô.**<sup>28</sup> Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.» (Gl 3, 27-29)

Phẩm cách con cái Thiên Chúa (nam hay nữ) cho phép chúng ta « **10 mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá** » (Cl 3,10) và xác định nơi chúng ta một niềm hãnh diện và một gan dạ đặc biệt. Con cái Thiên Chúa là người được tự do thừa gởi mọi điều với Thiên Chúa, và ăn nói ngay thẳng trước mọi người, mạnh dạn và tin tưởng trong hành động và trong chứng tá.

### 2. Tự do trong Chúa Thánh Thần

Mọi người Kitô hữu đều lãnh nhận « **Phép Rửa trong cùng một Thánh Thần** », « **được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất** » (1 Cr 12, 13), và đều được làm con Thiên Chúa **chứng nào chúng ta để Chúa Thánh Thần dẫn dắt**.

Chính Ngài là dấu ấn hiệp nhất năng động giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ngài đến làm sinh động con người được tái sinh và là dấu ấn hiệp nhất nơi mỗi con người chúng ta, nơi cộng đoàn tín hữu, nơi những gì hiệp nhất trong thế gian. Ngài giúp mỗi Kitô hữu đến với Chúa Cha với những phản ứng của một người con, « **16chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.** » (Rm 8, 16). Ngài không ngừng củng cố con người đã tái sinh, không ngừng đổi mới và biến chúng ta thành đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô (Tt 3,5). Như vậy, người Kitô hữu không còn tìm hoa quả nào khác hơn là « **bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.** » (Gl 5, 22). « **Được Chúa Kitô giải thoát là để được tự do** » (Gl 5, 1), tự do xét đoán lấy luân lý của mình, và cảm thấy có khả năng tự do từ chối một số quyền lợi, để loan báo Tin Mừng một cách « **không công** » (1 Cr 9, 18).

### 3. Tự do để phục vụ

Những người được thánh tẩy, được Chúa Kitô giải phóng, cởi bỏ ách nô lệ, họ tự nguyện dấn thân phục vụ công cuộc giải phóng mà họ đã được hưởng: «**Giờ đây, anh em thuộc về một người**

**khác, tức là thuộc về Đấng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết, để chúng ta sinh hoa kết quả cho Thiên Chúa.** » (Rm 7, 4) ; được giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi và cái chết, giờ đây người Kitô hữu trở thành « **những nô lệ của Đức Kitô** » (Ep 6, 6), theo Phaolô có nghĩa là, những người quyết tâm theo gót « **Người tôi tớ đau khổ** ».

Như vậy, thánh Phaolô muốn xác nhận ba nguyên tắc chính yếu của đời sống người Kitô hữu :

1°/ Người lãnh nhận Phép Thánh tẩy, được « **mang dấu tích của Đức Giêsu** » (Gl 6, 17). Nghĩa là họ quy hướng hồn và xác về Đấng đã giải phóng họ ; họ từ bỏ mọi tự ý, ích kỷ, và luôn để cho Đức Kitô có quyền nhìn vào cuộc sống của mình.

2°/ Mọi sinh hoạt của người Kitô hữu đều nhằm phục vụ Đức Kitô. « **7 Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa;**<sup>9</sup> **vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.** » (Rm 14, 7-9) ;

3°/ Sự phục vụ Thiên Chúa đích thực phải là kết nối hoàn toàn tâm hồn và thần trí mình vào những ý định của Thiên Chúa. Nói cách khác là, không có gì nuôi dưỡng trí thông minh chúng ta, không có gì ở trong trí nhớ chúng ta hay trong cảm xúc chúng ta, không có gì đi qua trí tưởng tượng chúng ta mà chúng ta muốn dấu khỏi cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô.

Đề làm sáng danh thật sự Thiên Chúa Cha, sinh hoạt phục vụ phải được xuất phát từ tình yêu tự cõi lòng người con. Chính vì vậy, thánh Phaolô bổ sung đầy đủ

# Sự tự do của người Kitô hữu chúng ta

khái niệm phục vụ bởi khái niệm dâng hiến hay của lễ phụng tự :  
**« Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. »** (Rm 12, 1)

Đối với người được thánh tẩy, tự do tức là theo sát bước chân Đức Kitô-Tôi Tớ: **« Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. »** (1 P 2, 16).

#### 4. Tự do để yêu thương

Chung cuộc, sở trường hoạt động của tự do kitô thuộc và tiêu chuẩn chắc chắn nhất để biết đấy là tự do đích thực, chính là tình yêu thương huynh đệ. Khi người Kitô hữu ra công để giải thoát mình, hay đúng hơn, để Chúa Thánh Thần giải phóng mình, thì họ làm bùng ra được trong đời sống của họ những sức mạnh bác ái, mở rộng trong chính mình, khoảng rộng đối thoại, và ngày càng hiện diện huynh đệ với tất cả mọi người. Càng giải thoát, càng tìm được bản thân ; và tìm được bản thân lại càng cho đi chính mình.

Sự tự do bên trong của người Kitô hữu hiện ngay ra trong thái độ của mình đối với Giáo hội, với Giáo Xứ, với hội đoàn mình sinh hoạt; thấy tự thâm tâm đời sống của mình trùng hiệp với chương trình Thiên Chúa; nhận biết và chấp nhận, không tự phụ cũng như không sợ hãi giả tạo, phần chỗ mà Chúa Giêsu Kitô đã dành cho mình trong Giáo Hội của Người. Chính khi đắm nhận với khiêm nhượng, ơn đoàn sủng của riêng mình, họ mới có thể hiểu được sự đa dạng phong phú của Giáo Hội, và ngợi khen những ân huệ mà Chúa Thánh Thần dành cho anh em mình. Càng lớn lên trong tự do bên trong, họ càng ước muốn và hoạt động cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, của Giáo Xứ, của Hội đoàn sinh hoạt. Người Kitô hữu tự do luôn có khả năng từ chối tự do của mình vì tình yêu, hoặc để khỏi **« nên dấp cho những người yếu đuối sa ngã. »** (1 Cr 6,9) ; hoặc để giữ được sự đoàn kết khi mà những mối căng thẳng hiện ra, hoặc để nồng hậu đón nhận những anh em mà Chúa Kitô trao gởi cho họ, và nhất là vì sứ mệnh truyền giáo : **« Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. »**<sup>20</sup> Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh phục người Do-thái...<sup>22</sup> Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.<sup>23</sup> Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng. » (1 Cr 9, 19-23)

Như vậy, người Kitô hữu được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần, lãnh nhận sự tự do vừa như một tặng phẩm vừa như một **phận vụ**. Được hòa giải với Thiên Chúa, họ được lãnh nhận **« chức vụ hòa giải »** (2 Cr 5, 18) ; và cũng như thế, được Chúa Thánh Thần soi sáng, họ khám phá ra sứ mệnh giải phóng của họ đối với người anh chị em.

#### Kết luận

Và từ đây, dù **« cả khi chúng ta đang bị xiềng xích »** (Ep 6, 20), là Kitô hữu tự do, chúng ta vẫn được Thiên Chúa mời gọi phục vụ Ngài với tâm tình của một người con hằng tin tưởng nơi Cha của mình. Và nếu hơn bao giờ hết, chúng ta cảm nhận được trách nhiệm của **« Sự tự do chúng ta có trong Đức Kitô »**, thì niềm vui và sức vươn lên không gì cản trở nổi của Tin Mừng Chúa Giêsu chắc chắn mãi mãi ở trong con người chúng ta.

THL ■

## ỦNG HỘ PHONG TRÀO

AC Chung Hồng Sơn	30.00 €
Chi- Nông Thị Khuê	30.00 €
Chị Nguyễn Thị Nờ	30.00 €
AC Nguyễn Văn Tình (St Etienne)	50.00 €
Chị Nguyễn Thị Thảo (St Etienne)	50.00 €
AC Huỳnh Văn Điệp	50.00 €
Chị Phạm Công Sửu	50.00 €
Chị Ticarro Henriette	30.00 €
Chị Phạm Thị Nhuận	40.00 €
Anh P Xavier Uông Văn Hoá	40.00 €
Chị Lê Bạch Liên	50.00 €
Chị Phương Anh ( Bruxelles)	30.00 €
AC Nguyễn Văn Chi	20.00 €
Chị Martin Nguyen (Marseille)	50.00 €
AC Nguyễn Pierre Marie Chấn Hiên	50.00 €
Chị Chung Văn Quang	30.00 €
Ấn danh	1000.00 €
Anh Antoine Nguyễn Tấn	80.00 €
AC Vinh	20.00 €
Chị Bé Thị Nhung	50.00 €
Anh Phạm Đức Vượng	40.00 €
Chị Dậu ( Bordeaux )	30.00 €
AC Cần	50.00 €
Chị Đỗ Thị Lệ Chi	50.00 €
AC Tùng Lan	100.00 €
Chị Hà Thị Cúc	40.00 €

## HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Văn phòng Điều Hành xin cùng hiệp lời cầu nguyện :

Cụ Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN VINH

thân phụ anh Nguyễn quý Sơn

nhạc phụ chị Nguyễn thị Lệ Thu ( K 21 )

vừa mệnh chung ngày 23/02/2011 tại Đức quốc.

Cụ Maria Lê Thị Xuân,

thân mẫu chị Maria Gilberte Lâm Văn Đồng (K 25)

đã qua đời ngày 11/03/2011 tại Pontoise, thọ 90 tuổi.

Cụ J.B ĐINH TU CHINH (khoá 1)

vừa bước vào Ngày Thứ Năm hôm 26/02/2011

tại Reutlingen, Đức quốc.

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, BDH xin tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn anh chị em vừa qua đời được sớm vào Nước Hằng Sống.





## THÁNG BA KÍNH THÁNH GIUSE : GIÁO HỘI NÓI VỀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHA

Trong khuôn khổ mục vụ gia đình, linh mục Jean-Marie Petitcler mở đầu bài thuyết trình về vai trò của người cha trong gia đình bằng cách nhận định : *Société sans pères, société sans repères* (Xã hội không cha là xã hội mất định hướng). Diễn giả lần lượt nói đến vai trò của người cha ngày nay, tiếp đó diễn giả đưa ra 6 hình ảnh người cha, sau cùng là việc phục hồi vai trò người cha.

Nhiều linh mục thường tiếp xúc với người cha gặp khó khăn với con cái, người cha đau khổ không giải quyết được các vấn đề. Luật ngày 4-6-1970 và 3-1-1972 khiến vai trò của người cha càng thêm suy yếu : luật ngày 4-6-1970 : cha mẹ bình đẳng ; luật 3-1-1972 cho người mẹ hành sử quyền của cha mẹ trong đối với con tư sinh. Vào năm 1972 số trẻ sinh ngoại hôn rất hiếm. Ngày nay có 40% con tư sinh.

Phải đợi đến luật ngày 8-1-1993 (23 năm sau), cha mẹ đến có quyền như nhau. Sau khi ly hôn, chỉ có 15% người cha được quyền nuôi con, 60% con cái không còn gặp lại cha.

Người cha mất việc thường bị con cái coi thường. Trước đây, con cái muốn nối nghiệp cha. Theo giáo sư Duché, sự đoạn tuyệt giữa các nền văn minh trước đây và hiện nay đưa đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội. Vì điều kiện sinh hoạt ngày nay, nhiều gia đình chỉ có người mẹ dạy dỗ con cái. Nếu tiếp tục, chỉ vài thập niên nữa, vai trò của người cha sẽ suy yếu.

Con trẻ ngày nay chia sẻ cuộc sống trong gia đình, nơi trường học, trung tâm văn hóa v.v. Mỗi môi trường mang lại cho con trẻ một số nhận định cả về tôn giáo, chính trị và những vấn đề thực tế. Tất cả những yếu tố này khiến con cái xa cách gia đình.

Người ta nói đến việc người cha bị loại ra ngoài (*disqualification du père*). Trong phim "La haine" nói về giới trẻ quay tại Chanteloup, người cha chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Trong nhiều phim truyền hình, người cha mất vai trò giáo dục nữa.

Trong xã hội ngày nay, người cha thường mang 6 khuôn mặt khác nhau : Người cha vắng mặt (trong trường hợp ly thân, ly hôn). Người cha chịu đau khổ. Người cha bạo động. Người cha chủ động. Người cha thân tình. Người cha né tránh vấn đề (*le père "pas de vagues"*). Cả 6 hình ảnh đều nói lên khó khăn của người cha. Vậy chúng ta phải hành động thế nào để phục hồi vai trò của người cha ?

Jacques Arènes cho rằng : người cha vắng mặt không phải là không hiện diện, nhưng ít hoặc không còn biểu hiện tình cảm. Sự thiếu vắng người cha ảnh hưởng đến con trai hơn là con gái. Khi lớn khôn, con trai muốn

giống cha, con gái muốn giống mẹ.

Theo linh mục Jean-Marie Petitcler, người cha có hai vai trò giáo dục : nhiệm vụ đầu tiên là giúp con cái có tinh thần trách nhiệm bằng cách dạy con quyền lợi và nghĩa vụ phải đi đôi với nhau. Người cha phải giúp con có tinh thần trách nhiệm bằng tấm gương của chính mình.

Không ai bỗng dưng trở thành cha, nhưng trải qua quá trình học hỏi (*on ne naît plus père, on le devient*). Tựa đề các cuốn sách : "La déchirure paternelle" (PUF) của Françoise Hursrel, "La mort du père" của A. Mitscherlich, "Requiem pour papa" của Origlia đủ nói lên vai trò người cha không còn như trước đây nữa. F. Hurstel cho rằng : "Chúng ta sống trong thời kỳ biến đổi lịch sử trong đó vai trò của người cha suy yếu (*Nous vivons une période de transformation historique où se fragilise l'exercice de la fonction paternelle*). Trong thời gian qua, vai trò của người cha biến đổi vì một loạt các yếu tố xã hội, lịch sử. Gia đình thu hẹp dần, chỉ còn vợ chồng và trung bình là hai con. Ngày nay số hôn lễ giảm đi, số ly hôn gia tăng, sinh suất cũng giảm, vai trò của người cha thay đổi. Số các gia đình gà trống nuôi con (10%), hoặc một mẹ nuôi con (90%). Trước đây, người mẹ lo giáo dục con cái. Ngày nay, phần lớn các bà mẹ đều đi làm. Vai trò người cha thường giới hạn trong việc kiếm tiền nuôi gia đình. Cha mẹ sắp xếp phân chia trách nhiệm giáo dục con cái.

Các công trình nghiên cứu cho biết con cái được người cha lo lắng dạy dỗ dễ hòa đồng trong cuộc sống, tự mình lo lấy công việc, tính tình cởi mở và có óc nhận thức.

Ý thức tầm quan trọng vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái, ngày 19-3-2011, tổng giáo phận Paris sẽ tổ chức hành hương dành cho các người cha trong gia đình :

16 giờ : tập hợp tại thánh đường Saint Joseph des Carmes 70 rue Vaugirard - 75006 Paris (trong khuôn viên đại học công giáo)

Linh mục Alexis Leproux sẽ thuyết giảng về vai trò của người cha trong gia đình. Sau đó, cộng đoàn đi bộ về nhà thờ thánh Giuse Thợ, 214 rue La Fayette 75010 Paris. Thánh lễ trọng thể kính thánh Giuse Cả sẽ do Đức Cha Jérôme Beau, giám mục phụ tá Paris cử hành. Sau đó, công ggoàn tập hợp tại Vương cung Thánh đường Sacré Cœur : 23 giờ xưng tội. 24 giờ châu Thánh thể do Đức Cha Eric de Moulins-Beaufort cử hành.

Paris, tháng kính thánh Giuse (3-2011)

Lê Đình Thông ■

# TAM ĐIỂM hay BÈ NHIỆM (tiếp theo)

... Hôm nay tôi gửi đến quý anh chị bài dài về 'Tam Điểm' hay 'Bè Nhiệm'. Chắc chắn là có nhiều thiếu sót, nhưng tôi hy vọng góp giúp phần nào vào vốn kiến thức của quý anh chị, nhất là cùng với quý anh chị nắm bắt được, ít ra những đường nét chính yếu của một tổ chức to lớn có liên hệ nhiều đến đời sống đức tin của chúng ta, cũng như có nhiều ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của thế giới. Khi biết 'Tam Điểm là cái gì', chúng ta sẽ 'biết ứng xử thế nào đối với Tam Điểm' để bảo toàn đức tin của mình và của người khác, nghĩa là để vững mạnh sống đức tin và nhiệt tình truyền bá đức tin. Đó là chủ đích của bài viết này - **Lm Mai Đức Vinh**

## 13. Tam điểm và xã hội.

Ngay từ đầu, Tam Điểm suy tư đã tiến triển theo dòng lịch sử của xã hội, trong đó Tam Điểm sinh tồn. Tại Pháp, trước ngọn đèn sáng của thế giới tân tiến, Tam Điểm không khước từ các truyền thống của họ, và luôn trân trọng các giá trị của nền Cộng Hòa.

### • Một sức mạnh suy tư.

Nền Cộng Hòa không bị đe dọa nữa, Giáo Hội Công Giáo đã thụ lý. Chấn động ngoại thương của Vichy đã được trám băng lại, nên Tam Điểm Pháp có thể hít thở nhẹ nhàng và khẳng định lại phẩm cách của mình không phải hổ ngươi, không cần bộc bạch những bí ẩn của mình. Nếu Tam Điểm đã xa cách những vụ việc công cộng, thì ngược lại Tam Điểm luôn cố gắng hoạt động, nhất là tại cơ quan trung ương hay tại đại hội phong trào. Nhiều hội viên áp dụng vào đời sống thế tục những điều đã được suy tư tại các đơn vị, trong khuôn khổ các tổ chức nhân đạo, xã hội, chính trị hay văn hóa. Tam điểm luôn tiếp tục gây tạo một sức mạnh suy tư bằng con số hội viên và bằng tính cách đa diện và dị biệt của mình, đặc biệt về các giá trị bao dung, tự do và công bằng là những yếu tố nền tảng của xã hội Pháp.

### • Những hoạt động của Tam Điểm.

Chống lại khuynh hướng mỗi ngày một bộc lộ ra ngoài của Tam Điểm, nhiều anh em và chị em muốn lôi kéo Tam Điểm lại và chìm sâu vào những sinh hoạt khoan thai của phong trào. Nhiều hội viên Tam Điểm khác lại muốn chú tâm đến những quyền lợi của nghề nghiệp (suy tư về một ngành nghề, về việc giảng dạy...) và vô tình đi ra ngoài tinh thần Tam Điểm, tạo nên nhiều nguyên nhân khiến kẻ thù chỉ trích Tam Điểm...

### • Các chị em trong Tam Điểm,

Tam điểm nữ giới là một tiêu biểu nổi bật trong tiến trình thăng tiến của xã hội Pháp kể từ thế kỷ XVIII. Ban đầu chị em bị loại khỏi phong trào và trên bình diện pháp lý, chị em bị coi như trẻ vị thành niên với lý do không có chị em nào trong giới Tam Điểm hành nghề (macons opératifs). Vào cuối thế kỷ XIX, chị em gõ cửa đền thờ và khai nguyên những phong trào nữ giới đầu tiên. Sau đệ nhị thế chiến, giới nữ tự thành lập chi viện, rồi năm 1970 thành đơn vị lớn nữ giới tại Pháp. Ngày nay, việc chiêu mộ các nữ Tam Điểm cũng thật đa dạng, giống như nam Tam Điểm. Hiện có nhiều đơn vị hay chi viện hỗn hợp các anh các chị.

### • Tự do tư tưởng

Đối với nhiều người, Tam Điểm có nghĩa là tự do tư tưởng. Thực tế, tuy chỉ có Tam Điểm tôn giáo, nhưng cũng có một phong trào tự do tư tưởng. Phong trào này không

phải là Tam Điểm, nhưng lại tham gia và chia sẻ với những anh chị em Tam Điểm tự do. Do sự thăng tiến về tự do lương tâm, Tam Điểm thành thế tục (laïcité). Sự tự do tư tưởng bắt nguồn từ triết lý hy lạp cổ thời, khi các triết gia bắt đầu hoài nghi về thế lực các thần minh, và đã thay thế các huyền thoại bằng sự cất nghĩa về thế giới căn cứ trên sự quan sát và sự suy lý. Các nhà tự do tư tưởng, ban đầu bị loại khỏi Tam Điểm kitô giáo như những người vô thần. Nhưng từ thế kỷ XVIII, những nhà tự do tư tưởng tân tiến xuất hiện, rồi vào thế kỷ XIX, họ khai trương một mặt trận phê bình chống tôn giáo, đậm màu sắc bình dân và duy lý. Ngày nay là thành viên của Liên Hiệp thế giới, phong trào tự do tư tưởng Pháp khá mạnh về con số, mà phần lớn họ nhất quyết không sát gấn lại với một Giáo Hội nào.

## 14. Khải thị hay khai đạo.

Trong mọi thời, con người dùng những dấu hiệu hay nghi thức tiêu biểu để diễn tả việc họ đã đạt tới một sự hiểu biết trội vượt hơn chính mình và thế giới. Đó là ý nghĩa của việc khai thị hay khai đạo của Tam Điểm.

### • Tất cả chúng ta đã được khai đạo.

Ngay từ khi sinh ra, con người đã bắt đầu cuộc du lịch tiến đến sự chết, và tâm linh của con người tự vấn rất mau về ý nghĩa của cuộc lữ thứ trần gian vắn vỏi này. Tất cả những câu chuyện thần thoại nổi tiếng đều kể lại những cuộc du lịch của con người muốn tìm hiểu về sự sống nhân loại (Ulysse, Jason, Sindbad, la quête du Graal...). Mỗi con người đều tự nhiên đi vào con đường khai đạo (voie initiatique) gồm nhiều giai đoạn tự nhiên: tuổi thơ, tuổi trẻ, tuổi trưởng thành, trường học, nghề làm, hôn nhân... Các nghi lễ (nổi loạn chống lại cha mẹ, sống độc lập...) tương ứng với những thay đổi nơi con người đã sống một cách vô ý thức. Nhưng từ xa xưa, các xã hội nhân loại rất là đa dạng đã muốn giúp các phần tử của xã hội sống tốt những quãng đường du lịch này. Do đó có các nghi lễ khai đạo.

### • Nghi thức khai đạo.

Người ta biết rất ít về các xã hội khai đạo thời cổ. Điều người ta biết được thì có trong mọi nghi thức khai đạo của thế giới và thoát thai từ những huyền thoại tương quan đến sự chết và sự tái sinh của Mithra, Osiris, Bouddha, Hiram... Khi thiết lập một linh đạo mới, Tam Điểm đã tìm thấy trong Thánh Kinh một nhân vật huyền thoại là Hiram (23). Chính huyền thoại này dạy cho Tam Điểm biết chết 'một cách tượng trưng' (symboliquement), rồi biết tái sinh theo nhiều cấp bậc hầu đạt tới sự hiểu biết (connaissance). Ngoài con đường này, khai đạo còn mở ra cho Tam Điểm

phương thức làm việc theo triết học và giảng về dạy luân lý.

### • **Khải đạo của Tam Điểm.**

Khi một 'người phạm' (ứng viên) được các phần tử của đơn vị chấp nhận, bình thường họ phải cùng với hai hay ba thỉnh sinh khác chịu khải đạo Tam Điểm để 'trở thành tập sinh' (apprenti). Trước tiên thỉnh sinh được dẫn vào một phòng tối, trong đó họ suy nghĩ về quyết định của họ và soạn thảo một chúc thư màu sắc triết lý, hầu bày tỏ ý chí thay đổi con người đầy thành kiến và dục vọng xấu xa nơi họ. Rồi khi đi ra từ thế giới tối tăm, họ nom thấy ơn khải đạo với đôi mắt, trước đó bị bịt kín bởi một băng vải, bây giờ kết thúc nghi lễ, băng vải được tháo ra và họ bước đi trong ánh sáng. Một biểu hiệu thật hiển nhiên và phổ biến: người phạm chết đi cho đời sống cũ và sinh lại trong đời sống mới. Trong thời gian cử hành nghi lễ, thỉnh sinh đã hoàn tất một số 'cuộc du hành' (voyages), tức là những khoảng khắc làm họ xa cách với thế giới trần tục hỗn loạn mà đạt tới thế giới tinh tuyền của ánh sáng.

### • **Ba cấp bậc hiểu biết.**

Trong nghi lễ khải đạo, người tập sự nhận lãnh những dụng cụ thuộc về cấp bậc của họ (thước vuông, đĩa bàn, cái chùy (mailet), cái kéo...). Với những dụng cụ này, họ có thể đục đá sẵn sùi để xây cất đền thờ nội tâm của họ. Khi đi tới cấp bậc đồng hành, rồi cấp bậc giảng viên (được diễn tả cách tượng trưng bằng từ 'tăng lương'), họ sẽ nhận thêm những dụng cụ khác (thước đo, đòn bẩy). Tiếp đến, họ sẽ còn biết thêm các dụng cụ khác, các biểu thị khác (ngôi sao, đuốc cháy sáng, chữ G ...), những từ vựng, những dấu hiệu khác, và những dụng cụ chạm hay sờ mó khác (24). Tất cả những dụng cụ và biểu tượng này cho phép hội viên Tam Điểm làm cho giàu thêm các 'dấu hiệu tiêu biểu' khác, và có thể theo dõi các sách nghi thức tương ứng với các cấp bậc khác nhau. Nhưng chính việc khải đạo cấp giảng viên mới cho phép người Tam Điểm đạt tới sự hiểu biết toàn vẹn các dấu hiệu tiêu biểu, qua những dấu hiệu này ông tự cảm thấy mình đã là người Tam Điểm thực thụ. Cái chết của vua Hiram và sự sống lại của vua nơi mỗi giảng viên khi cử hành nghi lễ khải đạo, tìm lại được ý nghĩa sâu xa của mọi hình thức khải đạo xưa nay trong nhân loại: chết đi cho đời sống phạm tục và sinh lại trong đời sống được khải đạo.

## 15. Bí mật hay kín đáo?

### • **Chỉ có một bí mật**

Cửa đền thờ đóng kín. Phải được khải đạo để biết rõ các nghi lễ, nghi thức và các biểu tượng. Thật huyền bí! Nhưng bí mật không nằm ở đó. Người ta thường ghép từ 'được khải đạo' (initié) với từ 'chỉ về một người được hưởng 'nguồn tin' hay 'ân huệ' riêng không dành cho mọi người'. Khải đạo trong Tam Điểm không có nghĩa đó, bởi vì nó chỉ liên quan đến những người nào xin được khải đạo thôi. Tam điểm luôn mở rộng cửa đón tiếp mọi người. Tam điểm không có bí mật nào khác, ngoài

(còn tiếp)

### **Chú thích** \_\_\_\_\_

(23) xem chú giải (2).

(24) 'dụng cụ chạm hay sờ mó' (attouchements): là một trong những cách nhận thức của Tam Điểm với bàn tay nắm chặt lại.

# Bạn đồng hành

Monday, 14. February, 15:29

Chúa Kitô, người bạn đồng hành trung tín và muôn thuở. Ngài cũng muốn chúng ta có những bạn đồng hành trong cuộc sống, nhất là trong đời sống tông đồ giữa lòng Giáo-Hội. Bạn đồng hành của tôi là anh, là chị, là những người cận kề bên tôi trong đời sống hằng ngày...nơi Cộng-đoàn.

Đã mấy mươi năm, vui buồn lắng lo, thành công hay thất bại, bạn và tôi đã cùng nhau chia sẻ. Lời Chúa song song, đối chiếu trong cuộc đời chúng ta. Đã có những lúc nơi đây vắng vẻ thừa người, bạn nhìn tôi lo lắng, nhưng trong tôi vẫn lạc quan, khi nhớ đến lời giảng:"chỉ cần một người, nhưng trong người đó có Thánh Thần thì nơi đó đã là đền thờ, là Giáo-hội".

Cao niên hơn tôi, bạn thường thấu đáo mọi việc : như sợ kẻ gian, đêm đến lên gieo cỏ lùng vào vùng đất của chúng ta, như thường nhắc nhở tôi hãy luôn tỉnh thức như người trinh nữ khôn ngoan với chiếc đèn đầy dầu. Những buổi gặp gỡ nơi này khiến tôi hình dung đến những buổi gặp gỡ năm xưa trong kinh thánh, bạn bè chúng ta cũng giống như Gioan hoặc Giacôbê, kẻ bên tả người bên hữu, bạn và tôi cũng muốn giống như Maria nhưng lại sợ bị Martha quở trách. Hình ảnh chuyên cần cầu nguyện của Maria, nếu được bổ sung bằng việc hoạt động tông đồ của Martha chắc hẳn sẽ trở nên hoàn hảo. Bạn khiêm tốn khi được giao trọng trách, tôi vẫn thường trấn an và tình nguyện sẽ đưa tay cho bạn nắm lấy mỗi khi bạn cần đến, đó là mối thân tình giữa chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa thường chọn những kẻ thấp hèn trong chúng ta. Ngài yêu thương những tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ và lên án những kẻ mang phong cách, thái độ của bè phái Pharisêu. Lắm lúc tôi cũng sợ mình sẽ bị lên án như thế.

Bỗng dung hôm nay, lòng tôi cảm thấy bồi hồi khi nhìn vóc dáng của bạn, với chiếc lưng hơi còng, điệu bộ kém linh động hơn xưa, cử chỉ chậm chạp đã từng khiến tôi bực mình vì việc làm kém hiệu quả, gần đây bạn thường tâm sự với tôi về những người bạn quen biết, đã không còn đi đứng được như xưa, tôi cũng lại an ủi bạn với câu : "từ kỳ hữu định" và kể cho bạn nghe về đề tài "Hiểu đời, tâm sự người già" mà NC đã gởi cho tôi. Kết thúc với đoạn : Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.

Đành rằng mình cùng chung điểm hẹn, nhưng trời càng về chiều càng dễ lạc mất nhau. Đã là định luật thì, trên đường chiều, lỡ có lạc mất nhau, cũng hãy vững tin bạn nhé, vì mãi mãi bên bạn hoặc tôi vẫn còn Chúa Kitô, người bạn đồng hành trung tín và muôn thuở.

E.N.K23 ■



Các anh chị quý mến,  
“NHỚ NHÀ” là tình cảm gắn bó với đời người, chẳng phân biệt tuổi tác nào. Xa quê hương đã cả hơn ba chục năm, nhưng

hình ảnh thân thương của chốn xưa, của gia đình, của từng người liên hệ trong gắn bó Mái Ấm vẫn khó rời xa tôi. Hẳn cả các anh chị, những người đang sống đời viễn xứ, GIA ĐÌNH vẫn chiếm chỗ trong tim. Không gian không ngăn chặn được NHỚ NHUNG. Nỗi Nhớ có nguồn mạch, lý lẽ của nó.

Hai tiếng GIA ĐÌNH ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng ý nghĩa thật lớn, và nền tảng.

## I. CURSILLO và GIA ĐÌNH

### \* Vị trí của Gia Đình :

Từ ngàn xưa, Gia Đình vẫn luôn được coi là hạt nhân quan trọng của xã hội. Chính vì vậy, trong tiến trình xây dựng Giáo Hội cũng như xã hội, Gia Đình luôn được mời gọi đi bước đầu.

Tiến trình đó đã từng thấy tiền nhân xác định thành một định luật tất yếu :

“TỀ GIA - Trị Quốc - Bình Thiên Hạ”

Sau Khóa Ba Ngày, bước vào hành trình Ngày Thứ Tư, mang theo sứ vụ chứng tá Tin Mừng. GIA ĐÌNH cũng là đối tượng chính yếu, và đầu tiên mà Phong Trào nhấn nhủ tôi : Thánh Hóa Gia Đình.

Tôi có cảm nghiệm, nếu “NHỚ NHÀ” được nâng lên thành tình cảm thiêng liêng, mang thao thức gắn bó với hành trình của người chiến sĩ Tin Mừng, thì Gia Đình sẽ là đối tượng đòi buộc tôi tập trung mọi cố gắng để Gia Đình trở thành MÁI ẤM rực sáng hình ảnh Chúa Kitô. Lúc đó ảnh hưởng “vết dầu loang của Đức Mẹ” từ Gia Đình sẽ lan ra môi trường xung quanh.

### \* Những gắn bó Tình Cảm :

Hai chữ “Mái Ấm” với tôi, vẫn luôn là hình ảnh thật thân thương : công cha-nghĩa mẹ, huynh đệ gắn bó, chia sẻ từng miếng cơm manh áo, khi vui cũng như lúc gian truân khổ cực, Mái Ấm luôn mang ý nghĩa thiêng liêng, mời gọi tôi đồng hành. Dù nay cha mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi, anh em mỗi người một phương trời; nhưng nỗi “NHỚ NHÀ”, nhớ người xưa, chốn cũ vẫn không rời xa tôi.

Trong tương quan đó, tình cảm Mái Ấm vẫn luôn gọi lên trong tôi những thao thức bảo toàn, và chuyển gởi công đức cha mẹ tới từng thành viên gia đình. Sứ mạng Chứng Tá mà Phong Trào Cursillo trao gửi thúc bách tôi, và giúp tôi nâng cao tình cảm đó giữa môi trường trách nhiệm.

Những hiểu biết giới hạn, những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội hôm nay, đã tạo nên không ít sóng gió trong gia đình. Những bất ổn đó từ gia đình nhỏ bé của tôi đến đại gia đình trên quê hương xưa đến nay đã không còn.

# CURSILLO và GIA ĐÌNH

# GIA ĐÌNH CURSILLO

Tôi bắt đầu thay đổi môi trường đó bằng cầu nguyện. Với đối tượng nào đó thấy khó khắc phục, việc đầu tiên của tôi là đến than thở với Chúa

Thánh Thể : “Lạy Chúa, xin dạy cho con điều con phải nói, cách con hành xử...” Tôi kiên nhẫn trong tế nhị, khiêm tốn cả đối với con cháu, vững tâm cậy dựa vào Chúa. Và phép lạ đã xảy ra. Gia Đình đã luôn mãi là Mái Ấm.

Sứ mạng Phong Trào Cursillo mời gọi, trao phó đã có tác động rất lớn đến vị trí của tôi trong gia đình. Lý tưởng chứng tá cho tôi tìm thấy ý nghĩa cao đẹp của sứ mạng men muối giữa môi trường đó. Tinh thần Cursillo nguồn mạch từ Tin Mừng luôn là nghị lực giúp tôi vượt khó.

## II. “GIA ĐÌNH CURSILLO”

Tôi cảm nhận thật rõ sự “tài tình” của Cha trên trời. Chúa dẫn đưa tôi qua thật nhiều cách, nhiều biến cố. Ngài chuyển đổi cuộc sống tôi qua những cách thế mà tôi chẳng hề bao giờ nghĩ tới.

Một trong những biến cố ghi đậm nét trong khúc rẽ đời tôi là PHONG TRÀO CURSILLO.

Chúa đã nuôi dưỡng tôi, chăm sóc tôi thật kiên nhẫn như người mẹ mớm từng miếng sữa nhỏ cho đứa con khó nuôi.

Không gian ngàn dặm đã và đang ngăn cách bước chân tôi với Mái Ấm trên quê hương xưa. Theo tình cảm thường tình, quả là một mất mát. Nhưng như tôi đã chia sẻ ở trên, Chúa thật “tài tình”. Ngài đã kiến tạo cho tôi một Mái Ấm khác, Một GIA ĐÌNH mà tôi luôn thấy ấm đậm tình Trời, tình người.

Tình Yêu nguồn cội từ Thiên Chúa đã nối kết anh chị em chúng ta trong yêu thương quảng đại, sống cho nhau, sống vì nhau bằng trọn vẹn con tim đập nhịp đập của tình Trời, có sức san phẳng mọi cách biệt.

Dĩ nhiên có những khác biệt trong cá tính, nhưng tôi cảm nghiệm rằng những dị biệt đó được lọc qua Đức Ái làm nên nét đẹp của một ĐẠI GIA ĐÌNH De Colores.

Tôi luôn yêu mến “GIA ĐÌNH CURSILLO” và cũng luôn thích nhìn đó là một MÁI ẤM. Nơi cho tôi tìm thấy những cảm thông, chia sẻ, những vòng tay huynh đệ cùng dìu dắt nhau đi về một hướng.

Nguyện xin Thầy cho chúng con luôn là những cành nho tươi tốt gắn chặt với Thân Nho. Và “GIA ĐÌNH CURSILLO” luôn mãi là Mái Ấm rộn rã Tình Trời, hầu mọi người nhìn vào mà ngợi khen Cha trên trời.

Xin cảm ơn BĐH, cảm ơn các anh chị đã có nhã ý cho tôi được tham dự Đại Hội Ultreya xuyên không gian, để tôi bớt “Nhớ Nhà” nhớ Mái Ấm Cursillo.

Dom. Trần quốc Doanh ■

# Xuân trong Chúa, Xuân bên nhau

Có những chuẩn bị công phu, tỉ mỉ, kéo dài nhiều tuần, có khi nhiều tháng, cho một sự kiện chỉ diễn ra trong vài ngày, hay vốn vẹn trong một ngày ngắn ngủi. Có những hội ngộ đến thật mau, dù mình cố níu kéo, vẫn không thể gần nhau cho dài đủ nỗi nhớ thương. Có những niềm vui lắng đọng từ một gặp gỡ hiếm hoi trong suốt cả năm dài, để từ đó khởi sự cho một lần trở lại với tình xưa... Buổi họp mặt mừng Xuân Tân Mão 2011 của PT Cursillo Paris-Âu châu là tất cả những điều này.

Cứ tưởng là gặp nhau ăn Tết như thông lệ ở Giáo Xứ Paris, trong khung cảnh quen thuộc của phòng khánh tiết phía sau nhà nguyện, nơi vẫn tổ chức Ultreya hằng tháng, với một chút văn nghệ 'bỏ túi', và phần liên hoan không thể thiếu được vào cái dịp trọng đại của ngày đầu năm. Nhưng một thay đổi về sinh hoạt của GX Paris đã khiến 'cả nhà' phải chạy lên Clichy 'hưởng nhờ' cơ sở nhà xứ của cha Giuse Nguyễn Văn Ziên. Điều này thật ra không làm ai nao núng, vì cơ sở đó không xa GX Paris bao nhiêu, mà dẫu có phải đi xa hơn thì «*Anh em một họ một nhà, Thương nhau chân thật đường xa cũng gần*» (ca dao)... Từ 10 giờ sáng chúa nhật 27/02/2011, một số cursillistas đã có mặt ở Clichy để trang trí phòng hội, sau đó tổng duyệt lại phần văn nghệ, lần này với ban nhạc 'pro' (chuyên nghiệp) hẳn hoi, và chính các anh chị đó đã chuyên chở đến tận nơi đủ các dụng cụ âm thanh, micro, đàn, trống... thứ thiệt! Điều cần phải kể thêm là các nhạc sĩ đều là bạn bè thân hữu ngoài PT, nhưng từ lâu đã có thân tình với nhiều anh chị cursillistas hoạt động ở GX. Có lẽ lần này, Thiên Chúa đã tạo cơ hội để các anh chị ấy thật sự hiểu được cái 'Tình Cursillo' như thế nào, và cũng là một dịp để nối thêm vòng tay lớn với nhau. Phải phục tài của các 'nghệ sĩ Cursillo', vì chỉ được duyệt một lần duy nhất với ban nhạc sáng hôm đó trước khi ra trình diễn, và ngược lại, các tay đàn, trống chắc không khỏi 'xuất mồ hôi...hột' khi phải 'rượt' theo những giọng ca 'tài tử' ấy! Thế nhưng không khí tập duyệt rất là thân vui, nhanh gọn và đầy tự tin.

Khoảng 14g, hội trường bắt đầu được lấp đầy bởi tiếng cười nói, chào thăm nhau vui vẻ, dòn tan như... pháo Tết. Người ở gần, kẻ xa xôi lần lượt kéo tới. Các chị thì áo dài lụa gấm, đủ màu sắc xinh đẹp. Các anh cũng lịch lãm không kém trong bộ âu phục chỉnh tề. Vào tới nơi, ai cũng tấm tắc khen tấm phong lớn lộng lẫy treo cuối phòng có hình mai vàng và pháo (của cha Giuse T.A.Dũng đem từ VN sang, và cho PT được sử dụng trong ngày họp mặt mừng xuân). Hai bên còn được tô điểm thêm hình hai cặp 'tình nhân mèo', duyên dáng dễ thương, với lác đặc chung quanh những bông hoa vàng cất tia rất khéo (nghe nói là đã xin lại của các em trong PT Thiếu Nhi Thánh Thể sau khi các em tổ chức Tết xong). Lại có cả một dàn nhạc đầy đủ, qui mô



hơn những lần ăn 'Tết Cursillo' từ trước đến nay. Buổi gặp gỡ mừng Xuân Tân Mão 2011 của gia đình Cursillo năm mang chủ đề : «**Xuân trong Chúa, Xuân bên nhau**». «**Xuân trong Chúa**» nói lên rằng chính Thiên Chúa là Chúa Xuân, là chúa tể trời đất, và là chủ thể cuộc đời mỗi người chúng ta.

«**Xuân bên nhau**» vì khi chúng ta quây quần bên nhau trong tình con thảo một Cha trên trời và trong tình huynh đệ yêu thương, là chúng ta đã đem lại cho nhau một mùa xuân mới, với hy vọng và bình an, là những tặng phẩm đầu năm đẹp nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau. Trước thánh lễ tạ ơn để cùng ca ngợi mùa xuân miên viễn mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người nhờ qua Bí Tích Rửa Tội, và nhất là sau khóa Cursillo, anh CT Nguyễn Minh Dương đã có lời chào mừng mọi người hiện diện, từ các cha linh hướng vùng Paris (đức ông Giuse Mai Đức Vinh, cha Giuse Nguyễn Văn Ziên, cha Giuse Trần Anh Dũng, cha Nguyễn Đức Thanh), thầy phó tế vĩnh viễn Nguyễn Sơn, các cha sinh viên du học, cha Ngôn, đặc biệt là cha Trần Đức Dũng - linh hướng liên nhóm Troyes, nhóm cursillistas Bỉ, và tất cả các anh chị cursillistas. Anh CT mời gọi tất cả cùng «*dâng lên Chúa trong Thánh Lễ đầu năm mới lòng khiêm nhường, cậy trông và phó thác, xin Chúa chúc lành cho những công tác sắp đến của chúng ta*». Và thay mặt cho BDH PT, anh có lời chúc đến gia đình Cursillo «*một năm tràn đầy ơn Chúa, giàu tình huynh đệ và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh*».

Dưới sự chủ tế của đức ông linh hướng Giuse Mai Đức Vinh, thánh lễ tạ ơn nhân dịp đầu năm của PT đã diễn ra thật là trang nghiêm, sốt mến, ấm áp. Xuyên suốt thánh lễ, tâm hồn mỗi người hiện diện hướng về Vị-Cha-Chung, và thông phần vào cuộc khổ nạn và Phục Sinh vinh quang của Đấng mà tất cả đã chọn làm Lý-Tưởng của cuộc đời mình. C.Kim Chi, a.Thủy, a.Trung Hiền, ac.Nguyên-Sơn góp phần trong nghi thức Phụng Vụ Lời Chúa, dâng lời nguyện giáo dân. Nhưng đẹp và cảm động nhất có lẽ phải nhắc đến nhóm dâng của lễ : đi đầu là 02 cháu ngoại của ac.Chi-Tuyền, tiếp theo có c.Lan (K28-Stuttgart) và chồng là a.Định (đang 'ở rẻ' trong gia đình Cursillo), sau cùng là ac.Chi-Tuyền. Ba nén hương thơm, hoa tươi, bánh chưng, trái cây, bánh rượu, tất cả những của lễ ấy gói trọn tấm lòng của những người con thảo đang quyết tâm, và nguyện xin được Thiên Chúa giúp sức, để đi trọn vẹn hành trình Ngày Thứ Tư trong Tin-Cậy-Mến. Thánh lễ cũng thêm phần sống động nhờ ở các bài thánh ca được chọn lựa chu đáo, hòa trong tiếng đàn, tiếng trống du dương, vừa vặn, đưa hồn người tham dự vào một Mùa-Xuân-Thánh. Sau thánh lễ, đức ông Vinh và cha Ziên đã tận tay trao đến các cursillistas 'lộc Lời-Chúa', để mọi người theo Lời-Chúa đã nhận được mà sống trọn năm trong Sự Thật và Ánh Sáng Tin Mừng.



## Lời Chúa và Ngày-Thứ-Tư của tôi

Phần thứ hai của Tết Cursillo mừng Xuân Tân Mão 2011 là cùng chia sẻ mùa xuân « Bên Nhau ». « Bên Nhau » qua một chương trình văn nghệ tuy được giới thiệu là 'cây nhà lá vườn' nhưng đã gây nhiều ngạc nhiên thích thú cho mọi người. Vì 'cây Cursillo' thật là vững chãi, và 'lá Cursillo' thật là tươi xanh ! Lần lượt 'bước ra sân khấu' theo chương trình do anh MXT sắp xếp và dưới sự giới thiệu của cặp MC 'hai thế hệ' HCT và NC, ban hợp ca, các chị Thư Hương, Kim Phượng, Thọ Plattier, anh Hiền, và liên nhóm Ermont đã đem lại cho gia đình Cursillo món quà năm mới tràn ngập niềm vui, tiếng cười, và sự ấm áp thân tình. PT cũng được vinh hạnh đón tiếp giọng ca chuyên nghiệp của chị Lệ Thanh và chị Ngọc Châu, tuy chưa phải là thành viên của PT, nhưng hai chị đã thoải mái, vui vẻ hòa mình trong ngày Tết Cursillo, và cống hiến cho mọi người những bản tình ca về mùa xuân thật là du dương. Anh Phạm Trung Hiền sau khi đã hoàn tất màn tấu « sớ Táo quân » đã đưa cả gia đình, gồm vợ là chị Giao Phương (cũng là cursillista), và 02 con, ra mắt mọi người qua bài hát « Bên Nhau » thật dễ thương, cho thấy hình ảnh của một mái ấm gia đình Cursillo đúng nghĩa. LN Ermont, với thời gian tập dợt ít ỏi, cũng đã 'trình làng' một vở kịch ngắn vui nhộn nói về khóa ba ngày và các trợ tá.

Bài « Ly Rượu Mừng » với những tâm tình rất là 'cursillo' đã kết thúc chương trình văn nghệ và đưa mọi người cùng nhập tiệc tân niên. Các liên nhóm, nhóm và cá nhân đã đóng góp thật nhiều món ăn 'quốc hồn quốc túy', nhìn qua một vòng đã thấy no...con mắt ! (phần này chắc không cần tường thuật chi tiết, để các anh chị không thể tham dự hôm ấy tha hồ...tưởng tượng theo ý mình nhé.)

Nhà thơ Xuân Diệu có bài thơ « Xuân Không Mùa » rất hay, trong đó có 2 đoạn mang những ý nghĩa rất thích hợp cho ngày hội lớn này :

*Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé;  
Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa;  
Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa  
Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.*



*Miền trời sáng, mà lòng ta dọn sóng,  
Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?  
Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,  
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng*

«*Tình không tuổi*» phải chăng là **mối tình Cursillo** ? «*Xuân không ngày tháng*» phải chăng là mùa « **Xuân trong Chúa, Xuân bên nhau** » ? Có thể nói, trên con đường lữ hành trần thế này, người Kitô hữu, và hơn nữa là một cursillista, chúng ta là những người hạnh phúc nhất. Bởi vì chúng ta biết Chúa đang lo lắng cho chúng ta. Bởi vì chúng ta đang tiến bước trong tình thương của Chúa. Dĩ nhiên, Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người. Nhưng người cursillista, qua khóa ba ngày và sự bền đỗ theo linh đạo của PT, đã cảm nhận và phần nào đó chạm tới được tình thương của Chúa, Ngài luôn mời gọi chúng ta sống liên li trong niềm Tin-Cậy-Mến. Nếu chúng ta sống được tâm tình phó thác, bình an như vậy thì chúng ta sẽ là những người hạnh phúc. Năm Tân Mão 2011 của chúng ta sẽ là năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc./.

\*\*\* Anne NC\*\*\*

Thân chào các Anh Chị Cursillistas,

Em tên Võ Thị Minh Hà khóa 28. Sau khi dự khóa Cursillo về, lúc nào trong tâm hồn em đều cảm nhận được Chúa luôn ở bên em. Lúc đi ngủ, em cũng vẫn nghĩ đến Chúa, khi tỉnh thức là cầu nguyện ngay.

Trong cuộc sống Ngày Thứ Tư, em đã làm được một việc khiến em rất vui là chia sẻ Lời Chúa cho Mẹ em. Nhờ thâm nhuần Lời Chúa, bà đã trở nên siêng năng và đạo đức hơn. Có những sự việc xảy ra trong gia đình khiến bà buồn bực, em áp dụng lời Chúa dạy : *“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”* (Ga 12,25), mẹ em cảm nghiệm và thấm thía được điều này : « Cho đi thì còn, giữ lại thì mất », nên mẹ em được an ủi và thấy bình an, hạnh phúc trở lại ! Con xin cảm ơn Chúa đã trao ban những của cải thiêng liêng cho gia đình con.

Bản thân em trước đây có tật xấu, hễ ai phê bình chỉ trích mình thì em buồn và khóc ! Từ khi đi khóa cursillo về, em không còn như vậy nữa. Em nhận ra những lời nói đó mang lại cho em ánh sáng, và cảm ơn những ai đã chỉ ra cho em thấy khuyết điểm của mình. Em ý thức được, vì em chưa xứng đáng với Chúa, nên Chúa dùng những người đó để sửa dạy em. Hiểu được điều này, nhờ qua họ, em tìm thấy sự thật, ánh sáng, và em biết sống tốt hơn với tha nhân. Cảm ơn Chúa đã cho con biết tìm Chúa qua những người anh chị em chung quanh con.

Năm hết, Tết đến, em chúc các anh chị cursillistas được Chúa ban những hồng ân đặc biệt, bình an và sức khỏe.

Thân chào các anh chị — \* VTMH

*Tái bút* : lần đầu tiên em mạnh dạn chia sẻ trên trang giấy, ước mong được các anh chị đón nhận chút tâm tình đơn sơ của em ■

### THÔNG BÁO

2 khóa cursillo 2011 tại Giáo xứ Việt Nam Paris :

Khóa 29 (NỮ) từ 27-07 đến 30-07-2011

Khoá 30 (NAM) từ 03/08 đến 06-08-2011

Kính mong quý anh chị dành thời gian tham gia các sinh hoạt và chuẩn bị ngay từ bây giờ các công tác cần thiết cho 2 khóa học : cầu nguyện chính trang tâm hồn và tìm ứng viên theo các tiêu chí của Phong Trào.

Xin ghi danh trợ tá cũng như ứng viên sớm để việc tổ chức và điều hoạt được hữu hiệu hơn.

# Đời sống Nội Tâm

## Đời sống Nội Tâm

Kính thưa quý Anh Chị,

Chúng ta đang ở vào mùa Chay, và đây là lúc thuận tiện nhất để chúng ta bước vào đời sống nội tâm của chúng ta, và để dốc lòng cải thiện những điều mà chúng ta còn thiếu sót.

Khi được chỉ định để nói về đời sống nội tâm, tôi đã thử đặt câu hỏi ở một vài người bạn ngoài đạo, đối với anh với chị, đời sống nội tâm là gì? Có nhiều người đã suy nghĩ, rồi bối rối trả lời: thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới,

Hôm nay, tôi xin đề cập đến đời sống nội tâm của người Công Giáo đích thực, đó là đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện, đời sống kết hợp với Thiên Chúa.

Nội tâm là bên trong, là thâm sâu trong đáy lòng của ta không phải như miệng ta cứ Lạy Chúa, Lạy Chúa mà ta được vào nước Thiên Đàng như chúng ta đã nghe Phúc Âm trong tuần qua.

Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý anh chị về đời sống nội tâm và cùng đích của nó.

### Đời sống nội tâm

Nếu có ai nghĩ rằng nội tâm của mình là một vườn hoa riêng tư, nơi mình cất dấu những gì thầm kín, những gì mà mình không muốn ai biết, thì đối với người yêu mến Chúa đó là một nơi hẹn hò, gặp gỡ người yêu dấu của linh hồn:

*Người ẩn nơi nao, hỡi Người Yêu Dấu,  
Mà bỏ em rên rỉ, Như một con nai,  
Người trốn biệt, Mặc cho em bị thương,  
Em chạy ra, gọi với theo Người, thì Người đã đi (Khúc Linh Ca, St Jean De La Croix)*

hoặc:

*Tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu  
Tôi tìm kiếm người mà không gặp  
Tôi nói: Ta sẽ chờ đợi bây giờ, dạo quanh thành  
Trải qua các đường phố, các ngã ba  
Đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu,  
Tôi tìm kiếm người, nhưng không gặp (Nhã Ca, 3,1-2)*

Thiên Chúa ở đó và lại không ở đó...cũng có khi Ngài ở trong ta mà ta chạy kiếm thật xa.

Đường vào bên trong, thật xa mà thật gần, gần hay xa, nó tùy theo ta có chú trọng, có quan tâm tới hay không, mảnh vườn tâm linh có khi khô cằn những sỏi đá nhưng cũng có khi tươi mát tràn ngập muôn hoa, thật sống động. Đúng, linh hồn chúng ta nếu sống động được là nhờ 3 nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến. Đức Tin giúp cho ta biết được sự hiện hữu của Ngài, để tiến đến gần với Ngài. Đức Cậy là sự khiêm nhường biết phó thác trông cậy tuyệt đối vào Ngài, và Đức Mến để yêu mến Ngài hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu anh em mình. Ba nhân đức căn bản đó giúp ta trau dồi, học tập, tu luyện để xây dựng căn nhà Đức Tin vững vàng, rèn luyện và biến đổi con người, vứt bỏ cái tôi kiêu ngạo, sẵn si để kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Mẹ Thérèse d'Avilla trong quyển Château de l'Âme đã phân biệt 7 giai đoạn trong đời sống nội tâm, từ suy niệm tĩnh tâm cho đến sự kết hiệp mật thiết với Chúa.

Đời sống nội tâm được lớn lên nhờ những phương thế đạo đức như cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, tham dự Thánh Lễ, Tĩnh Tâm, châu Minh Thánh Chúa, ...và biết bao nhiêu phương thế khác giúp ta tập luyện lắng lòng, để đi vào sự tĩnh lặng của nội tâm. Chính trong sự tĩnh lặng đó « tôi sẽ nghe tiếng Chúa Trời phán trong thâm tâm tôi.

Tôi xin nhắc lại một đoạn trong « L'imitation de Jésus Christ » (3<sup>ème</sup> Partie, Chap 1 p.96) - hoặc « Gương Chúa Giêsu » trang 155):

Hạnh phúc linh hồn nghe tiếng Chúa nói trong mình và nhận được bởi miệng Chúa những lời an ủi. Hạnh phúc những tai nghe được âm thanh dịu dàng của Lời Chúa và bùng tai trước tiếng ồn ào của thế tục. Hạnh phúc thực những tai chăm chú không phải để nghe tiếng dội bên ngoài, nhưng là tiếng Chân lý dạy về bên trong. Hạnh phúc con mắt biết nhắm nghiền lại trước ngoại vật, mà chỉ xem những cái bên trong. Hạnh phúc những ai bước vào đời sống nội tâm, và ngày ngày tu luyện, để dọn lòng hiểu thấu đáo mọi sự trên trời. Hạnh phúc những người chỉ lấy việc chuyên lo về Chúa làm vui sướng, và thoát ly tất cả những bận bịu của thế tục. Linh hồn ta hỡi, người hãy lưu tâm tất cả những cái đó và hãy đóng chặt cửa giác quan lại, để nghe Thiên Chúa nói trong người. »

Thật là hạnh phúc nếu ta khát khao cho lòng ta được Ngài « chạm » đến, và cuộc đời ta được Ngài đổi thay.

### Cùng đích của đời sống nội tâm:

#### **Sống NÊN MỘT trong tình yêu với Thiên Chúa.**

Chính trong đời sống Đức Tin đầy Tình Yêu đó, (vì Đức Tin không có tình yêu là Đức Tin chết) phải, chỉ có Tin và Yêu mới giúp ta lột bỏ được mọi cám dỗ của tội lỗi, vượt qua được những giới hạn tự nhiên nhỏ bé thấp hèn của nó, vượt trên khả năng bình thường của ta. Chính trong tình yêu với Ngài mà ta được biến đổi, để tách rời (détachement) một cách thanh thoát những đam mê ích kỷ, những dính bén của thụ tạo, đóng chặt cửa các giác quan. Nói như thế có nghĩa là tôi trở thành vô cảm trước mọi sự? Thưa không, nếu ta không tập dứt bỏ tự ái, luyện tập để có nhân đức khiêm nhường thì làm sao quên được những lời mạ lị làm tổn thương sự kiêu căng của ta. Nếu ta không tập luyện nhân đức nghèo khó thì làm sao tránh được sự ham muốn vật chất, không tập luyện nhân đức thanh khiết làm sao bình an được trước những cám dỗ dục vọng thân xác. Có nghĩa là trận chiến thiêng liêng không bao giờ ngừng, Tôi còn nhớ, khi làm nghề bán nhà cửa, sau một buổi được đào tạo, tôi ra bán được mấy căn nhà một lúc. Sau buổi nghe diễn thuyết về cách ăn uống dinh dưỡng, bảo tồn sức khỏe, làm sao cho xuống cân, tôi áp dụng ngay và xuống vài kilo. Nhưng sau mỗi lần nghe Cha giảng, hoặc dự khóa Tĩnh Tâm 3 ngày của Cursillo, 7 ngày khóa Linh Thao, Khóa Thánh Linh, tôi có áp dụng để biến đổi con người tôi không? Tôi có cố gắng để rèn luyện những nhân đức nào mà tôi còn thiếu sót hay không? Nếu không, tôi phải nhìn lại; Nếu có, như vậy đời sống tâm linh của tôi mới được dồi dào, với ngọn gió của Đức Chúa Thánh Thần, mỗi ngày vườn hoa nhân đức của tôi được lớn lên, tươi mát, ngát ngào hương thơm, để Người tôi hằng yêu dấu đến ngự trong tôi, để tôi được kết hợp với Người, nên một với Người và để tôi có thể thốt lên như Thánh Phaolô (Galat 2,20) « Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. »

ACT ■

« SỐNG MÙA CHAY TRONG NIỀM VUI »

**Thứ Bảy 12-03. Văn phòng hợp của giáo xứ St Vincent de Paul ở Clichy, do cha Giuse Zien (khoá 5) quản nhiệm. Mùa Chay thánh đã bắt đầu vừa được ba ngày. Trên con đường 'Ngày Thứ Tư', khoảng 80 anh chị cursillista dừng chân làm một công tác thường niên rất quan trọng : Tĩnh Tâm. Để chinh đốn, để tân trang tâm hồn và đời sống kitô hữu.**

Vui lắm ! Với ba cuộc gặp gỡ : gặp lại Chúa là Thầy Chí Thánh, và tìm gặp lại chính mình. Trong vài giờ ngắn, Thầy với trò như hai bạn hữu thân tình ngồi bên nhau, cùng nhau quay lại, cùng nhau xem lại, đánh giá vài đoạn phim đời mình. Để rồi cùng Thầy, nhờ Thầy chỉnh lại những đoạn còn lem nhem cho sáng đẹp hơn... Và, dĩ nhiên, anh chị em gặp lại nhau trong một ngày cầu nguyện, chia sẻ tình thân, cảm nghiệm và kinh nghiệm sống.

Vui lắm ! bài ca khai mạc 'Lên Đền Thánh' đầy những chữ 'vui': *hân hoan... vui hát mừng... hát vui lên... vui mừng... sướng vui thay !... ơn Chúa cứu độ ta...*

Với linh hướng của Cha Nguyễn Đức Thanh (khoá 26), chủ đề hôm nay là « Sống Mùa Chay trong niềm vui », niềm vui của những người có Chúa trong tim, có bàn tay Chúa luôn nắm tay mình, với trong đầu một ý chí thường xuyên chỉnh trang cuộc sống. Cha Nguyễn Thanh Điển hướng dẫn chuẩn bị đón nhận Bí tích Hoà giải, Bí tích tân trang tâm hồn và cuộc đời. Năm nay có bảy linh mục đảm nhận l cổ vấn thiêng liêng và ban bí tích Hoà giải. Phước lớn !

Như trong những giờ đầu nhập khoá, anh chị em cố gắng giữ yên lặng đến khi ăn trưa, tạo không khí thâm trầm cầu nguyện, thuận lợi cho sống nội tâm, trở về với Chúa, với chính mình.

Tội xưng xong, tất cả ôm hồng ân hoà giải và tân trang trở lại phòng họp, cùng Mẹ Maria dâng lời cảm tạ Chúa. Với lời ca ngợi chắc chắn đẹp lòng Chúa hơn tất cả các lời kinh, mà tác giả chính là Mẹ chúng ta : « *Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Lòng trí tôi hơn hờ vui mừng ...* »

Khai mạc hát nhiều chữ vui, bé mạc cùng với Mẹ, 'lòng trí hơn hờ vui mừng'. Đúng chủ đề. Mùa Chay của kitô hữu cursillo không thể là một mùa tím buồn.

Bữa ăn trưa hôm nay là điển hình. Người người, nhà nhà bới theo phần ăn của mình nhơn lên đôi hay ba đĩa với người bên cạnh chia sẻ ngọt và chua, cay và mặn chan đầy niềm vui.

**'Đoạn trường ai có qua cầu'...**

Để cho ngày Tĩnh Tâm được trọn vẹn, suốt chiều, anh chị em gặp lại nhau chia sẻ và trao đổi cảm

nh nghiệm và kinh nghiệm SỐNG. Để trả lời 'Mùa Chay mà Vui ?'

- Thừa đúng vậy. Mùa Chay, mùa lo ăn năn thống hối, suốt một tháng rưỡi nhớ lại 'Khổ Nạn' của Chúa, nhiều khi của chính mình, của người thân : nào là binh tật... tai nạn... phản bội... oan ức... thất bại, đủ thứ khó khăn triền miên trong cuộc sống ... Mà bảo VUI LÊN ! ...

- Làm sao chịu đựng ? Làm sao vượt qua ? Để cứ vui sống, hay lấy lại niềm vui sống, trong Chúa và với Chúa, với chính mình, trong gia đình, với người khác ? ...

'Đoạn trường ai có qua cầu'... Luôn vững vàng hy vọng, dựa vào vài đoạn Lời Chúa :

- **1 Th5,16** : « Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. »

- **Ph 4, 4** « Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em !.. »

- **Jean 16.20-22** : « Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian thì sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui » ...

- **TV 50,10** : « Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ , Để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tung bừng »..., vài anh chị đã chia sẻ kinh nghiệm 'vượt qua' :

...Như anh Trần Đức Tường, vừa đứng lên sau 6 tháng nằm dài, chân bị đóng đinh (thật) vì gãy ra ba khúc do một tai nạn leo trèo !...khiến anh 'lỗi hẹn' với 2 khoá 27-28 ở Stuttgart mùa hè qua và nhiều sinh hoạt khác. Nay, chưa có thể 'nhảy múa tung bừng', nhưng anh trợ tá quý mến vẫn 'hoan hỷ vui mừng' chống gậy tiến ra giữa những tràng pháo tay thân thương để chia sẻ cảm nghiệm và kinh nghiệm sống. Cảm nghiệm đau đớn nơi thân xác, trong tâm trí, trong gia đình, trong phong trào v.v... Tại sao và tại sao ? Những câu hỏi đầy trăn trở. Đã nhiều năm trong quân phục y sĩ nhảy dù cả ngàn lần từ độ cao ngàn thước đáp xuống an toàn. Mà nay, leo hái trái cây chưa tới hai thước, chỉ một giây mất thăng bằng...Thê thảm !... Một giờ nằm dài trong đau đớn thấy nó lâu hơn cả tháng...Nhưng anh nói : nghĩ lại : nhằm nhò gì so với những khổ đau của Chúa Giêsu trên thánh giá đường dài. Thôi thì 'Xin Vâng'. Với lòng cậy trông,



ta dâng cái thời gian này làm palanca cho PT, cho hai khoá 27-28...

Anh nghĩ chắc nhờ đó, khi bác sĩ chữa trị hồi anh cảm thấy đau đớn ở cấp nào trên bản đồ từ 1 đến 6 (mức tối đa), thì bác sĩ quá ngạc nhiên, không thể tin, hỏi đi hỏi lại, vẫn không chịu tin khi nghe anh trả lời '4 rưỡi'. Có người hỏi: Xin cho biết PT đã giúp gì cho anh trải qua 'đoạn trường' này?... - Thừa Đức Tin, lòng tin sắt đá mà Phong trào hằng giúp củng cố, đem lại niềm hy vọng bền vững để có thể tìm được an vui. Nhớ khi mãn khoá cursillo, PT dạy mình luôn sống với lòng 'trông cậy vào Ơn Thánh Chúa'... Phòng họp vang tiếng vỗ tay cảm động đưa người anh tươi cười chống gậy trở về chỗ ngồi. (mời đọc lại 'Lá thư Phong trào, số 157, Bản tin tháng Hai 2011 mà tác giả là anh Trần Đức Tường).

Vài anh chị khác tham gia góp ý, tất cả chứng minh nhờ lòng tin và vững bền Trông Cậy vào Ơn Thánh Chúa, đã được đi qua nhiều khúc đoạn trường trong an bình. Như chị Cẩm Tuyết cách đây khoảng 10 năm cũng đã trải qua những tháng ngày xương cốt 'chịu đóng đinh' mà vẫn giữ được nụ cười tươi nhờ biết 'trông cậy vào ơn thánh Chúa'. Bà chị Nguyễn thị Liên, khoá 7, kể chuyện sống niềm tin vững chắc vào Chúa, biểu lộ bằng an vui, phó thác trong bất cứ hoàn cảnh nào đã giúp cho cả gia đình bên chồng từ Phật giáo bước theo con đường của Chúa. Chị Plattier Thọ kể kinh nghiệm hoạt động giúp những người vô gia cư, sống ngày qua ngày, không biết tới hai chữ hy vọng. Đến với họ với thái độ kiên nhẫn, thân hữu và an vui có thể làm thay đổi cái nhìn bi quan của họ và giúp mở đầu sự hoán chuyển.

### Niềm Vui Thuyết Phục

Lời của Đức thánh cha Benedict 16 được nhắc lại : « Niềm vui Kitô hữu xuất phát từ tâm hồn chúng ta có sức đánh động người không có đức tin. Thiếu niềm vui ấy, chúng ta khó thuyết phục người khác. Sự hiện diện của niềm vui ấy có một sức mạnh truyền giáo. Thật vậy, niềm vui Kitô hữu sẽ gọi lên trong suy nghĩ của người đời : phải chăng đó là đường lối đúng thật. Biết đâu chừng niềm vui ấy dẫn đưa con người ta bước theo vết chân của chính Thiên Chúa...

'Can đảm lên, đừng bao giờ buông bàn tay Chúa ra. Bước đi, tay bạn nắm chặt tay Chúa, vững tin vào lòng nhân hậu của Người', ĐGH đã nói trong buổi tiếp dân cuối năm, ngày 29-12-2010.

Ngày Tĩnh Tâm kết thúc tốt đẹp với thánh lễ Chúa Nhặt thứ nhất mùa Chay.

\*HCT ■

PHONG TRÀO CURSILLO  
Mr. Grise Nguyen Minh Duong  
59 bis Route de Saint LEU  
95600 EAUBONNE—France  
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

JOURNAL

Dest :

## Xin Tri Ân

### Khóa Ba Ngày...

Thuở ấy, ba ngày con gặp Chúa  
Dâng trái tim, rồi quăn quít theo Cha  
Nhận chức danh : chiến sĩ của Phong Trào  
Theo đội binh, con lên đường mạnh tiến

### Ngày Thứ Tư...

Bước phong ba, bao lần con quy ngã  
Cha ẵm con, cất cánh phượng hoàng bay  
Nâng đỡ con, khuyến khích bao đêm ngày  
Đừng nản nhé, vững lòng Tin-Cậy-Mến.

Rồi từ đó, đời con là khúc nhạc...

Mượn thánh ca, làm ngôn sứ cho Cha  
Gieo tin yêu, gieo thương mến đậm đà  
Đời có Chúa, ôi !...trần đây hạnh phúc.

Xin tri ân, xin chúc tụng danh Cha  
Xin tôn vinh, tình thương Ngài vời vợi  
Cứu chúng con, nơi khốn khó điêu linh  
Chờ xum vầy nơi Mùa Xuân Vĩnh Cửu.

Đào Thư Hương \* Khóa 2 \* 1993