



CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

SỐ 153 — THÁNG 10 — 2010

Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Tam Điểm 2
(Im. Giuse Mai Đức Vinh)
- Năm Gia Đình và Giới Trẻ 5
(Lê Đình Thông)
- Nồi cơm nếp đậu đen 6
(Duy Bình)
- Tình Chúa Quan Phòng 7
- Viết tiếp "Xin Vâng" 8
(K7)
- Thư Tình từ K28 9
(EML)
- Hậu Cursillo 10
- Tội gì mà cha đi cursillo 11
(HCT)

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 07/11/2010
14g30—16g30

Ultreya đầu năm sinh hoạt:

Chúa nhật 28/11/2010
14g30—16g45

**Thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua
bồn mạng Phong Trào: 17g00**

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701
Fax. +33 (0) 156 802 268
<http://www.giaoxuvnparis.org>

Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,



Một trong những rollos của Khóa Ba Ngày Cursillo đã đề cập đến nhiệm vụ của người cursillista trong Ngày Thứ Tư. Đó là Phúc Âm Hóa Mọi Trùng. Nếu ngẫm ôn lại những gì đã xảy ra trong Khóa thì hẳn chúng ta đã thấy, rollo này tới sau nhiều rollos nhằm biến cải con người tín hữu trở thành người Công Giáo đích thực, thành người chiến sĩ tiên phong trong công cuộc đưa Thiên Chúa đến với tha nhân và đem tha nhân về với Thiên Chúa. Phúc Âm

hóa môi trường là một công trình nhằm trước hết giới thiệu Tin Mừng đối với môi trường. Trước khi mang Kinh Thánh trưng ra cho môi trường, chính người cursillista phải là cuốn Phúc Âm. Làm thế nào cho tha nhân trong môi trường « đọc » được những trang Lời Chúa qua con người, cách hành xử và lối sống của người cursillista sống cùng môi trường với họ. Chỉ khi đọc được Tin Mừng qua cách đó thì họ mới đưa tay ra đón nhận cuốn sách Tin Mừng để đọc. Công trình không ngừng ở đây mà phải tiến triển thêm do tác động của người cursillista đồng hành với họ để họ sống theo tinh thần Phúc Âm, thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, đồng thời từ bỏ tà thần và những tính hư tật xấu...

Trong quá trình Phúc Âm hóa, tha nhân sẽ khám phá ra rằng trải dài trong Tin Mừng là Tình Yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Chính nhờ Tình Yêu vô bờ bến đó mà Thiên Chúa đã tha thứ cho con người biết bao lần phản bội Ngài, đã banƠn Cứu Độ xuống cho loài người. Trong lúc viết lá thư này thì trên màn hình nhỏ đang chiếu trực tiếp cuộc giải cứu 33 người thợ mỏ ở Chile. Một anh thợ được cứu đã tặng cho Tổng Thống và thân nhân một người một cục đá mang lên từ đáy địa ngục. Anh tên là Mario Sepulveda. Trước khi cảm ơn những người đã cứu anh, anh nói « Tôi đã ở cùng Thiên Chúa và ma quỷ ; họ đã cãi nhau và Thiên Chúa đã đỡ tay tôi ra. Tôi nắm lấy tay Ngài vì tôi tin tưởng Ngài cứu tôi... Trong suốt những ngày ở sâu dưới đất, tôi luôn giữ vững Đức Tin... ». Đây quả là một hình ảnh đẹp về Phúc Âm hóa môi trường của người thợ mỏ.

Phúc Âm hóa môi trường là làm cho « danh Cha cả sáng » và cầu cho « nước Cha trị đến ». Trong tháng 10, chúng ta đã hàng ngày đọc Kinh Mân Côi theo lời Mẹ dạy để cầu cho con người xám hối trở lại với Thiên Chúa. Bước sang tháng 11 chúng ta cùng nhau suy niệm về mầu nhiệm hiệp thông giữa Giáo Hội thiên quốc và Giáo Hội trần thế, hiệp thông giữa các thành phần trong Giáo Hội. Chúng ta cũng mừng lễ Đức Kitô Vua là Vua trên trời dưới đất, vua trên tất cả mọi loài, là Quan Thầy Phong Trào chúng ta tại Pháp và Âu Châu. Hơn lúc nào hết, chúng ta cầu nguyện để vương quốc Ngài trị đến mọi môi trường trên thế gian và ngay trên môi trường của chúng ta. Chúng ta hãy mạnh dạn loan báo vương quốc Thiên Chúa đã tới gần (Lc 22, 31).

Chúng ta hãy mau « nắm lấy tay Thiên Chúa và kéo theo anh em » để chuẩn bị, trông chờ Chúa Cứu Thế Giáng Sinh mang ánh sáng vàƠn Cứu Chuộc đến khắp các môi trường chúng ta đang sống.

PHÚC ÂM HOÁ MÔI TRƯỜNG

TAM ĐIỂM hay BÈ NHIỆM

Sau các bài viết về 'Hội Giáo', 'Vô Thần' và 'Thế tục', hôm nay tôi gửi đến quý anh chị bài dài về 'Tam Điểm' hay 'Bè Nhiệm'. Chắc chắn là có nhiều thiếu sót, nhưng tôi hy vọng góp giúp phần nào vào vốn kiến thức của quý anh chị, nhất là cùng với quý anh chị nắm bắt được, ít ra những đường nét chính yếu của một tổ chức to lớn có liên hệ nhiều đến đời sống đức tin của chúng ta, cũng như có nhiều ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của thế giới. Khi biết 'Tam Điểm là cái gì', chúng ta sẽ 'biết ứng xử thế nào đối với Tam Điểm' để bảo toàn đức tin của mình và của người khác, nghĩa là để vững mạnh sống đức tin và nhiệt tình truyền bá đức tin. Đó là chủ đích của bài viết này - **Lm Mai Đức Vinh**

Tôi muốn vào đề với hai chi tiết: 'Danh xưng' và 'Dàn bài':

Danh xưng: Tiếng pháp là 'Franc-maçonnerie', hay gọi tắt là 'maçonnerie'; tiếng anh là 'Freemasonry', còn tiếng việt là 'Tam Điểm' hay 'Hội Kín', hoặc 'Bè Nhiệm'. Tại sao gọi là 'Tam Điểm' hay 'Bè Nhiệm' và 'Hội Kín' ? – Xin thưa:

1. 'Tam Điểm' (ba chấm): Danh xưng này được giải thích là : các hội viên người Pháp từ năm 1775, khi viết thư cho nhau thường gọi nhau là anh em (frère) hay thầy (maitre) viết tắt F hay M và thêm vào phía sau 3 chấm như ba đỉnh hình tam giác đều.: Ba chấm đó tượng trưng cho Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái. (1)

2. 'Bè Nhiệm' hay 'Hội Kín': Danh xưng này nêu bật một trong những quy luật nghiêm khắc của hội Tam Điểm là hội viên phải giữ 'bí mật'. Các nghi thức khởi đạo (initiation), các ngôn từ, khẩu hiệu và các biểu tượng của Tam Điểm đều chìm sâu trong huyền thoại, thần bí và giấu kín. Vì thế, Tam Điểm rõ ràng là một 'hội kín' hay 'bè nhiệm' (société secrète). Trong bài này chúng ta dùng danh xưng Tam Điểm mà thôi.

Dàn bài: Những trang viết sau đây sẽ gồm hai phần chính:

1. **Nhận diện Tam Điểm:** Dàn bài được vạch ra sẽ gồm: tìm hiểu lịch sử của Tam Điểm, rồi tựa vào lịch sử, khám phá ra những phía cạnh của Tam Điểm, đồng thời giúp độc giả nắm bắt đời sống, việc làm và ngôn từ của Tam Điểm, để sau cùng xác định vị trí của Tam Điểm trong xã hội hiện nay. Dĩ nhiên bài viết này không có tham vọng đề cập đến mọi thực tại của Tam Điểm, lý do đơn giản là không thể nêu lên hết cho những người không tham dự những buổi sinh hoạt quan trọng dành riêng cho các thành viên Tam Điểm.

2. **Nhận định Tam Điểm:** Dựa vào một số tài liệu, tôi muốn nêu lên 'mấy sắc thái độc đáo của Tam Điểm', 'cái nhìn của Giáo Hội về Tam Điểm qua dòng lịch sử', cũng như 'cái bản chất vô thần của Tam Điểm' mà chúng ta phải nắm vững.

I. Nhận diện Tam Điểm

1. Những nguồn gốc thần thoại và lịch sử.

Vì thiếu các bản văn hay các chứng từ chính xác, người ta chỉ tìm ra những nguồn liệu pha phôi (fantaisistes) nơi Tam Điểm. Nhưng có một điều chắc chắn là Tam Điểm mang danh xưng của những người xây cất các nhà thờ chính tòa vào thời Trung Cổ.

• Những nguồn gốc thần thoại.

Trong Cổ Thời, tại Hy Lạp, Roma, Ai Cập... bên Đông phương cũng như Tây phương, việc nghiên cứu triết học và nghiên cứu khoa học thường do cùng một lớp người dẫn thân tìm tòi, đã pha trộn nhiều điểm dị đoan. Các nhà bác học và các nhà tư duy thần bí truyền cho nhau những kiến thức của họ, trong khuôn khổ của những xã hội khởi đạo (initiatiques). Những xã hội này không để lại một dấu vết gì cả. Hơn thế, bên Tây phương, phải đợi tới thời Phục Hưng (Renaissance) mới tìm lại được một số kiến thức của người xưa, đặc biệt của các nhà luyện kim (alchimistes) là những người từng thực hành một nghệ thuật nằm ở giữa ảo thuật (dùng các câu thần chú để biến các khoáng chất (métal) thành vàng) và khoa học (nghiên cứu nghiêm túc về hóa học và vật lý học). Nhưng tất cả những tương quan với Tam Điểm lại vươn lên cao, tới mức độ tưởng tượng.

+ **Huyền thoại về Hiram** : Theo truyền thống của những thợ xây cất thời Trung Cổ, huyền thoại Hiram là gốc rễ chính yếu của Tam Điểm. Lịch sử của nhân vật thánh kinh này đã được vua Salomon triệu tới để học hỏi sự khôn ngoan và trí thông minh của ông về việc vua sẽ xây đền thờ Giêrusalem. Tam điểm đã tưởng tượng ra một câu chuyện về cái chết của Hiram: ông bị giết chết bởi ba người bạn đồng nghiệp mang tham vọng chiếm đoạt những huy chương ghi ơn của thân chủ, và như vậy họ sẽ được trả lương hậu hĩ. Giết ông rồi, những tên sát nhân đem vùi xác ông Hiram trong một hố sâu và trồng lên ở đó cây dạ hợp (acacia) (2).

+ **Thần thoại và bí học:** Ngay từ đầu lịch sử nhân loại, người ta đã tìm cách cắt nghĩa lý do về sự hiện diện của con người trên mặt đất. Vì thế người ta đã dựng nên những câu chuyện về các siêu nhân. Những câu chuyện thần thoại này được coi là nền tảng của các tôn giáo lớn. Một số những lời cắt nghĩa về các câu chuyện thần thoại này được phổ biến và trao truyền lại theo kiểu cách thần bí (esotérisme) nghĩa là chỉ một số nhỏ người có khả năng cắt nghĩa. Việc trao truyền này có thể được thể hiện qua một khởi đạo (initiation), như Tam Điểm vốn làm.

• Những nguồn gốc lịch sử.

Tại Âu châu, kể từ thế kỷ XI, các hội trưởng (guides) (3) và các hội đoàn (conféries) nghề nghiệp bắt đầu được tổ chức. Các hội này dung nạp các lễ thói và quy luật, đồng thời ra công thực thi bác ái. Một trong những hội đoàn này là hội đoàn các thợ xây cất, họ biết đến 'nghệ thuật hoàng gia' (l'art royal) (4) về kỹ hà học (géométrie) và về kiến trúc học. Vậy những người thợ này (xẻ đá, làm mộc...) tham gia vào một công trình thánh thiêng mỗi khi họ xây cất 'những cuốn sách bằng đá' (livres de pierre)

đích thực vì vinh danh Thiên Chúa, như chúng ta nhìn thấy công trình tạc khắc các tượng thánh trên mặt tiền của các ngôi thánh đường. Các thợ xây đã tạo nên như vậy một mối tương quan giữa việc trao truyền kiến thức xây cất và phạm vi thiêng liêng. Họ dựng nhà ở hay hội quán (loges) (5) sát ngay các dinh thự họ xây cất, họ lãnh nhận được nhiều khả thi đơn giản, mà chính yếu là những bí mật nghề nghiệp. Sau giai đoạn học nghề, họ thành đồng nghiệp, và họ làm việc dưới sự hướng dẫn của các ông thợ chính. Nhưng những công trình xây cất lớn của tôn giáo chấm dứt vào thế kỷ XIX, thì những cộng đoàn đó cũng biến mất không để lại một dấu vết tả tợ nào.

- **Tam Điểm tìm ra gốc rễ của họ.**

Việc truy tìm nguồn gốc của mỗi cá nhân, mỗi nhóm người hay của cả xã hội là chuyện tự nhiên. Tam điểm ra đời vào thế kỷ XVIII tại Anh quốc và mang danh xưng của các thợ xây cất thời Trung Cổ là Tam Điểm (Francs-macons). Danh xưng này được áp dụng cho những người thợ đã được các lãnh chúa miễn chuẩn một số công vụ (danh xưng này cũng được một số làng xã hay thành phố đón nhận như Francheville hay một giới người tự xưng là francs-bourgeois ...) hoặc cho những người thợ đẽo đá bên Anh, người ta gọi họ là 'free-mason'. Như vậy, chỉ có một tương quan tiêu biểu giữa thợ hành nghề xây cất (macons operatifs) là những người thợ công giáo Âu châu làm việc như vậy cho tới cuối thời Trung Cổ, và những người thiết lập Tam Điểm hiện đại hay Tam Điểm suy tư (speculatif) (6) là dân tin lành quý phái và quý tộc (aristocrates) sống tại Anh quốc vào thế kỷ XVIII. Nền tảng quy luật của Tam Điểm thuần lý dựa trên các thủ bản anh ngữ vết vào thế kỷ XIV và XV do các thợ xây cất. Những thủ bản ấy chứa đựng những quy luật về nghề nghiệp và luân lý, những bản kinh cầu nguyện, những chuyện hoang đường, và những bí mật nghề nghiệp.

2. Ngày chào đời của Tam Điểm suy tư.

Vào thế kỷ XVIII, các hội quán của Tam Điểm hành nghề (francs macons operatifs) đón nhận các nhà quý phái, quý tộc và các nhà trí thức đến đó để suy tư về các vấn đề triết lý và tôn giáo. Tam điểm suy tư khai sinh từ đó.

Những phần vốn cơ bản của Tam Điểm suy tư là: 1) Niềm tin vào Thiên Chúa, kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ. 2) Sự chuyển đổi vị trí tiêu biểu các dụng cụ của thợ xẻ đá thành ngôn từ triết lý và luân lý, chẳng hạn 'thước vuông' (équerre) chuyển nghĩa là 'thẳng thắn', 'chính trực' (droiture); 'la bàn' (compas) chuyển nghĩa là 'truy tìm chân lý hay sự thật'... 3) Tuyên thệ giữ bí mật. 4) Những dấu chỉ về lòng biết ơn (bằng lời nói, bằng cử chỉ...). 5) Bao dung đối với mọi tôn giáo. 6) Trung tín với uy quyền hoàng gia. 7) Các nghi thức khả thi nhằm mục đích giúp nhận ra những tiêu biểu của hai cấp sơ đẳng là 'học nghề' (apprenti) và 'đồng nghiệp' (compagnon). Hai cấp này sẽ được bổ túc bởi cấp thứ ba là 'thầy dạy' (maitre).

- **Rèn luyện tư tưởng.**

Ngay từ thế kỷ XVII tại Anh Quốc, con cháu cuối cùng của những người thợ xây cất đã vượt qua Biển Manche vào thời Trung Cổ, mở rộng hội quán đón nhận những người đi tìm lý tưởng sống. Những người quý phái và quý

tộc này rất trân trọng tinh thần kín đáo của các hội được chính quyền bao dung. Vì cuối thế kỷ XVII bị xáo trộn bởi những cuộc tranh cãi tôn giáo, nên sự tự do tư tưởng còn ở tình trạng tương đối. Ngay từ lúc này, Tam Điểm hành nghề đã dần dần nhường chỗ cho Tam Điểm suy tư. Những người Tam Điểm suy tư chịu ảnh hưởng nhiều bởi các trào lưu duy linh và trí thức của một thời đại mà phái ngộ đạo bí truyền (hermétisme) (7) và phái tu đức thần bí cảm nghiệm (mystique) của khuynh hướng bí truyền Do Thái (kabbale) và phái 'hoa hồng thánh giá' (Rose-Croix), đã tiếp cận và quen dần với một triết lý mới, vừa hà khắc vừa tôn sùng lý trí.

- **Đơn vị (hội quán) lớn tại Luân Đôn.**

Nhiều người Tam Điểm họp mặt tranh luận trong các phòng sau của hội quán và kéo dài buổi hội bằng những bữa ăn huynh đệ đầy hân hoan. Họ áp dụng tư tưởng của họ vào xã hội bằng những hoạt động từ thiện cụ thể. Chẳng bao lâu, những nhóm độc lập này cảm thấy nhu cầu phải quy tụ đông đảo hơn và thiết lập một cơ quan đầu não có nhiệm vụ nhận định về tính cách hợp pháp của tất cả các đơn vị (hay hội quán) (loges) qua những sinh hoạt của hội Tam Điểm. Năm 1717, bốn đơn vị tại Luân Đôn họp lại thành đơn vị lớn của Luân Đôn. Nhưng hậu quả là đơn vị lớn này đã gây nên sự rạn nứt với các đơn vị từ chối không nhận uy quyền của họ, vì lẽ họ tách rời Kitô giáo. Năm 1738, đơn vị lớn của Luân Đôn đã trở thành đơn vị lớn của Anh quốc.

- **Hiến chương Anderson.**

Công việc cơ cấu hóa và quy luật hóa của Tam Điểm được hội trưởng (grand maitre) của đơn vị lớn Luân Đôn giao phó cho mục sư êcốt là ông James Anderson. Ông này được phụ tá đặc biệt bởi linh mục anh giáo và giáo sư vật lý Jean Théophile Déguiliers (1683-1744). Ông là con trai của mục sư Pháp di cư sang Anh sau việc bãi bỏ sắc lệnh Nantes năm 1685. Chắc chắn ông là người soạn thảo chính của hiến chương Tam Điểm. Hiến chương Anderson khởi hứng trước tiên từ các bản văn của Tam Điểm hành nghề, rồi thêm vào nhiều đóng góp của Tam Điểm suy tư (8).

- **Một phong trào hữu thần nhưng 'sống ngoài rìa tôn giáo'.**

Tam điểm chào đời khẳng định tình huynh đệ giữa họ với cả nhân loại, trừ giới nô lệ, gia nhân, giới vô thần và giới phụ nữ. Thực tế thành viên của Tam Điểm là giới quý tộc, quý phái và trí thức, và mau được công nhận là 'một phong trào thức thời'. Tam Điểm đón nhận các thành viên từ các phần tử của hoàng gia, các bộ trưởng chính phủ, và nhiều cấp bậc cao của giáo hội Anh. Những ảnh hưởng thần bí thêm phong phú có tính chất huyền diệu và tiêu biểu hơn nhờ các nghi thức đơn giản thừa hưởng từ các thợ xây cất. Sự xuất hiện một hình thức tự do tư tưởng đã cho nhập tịch vào các đơn vị những người theo thuyết hữu thần (déistes) sống ngoài rìa tôn giáo, nhưng họ lại nhắc nhở các thành viên của đơn vị lớn về bổn phận phải tin theo Thánh Kinh.

Chú thích

(1)Internet: <http://www.tinparis.net/timhieuhitamdiem>

(2)'Hiram': xem trong thánh Kinh, sách Các Vua cuốn I: Hiram (hay Khiram) là vua thành Tyr, trước tiên đã góp công góp của xây cung điện cho Davít (2Sm 5,11). Về sau, khi nghe tin Salomon được xúc dầu để kế vị vua cha là Davít, Hiram lại nghĩ ý giúp Salomon xây đền thờ cho đức Yavê (1V 5,15) và từ đó có một giao ước giữa Hiram và Salomon (1V5, 15-32). Hiram là con một quả phụ, chi tộc Neptali, Cha ông là người thành Tyr chuyên về thủ công đồ đồng. Hiram nối nghề cha, rất thông minh và khéo tay, đã được Salomon mời đến và giao cho công việc trang trí đền thờ bằng đồ đồng thật lộng lẫy... (1V 7, 13-43). Trong 20 năm, Hiram đã giúp Salomon xây ngôi nhà ông ở và đền thờ kính Yavê (2Sử ký, 2-4). Để trả ơn, Salomon đã trả tặng cho Hiram 20 thành ở đất Gali, nhưng khi đi thị sát các thành, Hiram đã tỏ ra không hài lòng (1V 9,10-14).

(3)'Hội trưởng' (Guide): vào thời Trung Cổ, họ lập hội và quy tụ những người làm thủ công hay những người buôn bán.

(4)'Nghệ thuật hoàng gia' (L'art royal) : Những thợ xây nhà rất trân trọng nghệ thuật kiến trúc, coi như 'nghệ thuật hoàng gia'. Trước tiên vì nghệ thuật này liên hệ đến các nhà thờ chính tòa, kết hợp khả năng hiểu biết về nghệ thuật và về linh đạo, tiếp đến vì nó lệ thuộc vào người chủ trương, bấy giờ là vua chúa. Ngày nay, các thành viên Tam Điểm vẫn coi công việc của họ như một 'nghệ thuật hoàng gia'.

(5)'Hội quán' (loges): những nhà trú lớn các thợ xây làm việc và chất chứa dụng cụ. Ngày nay, Tam Điểm dùng từ 'loges' để chỉ 'hội quán' hội họp của 'một nhóm' hay 'một đơn vị' Tam Điểm hoặc chỉ 'chính nhóm đó' 'đơn vị đó', đôi khi Tam Điểm dùng từ 'xưởng thợ' (atelier) thay cho từ 'loges'.

(6)'Tam điểm hành nghề và Tam Điểm suy tư' (Francs-macons operatives et francs-macons spéculatives): Tam Điểm hành nghề liên hệ đến những thợ xây cất trong thời Trung Cổ (từ 'operatives' bởi động từ la tính 'operare' là 'làm việc'); Tam Điểm suy tư ám chỉ một phong trào duy linh ra đời tại Anh quốc vào thế kỷ XVIII.

(7)'Phái ngộ đạo bí truyền' (Hermétisme) là trào lưu bí truyền (ésotérique) có từ cổ thời và tồn tại qua thời luyện kim (alchimie), nổi bật tính cách thần bí do thái (kabbale), đưa ra một sự chú giải huyền nhiệm và tiêu biểu của Thánh Kinh nơi người Do Thái. Ngộ đạo bí truyền hiện diện trong phong trào Rose-Croix thai sinh tại Đức vào thế kỷ XVII. Đạo lý của triết học và thần bí của phong trào Rose-Croix chịu ảnh hưởng của luyện kim học.

(8) Tam điểm suy tư chào đời tại Anh quốc vào thế kỷ XVIII bắt đầu từ các hội quán bị phế thải của Tam Điểm hành nghề. Các định chế của Tam Điểm suy tư đã nối kết ý nghĩa của huyền bí vào sự hà khắc của tư tưởng triết học và đã được coi là tiêu biểu cho tinh thần của thời đại và đóng góp vào việc soạn thảo hiến chương Tam Điểm.

(còn tiếp)

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Văn phòng Điều Hành được tin hiền phụ của Chị Matta Nguyễn Thị Tình, cursillista khoá 28 tại Đức Quốc đang lâm trọng bệnh.

BĐH PT xin quý anh chị cùng hiệp lời cầu nguyện cho anh được ơn bình an lắng nghe và đón nhận Thánh Ý Chúa, cùng xin Ngài ban sức khoẻ hồn xác đến mọi thành viên gia đình anh chị.

THÔNG BÁO

NHẬN BẢN TIN CURSILLO QUA THƯ ĐIỆN TỬ

Phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại châu Âu sau 26 khóa đã được gần 1000 cursillistas.

Việc in ấn và gửi bản tin giấy hàng tháng ngày càng trở nên phức tạp, chi phí ngày càng cao. Vì vậy, ban báo chí đã được ban điều hành phong trào cho xúc tiến việc gửi bản tin qua đường internet bằng thư điện tử. Ấn bản điện tử hoàn toàn không khác với ấn bản giấy, có thể xem trực tiếp trên máy điện toán hoặc in ra giấy để đọc.

Tuy nhiên không phải ai cũng sử dụng Internet, chỉ những anh chị em nào tỏ rõ ý muốn bằng cách gửi thư điện tử đến anh Mai Xuân Thu (mxthu@free.fr). Từ đó về sau, mỗi tháng bản tin sẽ được chuyển đến anh chị em qua hộp thư điện tử và anh chị em đó sẽ không còn nhận được bản tin giấy.

Lưu ý : Chỉ riêng ban thư ký do anh Mai Xuân Thu đảm trách được giữ các địa chỉ hộp thư của các cursillistas để gửi các thông báo đặc biệt cũng như bản tin hàng tháng.

Các bản tin từ 2003 đến nay đều được đăng trên Internet tại địa chỉ <http://cursillo.free.fr>

ỦNG HỘ PHONG TRÀO

| | |
|-------------------------------------|------------|
| AC. Dương Tôn Bảo | 50.00 € |
| Chị Nguyễn Thị Hoa | 100.00 € |
| Chị Phạm Thị Soi | 30.00 € |
| Chị Phạm Thị Đượm | 30.00 € |
| Chị Maria Nguyễn Thị Huệ | 25.00 € |
| Chị Phạm Thị Nhan | 200.00 CHF |
| Chị Nguyễn Thị Mê Ly | 30.00 € |
| Chị Fossion Gia | 20.00 € |
| Chị Nathalie Vũ | 30.00 € |
| Chị Nguyễn Thị Kinh Agnès | 40.00 € |
| Cha Joseph Nguyễn Đức Dũng (Troyes) | 50.00 € |
| Cha Antoine Nguyễn Văn Nền | 50.00 € |
| Chị Huỳnh Thị Nguyệt | 20.00 € |
| AC. Huỳnh Văn Điệp | 50.00 € |
| AC. Nguyễn Kim Hải | 50.00 € |
| Ấn danh | 10.00 € |

PHONG TRÀO CURSILLO ĐỒNG HÀNH VỚI TỔNG GIÁO PHẬN PARIS VÀ GIÁO XỨ TRONG NĂM GIA ĐÌNH VÀ GIỚI TRẺ

Trong Đại hội các Hội đồng Mục vụ tại Vương cung Thánh đường Notre-Dame de Paris sáng 25-9-2010, Đức Hồng Y TGM Paris André Vingt-Trois đã phát động “Năm Gia đình và Giới trẻ”. Trong năm 2010-2011, Giáo xứ Việt Nam tại Paris cùng với 123 giáo xứ và 24 cộng đoàn ngoại kiều thuộc tổng giáo phận Paris triển khai các sinh hoạt mục vụ nhằm giúp các gia đình và giới trẻ ý thức được sứ mệnh thiêng liêng của đời sống gia đình.

ĐHY André Vingt-Trois nhận định gia đình không phải là một thực thể trừu tượng, nhưng là mái ấm sống vui, giúp cho các thanh thiếu niên phát triển. Trong gia đình, chúng ta chia ngọt sẻ bùi các giá trị khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Gia đình cùng chia sẻ di sản của tiền nhân về cả ba mặt : vật chất, tinh thần và thiêng liêng.

Nhân dịp này, ĐHY Vingt-Trois đã công bố *Thư Mục vụ* gồm 22 trang: *Gia đình và Giới trẻ là niềm hy vọng!* (La famille et la jeunesse : une espérance!). Phần dẫn nhập phác họa toàn cảnh trái ngược hiện nay : gia đình và giới trẻ thường được nói đến như một *vấn nạn*, thay vì diễn tả niềm *hy vọng*. Gia đình ngày nay sống trong tình trạng bấp bênh : nay hợp mai tan, nhiều lứa đôi chung sống mà không làm hôn lễ, một số gia đình chấp nối (familles recomposées), người ta coi nhẹ chính sách gia đình. Trước bức họa đầy mâu thuẫn này, người công giáo thường bị dao động Các gia đình cảm thấy bất lực như phải đối đầu với số mệnh an bài. Họ giam mình vào ốc đảo, không còn muốn giao thiệp với ai. Năm gia đình là để giúp những người ở trong tình trạng này tìm được lối thoát.

Theo điều 515 § 1 của Giáo luật, Giáo xứ là cộng đoàn giáo hữu. Trách nhiệm mục vụ được giao cho linh mục quản xứ (Đức Ông Giám đốc) chủ chăn, dưới quyền Đức Giám mục giáo phận). (La paroisse est la communauté précise de fidèles (...) dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'Évêque diocésain). Một trong những trách vụ hiện nay là sống đạo trong Năm Gia đình và Giới trẻ. Tối 8/10 vừa qua, Đức Ông Linh hướng Mai Đức Vinh đã triệu tập phiên họp của Ban Mục vụ Gia đình để học hỏi *Thư mục vụ* và đề ra những đường hướng áp dụng thích hợp.

Một trong những quyết định của Ban Mục vụ Gia đình là Giáo xứ sẽ đồng hành với Tổng Giáo phận, tham gia các khóa học hội về gia đình theo lịch trình như sau :

- Trong Năm Gia đình và Giới trẻ, Học viện Gia đình (Institut de la Famille) phối hợp với Ecole Cathédrale (trường huấn luyện mục vụ của Giáo phận) tổ chức nhiều khóa học hội về các vấn đề thời sự.

- Ngoài ra, Tổng Giáo phận Paris còn tổ chức 4 cuộc hội thảo về gia đình :

1) *Dựng vợ gả chồng là thiết lập quan hệ và sống quan hệ phu phụ cho mọi lứa tuổi trong cuộc sống* (Être époux, être épouse... Fonder la relation et la vivre à tous les âges de la vie).

Ngày 27/11/2010 (9-12 giờ) tại St Jean-Baptiste de la Salle, 70 rue Falguière - Paris 15.

2) *Gia đình là trường học hiệp thông và quan hệ* (La famille,

école de communion et de relation) : ngày 15/01/2011 (9-12 giờ) tại Immaculée-Conception, 34 rue du Rendez-Vous - Paris 12.

3) *Gia đình là men đời* (La famille, ferment de la société) : ngày 12/03/2011 (9-12 giờ) tại Saint-François de Salles, 15 rue Ampère - Paris 17.

4) *Giáo hội phục vụ gia đình / Gia đình là tế bào của Giáo hội* (L'Église au service de la famille / La famille cellule d'Église : ngày 14/05/2011 (9-12 giờ) tại Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, 15 rue Ampère - Paris 17.



Theo điều 298 § 1 Giáo luật, Phong trào Cursillo cũng như các hội đoàn khác có những sinh hoạt mục vụ nhằm kiện toàn cuộc sống, cử

hành phụng tự và thăng tiến học thuyết công giáo, *thực hiện các hoạt động tông đồ*. Vì vậy, Phong trào Cursillo cũng như các đơn vị mục vụ khác trong Giáo xứ sẽ đồng hành với Giáo xứ trong Năm Gia đình và Giới trẻ. Từ nay đến tháng 6-2011, *Bản Tin Cursillo* dành một trang báo viết về chủ đề Năm Gia đình và Giới trẻ. Ngoài ra, các gia đình trong Phong trào còn hiệp ý với Giáo phận Paris và Giáo xứ dâng lên Thầy Chí Thánh kinh nguyện sau đây :

Kinh cầu cho gia đình của Tổng Giáo Phận Paris

Lạy Chúa / xin chúc lành và ban ơn phước xuống cho cuộc sống gia đình /

Chúng con cầu xin Chúa ban cho gia đình trở nên dấu hiệu cụ thể của lòng Chúa yêu thương chúng con đời đời /

Xin Chúa ban cho các bậc phu phụ biết nhẫn nại và thực lòng kiến tạo tình yêu đơn sơ / làm gương lành cho con cái theo Giao ước của Ngài / Xin cho vợ chồng biết nâng đỡ, chia sẻ và thứ tha nhau /

Xin Chúa giúp con cái biết tin nhiệm vào cha mẹ / hết lòng noi gương cha mẹ vâng theo thánh ý Chúa /

Xin Chúa ban cho con em biết dùng năng lực tuổi trẻ tìm ra hạnh phúc và tự do của Chúa /

Lạy Chúa / xin đoái thương các gia đình còn phải lo lắng chuyện cơm áo / bệnh tật / hoặc cận kề cái chết /

Chúa đã ban sự sống trong phép Thánh thể / xin Chúa ở lại / làm nảy nở sự bình an và niềm vui trong chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần / xin ban cho chúng con sức mạnh trung kiên trong đức tin / mỗi ngày sống lòng thương sót Chúa để vượt qua mọi chông gai thử thách.

Xin ban cho những ai thiếu tình thương gia đình nhận được sự nâng đỡ huynh đệ /

Xin mở lòng chúng con vâng theo thánh ý Chúa / Xin Chúa ngự đến soi sáng các quyết định của chúng con / Xin hiệp nhất đời sống để chúng con góp phần thực hiện Nước Chúa.

Lạy Ba Ngôi cực thánh / xin hun đúc nơi gia đình chúng con các bậc vợ chồng và cha mẹ gương mẫu / những mầm ơn gọi linh mục tu sĩ để phục vụ đồng lứa Giáo Hội / Amen.

**Đức Hồng Y André VINGT-TROIS
Tổng Giám Mục Paris**

Giáo xứ, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Lê Đình Thông ■

Sinh trưởng trong gia đình sáu anh em. Những năm còn thơ trẻ, anh em chúng tôi mới chỉ có ba người. Là trưởng nam, kể tôi là chú em trai. Bố mẹ tôi mong mỗi có được mụn con gái. Mong ước của bố mẹ tôi từng thánng ngày hòa quyện trong nguyện cầu đã được Chúa nhậm lời.

"Nàng công chúa" chào đời như món quà quý của tình Trời ban tặng. Gia đình nhỏ bé từ nay có tể có nếp. Bố mẹ tôi vui mừng khôn kể. Là quà quý hiếm nên "cục cưng" được nâng niu chiều chuộng ngoại thường, quả là "Nâng như nâng trứng – Hứng như hứng hoa".

Hằng ngày bận bịu với sinh kế, nên trách nhiệm chăm sóc "bông hoa quý hiếm" này bố mẹ trao phó cho tôi. Được chăm sóc, cưng chiều, "cục cưng" càng lớn càng lăm chuyệnlạ. Cô thích ăn cơm nếp nấu với đậu đen.

Ai từng là nội trợ, hẳn đã rõ nấu nếp với đậu đen không đơn giản như nếp nấu với đậu xanh.

Thế giới kỹ nghệ tân tiến hôm nay với bếp ga, bếp điện, nồi điện tự động... giảm thiểu rất nhiều những khó khăn của việc nấu nướng. Trái lại, những thánng năm tuổi thơ của tôi trong những làng quê miền Bắc, đa số sống bằng nghề nông. Khi mùa gặt về, ngoài thóc lúa thu vào kho lẫm, rơm rạ từ cây lúa được gom cất kỹ lưỡng; phần dành làm thực phẩm cho trâu bò, phần dùng vào việc bếp núc, nấu nướng.

Bếp núc của người dân quê, chỉ có những ai đã trải qua những thập niên đó mới thấu rõ cái cơ cực của những bà mẹ trong việc tể gia nội trợ. Nồi xoong được đặt trên đầu ba ông thổ công nặn bằng đất; khi đặt nồi lên mà chẳng may một ông thổ công chóng mặt lặn kênh ra thì thật khổ !

Vậy mà ngày nào trước khi ra khỏi nhà, bố mẹ tôi cũng dặn đi dặn lại "Ở nhà coi sóc em đàng hoàng nghe con. Nhớ nấu cơm nếp đậu đen cho em ăn con nhé!"

Chẳng điện cũng chẳng gas mà dĩ nhiên là rơm rạ nên luôn phải túc trực bên bếp canh chừng cho lửa cháy đều mong cho nồi cơm nếp của "cục cưng" chín kỹ, thơm dẻo là việc chẳng thú vị gì trong mùa hè nóng nực miền Bắc !

Tuy nhiên, đó mới là giai đoạn một !

Tới giờ "cục cưng" vùi ăn, không đơn giản lấy cơm ra bát mà em tôi ăn, nhưng ông anh phải kiên nhẫn ngồi nhặt hết từng hạt đậu đen trong bát cơm nếp. Khi cơm đã nhặt kỹ hết mọi hạt đậu đen, chỉ còn lại màu tím hoa sim, mùi thơm của đậu, em tôi mới bắt đầu thưởng thức.

Thời gian đầu, dù rất quý thương em, tôi cũng khó kiên nhẫn thực hiện cái chuyện giờ hơi đó !

NỒI CƠM NẾP ĐẬU ĐEN

Nhưng dần dà tôi cũng quen, và tình huynh muội, dù là tình non nớt của tuổi thơ, cũng đã giúp tôi thánng lướt được nghịch cảnh, không còn bực bội khó chịu với cái tính giờ hơi của em tôi.

Những hạt đậu đen nhặt ra từ bát nếp trả giá bằng nhiều kiên nhẫn lại dần dần trở thành món ăn thú vị cho tôi. Đậu đen chín như quyện hương nếp thơm lại thật ngon, thật bùi.

Tới hôm nay, "cục cưng" của gia đình tôi đã có cháu nội, cháu ngoại. Những dịp về thăm quê mẹ, kể lại chuyện xưa, anh em cùng cười vui trong chan chứa ân tình. Em cảm kích khi nghe lại truyện xưa, và rất quý trọng biết ơn anh.

Hình ảnh "Nồi Cơm Nếp Đậu Đen" xưa dẫn tôi vào suy tư trước những thử thách, nghịch cảnh của hành trình ngày thứ tư, hành trình đời chứng tá tôi đang ôm ấp hôm nay.

Cha trên trời cũng đang trao phó cho tôi nhiệm vụ nấu "Nồi Cơm Nếp Đậu Đen" cho anh chị em tôi, những "cục cưng" của Ngài.

Em gái tôi ngày ấy, ngoài cái đòi hỏi ngoại thường, em rất dễ thương, luôn quán quít bên anh như hình với bóng.

Hôm nay, những "cục cưng" của Cha trên trời cũng gắn chặt với hành trình chứng tá của tôi.

Họ là đối tượng Đức Ái. Tôi không thấy Chúa, nhưng từng ngày tôi thấy và gặp gỡ anh em chị em tôi, những hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi thực hiện bất cứ điều gì dù nhỏ mọn nhất cho anh chị em tôi là làm cho chính Ngài (Mt.25 : 40).

Nếu như em gái tôi ngày xưa ấy dễ tính ăn cả nếp lẫn đậu, tôi đâu có dịp thưởng thức những hạt đậu đen thơm bùi từ bát nếp loại ra.

Thường tình, ai cũng yêu thích những người dễ thương dễ mến, nói năng ngọt ngào, dịu hiền, nụ cười thân thiện luôn sẵn trên môi, tính tình khiêm tốn, dịu dàng, dễ hòa mình vào nhịp sống, dễ cảm thông, quảng đại, luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ với mọi người.

Nhưng Chúa Kitô lại dạy : yêu thương những người thương mến mình thì kẻ tội lỗi cũng làm được (Mt. 6 : 46). Rõ ràng Ngài muốn tôi chấp nhận trái ý, nghịch cảnh từ anh chị em tôi, không phải miễn cưỡng mà bằng trọn con tim yêu thương quảng đại.

Thánh Phanxicô đã hằng nguyện cầu : **"Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người"** (Kinh hòa bình). Người dễ thương, dễ mến cũng như người mang tới cho tôi nhiều nghịch

cảnh, những ngôn từ, cách hành xử chẳng vừa ý, hợp lòng.

Herbert Sammuels cũng từng tâm niệm :

*"Thế giới là một tấm gương,
Bạn mỉm cười với nó, nó cũng mỉm cười với bạn,
Bạn nhăn mặt với nó, nó sẽ nhăn mặt với bạn"*

Tôi đã thấy rõ : đón nhận nghịch cảnh, trái ý, yêu thương người khó thương, người từng làm phật ý tôi không đơn giản, nhưng đòi một TỪ BỎ, đòi một tầm nhìn của TIN YÊU : TIN cho tôi thấy hình ảnh Đức Kitô trong anh em; YÊU cho tôi sức mạnh của Đức Ái, đặc tính của Đức Ái như thánh Phaolô từng quả quyết :

**"Đức Ái tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả" (1 Cr.13, 7)
"Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc" (1 Cr. 13 : 4)**

Thánh Phanxicô còn mở ra cho tôi một tầm nhìn chan chứa hy vọng của CHO ĐI :

"Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời"

Đã thật rõ ràng quy trình của TÌNH YÊU giữa chủ thể và đối tượng. Tôi kiên nhẫn nhặt những hạt đậu đen ngày xưa ấy cho em tôi, ngoài cái lợi được thưởng thức ngay tại chỗ hương vị thơm bùi của những hạt đậu đen, tôi còn kiến tạo yêu thương gắn bó giữa tôi và em tôi.

Sức dội lại của Đức Ái nguồn mạch từ Thiên Chúa mang tầm vóc cao đẹp hơn nhiều, như thánh Phanxicô khẳng định ở trên : **cho tôi gặp lại chính tôi - cho tôi niềm vui viên mãn, cho tôi khuôn mặt của con cái Cha trên trời, Đáng chỉ biết tha thứ và yêu thương. Đáng mà thánh Gioan đã xưng tụng : "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga.4 : 8)**

Lạc ra ngoài quy trình của Đức Ái, tất cả mọi nỗ lực, mọi chương trình rầm rộ, mọi hào nhoáng bên ngoài ... Thánh Phaolô quả quyết : tất cả chẳng khác chi thanh la phèng phèng chỉ có tiếng vang chẳng mang lại lợi ích gì. Tất cả chỉ ưởng công vô ích (1 Cr. 13 : 1).

Thiên Chúa, Kiến trúc sư tuyệt vời. Giữa một tập thể khó liên kết như đồng đá, cát rời rạc không có sức gắn bó, Ngài đổ Đức Ái vào làm chất gắn kết tựa sắt và si-măng nối kết đá cát lũng củng thành một khối vững chắc cho một công trình kiến trúc vững đẹp.

Tôi cảm nghiệm rằng TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ là sức mạnh, là **chất liệu định đoạt** gắn kết hành trình đời tôi với tha nhân. Ban tặng tôi một cuộc sống mang tầm vóc cao đẹp, ý nghĩa.

Trong yêu thương, quảng đại, tôi không hề cô lẻ, trái lại, tôi luôn có một đại gia đình. Anh chị em chúng tôi đang cùng nắm chặt tay nhau nhìn về một hướng, cùng nhặt những hạt đậu đen cho nhau trong cho đi quảng đại và dạt dào Đức Ái.

*Cảm nghiệm từ Wernau qua hai Khóa 27 & 28 - 2010
Mến tặng các anh chị hai Khóa 27 và 28
Duy Bình ■*



Lạy Chúa, thật là êm ái dịu dàng
Những khi con cố gắng phát triển hồn xác con
Con cảm thấy gần Chúa hơn ;
Và cũng êm ái dịu dàng,
Những khi cuộc sống thúc đẩy
Hoặc giữa những biến cố thuận lợi
Con được phó thác vào sự quan phòng của Chúa.
Lạy Chúa, sau khi Chúa đã cho con niềm vui
tận dụng mọi bước tiến,
Để Chúa lớn lên,
hoặc để làm Chúa lớn lên nơi con,
Xin giúp con biết đón nhận không sợ hãi
Giai đoạn chót của sự hiệp thông,
Trong đó « cái tôi » của con
phải nhỏ dần nơi Chúa.
Sau khi đã nhận Chúa là
« Đấng trên hết của con »
Xin Chúa giúp con vào giờ lâm tử
Biết nhận ra Chúa dưới dạng của mọi sức mạnh
xa lạ hoặc thù nghịch
Dường như muốn tiêu diệt hoặc loại trừ con.
Khi trên thân xác con,
Và nhất là trong thần trí con
Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của tuổi già
Khi sự dữ đè nặng trên con, hay nảy sinh
trong con, vào giờ phút con đón đau,
Cảm nghiệm sự yếu đuối,
nhất là khoảnh khắc cuối cùng,
Thấy mình chẳng còn thuộc về mình
Mà tuyệt đối lệ thuộc vào bàn tay mạnh mẽ
vô hình vốn đã dựng nên con
Thì Lạy Chúa, vào những lúc tối tăm đó,
Xin cho con hiểu rằng
Chính Chúa đã xót xa gỡ bỏ
những vướng mắc khỏi hữu thể con
Để Ngài đi vào tận não tủy của hồn con.
Và đưa con về bên Chúa.

*Pierre Teilhard de Chardin
V.T chuyển ngữ ■*

Viết tiếp hai tiếng "Xin Vâng"

Sau khi đi làm trợ tá cho hai khóa 27 & 28 lần đầu tiên được tổ chức bên Đức (Wernau- Stuttgart), tôi đã đến Lộ Đức để tham dự đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08/2010). Hầu như năm nào, nếu không có gì cản trở vào giờ chót, gia đình tôi cũng đến đây để tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria về những ơn lành nhận được trong cuộc đời, và những đau đớn hồn xác mà các Đấng vẫn hằng chữa lành cho chúng tôi. Đặc biệt năm nay mới giữa tháng tám mà khi chiều xuống, ở Lộ Đức khí hậu rất lạnh. Lạnh đến nỗi có nhiều người ăn mặc 'phong phanh' không ở lại được đến hết chương trình rước kiệu buổi tối. Tội nghiệp 'nửa người' của tôi cứ phải chia cho tôi một phần áo khoác của anh, vậy mà tôi vẫn lạnh run ! Đi theo đoàn kiệu không nổi, chúng tôi đứng lại giữa đoạn đường và hướng về kiệu Đức Mẹ mà đọc kinh. Đến lúc kiệu Mẹ đi ngang qua chúng tôi... Tôi chăm chú nhìn Mẹ, và có một điều gì đó kỳ diệu đến với tôi. Tôi chợt thấy Mẹ dịu hiền làm sao ! Hình ảnh đó đã quen thuộc với tôi lắm rồi, vậy mà cái dáng đứng nghiêng đầu, hai tay chắp cung kính nhưng rất đơn sơ làm tim tôi bồi hồi xao xuyến quá. Bên tai tôi như nghe được cả tiếng Mẹ thưa « Xin Vâng » để đáp lời Thiên Chúa khi được thiên thần báo tin Mẹ sẽ cưu mang và hạ sinh Đấng Cứu Thế.

Và tôi chợt hiểu ra Mẹ đã thấu suốt tâm tư tình cảm của tôi. Khi đến với Mẹ, lòng tôi cũng đang chất chứa những tiếng « Xin Vâng » của các chị tân cursillistas khóa 28 vừa qua, và của rất nhiều chị đã tham dự các khóa Cursillo mà tôi được tiếp xúc. Tôi nhớ nhất gần đây là tâm tình của một người bạn mới, có lẽ chưa đến tuổi trung niên mà xem dáng dấp của chị thật tiều tụy mệt mỏi : « *Chị ơi, cả đời em không thể nào tưởng tượng được là khi dự khóa Cursillo này, em được săn sóc, phục vụ chu đáo như vậy ! Cả đời em luôn phải hầu chồng, hầu con, thậm chí mới giải phẫu xong cũng phải ráng ngồi dậy mà làm lụng... Bây giờ cả một bước em đi cũng có tiếng đàn tiếng hát chào đón... Em thấy hạnh phúc quá ! »*

Hạnh phúc đến với một người có khi đơn sơ dễ dàng là vậy thôi ! Một quan tâm, một ân cần... Một nụ cười, một chào đón... Một nâng đỡ, một ủi an... Có nhiều lúc tôi đã xem thường cái hạnh phúc bình dị ấy. Cho người, cho tôi... Tôi đã đi tìm hạnh phúc ở những điều quá xa tầm tay với. Hai vai tôi, cũng như chị, cứ luôn mang nỗi ray rứt vì chồng, khắc khoải vì con. Tôi đã choàng khoác cho tôi cái lớp vỏ của một 'nữ siêu nhân', với biết bao nhiêu là việc sờ, việc nhà, việc cộng đoàn. Tôi không chấp nhận mình có những bất toàn, nên tôi không thể chấp nhận người thân tôi có những giới hạn. Và nhất là tôi vô tình, hay cố ý,



quên lãng hai tiếng "Xin Vâng". "Xin Vâng" cho trong cuộc sống con biết để Thiên Chúa dìu dắt bảo ban. "Xin Vâng" cho bàn tay con luôn sẵn sàng trao đến những người đồng cảnh ngộ, để hơi ấm tình người tiếp sức cho con đi tới. "Xin Vâng" cho con đừng nhớ những điều đau buồn của quá khứ, để con biết thứ tha, và mong được người tha thứ. "Xin Vâng" để giây phút hiện tại, bên cha mẹ, anh chị em, chồng con, bạn bè, ... những người con thương yêu, là giây phút bình an, hạnh phúc nhất. "Xin Vâng" để ngày mai dù là nắng hay mưa, Chúa vẫn là lá chắn, Mẹ vẫn là bến đỗ bình an của thuyền đời con không bao giờ lạc hướng...

***“ Nay tôi là tôi tớ Chúa,
xin vâng như lời thiên thần truyền ”.***

Trong những cây nến thắp trước hang đá Đức Mẹ, có một cây tôi ưu ái dành cho tất cả các chị tân cursillistas khóa 28 nói riêng, và cho tất cả những người bạn của tôi đang sống đời làm mẹ, làm vợ... Và tôi đã đứng rất lâu trong cái tĩnh mịch của bóng đêm nơi Đất Thánh của Mẹ, để nhìn những giọt nến chảy dài mà tưởng tượng ra những những dòng lệ khắc khoải, đau buồn rơi lặng lẽ trong đêm thâu, trên đường vắng, trong một căn phòng quạnh quẽ nào đó... Xin cho tất cả những dòng lệ ấy quyện lấy hai tiếng "Xin Vâng" của Mẹ Maria, để sẽ tuôn ngược về tim thành những giọt Hồng-Ân, biến những khó nhọc, chịu đựng, hy sinh thành những hạnh phúc bình dị mà sâu lắng. Cho mình, cho đời...



***Để nhớ về khóa 28 *
Wernau / Đức quốc,
và ngày 15/08/2010 ****

K7 ■

Những bức « thư Tình » đến từ khoá 28.

1- **Bức thư đầu tiên** đến từ chị trợ tá, tạm gọi trong bài này là chị Maria (*cũng như các chi tiết cá nhân khác không cần thiết cho bài đã được thay đổi để khỏi nhận diện*). Chị đến từ một thành phố xa thủ đô Paris, cũng như mỗi lần đi Ultreya, chị lặn lội đường xa, mà hôm nay lại dậy thật sớm để đến kịp xe lửa cao tốc đi Stuttgart với mấy chị trợ tá khác. Tâm hồn sung sướng mặc dù lòng se thắt lại sáng nay lúc màn đêm còn phủ, nhìn hai con ngủ để từ giả tạm biệt năm hôm. Năm ngày thật quý báu dành dụm trong bốn tuần nghỉ sau một năm mệt nhọc đi làm công nhân trong một xí nghiệp.

Nếu không nhìn bằng da chắc tôi cũng quên không nhớ tên chị, nhưng mặt chị thì làm sao quên được. Gần như mỗi tháng chị đều có mặt ở Ultreya. Nhưng thường âm thầm ngồi những hàng ghế sau cùng, chăm chú nghe và cầu nguyện với anh chị em, rồi ra về ngay khi bế mạc cho kịp chuyến xe đường về .

Hãy nhìn chị thi hành nhiệm vụ của chị trong khoá, lúc nào cũng nghiêm túc, thường là những việc không tên, khiêm tốn lãnh nhận trong lúc ít có trợ tá tình nguyện trong công tác này và vui vẻ làm việc trong âm thầm, lúc nào cũng với nụ cười trên môi.

Tới giờ giải lao thì khó nhận ra chị Maria. Thường Maria ít nói nhưng khi tiếp xúc với khoá sinh thì trò chuyện vui tươi thân tình, ân cần trong chuyện nhỏ cũng như khi đáp ứng một nhu cầu đặc biệt nào đó của khoá sinh trong trật tự và hiệp nhất với Ban Điều Hành. Làm việc hăng say như vậy mà lúc nào tôi đi vào « Phòng Cha Thánh Thể » cũng gặp chị quỳ yên trong góc sau phòng.

Tôi xác tín rằng gương của chị Maria là một lá thư Palanca Chúa tình yêu đã gửi cho tôi để nhắc nhở một bài học về Tình Yêu. Một tình yêu đáp trả qua phục vụ anh chị em mình với tình yêu.

2- **Bức thư thứ hai** đến từ hoa trong sân vườn của trung tâm cắm phòng.

Chúa Kitô dạy : « **Hãy nhìn xem hoa mọc ngoài đồng** » (Mt 6 :28). Những lúc làm việc căng thẳng trong khoá, khi có thể tôi đi dạo những nơi thanh vắng trong sân vườn, nhìn hoa mọc trong cỏ, xà xà dưới đất . Có những loài hoa thật tinh tế, màu sắc rực rỡ, mà chỉ phớt vẻ đẹp tuyệt vời cho những ai chú ý nhìn thật kỹ thật gần. Chúa nói « **Áo vua Salomon cũng không đẹp bằng** » (Mt 6.29)

Đi thật gần các hoa ấy, ngắm hoa, lắng nghe hoa, dần dần tâm hồn tôi được thư giãn bình an. Tiếp xúc với những hoa đẹp, không biết tên ấy, tôi cảm nghiệm được sự thực êm đềm về tình yêu Thiên Chúa. Những cây hoa không hề phàn nàn cự nự về số phận bé mọn của mình, âm thầm thích nghi với môi trường đang sống, lớn lên sinh ra hoa tốt đẹp theo đề án đã định từ muôn thuở cho một tạo vật bé nhỏ của Thiên Chúa, góp phần vào việc phục vụ con người, một tạo vật hàng cao hơn của Ngài.

3- **Bức thư thứ ba** là nhóm trợ tá gợi ý nhất cho tôi là lúc gặp nhau mỗi tối xong một ngày mệt nhọc cùng nhau người nào làm việc nấy. Các trợ tá từ khắp nơi tụ về, khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ, đôi khi cả về chính kiến. Mỗi người là một con ong, đem mật về từ muôn hoa khác nhau để chung nhau làm ra mật. Mật đây là khí cụ rao giảng Lời Chúa Tình Yêu, là gương sáng đời sống huynh đệ trong Thày Chí Thánh. Họ thực hiện mỗi người một nhiệm vụ trong khoá, họ cầu nguyện, họ hy sinh giấc ngủ, nhịn một phần ăn khi cần, họ chia sẻ, họ giữ tinh lặng, họ thông cảm, tha thứ cho nhau. Nhất là nơi đây cũng như trong tất cả ngày Thứ Tư của họ, lấy cuộc sống mình làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa.

Sống ở đây tôi không thể không cảm tạ Chúa vì « **Chúa đã giấu nhiều điều với kẻ khôn ngoan, nhưng đã mặc khải cho những kẻ bé mọn.** » (Mt 11 :25)

Tất cả đều thực hiện ý nghĩa cho đời mình, đang trả lời câu hỏi của Rollista « Lý Tưởng » hôm nào trong khoá « *quý chị đã có lý tưởng chưa ?* » bằng hành động trong sinh hoạt qua cộng đồng yêu thương.

Được tiếp xúc thân tình với nhóm nhỏ này, tôi cảm nhận được sự chân thành và sâu sắc, lòng dần thân quen mình. Tôi cảm thông được những thao thức của lửa mến yêu nồng nàn đối với Chúa và đối với anh em. Nhất là tôi nếm hưởng được hương vị đơn sơ khiêm tốn của tinh thần thơ ấu thiêng liêng.



Chị Maria, những hoa dại, nhóm trợ tá là những lá Palanca tôi được đọc, nhờ đó tôi được nhắc nhở, được đánh động về con đường tình yêu dẫn lên Thiên Chúa, vâng theo lời chủ tế trong Thánh Lễ : « **Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa** »

EML ■

THÔNG BÁO CỦA BAN BÁO CHÍ

Xin quý anh chị gửi bài viết đóng góp đến ban báo chí ở địa chỉ dưới đây :

qua email của ban biên tập (phương tiện tốt nhất)

cursillo.vn.auchau@gmail.com

hoặc qua bưu điện

M. Phạm Đức Vượng

9 place d'Anjou - 95120 Ermont, France

Nội dung bài viết thiết thực hơn hết chính là những suy tư, cảm nghiệm, chứng từ của ngày thứ tư mà quý anh chị muốn hay cần chia sẻ cho nhau.

SINH HOẠT

HẬU CURSILLO

Liên nhóm Troyes (Chị Thanh Vân)

Tháng chín 2010, các anh chị em đã cùng vui với gia đình con cái vào mùa nóng của hai tháng hè. Chia tay nhau mỗi người mỗi hướng để cảm nhận thêm sự sống, đo lường lòng hăng say của mình và cùng hoà vào nhịp sống của tha nhân.

Hôm nay chúng tôi lại về đây nối tiếp hành trình ngày thứ tư. Sự hân hoan trên từng khuôn mặt đã đánh dấu sự trống vắng của khoảng cách hai tháng qua. Anh chị em vui mừng hơn vì được đón tiếp một tân Cursillista mà cũng là cha tuyên úy của chúng tôi, khóa 27/2010 ; cha rất cảm động và đầy tự tin.

- Mở đầu bằng kinh Cầu Chúa Thánh Thần, xin soi sáng và dìu dắt nhau trong buổi họp.

- Sau đó chị liên nhóm trưởng giới thiệu tân Cursillista, với một niềm vui chung của anh chị em.

- Anh chị em chia sẻ tin tức và hoạt động tháng vừa qua, những gì còn đọng lại và những dự kiến tới.

- Đọc lên các lời cầu nguyện chung cho nhóm, dâng lên Chúa những ước mong và quyết tâm.

- Mọi người cùng đọc thánh vịnh 50, trong tâm tình cảm tạ và ca ngợi Thiên Chúa.

- Cùng nhau đọc lên Phúc âm « Lòng thương xót của Chúa » theo thánh Luca (15 :1-30). Rồi anh chị em đã chia sẻ cảm nghiệm của mình qua ba dụ ngôn trên, bằng sự hiểu biết của từng cá nhân. Rồi cha tuyên úy Dũng đã đúc kết lại cho anh chị em thấy rằng cầu nguyện là một món ăn cho tâm hồn mỗi con cái Chúa. Xin Chúa cho chúng ta kết hiệp với Ngài bằng cái nhìn, cách chọn lựa để sống giữa anh em, bằng ý thức trước sự mạng đã hứa. Với cái nhìn của chúng ta hiện nay ít nhiều vẫn còn xen lẫn cái tôi nên thường so đo, ganh tị, ít nghĩ suy, thiếu rộng lượng... Hy vọng tất cả chúng ta hãy quyết tâm trong tư tưởng mình, sẽ thực hiện những việc làm cụ thể hơn cho tha nhân, và loại trừ những tư tưởng xấu xa trong chính con tim mình, để đời sống càng có được bình an và đẹp lòng Thầy Chí Thánh.

Phiên họp kết thúc lúc 17 giờ, trong sự no đầy niềm vui và hạnh phúc.

Liên nhóm Đức (Anh Trần Quốc Doanh)

Ultreya đầu tiên sau Hai Khoá 27&28 của Liên Nhóm Đức đã khai mạc vào 12.09.10. Dù nhằm ngày Chúa Nhật, phương tiện giao thông công cộng có trở ngại, nhưng số anh chị em cả Tân Cursillistas lẫn Cựu đã tới tham dự với túc số 30 người. Nhiều anh chị đã tới từ những nơi thật xa với khoảng cách cả trên dưới 200km.

Chương trình khai mạc từ 9giờ sáng với Đề tài : "HÃY THEO TA". Trích Tin Mừng theo thánh Luca 5:27-28 và Mt 19:16-22.

Do hoàn cảnh địa dư, nên chương trình Ultreya Đức luôn kéo dài cả ngày. Trước cơm trưa là giờ cầu Thánh Thể và Thánh Lễ vào 15giờ chiều. Anh chị em đã chia sẻ thật hăng say, tiếc là thời giờ quá vắn. Ai nấy đều cảm nghiệm một khúc rẽ đầy hồng ân, và cần phải dứt khoát đáp trả lời mời gọi của Thầy Chí Thánh : HÃY THEO THẦY "

Liên Nhóm 93 (Anh Huỳnh Chấn Thịnh)

Khởi đầu niên khoá 2010-2011, LN 93 vui vẻ họp chiều thứ Bảy 09 Octobre tại nhà anh chị Tùng Lan, từ 15 giờ. Sau mấy tháng nghỉ ngơi và trợ tá khoá 27-28 (có 8 trong 14 anh chị đi

trợ tá ở Stuttgart), buổi họp được niềm vui lớn : đón nhận thêm hai tân cursillista, anh Bùi Trọng Khang, khoá 27 và chị Lan, khoá 28. Số thành viên lên 16 anh và chị.

Buổi sinh hoạt hơn 2 tiếng đồng hồ hôm nay bàn về hai công tác mà PT giao cho Liên Nhóm :

1/ điều hoạt ultreya tháng mười vào ngày 24 Octobre 2010, với chủ đề "Nên thánh", để chuẩn bị mừng lễ Các Thánh. Chia sẻ khá sống động, chân thật, ngay thẳng nêu nhiều thắc mắc về chủ đề khá khó này để trình làng ultreya.

2/ nấu cantine Chúa nhật 31 Octobre. Lập menu làm sao cho vừa miệng trăm họ từ từng dưới lên tận từng trên và ngoài sân. Tìm cho ra những tay nghề, miệng ném sành vị để phục vụ khoái khẩu mọi người.

Ngày thứ Tư chưa dứt, chuyện dài còn tiếp ...

Liên Nhóm Ermont (Anh Nguyễn Hữu Thủy)

Sau phần cầu Thánh Thể, anh chị em cùng lắng nghe và suy niệm Tin Mừng "Lc 17,11-19" (sao chỉ một người ngoại này đến tạ ơn) .

* Chúa Giêsu chữa 10 người bệnh phong cùi. Nhưng chỉ có một người dân ngoại Samaria trở lại cảm ơn Chúa. Chúa mới lên tiếng: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao ? Thế thì 9 người kia đâu" ? Rồi Chúa bảo người phong cùi xứ Samaria "lòng tin của anh đã cứu chữa anh".

Bài học vừa sâu xa vừa thực tế. Điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hôm nay là "Lòng biết ơn đối với Thiên Chúa". Bao nhiêu dấu lạ thi ân của Chúa được thể hiện nơi thân xác, trong tâm hồn, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Liệu chúng ta có ý thức mà cảm tạ Thiên Chúa và tôn vinh Người không ?

Là Kitô hữu, chúng ta phải chú ý đến cụm từ "Chỉ có người ngoại này". Người ngoại giáo biết cảm ơn Thiên Chúa hơn người đạo Chúa ! Đáng cho Kitô Hữu Suy nghĩ và Tự vấn.

Tâm tình Hậu Cursillo

Quý anh chị cursillista thân mến,

Trước hết xin cảm ơn 4 Liên Nhóm Troyes, Đức, Ermont và LN 93 đã gửi báo cáo sinh hoạt nhóm về chia sẻ với tất cả các anh chị cursillistas ở khắp nơi. Xin quý Liên Nhóm tiếp tục sinh hoạt tốt và cũng xin các Liên Nhóm khác gửi báo cáo sinh hoạt của Nhóm mình về Ban Điều Hành (Khối Hậu Cursillo).

Sau những ngày nghỉ hè thỏa đáng, vui vẻ, thư giãn, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình theo chân Thầy Chí Thánh trong niên khóa mới 2010 – 2011. Niên khóa vừa qua chúng ta đã cố gắng nhiều, nhưng sẽ cố gắng nhiều hơn trong niên khóa mới.

Trong cuộc sống ngày thứ Tư người cursillista chúng ta phải đương đầu với bao gian nan thử thách, bao nhiêu thói hư, tật xấu và bao nhiêu cạm bẫy đang chờ đón níu kéo chúng ta xa rời Thầy Chí Thánh. Chúng ta vẫn kiên trì, « **một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em** » cùng nhau tiến lên. Tuy vậy, đôi khi chúng ta cũng cảm thấy chán nản, thất vọng, muốn buông xuôi tất cả. và tự đặt câu hỏi « Để làm gì ? ».

Hội Nhóm và Ultreya chính là hai điểm tựa để những lúc chán nản, thất vọng, chúng ta trở về gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ, cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ, an ủi, khuyến khích nhau củng cố lại Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, để rồi sau mỗi buổi họp chúng ta lại hăng hái lên đường thi hành sứ mệnh mà Thầy Chí Thánh trao phó qua tờ Sự Vụ Lệnh.

Khối Hậu Cursillo luôn luôn đồng hành với quý anh chị, và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi quý anh chị cần sự giúp đỡ. Niên Khóa trước có 9 Liên Nhóm sinh hoạt đều đặn, Khối Hậu Cursillo hy vọng sẽ có nhiều anh chị cursillistas can đảm đứng ra lập nhiều Liên Nhóm khác trong niên khóa này. Nguyện xin Thầy Chí Thánh ban nhiều Ơn lành cho quý anh chị.

Khối Hậu Cursillo ■

TỘI GÌ MÀ CHA ĐI CURSILLO ?...

'Kính thưa cha, cursillo này là của bọn giáo dân chúng con, để học hỏi thêm, để tìm đường sùng đạo, học đạo, hành đạo... chính chắn. Còn các cha là bậc thầy, là mục tử, là 'alter Christus' (một hiện thân của Chúa Kitô) ... tội gì mà 'đi cursillo', ba ngày mỗi một, mất nhiều thời giờ ngồi nghe chúng con 'giảng huấn', y như 'múa riu qua mắt thợ'. Trên đời có bao giờ thấy những ông giáo sư, tấn sĩ cấp sách vào trường tiểu học ngồi nghe, chăm chỉ, rất 'xê-ri-ơ' ghi ghi chép chép đàng hoàng?'... Đó là những câu hỏi thường nghe khi có linh mục vào làm khoá sinh một khoá cursillo bên cạnh giáo dân.

Thương hết sức, mỗi một lần, câu trả lời chỉ là những nụ cười rất thân ái, mẫu gương khiêm nhường. Rồi lần lượt, anh em mình được nghe những lời phát biểu chân thành, đại khái "nơi Cursillo, chúng tôi đã học thêm nhiều điều thật hữu ích, mới lạ, vui, đẹp... Bảo đảm có Chúa Thánh Linh... Thật là hồng ân... Rồi thêm nhiều bạn quý, gặp nhiều chứng nhân rất tốt v.v.". Một số vị đã gửi mail cho ultreya đầu niên khoá, ngày 26-09-2010, xin tóm ghi sau đây :

Cha Hoàng Văn Thắng :

'Xa mặt nhưng không cách lòng, luôn đồng hành'

"Từ Toulouse con xin gửi lời chân thành cảm ơn những tâm tình quý báu, những lời thăm hỏi thân tình mà Quý Vị đã và đang dành cho con; cách riêng lời mời tham dự đại hội Ultreya của các Tân Cursillistas khoá 27 và 28 ngày 26-09-2010. Những tâm tình trên đây càng tô đậm thêm trong con những kỷ niệm huynh đệ của Gia đình Cursillo... Vì lý do ngoài ý muốn con không thể tham dự ngày đại hội Ultreya quý báu này để gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện với các anh chị Cursillistas được. Xa mặt nhưng không cách lòng con vẫn luôn đồng hành với Quý Anh Chị trong lời cầu nguyện.

"Một lần nữa, xin hết lòng cảm ơn, kính chúc Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy và Quý Anh Chị dồi dào sức khoẻ và trào tràn muôn ơn lành của Chúa và Mẹ Maria".

(Dòng Xitô -Toulouse)

Cha Nguyễn Long Tiên :

'tình bác ái và vui tươi cursillista còn lắng đọng nhiều'

... Được dự khoá cursillo 27, những tâm tình bác ái, vui tươi của quý anh chị em vẫn còn lắng đọng nhiều trong con. Con hy vọng đại gia đình Cursillo chúng ta càng ngày càng tiến triển nhờ tinh thần bác ái và tình đoàn kết. Đó cũng là hoạt động tông đồ làm sáng danh Chúa giữa lòng xã hội. Dịp đại hội, con ở xa không đến được. Xin Chúa ban cho đại gia đình Cursillo mọi ơn lành hồn xác và lòng nhiệt thành phục vụ và quảng đại hy sinh.

(Dòng Xitô – Toulouse)

Cha Nguyễn Khắc Minh (đã về xứ):

'tìm được hạnh phúc trong gia đình cursillo'...

Cursillo rất hay, khơi dậy được tình yêu tha nhân nơi con người...Ai dự khoá cursillo về cũng rất vui tươi phấn khởi... Vui thấy mình được đón tiếp như ông vua, rất tử tế, đàng hoàng với từng nụ cười khi đón rước, dọn ăn, viết thư chúc mừng... nhất là cầu nguyện, âm thầm, liên li suốt cuộc hội. Tất cả đặt trên nền tảng đức bác ái, yêu thương, phục vụ.

Những người trách nhiệm thì làm việc đâu ra đó, đầy nhiệt tình, chỉ phục vụ, không tìm gì khác. Ai cũng thấy rõ. Những điều đó tác động rất mạnh nơi những người tham dự.

Riêng con lúc đầu chẳng muốn đi...Vô rồi thì lại muốn về, nghĩ rằng có gì hay đâu mà học hỏi... Nhưng khi được đón

nhận nhiệt tình như vậy, không thể phụ lòng... rồi thấy được nơi đó tình Chúa yêu thương, rất cụ thể, rất chân thực...

Từ đó cảm thấy đây đúng thật là niềm hạnh phúc của mình, cursillo là gia đình mình, và mình yêu mến tổ chức này, muốn xây dựng và cộng tác với tổ chức này. Thực ra, nếu tất cả những ai sống đúng với tinh thần cursillo, lúc hội họp như trong cuộc sống thì thật sự đã là thiên đàng trần gian... Có những tổ chức người ta tham dự để làm vinh danh cá nhân họ, cho người ta thấy mình giỏi, hay, còn trong cursillo con chỉ thấy ai cũng rập rập khiêm tốn hết mình phục vụ. Rất tuyệt ! Con đang âm ỉ nuôi hy vọng xây dựng phong trào này nơi xứ đạo của con, và nếu được, làm cho lan toả rộng hơn nữa...

Cha Nguyễn Văn Quảng (sinh viên - Bỉ):

'... Chính Chúa Thánh Linh đưa vào...'

...Ngày 27/9 sẽ khai giảng năm học mới, có nhiều công tác phải chuẩn bị trước, rất mong các anh chị thông cảm cho. Em chắc chắn sẽ hiệp thông và đồng hành với các anh chị trong thánh lễ và lời cầu nguyện.

Em xin chia sẻ vài cảm nhận:... Em chỉ được nghe nói đến phong trào khi là du học sinh tại Bỉ qua sự giới thiệu của "sư phụ" Pierre Phạm Văn Soạn. Nhưng, động lực thúc đẩy em đến dự khóa 27 chắc chắn là Chúa Thánh Thần theo mục đích của phong trào, để "một tay nắm Chúa một tay nắm anh em" hầu thánh hóa bản thân và Phúc Âm hóa môi trường. Quả thật đây là câu em tâm đắc nhất. Em thấy đó cũng là một trong những bổn phận rất quan trọng của đời sống linh mục. Vì thế em muốn tham gia với ước muốn được thánh hóa bản thân, và hơn nữa, muốn cổ võ và phát triển phong trào nơi anh chị em tín hữu và môi trường mình được gửi đến phục vụ.

Càng tìm hiểu, càng thấy hay, khám phá nhiều điều thú vị: em thực sự cảm kích tinh thần phục vụ cũng như phương pháp tổ chức rất khoa học và bài bản của các anh chị trợ tá là những người giáo dân với biết bao bận bịu, lo toan của cuộc sống hàng ngày.

Khóa 27 để lại trong em rất nhiều ấn tượng đẹp, những cảm nghĩ với nhiều quyết tâm sống tinh thần ngày thứ tư cũng như mọi ngày tiếp theo trong hành trình đức tin và hành trình ơn gọi. Tất cả là hồng ân, xin cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả các anh chị đã và sẽ đồng hành với em trong phong trào Cursillo.

Frère Sarto Nguyễn Văn Hoà :
Rất thương quý 'Kỷ niệm Hồng Ân' Stuttgart...

Con thật sự vui mừng khi biết ngày 26 septembre là dịp đại hội niên khoá mới. Con rất tiếc không thể tham gia, vì đã vào năm học... nhưng con hứa sẽ đồng hành cùng anh chị trong lời cầu nguyện, để dịp đại hội niên khoá mới đạt được kết quả như lòng Chúa mong muốn.

Hôm nay con lại có dịp để nhớ lại "Kỷ Niệm Hồng Ân" ở Stuttgart, con gọi đó là "Kỷ Niệm Hồng Ân", vì khoá Cursillo 27 đã để lại trong con một hình ảnh đẹp về tinh thần dấn thân phục vụ, sự quảng đại, hy sinh vất vả, nhưng người cursillista vẫn luôn tươi vui, hoà nhã... Con thật sự hạnh phúc vì đã được gia nhập vào "Gia Đình Cursillo".

Tất cả là hồng ân, và tất cả những "Kỷ Niệm Hồng Ân" trong khoá Cursillo 27 và những lời cầu nguyện của quý anh chị Cursillista khoá 27 sẽ là niềm khích lệ con trung thành với ơn gọi.

Một lần nữa con cầu chúc cho tất cả đầy tràn niềm vui, sức khoẻ, sự thánh thiện, tinh thần phục vụ của Đức Kitô và nhất là niên khoá mới được thành công tốt đẹp để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh.

Hiệp nhất trong lời cầu nguyện.
De Colores.... De Colores..... De Colores.
(Dòng Xitô – Toulouse)

Cha Antoine Nguyễn Văn Nên:

... « ở đây có một luồng khí Thánh Linh làm đổi mới »...

Thật là niềm vui lớn cho tôi được gia nhập PT Cursillo Pháp - Âu Châu trong khoá 27 tại Stuttgart. Cách đây hơn 15 năm, tôi được Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận giới thiệu PT Cursillo trong dịp Cẩm phòng năm tại Paray Le Monial.

Với lời lẽ thật tế nhị, ngài nói : «con nên dành một cơ hội thuận tiện dự khoá Cursillo để hiểu thêm phong trào giáo dân này rất thích hợp với đời sống Kitô hữu, để rồi trong cương vị mục tử giúp họ sống trọn hảo Bí tích Thanh Tẩy ». Hằng năm sau đó, tôi cũng nhận thơ của bác Khán mời đi cursillo, nhưng các nhiệm vụ và thời gian cứ không cho phép.

...Niềm vui rồi cũng phải đến khi tôi tìm được cơ hội và thời điểm tốt để đi khoá 27 tại Stuttgart. Dịp này, tôi cũng mời gọi thêm vài anh em linh mục cùng đến, để tìm hiểu sâu sắc hơn linh đạo của Phong trào đã lôi cuốn được nhiều giáo dân VN hải ngoại. Điều làm tôi nhứt quyết 'đi cursillo' là đã thấy một số anh chị quen thân đã gia nhập cursillo trước đây và họ đã thay đổi cuộc sống thật tốt làm tôi rất khâm phục. Chứng minh rằng PT này phải có một luồng khí Thánh Linh đặc biệt, đã ban một 'Ơn Lạ' biến đổi các anh chị ấy.

Những ngày Khoá 27 cho tôi cảm nghiệm được Hồng Ân Chúa thật huyền nhiệm, qua nhiều việc Chúa thực hiện nơi con người chúng ta :

1/ Chúa đã dùng những anh chị em giáo dân rao giảng Tin Mừng của Ngài.

2/ Ngài đã thêm Đức Tin và sức mạnh để giúp anh chị em thuyết trình các đề tài rollo một cách sống động, với chứng từ và kinh nghiệm sống thật của quý anh chị.

JOURNAL

Dest :

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyễn Minh Duong
4 Place Watteau
95120 Ermont — France
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

3/ Tinh thần phục vụ của quý anh chị trợ tá thật cao. Sự hy sinh của quý anh chị trong mọi phạm vi trách nhiệm làm cho khoá sinh chúng tôi rất cảm kích mến phục.

4/ Những giây phút cầu nguyện từng nhóm trước Mình thánh Chúa giúp khoá sinh sống hoàn toàn phó thác vào Chúa, không còn nghĩ đến bản thân và bôn chôn của cuộc sống hiện tại. Để có thể hướng trọn tâm hồn và thân xác thật nhỏ bé yếu đuối của mình vào trong Trái tim yêu thương của Chúa.

5/ Những đề tài rollo khá súc tích giúp khoá sinh hồi tâm vai trò và sứ mệnh kitô hữu đã nhận Bí tích Rửa tội làm con của Chúa và làm sứ giả đem Tin Mừng cho đời.

6/ Tuy là Linh Mục, đã dự nhiều khoá khác nhau của nhiều từng lớp trong Giáo hội và xã hội, nhưng mấy ngày sống với Phong trào, tôi thật thán phục tinh thần phục vụ, hy sinh của quý anh chị trong Đức Ái và trong sự cầu nguyện thường trực bên Mình Thánh Chúa đã liên kết chúng ta 'Nên Một' với Thầy Chí thánh Giêsu. Tôi xin nói lên hai chữ CẢM TẠ CHÚA và CẢM ƠN Ban điều hành và quý anh chị trợ tá với lòng quý mến và thán phục...

(Cha Nên ở Béthisy St Pierre, phụ trách 14 xứ đạo Pháp trong Giáo phận Beauvais).

De Colores

*HCT- ghi nhận ■