

Cursillo

ngành Việt Nam tại châu Âu

Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Bế mạc Năm Linh mục
(*Lê Đình Thông*) 2
- Nhóm thân hữu
(Thomas Thòi) 3
- “Người nhà”
(N.C.) 4
- Xin cảm tạ Cha
(Duy Bình) 5
- “Học Đạo” để làm gì ?
(Phương Vy) 6
- Ân huệ Trời Cao
(Duy Bình) 7
- Nắm tay CĐ Thụy Sĩ
(HCT) 8
- Định nghĩa Cursillo ...
(N.C.) 9
- Nhìn lại dung mạo
(Duy Bình) 10
- Hậu Cursillo 11

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 12/09/2010
14g30—16g30

Ultreya đầu năm sinh hoạt:

Chúa nhật 26/09/2010
14g30—16g45
Thánh lễ lúc 17g00

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701
Fax. +33 (0) 156 802 268
<http://www.giaoxuvnparis.org>

Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Thấm thoát, một năm trời đã qua đi. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, 15.000 linh mục, giám mục, hồng y đến từ hơn 100 quốc gia đã cùng Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đồng tế dâng Thánh Lễ bế mạc Năm Linh Mục tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Rôma, trước hàng ngàn giáo dân. Trong suốt năm qua, chúng ta đã cùng nhau suy gẫm, học hỏi về thiên chức linh mục, về ơn gọi tư tế. Trong lễ bế mạc Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta, “linh mục không phải chỉ là một nhiệm vụ mà là một bí tích”. Đức Kitô đã dùng những con người phạm trần để qua những con người yếu hèn đó, Ngài hiện hữu giữa loài người. Ngài đã dùng miệng lưỡi của những con người này để lập lại lời Ngài truyền phép, biến thể bánh rượu thành thịt máu Ngài để lưu lại trần gian cho đến ngày tận thế (Mt 28, 20). Ngài cũng đã ủy thác cho những con người đó đọc lời tha tội để hòa giải chúng ta với Thiên Chúa (Mt 16,19)... Đúng là Đức Kitô đã vì lòng thương xót vô biên đối với nhân loại mà Ngài đã biến các linh mục thành những vị đại diện cho Ngài, “alter Christus”. Đức Thánh Cha đã cho hành động này của Đức Kitô là táo bạo.

Người Công Giáo Việt Nam chúng ta có truyền thống kính trọng các linh mục. Và đây là một truyền thống cao quý. Nhưng có lẽ, chúng ta chỉ chú trọng tới sự tôn kính mà ít khi thể hiện tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với các ngài. Xin tạ ơn các ngài Tạ ơn vì lòng đại lượng, sự tận hiến, đáp lại ơn gọi trở thành linh mục. Tạ ơn vì những hy sinh, những thử thách trong đời sống tu trì, phục vụ. Tạ ơn vì các ngài đã mang Thiên Chúa đến với chúng ta và dẫn dắt chúng ta về với Thiên Chúa.

Phong trào Cursillo luôn cần các Linh Hưởng, và luôn sát cánh, hợp tác, hậu thuẫn, và ủng hộ các hoạt động của Giáo Hội. Đây quả là một sự hiệp thông thánh thiện. Người Cursillista là chứng nhân cho Thầy Chí Thánh, Đấng là đường, là chân lý và là sự sống (Ga 14, 6). Theo chân Thầy chúng ta luôn phải chân thành như lời Thầy dạy “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5, 37).

Thánh 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta hãy sốt sắng ăn năn, thống hối, làm việc đền tạ Trái Tim Chúa Kitô đã đổ hết máu mình ra để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta cũng hãy dọn mình để mừng lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô là hai cột trụ đầu tiên của Giáo Hội. Xin tất cả hãy tích cực làm palanca cho hai khóa 27 và 28 đã gần tới nơi.

Văn Phòng Điều Hành cũng xin trân trọng thông báo, số báo này là số kết thúc niên khóa 2009-2010 và sẽ tực bản vào tháng 9/2010.

Văn Phòng Điều Hành

XIN TẠ ƠN CÁC NGÀI

NĂM LINH MỤC



26 - 6 - 2010

BẾ MẠC NĂM LINH MỤC TẠI ROMA

Từ ngày 9 đến 11-6-2010, Thánh bộ Giáo sĩ tổ chức Đại hội Quốc tế Linh mục tại Roma, quy tụ 10 ngàn linh mục trên khắp thế giới. 11-6-2010 là ngày giỗ thứ 150 của thánh Jean-Marie Vianney, cha sở họ đạo Ars, với chủ đề : “Sự thủy chung của Đức Kitô và tâm tình trước sau như một của linh mục” (Fidélité du Christ, fidélité du prêtre).

Vào ngày khai mạc (9-6), Thánh lễ Đại triều do ĐHY Cláudio Hummes (dòng Phanxicô), Tổng trưởng Thánh bộ Giáo sĩ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành. Trong bài giảng, ĐHY Hummes nhắc nhở : “Nhờ đức tin và phép rửa, ngoài chức tư tế chung, các linh mục còn lãnh nhận tư tế thừa tác (sacerdoce ministériel) trở thành mục tử dẫn dắt cộng đoàn.” ĐHY Bộ trưởng đã diễn giảng câu nói thời danh của cha sở họ đạo Ars : “Chức linh mục chính là tình yêu Thánh tâm Chúa Giêsu” (Le sacerdoce, c'est l'amour du Cœur de Jésus). Chúa Giêsu yêu nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Chính vì vậy, Ngài đã trở thành Linh mục Thượng phẩm cứu độ chúng ta. Ngài đã gọi một số theo Ngài tiếp nối công trình tư tế qua dòng lịch sử”.

Ngày 10-6, ĐHY Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường La-tran. ĐHY Marc Ouellet (Hội dòng Xuân Bích), Tổng giám mục Québec (Canada), thuyết giảng về “Nhà tiệc ly : nguyện cầu Chúa Thánh linh với Đức Mẹ, trong sự hiệp thông huynh đệ”.

Tối 10-6 là đêm canh thức tại quảng trường thánh Phêrô, một số linh mục thuộc năm châu lục lần lượt đọc các chứng từ.

10 giờ sáng 11-6 nhằm lễ kính

Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI cử hành Đại lễ bế mạc Năm Linh Mục tại quảng trường thánh Phêrô. Các linh mục đồng thanh lập lại lời khấn linh mục. Trong diễn từ, ĐTC Bênêdictô XVI tôn vinh thánh Jean-Marie Vianney là bản mạng của các linh mục trên toàn thế giới.

Tháng 9-2009, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các linh mục, trong số có nhiều linh mục sinh viên Việt Nam, hành hương tại Ars : “Trong Năm Linh mục, tất cả các linh mục được mời gọi tìm lại ý nghĩa cao cả của thiên chức linh mục, theo gương Đức Kitô, Linh mục Tối cao đời đời là Đấng thánh hóa các linh mục trong thân lý.”

Hướng về các chủng sinh, Đức Thánh Cha khuyên nhủ các chủng sinh ngoài việc chuyên cần học hỏi về mục vụ (formation pastorale), còn phải trau dồi khoa học tình thương (science de l'amour), tâm truyền tâm (cœur à cœur) với Đức Kitô.

Hướng về các nữ tu, Đức Bênêdictô XVI nói rằng : “Lịch sử Giáo hội không thiếu các nam nữ tu sĩ vâng theo Ngôi Cha, với sự thúc đẩy của Chúa Thánh thần, đã chọn đời tu noi gương Đức Kitô, để dâng lên Ngài trái tim son sắt.”

Sau cùng, hướng về các giáo dân, Đức Thánh Cha nhắc nhở Hội thánh trần gian là cộng đoàn tư tế cấu trúc theo hình ảnh Chúa Kitô, hiệp nhất cùng vị chủ chăn để thi hành sứ mệnh cứu độ. Thánh Phaolô nhắc nhở rằng : “Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12,27).

Nhân bế mạc Năm Linh mục, thiết tưởng cũng nên nhắc lại thống kê các linh mục trên thế giới trong *Annuario Statisticum Ecclesiae* (Niên giám Thống kê Hội thánh) được báo L'Osservatore Romano trích thuật. Niên giám do Văn phòng Thống kê Hội thánh thực hiện cho biết số liệu các linh mục thuộc năm châu lục từ 2000-2007 như sau: số linh mục triều (được gọi là linh mục giáo phận) tăng 2,5%, từ 272431 năm 2000 lên 272431 năm 2007. Các linh mục dòng giảm 2,73%, khoảng hơn 135000 vào năm 2007.

Số linh mục châu Âu từ 51% xuống

còn 48%, trong khi số linh mục tại Đông Âu, nhất là tại Ba Lan gia tăng. Số linh mục tại các nước Ý, Pháp, Tây Ban Nha chiếm khoảng phân nửa số linh mục tại Âu châu.

Số linh mục tại châu Phi và châu Á gia tăng đáng kể. Báo L'Osservatore Romano nhấn mạnh số các phó tế vĩnh viễn tăng 29%, hiện nay là 35 942. Giáo Xứ Việt Nam tại Paris có 5 thầy phó tế vĩnh viễn.

Số nữ tu từ 800000 giảm xuống còn 750000. Trong số này, châu Âu chiếm 42%. 60% nữ tu thuộc ba Giáo hội Tây Ban Nha, Pháp và Ý.

Từ 2000 đến 21007, số chủng sinh tăng 4,83%, từ 110583 lên 116000. Số chủng sinh tại châu Á tăng 20,35%.

Số người lãnh bí tích rửa tội vào khoảng 17,3% trên dân số chung. Năm 2007 có 1 tỷ 147 triệu người công giáo so với 1 tỷ 45 triệu năm 2000.

Ngày 26-6 sắp tới, ĐHY André Vingt-Trois, Tổng giáo mục Paris sẽ truyền chức cho 9 tân linh mục tại Notre-Dame de Paris. Đức Ông Linh hướng Mai Đức Vinh sẽ đồng tế trong Thánh lễ này.

Kết luận :

Chúng tôi xin ghi lại ý kiến của nhà thần học Henri-Jérôme Gagey, nguyên khoa trưởng Trường Thần học Đại học Công giáo Paris, về chức linh mục như sau :

“Linh mục là người của phép Thánh thể cử hành Thánh lễ, đồng hành với cộng đoàn. Linh mục phục vụ Giáo hội cả đời, qua các cương vị khác nhau : cha sở họ đạo, tuyên úy giới trẻ, nhà thần học hoặc linh mục thợ v.v.

Các linh mục không hoạt động riêng lẻ, nhưng cộng tác chặt chẽ với các phó tế, nữ tu và giáo dân. Ngày nay, hình ảnh linh mục trong cuốn “Nhật ký của một cha sở miền quê” của Georges Bernanos đã bị xóa nhòa.”

Giáo Xứ Paris, 9 - 6 - 2010

Lê Đình Thông ■

Chia sẻ về Nhóm Thân hữu

LTS : Ban biên tập nhận được bài viết này từ một anh ở Hoa Kỳ. Người viết chia sẻ những kinh nghiệm, suy tư trong sinh hoạt nhóm của mình. Nhận thấy nội dung bài viết thật rất hữu dụng cho chúng ta, chúng tôi xin đăng lại toàn văn.

Ngoài đời nhóm là nơi thông tin và giải trí.

Đối với Cursillista hội nhóm còn có ý nghĩa thiêng liêng:

Nhóm là một Giáo hội thu hẹp: Nơi các thành viên kết tình thân hữu, tâm đầu ý hiệp, tương trợ, thành thực, tôn trọng lẫn nhau. Đến với nhau một cách nhiệt tình để chia sẻ tâm tình sùng đạo, học đạo và hành đạo, cụ thể hoá đức Ái.

Hội nhóm là cách thức Giáo hội sinh hoạt từ thuở sơ khai, nói khác đi là bản chất của Kitô giáo. Các Thánh Tông đồ đã lập thành nhóm nhỏ để đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho muôn dân thiên hạ. Với Phương pháp phân tán thành nhóm nhỏ đi rao giảng tin mừng khắp mọi nơi. Nhờ đó chỉ trong thời gian hơn 300 năm sau khi Chúa tử nạn, Giáo hội Công giáo đã trở thành quốc giáo của Đế quốc La mã.

Bản chất chính yếu của Giáo hội là một cộng đồng kết hợp toàn thể các giáo dân. Không ai có thể được gọi là thành viên của Giáo hội mà không thật sự nối kết với những anh chị em Kitô hữu khác. Căn bản này không bắt nguồn từ con người mà từ trong lòng Giáo hội, từ một Thiên Chúa với Ba Ngôi và từ sự hiệp thông cùng các Thánh (Vertebration 150-151). Ba Ngôi thể hiện cho nhóm và Ba Ngôi nhưng một Chúa thể hiện cho sự hợp nhất.

Nhóm là cơ hội để làm việc tông đồ, sống đời sống Kitô hữu đích thực. Là nơi gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân. Do đó, chúng ta phải có lòng trông chờ, ước mong hội ngộ, như những người bạn thân tình. Chân tình là căn bản của nhóm và không để bất cứ một ý nghĩ, một hành vi nào "bất thường" xảy ra trong nhóm.

Nhóm là nơi chúng ta áp dụng phương thức sống đời sống kết hợp với Chúa và với các Kitô hữu khác để tạo nên nhóm cốt lõi: Xương sống của Giáo hội để (1) Chu toàn ơn gọi nên thánh, (2) Tham gia sinh hoạt cộng đồng và (3) Truyền bá Phúc âm. Mỗi Cursillista phải đối diện với chính mình, trực diện với Thiên Chúa, chạm trán với cộng đồng và thế giới (FI 454)* vì thế mỗi Cursillista phải biết hiến thân, chu toàn những cam kết trần thế của mình để đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa.

Nhóm là cơ hội cho chúng ta kết bạn, củng cố, đào sâu, nuôi dưỡng tình bạn, là hình thức sống chung sâu xa

nhất của tình bằng hữu. Tình bằng hữu tràn đầy ơn sủng là phương cách tốt nhất nhờ đó chúng ta chia sẻ cảm nghiệm sống đạo, kiến thức về Thánh kinh, và kinh nghiệm tông đồ. Sinh hoạt nhóm giúp chúng ta phong phú hoá đời sống tinh thần, tự thánh hóa bản thân.

Nhóm là nơi cổ võ cách sống đời sống Kitô hữu đích thực trong tình thân với mọi người, bao gồm việc lập kế hoạch và thực hiện các công tác tông đồ (FI 128). với các đức tính cần thiết như chân thực: Tình thương và tương trợ là đặc tính làm cho Kitô giáo của chúng ta chân thật nhất. Thiếu thành thực thì không có niềm tin, tình bạn không thể phát triển được, sinh ra giả hình, khủng hoảng, chán nản và tan rã.

Nơi nào có sự hiện diện của một cộng đồng Kitô hữu nhân bản thực sự thì nơi đó có sự hiệp thông tiến triển giữa các thành phần, sẵn sàng chia sẻ của cải thiêng liêng và vật chất cho nhau. Thánh Phao Lồ dạy rằng "Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em chu toàn luật Chúa Kitô". Trong nhóm, người Cursillista có thể tìm thấy cách sống như một Kitô hữu đích thực mà họ được mời gọi để thực thi. Nhóm thân hữu được tự thành lập, liên tục sinh hoạt, là nguồn mạch, là hạt nhân của những cộng đồng Kitô hữu tràn đầy nhiệt tâm tông đồ. Không ai có quyền chọn bạn cho chúng ta, không ai có thể ngăn cản chúng ta kết thân với người này hay ép buộc chúng ta phải đến với người kia. Nhóm được kết thành bởi những Cursillista tự do lựa chọn đến với nhau vì thích hợp chứ không vì bị cưỡng ép.

Những người nhận thức được rằng "Một Kitô hữu cô độc là một Kitô hữu tê liệt", sẽ đi tìm người tâm đầu ý hiệp để kết chặt thân tình, kết hợp thành nhóm thân hữu với tinh thần sống đạo trọn vẹn, nhớ lời cam kết khi được chịu phép Rửa : Giáo hội như một Nhiệm thể" (1Corinto 12:27). Giáo dân, nhờ phép Rửa tội, có sự hiệp nhất trong sứ vụ mặc dù có nhiều thành phần như tu sĩ, linh mục, giáo dân...nhưng tất cả đều sẵn lòng cởi mở để chia sẻ với nhau.

Kitô hữu không được sống cô lập mà phải mà phải sống trong cộng đồng dân Chúa. Được như vậy thì nhóm Thân hữu mới có thể sinh hoạt hữu ích và lâu dài với lòng ước muốn sống chung với nhau trong tình thân hữu của Thiên Chúa vì "Ở đâu có hai hay ba người tụ họp vì danh Ta, ở đó có Ta ở giữa họ".

Tóm lại nhóm thân hữu đích thực là những hội nhóm biết thực hiện 3 tiến trình chia sẻ căn bản:

Chia sẻ đời sống thiêng liêng;

Chia sẻ sự tiến triển trong sự hiểu biết về Chúa Kitô; và

Chia sẻ những nỗ lực đưa đạo Chúa vào các cơ cấu xã hội.

Thomas Thờ ■

* **FI** : *The Fundamental Ideas of the Cursillo movement (Tư tưởng nền tảng của phong trào Cursillo)*

"Người Nhà"



Cách đây gần một năm, trong hộp thư điện tử của tôi có mẫu 'tin nhắn' khá đặc biệt. Cái đặc biệt đầu tiên : người gửi thư cho tôi là một linh mục. Cái đặc biệt thứ hai : linh mục đó muốn nhận tôi là 'họ hàng' ! (vốn xuất thân từ một gia đình theo Phật giáo, tôi nhớ rất rõ trong dòng tộc ba đời của mình - hay xa xưa hơn nữa - đâu có ai là linh mục, tu sĩ ???) Thật ra, cha J.M. không hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi đã được gặp và nói chuyện với cha trong khóa Cursillo tổ chức năm 2005, do chính cha làm linh hướng. Năm đó, tôi đi trợ tá trong một trạng thái bất an, vì trước ngày khai khóa một tuần là tang lễ của ba tôi. Có lẽ vì thế, tôi đã không 'lợi dụng thời cơ' để kéo dài câu chuyện làm quen với cha J.M., người mà đối với PT Cursillo Ngành VN tại Pháp-Âu châu, hành trình Ngày-Thứ-Tu đã trở thành một 'huyền thoại', thường được các cursillistas kể với nhau, các rollistas cũng hay 'đem' cha vào minh họa cho phần trình bày của mình ...(ù, mà như thế thì chúng tôi cũng đã là 'người nhà' với nhau cả rồi, vì đều là cursillista, tại sao còn có thêm 'mối dây dưa' họ hàng nào khác ?) ... Đọc hết thư của cha J.M., tôi mới vỡ lẽ ra rằng chúng tôi còn có thêm mối quan hệ 'đồng môn', vì ngày trước khi còn ở Việt Nam, cả hai đều là học sinh của một trường trung học ở Tân Định. Nhờ một cô bạn khá thân của tôi đã có công lập ra website cựu học sinh của trường, bạn bè cũ khắp năm châu đã nối lại vòng tay thân ái ngày xưa. Qua một lần 'đạo chơi' trên trang mạng của trường, cha J.M. tình cờ thấy tên tôi trong danh sách các học sinh, và đã gửi thư để nhận 'họ hàng'. Kể từ đó, tôi có một 'người nhà' là linh mục ! Có nằm mơ trước đây tôi cũng không dám tưởng tượng tới điều này : tôi có một người bạn là linh mục, lại là cha linh hướng trong đại gia đình Cursillo rất thân thương. Thật là một hồng ân Chúa đã thương ban cho tôi, cách đặc biệt trong năm linh mục này.

Tôi càng thấy quý mến người bạn-linh mục của mình hơn khi đọc những tâm tình của cha ghi trên "Trang Cảm Nghĩ" của trường, nhất là lý do vì sao cha chọn theo con đường tận hiến chỉ sau vài năm được rửa tội theo đạo công giáo, và sau khi đã tham dự một khóa Cursillo (quyết định này không dễ dàng đối với trường nam của một gia đình Phật tử như hoàn cảnh của cha J.M.; thêm một điểm tương đồng nữa giữa chúng tôi về hoàn cảnh gia đình trước ngày được rửa tội) Xin mời mọi người hãy theo chân cha đi lại một quãng đời có nhiều đau thương, mất mát, nhưng cũng nhờ đó đó mà đã tìm thấy, đã gặp gỡ Đấng Cứu Độ, và đã tràn ngập hạnh phúc :

"Vượt biên" : Tháng 4/1979, mình đi vượt biên thành công vào lần thứ năm, sau bốn lần thất bại. Những kỳ trước đi không thành, trở về sống như không có gì xảy ra. Nhưng lần cuối cùng chỉ có 2 anh em đi, còn gia đình ở lại. Chuyến tàu đầy hãi hùng : năm lần gặp cướp biển, năm lần thấy khổ đau trước mắt : đánh đập, hãm hiếp, tuyệt vọng...! Tưởng cuối cùng được đến Mỹ như dự định, ai ngờ tàu Pháp vớt, rồi đề nghị nếu ai muốn sẽ được sang Pháp thẳng. Không còn gì trên tay, vào trại tị nạn làm sao sống để chờ đi Mỹ ? Mình đánh liều đi Pháp. Mặc cho số phận đẩy đưa...

Ở Pháp : Tới Pháp với hai bàn tay trắng. Không một xu dính túi, không một tiếng Tây "nhét kẻ rãng", không một người thân quen. Người bản xứ đưa ngay vào trại mồ côi. Cuộc sống bắt đầu như trong chuyện "Sans Famille". Thêm cái khổ thứ hai. Rồi mình sống như thằng 'Tây con' giữa chợ đời, trong chờ đợi, hy vọng gia đình sang sum họp. Cuộc sống càng ngày càng buông thả. "tứ đổ tường" từ từ nếm qua, rồi ...nếm lại. Lúc mới nếm thấy sướng. Nhưng nếm xong lại khổ ! Đó là cái khổ thứ ba. Nhưng cái khổ này thì nó dai dẳng ray rút, mãi không thoát được. Khổ hay làm người ta chai lì hơn. Nhưng chai lì mãi cũng không được ! Gia đình sang đoàn tụ. Sướng ! Nhưng chỉ là cái sướng tạm thời. Có công ăn việc làm vững chắc, lương bổng hậu hĩ, nhà cao cửa rộng. Sướng ! Cũng chỉ thấy sướng tạm thời. Tìm người yêu, lập gia đình, sống bên cạnh vợ hiền, con ngoan ?... Sướng lắm chứ !!! Nhưng dường như cái sướng

này không đến được trong cuộc đời mình. Lúc đó mình là kẻ đi tìm một thứ 'sướng bền lâu', một tham vọng được hạnh phúc vĩnh cửu. Tìm đâu ra ? **Tìm nơi những tương quan chân thật, những tình bạn trung kiên, những tình yêu không vụ lợi. Hơn thế nữa, tìm về nguồn cội Tình Yêu.** Cuối cùng mình đã tìm ra, và chọn lựa con đường mình đi cho đến bây giờ.

Ở Bỉ : Mình sang Bỉ để bước vào cuộc sống tu hành. Tu học trong Chứng Viện, thành Linh Mục, rồi ra xứ đạo tu tiếp ! Vừa "tu" vừa "hành". Mình làm mục vụ cho nhiều xứ đạo hầu như hoàn toàn là người bản xứ nói tiếng Pháp. Ở Bỉ ngộ lắm ! Không có tiếng Bỉ. Người ta nói 3 thứ tiếng Pháp, Hòa Lan và Đức. Thiếu số nói được Anh ngữ. Nhiều khi lộn xộn ngôn ngữ cũng thấy nhức đầu, nhưng được đa số người Bỉ rất hiền hòa và quý mến mình cũng như người gốc Việt nói chung... **Mình không lảm, vì mình đang "sướng" lắm, hạnh phúc lắm..."**

Tháng ba vừa qua, dù được tin trễ, nhưng vợ chồng chúng tôi cùng hai anh chị trong BDH cũng thu xếp kịp để đi dự Đại Hội Ultreya của Liên nhóm Bỉ tổ chức ở Courtrai. Chương trình họp bao gồm cả phần tĩnh tâm Mùa Chay, lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và tham dự thánh lễ. Đó là lần thứ hai tôi gặp cha J.M., vì hiện cha đang làm cha xứ tại Bỉ, và vẫn thường xuyên « tay nắm Chúa, tay nắm anh em » với PT Cursillo bên đó. Thú thật là tôi hồi hộp lắm, đêm trước chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ, trong lòng thì cứ băn khoăn hoài về cách xưng hô, trò chuyện với 'ông cha-bạn' của mình thế nào cho 'phải phép'... ? Nhưng mọi sự đều diễn ra trong thân tình, như bất cứ cuộc hội ngộ nào của đại gia đình Cursillo, miễn là mình cứ mở lòng ra, và sẵn sàng cho đi, sẵn sàng đón nhận. Hình ảnh cha J.M. vẫn nguyên vẹn trong tôi với vóc dáng người bạn thời áo trắng thư sinh, thoảng đâu đó một chút gì 'e ấp', nhưng đồng thời lại tỏa sáng phong cách riêng của người đã được Đức Kitô chọn gọi. Guồng mặt lúc nào cũng tươi vui, bình an và nhân ái của cha J.M. là chân dung tiêu biểu của một mục tử mà thánh Gioan mô tả : "Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi" (Ga 10, 14) Niềm vui được hội

ngộ với các anh chị cursillistas ở Bỉ cũng là dịp để tôi thăm lại những 'người nhà' khác, dù không cùng giòng máu, không mang chung họ tên, nhưng đối với tôi họ thật thân quen gần gũi. Phải chăng vì tất cả chúng tôi đều đã được nghe tiếng Thầy Chí Thánh nhắn gọi : "ĐỨC KITÔ TIN TƯỞNG NƠI BẠN", và tất cả đã cùng thưa : "CON TRÔNG CẬY VÀO ON THÁNH CHÚA" ? Vượt qua những dị biệt, thành kiến, hay dù đã có những 'rạn nứt' nhất thời nào đó, chính **On-Thánh-Chúa** là xúc tác, là động lực, là chất keo hàn gắn của tình huynh đệ trong PT. Nhờ đó, chúng tôi luôn luôn cảm thấy gắn bó, yêu thương và tha thiết tìm nhau, qua kinh nguyện, học hỏi và phục vụ./.

** Mến tặng cha J.M. trong những ngày kết thúc năm Linh mục, và các anh chị trong liên nhóm Bỉ.*

06/2010 - N.C ■



XIN CẢM TẠ CHA

*Cha yêu con đất trời đâu sánh nổi,
Con yêu Ngài hạt cát giữa đại dương!
Nắng vừa lên từ sáng sớm tinh sương
Con đã thấy vẩn vương tình Phụ - tử*

*Bước con đi đâu đơn côi lữ thứ
Từng giọt nắng chan chứa bàn tay Cha
Mưa hiền hòa cho đất thấm màu hoa
Và khắp chốn tiếng chim ca rộn rã*

*Xuân đẹp về cho cây xanh màu lá
Và trời xanh biển cả sẵn làm nơi
Cha tự hạ cho đời con lên ngôi
Thành hoàng tử Vua Trời từ cát bụi*

*Ngắm kỹ cỏ cây đất trời sông núi
Tiếng thì thầm hằng nhắn gửi lời Cha
Nhớ con nhé đừng lơ là Tình Mến
Là muối men là Ánh Nến cho đời.*

*Một chiều chiêm ngắm Ôn Trời
Duy Bình ◆*

“Học Đạo” để làm gì ?

Từ rất lâu, khoảng 14-15 tuổi, tôi đã rất « mê » học đạo nhất là học Thánh Kinh. Bắt đầu là ở « Trường chủ nhật » trong một cộng đoàn Tin Lành, dần dần đến lớp « Thánh Kinh hàm thụ » mà tôi cùng một người em gái đã theo học.



Khác với đa số những người trẻ công giáo cùng trang lứa, cùng với những người trẻ Tin Lành của cộng đoàn tôi thời đó ở một tỉnh lẻ nước Pháp, chúng tôi đi tham dự những buổi thờ phượng Chúa với một cuốn Thánh Kinh cá nhân trong tay, và chúng tôi lần dò những trang Thánh Kinh dễ dàng, mau mắn, mỗi khi vị mục sư nêu lên một đoạn Thánh Kinh trong bài giảng của ông. Đối với người Tin Lành, **Lời Chúa là trên hết**. Muốn tìm hiểu Ý Chúa thì phương tiện tốt và đảm bảo nhất là đọc Lời Chúa.

Đến tuổi trưởng thành, với nhiều suy tư và sau nhiều năm tìm kiếm, tôi đã trở lại đạo Công Giáo. Ngay sau đó tôi « di cư » đến thành phố Paris vào năm 1982. Thủ đô ánh sáng Paris là một nơi vừa đầy dẫy những quyến rũ xa hoa, nghiện ngập, chơi bời trác táng, v.v. nhưng cũng là một môi trường lý tưởng cho những trao đổi văn hoá, nghệ thuật. Bao nhiêu thư viện, viện bảo tàng, biết bao buổi triển lãm, hoà nhạc, văn nghệ, v.v.

Riêng về môi trường Đức Tin, vấn đề không phải là kiếm đâu ra trường để học mà là thời gian và phương tiện tài chánh. Hội đủ hai điều kiện đó thì « tha hồ » mà học. Tôi có quen biết nhiều người đã « già » (60 tuổi trở lên) mới ghi danh đi học Thần Học vì lúc đó con cái đã trưởng thành và lập gia đình.

Ở Paris, tôi bắt đầu một hành trình mới khi ghi danh học các khóa đêm và cuối tuần (vì tôi còn ở tuổi đi làm) về Tín lý, Thánh Kinh, v.v. cho đến nay. Việc học này đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng về thời gian đi học và đọc sách, làm

bài...

Lúc đó tôi không đặt vấn đề là tôi “*Học Đạo để làm gì ?*” Những năm đầu tôi học siêng năng như sinh viên cấp sách đến trường để mở mang kiến thức. Mười năm sau, tôi tiếp tục đi học, như người kitô hữu muốn hiểu biết sâu xa đức tin Công Giáo nói chung. Hai mươi năm sau, tôi kiên trì đi học nhưng để đào sâu đức tin của cá nhân tôi. Gần đây nhất, sau khi đi Khoá 3 Ngày, nhờ qua Rollo “*Học Đạo*”, và thường xuyên tham dự Trường-Huấn-Luyện, tôi cũng vẫn đi học để mong Chúa uốn nắn trí khôn và tư tưởng của tôi. Tôi xin Chúa cắt tả những ý tưởng hẹp hòi, xóa bỏ những xác tín quá khích, gọt dũa những tự tin ngạo nghễ.

Ý tưởng của tôi hẹp hòi khi tôi lấy những đức tính của tôi để đánh giá việc làm của người khác nếu họ không giống tôi. Những xác tín của tôi quá khích khi tôi tưởng mình nắm được tất cả Sự-Thật trong tay và định giá những cách biệt về tư tưởng của người khác là sai lầm. Những tự tin của tôi ngạo nghễ khi tôi tưởng tôi đã sống tốt, sống gương mẫu so với những trường hợp « rắc rối », éo le...

Những hiểu biết về đạo đem lại lợi ích gì cho tôi nếu nó không đem lại cho tôi sự khoan dung, bình thản, rộng lượng, thông cảm, chia sẻ, nâng đỡ ; nếu nó không đưa tôi đến với người khác với ước muốn hoà hợp, thương yêu, nhân nhượng. Cái hiểu biết đó chỉ tổ làm cho con người thêm bực bội, khắt khe, khổ sở thay vì đem đến hạnh phúc, bình an.

Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã kiên nhẫn bao lâu nay cho đến khi tôi chạy đến Ngài để Ngài biến đổi cuộc đời tôi. Tôi cảm ơn các bạn tôi đã kiên nhẫn cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm ơn Giáo Hội đã ban phát cho tôi bao nhiêu Bí Tích để hoán cải tôi với thời gian. Tôi cảm ơn Phong trào Cursillo đã giúp tôi tìm ra một con đường phục vụ mới./.

Phuong Vy / Mùa hè 2010 ■

Mặt trời đã lên qua ngọn hàng cây cao trước nhà. Nhiệt độ nắng hè hôm nay gay gắt hơn, nhưng gió sớm lại kéo màn mây mỏng giăng nhẹ lên cho nắng dịu lại. Làn khí ẩm mát nhẹ nhàng trong lành, kỹ thuật máy điều hòa do bàn tay con người chưa khi nào làm nổi.

Nắng vàng phủ lên khắp không gian quanh tôi. Cây cỏ như tràn lên sức sống dưới nắng ấm. Gió mai ẩm mát mơn trớn từng ngọn cây, chim trời mừng rỡ đón ngày về: Đẹp quá buổi sớm nắng hè hôm nay!

*

Sau giờ cầu nguyện như thường lệ mỗi buổi sớm, tôi mở sách Tin Mừng theo lịch phụng vụ thường niên. Chương Tin Mừng hôm nay thánh Mathêu ghi lại cuộc đàm đạo riêng rẽ giữa Chúa Kitô và các môn đệ: các ông thắc mắc hỏi Thầy vì sao Ngài lại hay dùng dụ ngôn giảng dạy dân chúng?

"Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu" (Mt. 13 : 13)

*

Trong nghệ thuật hội họa, có những bức danh họa người ta đánh giá thật cao về nét bút tài tình của họa sĩ: màu sắc, kết cấu làm nên nội dung độc đáo mà ngòi bút người khác không đạt tới.

Nghệ thuật chầm phá trước mắt tôi, tất cả là khung trời xa lạ. Tôi chẳng có chút kiến thức gì về nghệ thuật kết cấu của màu sắc, chẳng sao tìm ra nét kiệt tác của tác phẩm. Trước tầm nhìn của tôi, bức tranh có vẻ ngộ nghĩnh!

Rõ ràng chỉ có đôi mắt của người có kiến thức về hội họa mới nhìn ra nét bút tài ba của nhà danh họa, và mới biết thưởng ngoạn, trân quý công trình kiệt tác đó. Người ta dám bỏ cả từng triệu Mỹ kim trong cuộc đấu giá để giành mua cho bằng được tác phẩm.

Nhìn lại SỰ THẤU HIỂU về MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI nơi các môn đệ trong chương Tin Mừng hôm nay. Các ông phần đông đều xuất thân từ lớp dân chài mộc mạc dốt nát, kiến thức chỉ gói gọn trong sông nước chài lưới, vậy mà các ngài lại nắm bắt được MẦU NHIỆM CAO CẢ mà muôn người, muôn giới chẳng sao nhìn ra, hiểu thấu được!

Vậy sự hiểu biết Nước Trời của các môn đệ xuất phát từ đâu? Ta hãy nghe Chúa thổ lộ:

"Bởi vì anh em thì **ĐƯỢC** Ôn Hiểu Biết các mầu

ÂN HUỆ TRỜI CAO



Nhiệm Nước Trời, còn họ thì không"(Mt. 13:11)

Muốn nhìn ra nét đẹp độc đáo của bức danh họa, người nhìn cần kiến thức chuyên môn.

Trái lại sự hiểu biết về MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI các môn đệ Chúa đang nắm giữ, Chúa khẳng định là một sự trao ban, là ân huệ từ Thầy:

"...Anh em thì **ĐƯỢC** ôn

hiểu biết..." Chúa không nói nhờ tài năng, kiến thức mà anh em nhìn ra và hiểu được mầu nhiệm Nước Trời.

Trong khi hàng thức giả luật sĩ, hàng tư tế lại vẫn mù tịt:

Chúng "Nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu"

"Vì lòng dân này đã ra đàn độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại." (Mt. 13 :15)

Lời ngôn sứ I-sai-a Chúa nhắc lại nói lên thực trạng tai sao hàng thức giả lại không hiểu nổi MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI!

"Chúng đã nặng tai "hắn họ tự bịt tai! Vì câu sau ngôn sứ I-sai-a đã cho thấy họ nhắm mắt lại không muốn nhìn" Còn mắt thì chúng nhắm lại "

Khi đã nhắm mắt, ngoài một không gian tăm tối mịt mù, đâu còn thấy gì khác nữa?!

Khi đã bịt tai, mong gì nghe thấy rõ nét của âm thanh, mong gì tiếp cận được truyền đạt từ âm thanh gửi lại.

Tìm một "Chốn thanh vắng trong tâm hồn" khiêm hạ lắng nghe, và mở rộng mắt trong khao khát muốn chiêm ngắm, thiết tưởng đó là hình ảnh " Bé Nhỏ" nơi những tâm hồn "Được" Chúa mạc khải MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI. "*Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào"* (Mc. 10:15)

Như vậy kiêu căng là thực thể, là dạng loại đối nghịch với tinh thần " Bé Nhỏ của Tin Mừng ". Chúa không hứa ban Nước Trời cho những kẻ kiêu căng, ngạo mạn. Ngôn sứ I-sai-a gọi kẻ kiêu căng là loại người " đàn độn " " nặng tai", là loại "nhắm mắt " không thể hiểu được MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI. Nhưng bị Chúa loại bỏ:

"Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, Dẹp tan phượng lòng trí kiêu căng" (Lc. 1:51)

Chiêm ngắm thiên nhiên kỳ ảo đang trải rộng trước mắt, Lời Chúa hôm nay đưa dẫn tôi, nhắc nhở tôi mở mắt, mở tai nhìn ra và lắng nghe tiếng thì thầm của ÂN HUỆ TRỜI CAO đang trải rộng trong đời tôi. Không phải ngẫu nhiên nắng mai lên thật đẹp cho không gian ấm áp, cho vạn vật tràn sức sống cho cây cỏ tươi xanh thắm sắc, cho hoa đua nở, cho trái trên cành trĩu nặng chín mọng. Và nắng ấm đã gọi đàn diều trở về góp tiếng cho không gian rộn rã.

Không ánh mặt trời sao thấy được mây trắng giăng giăng lơ lửng, và đâu có khung trời đẹp cho những cánh nhạn dệt cảnh trên nền trời hôm nay ?

Tất cả là chiếc nôi ân tình Cha sẵn sàng và đặt con vào.

Trước mắt tôi, thiên nhiên hôm nay là cả một kiệt tác từ bàn tay Nhà Danh Họa khôn sánh.

Người ta mãi mê đi tìm phép lạ, giữa khi phép lạ tràn ngập trong cuộc sống, phép lạ bao quanh tôi từ bình minh tới chiều tà, và ngay cả trong đêm dài thanh vắng, trong giấc ngủ yên lành. Cả khi mưa dầm gió lộng... Ân Huệ Trời Cao vẫn bao bọc tôi từng phút giây.

Bài thánh ca tôi vừa nghe sau giờ cầu nguyện, thấy như tác giả đã gặp gỡ tôi qua cảm nghiệm hiện thực của khoảnh khắc hôm nay:

"Ngài có đó nhưng con tưởng mình đang cô đơn,
Ngài bên con, mà sao cứ mãi mê kiếm tìm"

Đừng làm tưởng tôi tỉnh mất thính tai! Không. Tất cả là **ÂN HUỆ TRỜI CAO**. Là Tình Yêu hải hà Cha trên trời. Tất cả đều "Được" ban cho.

Chúa đã thấy con, đã biết tên con từ khi con còn trong cõi hư vô. Con chào đời với tình mẹ nâng niu ấp ủ, được dưỡng nuôi bằng giòng sữa ngọt. Lời ru của mẹ êm như "đồng lúa chiều rì rào", và bàn tay cha xây đắp đời con chất cao tựa Thái sơn :

"Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha"

Vâng, tất cả là "**ÂN HUỆ TRỜI CAO**" chuyển gửi, là Tình Chúa đeo đuổi, nâng vực trải rộng trong đời con, là "lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-bra-ham và con cháu đến muôn đời" (Lc.1:55)

Cùng thánh vương David, con mãi mãi dâng lời ca khen cảm tạ:

"Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện,
và những điều Ngài dự định cho con:
thật là nhiều vô kể.
Không một ai sánh được như Ngài,
dẫu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều đêm nổi làm sao!
(Tv. 40:6)

Kỷ niệm Khóa 27 & 28 tại Đức quốc

Duy Bình ■

Một tay níu Chúa, một tay nắm anh chị em

NĂM TAY CỘNG ĐOÀN THỤY SĨ

Chuẩn bị hai khoá 27-28, một nhóm 5 anh chị cursillistas Paris được anh chủ tịch hướng dẫn, đã sang Thụy Sĩ dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống để viếng thăm cộng đoàn địa phương họp đại hội Bảo Trợ Ôn Gọi tại Olten ngày 23-05-2010, cách Giáo Xứ ta gần 700 cây số. Đây cũng là dịp thuận lợi để giới thiệu Phong trào Cursillo và mời bà con tham gia hai khoá ba ngày sắp mở tại Stuttgart.

Khoảng 150 anh chị em cộng đoàn Thụy Sĩ do Cha Phạm Minh Văn làm tuyên úy, với sự trợ lực trong tình anh em linh mục của cha Nguyễn Văn Sinh, đã sống với nhau trọn một ngày thân hữu thâm trầm sốt sắng với các phần cầu nguyện, châu Minh Thánh Chúa, và thánh lễ tôn vinh Chúa Thánh Thần. Đại hội cũng đầy vui tươi, với đủ các tiết mục học hỏi giáo lý, luân lý công giáo theo một phương pháp 'hỏi-đáp' rất sống động... với những màn trình diễn văn nghệ do các nhóm nhiều nơi tụ về trình bày. Và cũng với ba bữa ăn no đầy sáng, trưa, tối.

Cursillo Là Gì ?

Đối với số đông, tên gọi này nghe lạ. Khá ít người đã có nghe tên Phong Trào. Nhưng về linh đạo, lối sống thì cũng không nhiều người biết, mặc dầu trên đất Thụy Sĩ đã có trên 20 cursillista. Các anh chị cư ngụ khá rải rác, đường đến với nhau không gần, có khi rất xa, cho nên những dịp gặp nhau trong hội nhóm hay ultreya rất hiếm. Riêng tại Olten này (phía bắc Thụy Sĩ, vùng nói tiếng Đức), cách Mulhouse chừng 50 cây số, có hai chị Marie Mely và Marie Huệ vừa dự khoá 25 cùng với hai chị Marie Hằng ở Genève và Marie Nhan ở Zurich. Chủ tịch ban chấp hành giáo đoàn Thụy Sĩ nhiệm kỳ 2010-12 đắc cử ngày 25-04-10 là anh Võ Tiết Cương, cursillista khoá 26. 'Chủ tịch phụ nhân', chị Hạnh đã dự khoá 19. Gia đình anh chị ở Donges, gần Lausanne, cách Olten ít trăm cây số.

Nhóm Paris tá túc nhà chị Mely, được chị và người chồng Thụy Sĩ tiếp đãi tận tình chu đáo và sắp xếp cho gặp cha tuyên úy Phạm Minh Văn từ chiều trước lễ Chúa Thánh Thần. Tiếp xúc riêng với hai cha Văn và Sinh trong vòng thân mật là cơ hội rất quý cho chúng tôi trình bày những điều căn bản về Phong Trào.

Hôm sau, trong đại hội, cha Văn đã rất khéo giới thiệu Phong trào và tóm tắt thật gọn gàng chính xác câu trả lời cho câu hỏi 'Cursillo là gì ?'. Những lời trình bày của anh chủ tịch tiếp lời cha tuyên úy đã khơi được sự chú ý và cảm tình của bà con. Một số quý vị, trẻ cũng như cao niên đã đưa tay lên xin làm sáng tỏ thêm về chuyện 'phúc âm hoá môi trường', tại đại hội và sau đó trong những phút giải lao.

Nhiều người tỏ ý muốn làm Cursillo tại Thụy Sĩ. Chúng tôi vui mừng trả lời 'đó cũng là ước vọng mà chúng tôi ấp ủ. Cho đến giờ này của năm nay, ước vọng ấy đã bắt đầu thành hình ở Stuttgart. Hy vọng và cầu xin Hồng ân Chúa cho ngày nào không xa... Khi có những điều kiện thuận lợi về nhân sự và vật chất.

Kết quả ? Còn nhỏ bé. Hơn một tuần sau, đã nhận ba đơn ghi danh dự khoá Stuttgart. Nhưng có vài vị nhắn tin mách rằng bên đó có không ít địa điểm rất tốt để mở khoá cursillo. Mong thay !

Món Quà Thụy Sĩ Rất Cursillo

Nghe nói Thụy Sĩ có một vị thánh bổn mạng là giáo dân mà không

những người công giáo mà cả Tin Lành và cả nước Thụy Sĩ tôn kính đặc biệt. Chúng tôi quyết định ở lại ngày thứ Hai sau lễ tìm viếng. Và khám phá một vùng hành hương khá rộng lớn, đầy dẫy khách thập phương tại làng Ranft, gần Sachsen.

Vị thánh, Nicolas de Flue (1417-1487), nông dân, là người thật đặc biệt. Giáo dân rất đạo đức, rất khôn ngoan, ông lập gia đình hạnh phúc, có 10 đứa con. Cuộc đời thành công, được trọng vọng cả về mặt chính trị. Lập thành tích cứu nước (1471), giải hoà mọi tranh chấp theo tinh thần Kitô giáo.

Nhưng khoảng 50 tuổi quyết từ bỏ mọi danh vọng, xin vợ và mấy đứa con trưởng thành cho phép ông rời mái ấm gia đình để sống đời ẩn tu. Ăn chay trường. Sống nhờ Thánh Thể. Được phong thánh năm 1947. Bà vợ, Dorothee Wiss, rất can đảm và nhơn đức cũng được nhân dân tôn kính và có thể sẽ được phong Chơn Phước.

Chúng tôi đã ghi lại 'Lời Nguyện' rất ngắn gọn của vị Thánh độc đáo này đem về như món quà Thụy Sĩ : lời nguyện được nhiều du khách ghi lại hoặc mua ảnh. Theo lời bình luận của những bậc đạo đức và thần học có thể thấy tóm tắt thật gọn tinh thần sống đạo của cursillista :

"Kính lạy Chúa, xin lột khỏi con tất cả những gì làm con xa cách Chúa.. (được bình luận như lời cầu ơn thanh tẩy)

"Kính lạy Chúa, xin ban cho con tất cả những gì lôi kéo con đến với Chúa. (được bình luận như ước nguyện thánh hoá không ngừng)

"Kính lạy Chúa, xin hãy bắt lấy con và giữ lấy con làm của riêng của Chúa (được bình luận như ước nguyện kết hợp mật thiết với Chúa).

Thật giống lời Thánh Phaolô quan thầy của cursillista : **"Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà chính Chúa Giêsu sống trong tôi"** (Gal 2,20).

"Lạy Chúa, Đỉnh Nhọn Nào" ???...

Một trong những 'cây cổ thụ' của PT Cursillo Pháp-Âu, anh Gioan Trần Đức Tường đang chuẩn bị đi trợ tá khoá 27 Stuttgart thì té từ trên cao. Gãy chân. Rất nặng. Gãy làm ba khúc. Cuộc giải phẫu mất hơn hai giờ để nối lại tất cả xương (hôm 3 tháng 7). Bằng tưởng tượng, chúng ta có thể cảm thấy những đau đớn do đỉnh ốc đóng vào để ráp lại những khúc xương. Hôm nay, năm ngày đã qua, anh nói còn đau, khó ngủ. Xin cầu nguyện nhiều cho ông anh và bà chị cùng các cháu.

Anh nằm bệnh viện Orsay, Centre de chirurgie orthopédique, phòng 104, đt : 0169297413 - hoặc di động riêng của anh : 0650062417 (trong khoảng 14 đến 20 giờ). Thăm qua điện thoại nghe tiếng anh vẫn mạnh, bình thần, vui cười. Có thể sẽ về nhà trong tuần tới nhưng phải còn ngồi xe lăn.

Khi té xuống, ý nghĩ đầu tiên của anh : 'thôi rồi, không còn cách nào đi Khoá 27". Anh đã nhận đi trợ tá, và nói rollo 'Lý Tường'. Anh cũng trung thành viết 'Lá Thơ Phong trào' trên bản tin hằng tháng. Bây giờ anh chỉ có thể làm trợ tá bằng palanca cho chúng ta.

*HCT ■



Làm sao định nghĩa Cursillo ?

Ngắn ngủi bạn ơi

chỉ Ba Ngày...

Mà dài thăm thẳm Niềm-Tin-Mới,

Tình-Chúa, tình người

đẹp muôn nơi ... !

(Hướng về hai khoá 27 & 28

Mùa hè 2010 tại Stuttgart

- NC -)

THÔNG BÁO CỦA BAN BÁO CHÍ

Bản tin chúng ta tạm nghỉ trong 2 tháng hè. Tuy nhiên xin quý anh chị tiếp tục gửi bài viết đóng góp đến ban báo chí ở địa chỉ sau đây :

qua email của ban biên tập (phương tiện tốt nhất)

cursillo.vn.auchau@gmail.com

hoặc qua bưu điện

M. Phạm Đức Vượng

9 place d'Anjou - 95120 Ermont, France

Nội dung bài viết thiết thực hơn hết chính là những suy tư, cảm nghiệm, chứng từ của ngày thứ tư mà quý anh chị muốn hay cần chia sẻ cho nhau. Đặc biệt là những cảm nghiệm suy tư về 2 khoá 27 và 28.

NHÌN LẠI DUNG MẠO

Tôi được người bạn mời tới dự bữa cơm nhân đầu Năm Mới. Chúng tôi thân nhau đã lâu, nhưng từ ngày cùng chí hướng “nắm tay nhau trong lý tưởng chứng tá” tình thân đó mang tầm vóc thanh cao hơn. Anh em thường nhân cơ hội những dịp lễ tết... tìm không khí ấm nồng cho những ngày viễn xứ, tìm lại không khí gia đình với những nỗi kết thân thương giữa thời thiếu vắng người thân nơi xứ lạ quê người. Bên cạnh những giờ “chén chú chén anh” chúng tôi có những khoảnh khắc thật quý giá cùng nhau chia sẻ những thao thức của hành trình lý tưởng chứng tá Tin Mừng mà cả chục năm trước đây sau Khóa ba Ngày anh em chúng tôi đã tình nguyện lãnh nhận, và được ủy thác: “Chúa Kitô tin tưởng nơi con”.

Bước tới cửa, hương vị quê hương từ nhà bếp quyên theo lời chào đón, vòng tay thân ái từ tình bạn cho tôi cái không khí nồng ấm dù ngoài trời tuyết đang phủ dày đặc.

Dù bận tay dưới bếp, nữ tướng cũng nhanh chân đón tôi, lời chào câu đón rộn rã thân tình cho tôi cảm giác đầy đặn của một ngày đón xuân. Tôi chợt nhớ tới lời mẹ tôi dạy ngày tôi còn thơ trẻ về lời ăn tiếng nói, về phong cách cư xử: “Lời chào cao hơn mâm cỗ” con ạ.

Ly rượu khai vị, anh chị bạn cùng nâng ly. Chúng tôi trao nhau những ánh mắt thân tình, những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhấp một nhấp rượu cho đẹp tình đẹp nghĩa, chị lại vội vàng trở tài dưới bếp. dù trên bàn đã bày biện thật khéo thật đẹp. Anh kéo tôi sang bàn ăn, hai cháu Tâm Thảo thật chăm ngoan chạy lui chạy tới giúp mẹ.

- Những khéo léo này hẳn là Tâm Thảo đã đóng góp thật nhiều phải không hai cháu, tôi hỏi các cháu.

- Thưa bác, chúng cháu chỉ phụ chút chút với mama thôi ạ.

Tôi nói với xuống bếp:

- Chị để anh em chúng tôi thường thức một mình như vậy thật không công bằng chút nào.

Tự thâm tâm tôi cũng thấy ngại khi chị vắng bận rộn dưới bếp, nên đã nói đỡ như vậy. Hiểu được ý tôi, chị nói với lên:

- Các anh lại rai đi, em lên ngay.

Mặt đỏ ửng vì hơi nóng từ bếp, nhưng miệng tươi cười thân thiện.

- Em xong rồi, nào mời hai anh, mời các con Tâm Thảo.

Sau lời kính cảm tạ, và không quên cầu nguyện cho những người đói khổ, chúng tôi lại một lần nữa cùng nâng ly. Nụ cười lời chúc hòa trong ánh mắt thân tình.

Tôi nhìn anh chị, hai cháu, và đưa tay chỉ một bàn ăn đầy những món ăn thơm ngon, trưng bày thật khéo:

- Bữa nay, nếu có thi sĩ Tản Đà ở đây hẳn ông sẽ tìm thấy nhiều thi hứng khi nói tới ẩm thực phải không anh chị, các cháu? Tâm Thảo hẳn là không biết bác muốn nói gì về thi sĩ Tản Đà, tôi pha vui vào đầu bữa. Thi sĩ đã nói: Muốn ăn ngon thì đồ ăn phải ngon, người cùng ăn ngon, chốn ăn ngon, và giờ ăn ngon. Bốn yếu tố đó hôm nay chúng ta đều có cả.

Chúng tôi cùng cười rộ trong thân tình. Bác khéo khen quá phải không các con. Chị nhìn hai cháu pha khéo.

Chúng tôi cùng chung chí hướng. Tôi có cảm nghiệm mọi con tim đã và đang cùng một nhịp đập. Thái độ thật thân tình, chí thiết chúng tôi dành cho nhau là hiệu ứng, là biểu chứng của những tấm lòng, của những bàn tay đang “nắm chặt” cùng sánh bước nhìn về một hướng.

Những món ăn chị bạn nấu thật khéo, thật đặc biệt là một phần quan trọng cho những “thực khách”

hôm nay, nhưng bên cạnh đó cách trưng bày khéo đẹp, không khí tiếp đón đầy tình đậm nghĩa cũng là ngoại cảnh không thể thiếu để làm nên cái đẹp trọn vẹn mà mọi người chúng tôi mong muốn. Rõ ràng “Nội Dung cũng cần Hình Thức”; cả hai bổ túc cho nhau.

Chẳng thế mà Cao-bá-Quát khi nói tới văn hay chữ tốt ông đã khéo diễn tả:

“Nghiên gợn sóng về vời điển tích, nét nhận điểm lẫn tần,

Bút vén mây diu dặt văn chương, giòng thuyền quyên lổ chỗ”.

Văn đã súc tích, mà nét bút lại tinh xảo tuyệt vời như vén mây, như thả cánh nhạn dặt diu trên nền trời. Quả là đẹp cả hình thức lẫn nội dung.

Tôi liên tưởng tới lời kinh từng đọc nhiều như cơm bữa. Đọc nhiều đến độ đọc thành thói quen, lời kinh ít ảnh hưởng đến cách sống của tôi:

Tôi muốn nói tới kinh cầu cùng Chúa Thánh Thần:

“Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần...Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống **Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con**”

Đó chẳng phải Giáo Hội muốn nói tới, muốn nhắc tôi về “hình thức”, về phong cách thật cần thiết không thể thiếu trong cách hành xử giữa môi trường của người chiến sĩ Tin Mừng. Bởi người ta có ai nhìn thấy nội tâm tôi ra sao, lòng mến của tôi đạt tới mức nào, nhưng cách “hành đạo” thì ai cũng dễ tiếp cận, cũng dễ nhận ra ngay rằng tôi khiêm tốn, vui vẻ, hiền hòa. dễ mến, tay bắt mặt mừng, thảo lão, quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ trong mọi tình huống...

Cha ông chúng ta đã thật hữu lý khi truyền dạy thế hệ con cháu: “Con lợn có béo thì lòng mới ngon”.

Những nét đặc thù của Đức mến thánh Phaolô nêu thật rõ, thật tỉ mỉ. Đọc kỹ lại thư I ngài gửi giáo đoàn Corintô chương 13, từ câu 4 đến câu 13, tôi lại càng thấy phong cách của người ôm ấp lý tưởng chứng tá là hương hoa tất yếu tỏa ra từ nội tâm chan hòa đức mến (sùng đạo); quả là

“Hữu xạ tự nhiên hương”. Cái hương thơm, cái vẻ đẹp cần thiết đó không thể là hương thơm giả tạo, như nhiều thứ hương thơm giả tạo mà ngày nay người ta đã và đang lừa dối khứu giác bằng hóa chất. “Nói dối có cùng” câu nói từng nghe từ cửa miệng chứng minh cái có cùng của giả tạo, mà không có nguồn gốc từ thẳm sâu tâm hồn.

Tôi có thể nói hay, nói khéo, nhưng đối tượng từ môi trường chẳng mấy chốc sẽ nhận ra ngay thực hư nơi tôi. Đức Phaolô VI đã từng dạy “*Con người ngày nay thích nhìn ngắm chứng nhân hơn nghe những nhà thuyết giảng*”.

Lừa tóa ra sức nóng là lẽ thường tình, là định luật tất yếu dễ thấy dễ cảm.

Một nội tâm nồng nàn Đức Mến thật cần thiết cho hành trình Tin Yêu nơi tôi. Và hoa quả của Tình Yêu nồng nàn đó, tôi có cảm nghiệm, sẽ nảy sinh về đẹp thanh cao nơi những tâm hồn có Tình Yêu Chúa Kitô ngự trị. Nó là nguồn gốc những chồi lộc hoa trái làm nên vóc dáng dung mạo chứng nhân.

Một tâm hồn dào dạt chất thơ mới có khả năng đưa nỗi “bút vén mây diu dặt văn chương...”, mới làm nên “Nét nhận điểm lẫn tần”, mới vẽ nổi cảnh “Thuyền quyên lổ chỗ”.

Mộng ước thánh hóa môi trường của tôi cũng đang đòi buộc tôi đào luyện tài năng nội tại hầu mong đưa bút vén thành mây, vẽ nên cánh nhạn diu dặt trên nền trời môi trường được sai tới cho môi trường rạng đẹp, cho đó đây triển nở một mùa xuân.

Phút suy tư nhân dịp tháng cùng năm tận
Duy Bình ■

SINH HOẠT

HẬU CURSILLO

Liên Nhóm Marne La Vallée
(Anh Nguyễn Long Nhan)

Chuẩn bị Ultreya ngày 27 tháng 6 năm 2010

Đề tài Bí Tích Thánh Thể (BT/TT)

Phần Thần học Cha Dũng sẽ giúp soạn thảo in Tài liệu BT/TT

Nhóm : Tiếp cận BT/TT từ kinh nghiệm cuộc sống chú tâm đến 2 nhu cầu tối quang trọng là :

Ăn uống lượng thực hằng ngày để cảm nghiệm đến Bữa Tiệc Ly Chúa đãi các môn đệ.

Gặp gỡ giữa người và người để cảm nghiệm Tình yêu Thiên Chúa xuống thế làm người gặp gỡ chúng ta.

Thứ nhất :

Ăn uống vật chất hữu hình biến thành thiêng liêng qua hình ảnh :

bữa cơm gia đình Tổ ấm của Tình thương.

Trời đánh tránh bữa ăn nói lên tính cách thiêng liêng của bữa ăn

Thêm đũa thêm bát không bao giờ thiếu chỗ ăn nói lên tình liên đới biết chia sẻ

Thứ hai :

Gặp gỡ là thoát khỏi cái Tôi nhỏ bé để tìm gặp tha nhân rộng lớn,

Gặp gỡ là chấp nhận khác biệt muôn màu muôn sắc làm cho cuộc sống được thăng hoa.

Giáo hội Công giáo có nhiều hình thức gặp gỡ như : tham dự Thánh lễ, Hội nhóm, Ultreya, Hội ngộ, Đại hội

Đây là dịp để người Công giáo :

-đối xử với nhau bằng tình bác ái siêu việt

-quy hướng về một tinh thần duy nhất đó là tinh thần của Chúa Giêsu

- biết hy sinh chính mình ,thì giờ, khả năng sức khỏe và ngay cả mạng sống chúng con. (Trích trong lời cầu của người Cursillista)

Vì vậy với Bữa ăn và Gặp gỡ chúng ta có thể cảm nghiệm khi nhận BT/TT là Bí tích Tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, Bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ .

Liên Nhóm Térésa
(Anh chị Many Hùng)

Chúa nhật 20/06/2010 Nhóm Térésa đã nhóm họp tại tư gia anh chị Paul & Lệ Chi ở Sarcelles , dưới sự linh hướng ưu ái của Cha Lưu Tâm .

Như thường lệ , buổi họp được bắt đầu bằng Kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến soi sáng , dìu dắt anh chị em trong buổi họp mang đến kết quả tốt .

Phần cầu nguyện, anh nhóm trưởng chọn thánh vịnh 16 :

Cầu xin Chúa cứu khỏi ác nhân

Và xin Chúa cho con đôi bước chân Ngài .

Qua phần học hỏi Lời Chúa, đoạn Phúc Âm thánh Luca (Lc9,51-62) được dùng làm đề tài chia sẻ, qua đoạn PA này, các anh chị em trong nhóm cảm nhận được có những đoạn hoặc những câu trong Thánh Kinh không thể hiểu bằng « nghĩa đen » được, vì vậy sự hiện diện của Cha Linh Hướng là điều cần thiết.

Vì hôm nay họp trễ nên phần « sống đạo » tạm hoãn đến kỳ họp sau.

Kết thúc chương trình, anh nhóm trưởng yêu cầu anh chị em tiếp tục cầu nguyện và làm palanca cho hai khóa 27 và 28 sắp tới .

Buổi họp kết thúc vào lúc 18 giờ 30 , mọi người chia tay, không quên chúc nhau một mùa hè vui vẻ, hẹn tái nhóm vào tháng Septembre .

Tâm tình Hậu cursillo

Quý anh chị cursillistas thân mến,

Chỉ còn ít ngày nữa là Phong Trào sẽ mở hai khóa 27 và 28 tại Stuttgart (Đức). Ngày 18/07 anh chị em trợ tá sẽ tổ chức buổi tĩnh tâm cầu nguyện cho hai khóa. Chúng ta bước vào giai đoạn « Nước rút » (dernière ligne droite), xin quý anh chị tiếp tục cầu nguyện và làm palanca đến phút chót .

Palanca là gì ?

Palanca là: một Cách Biểu Lộ Tình Yêu Huynh Đệ Trong PT Cursillo Chúng Ta

Mỗi một Cursillista, sau khi trở về từ Khóa Cursillo Cuối Tuần, đều biết Palanca là gì. Đây là từ ngữ Tây Ban Nha, có nghĩa đen là “đòn bẩy”. Đây là một dụng cụ chúng ta dùng để nâng lên hay di chuyển một vật gì nặng nề. Trong Kinh Tiền Tụng trong Thánh Lễ Misa, vị chủ tế xướng lên “*Hãy nâng tâm hồn lên!*”, và toàn thể cộng đoàn tham dự Thánh Lễ đáp “*Chúng con đang hướng về Chúa.*” Làm cách nào chúng ta hướng về Chúa mà không qua lời cầu nguyện? Tài liệu Cursillo ghi như sau: “PT Cursillo sử dụng từ ngữ “Palanca”, chiếc đòn bẩy, để chuyên chở ý nghĩa thiết yếu của Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô; trong mầu nhiệm này chúng ta được mời gọi tham dự trong chính đời sống của chúng ta. Chiếc đòn bẩy trong văn hóa Tây Phương có thể được ví như một trò chơi ngồi lác lư trên một tấm ván. Một nhóm hay một người ngồi vào một đầu tấm ván để dùng sức nặng của mình hầu nhắc bổng một nhóm hay một người khác ngồi ở đầu bên kia tấm ván lên cao hơn mình. Hình ảnh minh họa qua trò chơi “bập bênh” (seesaw), những cá nhân ngồi vào một đầu tấm ván dùng sức nặng của họ kéo họ xuống gần mặt đất để có thể nhắc những người khác ở đầu kia của tấm ván lên cao hơn họ, chỉ nhằm bày tỏ Mầu Nhiệm Vượt Qua

mà tất cả Kitô hữu được mời gọi cảm nghiệm trong cuộc sống thiêng liêng của mình. Nên làm sáng tỏ việc cầu nguyện và hy sinh cho kẻ khác là việc làm bình thường của các Kitô hữu, quen gọi là một cộng đồng hội thánh hay tình yêu thương huynh đệ trong khi cầu nguyện.

Trong PT Cursillo, cầu nguyện hay “Palanca” phải là một khí cụ trợ giúp trong mọi giai đoạn của Phong Trào: Tiền Cursillo, Khóa Học, Hậu Cursillo, Ultreya, Hội Nhóm, và các Cursillistas trong mọi sinh hoạt Cursillo. Palanca phải là khí cụ hỗ trợ toàn bộ Phong Trào, và do đó cả Giáo Hội chúng ta nữa. Chương 12 của sách ‘Cầm Nang Lãnh Đạo PT Cursillo’ chúng ta lập lại những điều mà Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng vừa xác nhận trên đây: “Mỗi khi nói đến hoán cải, nói đến thăng tiến cá nhân Kitô hữu, hay nói đến Kitô-hóa môi trường, thì như là bước căn bản đầu tiên trong cố gắng của con người, chúng ta cũng không thể nào không trông cậy vào sự hỗ trợ của ân sủng Thiên Chúa. Ân sủng mà chúng ta phải van nài bằng lời cầu nguyện có một sức mạnh vạn năng, với lòng khiêm cung, niềm xác tín và kiên trì.” Vì thế, cầu nguyện mà thiếu hy sinh thì không phải là Palanca. Sau đây là những hình thức truyền thống cầu nguyện được tiến cử như là Palanca để nâng cao lên Thiên Chúa những lời cầu xin của chúng ta cho sự thành công của mọi sinh hoạt của PT Cursillo chúng ta: thí dụ, Thánh Lễ Misa, Châu Thánh Thể, Rước Lễ, Lăn Hạt Mân Côi, Đọc Thánh Kinh, Đi Đàng Thánh Giá, Phụng Vụ Giờ Kinh, Lăn Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, viếng Thánh Thể, ăn chay, bố thí và bất kỳ việc lành nào khác tự quên mình được hiến dâng với lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ Bô Thít, Cầu Nguyện và Ăn Chay trong Thánh Kinh theo Thánh Mathêu (Mt. 6:1-8). Sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại việc các tín hữu tiên khởi đã họp nhau lại cầu nguyện, lắng nghe các Tông Đồ giảng dạy và chia sẻ với nhau tất cả những gì mình có và phân phát tiền của cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (TĐCV 4:32-35).

(ghi theo tài liệu PT Cursillo)
de colores ■

CHÚC MỪNG

Thầy Phêrô Nguyễn Duy Phương, thuộc cộng đoàn Emmanuel, cũng là một cursillista khoá 18, vừa được trao sứ vụ linh mục trong thánh lễ do Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard chủ sự, vào ngày 27/06/2010 vừa qua tại Bordeaux. Xin cầu chúc tâm linh mục luôn được ánh sáng ân sủng Chúa soi dẫn, hăng say trên con đường phục vụ.

ỦNG HỘ PHONG TRÀO

Chị Nguyễn Thu Hương	50.00 €
Chị Trần Thị Thu Nguyệt	20.00 €

JOURNAL

Dest :

PHONG TRÀO CURSILLO

Mr. Giuse Nguyen Minh Duong

4 Place Watteau

95120 Ermont — France

Tel: (+33) 9 81 89 67 01

THÔNG BÁO TĨNH TÂM

Ngày tổ chức hai khóa Cursillo 27 và 28 đã cận kề. Để chuẩn bị tâm hồn, BDH xin kính mời quý Cha, quý tu sĩ, quý anh chị, cách riêng quý anh chị ở Paris và cùng phụ cận, đến tham dự ngày tĩnh tâm tại nhà thờ Saint Vincent de Paul, 96 bd Jean Jaurès 92110, Clichy la Garenne (Giáo xứ do cha Giuse Nguyễn Văn Ziên phụ trách), vào Chúa nhật 18/07/2010 từ 14g30 đến 18g00. Sau đó cùng nhau dự lễ.

* * *

Xin các Liên Nhóm gửi Palanca đến BDH trước ngày 15/07/2010

Xin nhắc lại ngày giờ 2 khoá học cursillo :

Khóa Nam (27) từ 29-07 đến 01-08-2010

Khóa Nữ (28) từ 04-08 đến 07-08-2010

Địa điểm tổ chức

Katholisches Jugend - und

Tagungshaus Wernau

Antoniusstrasse 3

73249 WERNAU

Tel: +49 (0)7153938 1-0

web site : www.tagungshaus.net