

Cursillo

ngành Việt Nam tại châu Âu

Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Ôn Cứu Độ ... 2
(Lm Mai Đức Vinh)
- Năm linh mục 4
(Lê Đình Thông)
- Tìm kiếm Nước Trời 5
(Duy Bình)
- Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất 6
(Anne NC)
- Hành Trình Trở Về 7
(C.T.P.)
- Dư âm Ultreya 8
(Anna Trần Thị Phúc)
- Tinh Tâm mùa chay của tôi 9
(Agnès D.)
- Khi cái lưới rỉ tai 10
(*HCT)
- Nhờ Ôn Chúa 10
(cursillistas Thụy sĩ)
- Sinh hoạt Hậu Cursillo 11

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 11/04/2010 : 14g30—16g30

Ultreya

Chúa nhật 25/04/2010 : 14g30—16g30

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>

eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne

38 Rue des Épinettes

75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 153063620

Fax. +33 (0) 156802268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Trên đây là những lời Đức Chúa đã dùng miệng lưỡi tiên tri Malakhi để nói với dân Ngài « Hãy trở lại với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi » (Malakhi 3, 7). Đây có phải là một sự trả giá, một điều kiện, Thiên Chúa đặt ra cho loài người phản nghịch ? Trước khi Đức Kitô xuống thế, có lẽ hầu hết dân Israel đã nghĩ như vậy. Và, cho đến bây giờ, cũng còn biết bao nhiêu người vì chưa biết Tin Mừng nên vẫn còn suy nghĩ như thế. Thực chất, dưới ánh sáng Phúc Âm, chúng ta đã thấy rõ, đây là một lời thiết tha mời gọi của Thiên Chúa là Cha nhân lành, luôn chờ đợi con người ăn năn, sám hối, trở lại với Ngài. Chúng ta đã xúc động tốt độ mỗi khi đọc hay diễn lại dụ ngôn « Người Cha nhân lành » (x. Lc 15, 11-32). Chính vì nhìn thấy cánh cửa cứu rỗi rộng mở qua dụ ngôn này mà giữa màu tím tượng trưng cho ân hận, hối cải trong Mùa Chay, Giáo Hội đã dùng lễ phục màu hồng, tượng trưng cho lạc quan và hy vọng để đọc lên những lời giao ước thứ tha của Đấng là Cha Nhân Lành đối với đấng nghịch tử. Vấn đề cốt yếu là chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của mình, mạnh dạn đứng lên và cất bước tìm về với Ngài.

Trong tháng Ba là tháng kính nhớ Thánh cả Giuse, chúng ta cũng đã chúc mừng và cầu nguyện cho Đức Ông Linh Hưởng Giáo Phận Giuse Mai Đức Vinh. Chúng ta cũng mừng lễ Truyền Tin với câu trả lời của Đức Trinh Nữ Maria : « Xin Vâng », mang tính quyết định trong chương trình cứu chuộc loài người của Thiên Chúa. Và, chúng ta cũng đang đi vào thời điểm đỉnh cao của Đức Tin Kitô Giáo : Bí Tích Thánh Thể, cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, cái chết trên Thánh Giá và sự Phục Sinh vinh hiển của Ngài. Quả thật, chúng ta đang sống trong khung cảnh của bao nhiêu mẫu nhiệm, bao nhiêu Bí Tích nhằm để cứu rỗi chúng ta và trả lại cho chúng ta thiên chức là con cái Thiên Chúa, xứng đáng hưởng gia nghiệp của Cha trên Trời. Là người cursillistas, hơn ai hết, chúng ta phải tích cực cầu nguyện và thi hành những cam kết của chúng ta trong sự vự lệnh ngày closura.

Chẳng còn bao lâu nữa, sẽ khai diễn hai khóa Cursillo 2010, lần đầu tiên được tổ chức tại CHLB Đức. Nhớ lại những khó khăn chúng ta gặp lúc ban đầu tổ chức khóa tại Paris, chúng ta càng phải làm thật nhiều palanca cho hai khóa năm nay. Chúng ta đều biết, bí quyết thành công của chúng ta là cầu nguyện : cầu nguyện cho quý cha linh hướng, cho ban điều hành, cho các anh chị cursillistas bên Đức, cầu nguyện cho có nhiều anh chị khóa sinh và nhất là cầu nguyện để Thày Chí Thánh thu xếp thời gian cho chúng ta đi giúp khóa. Văn Phòng Điều Hành tha thiết mời gọi quý anh chị ghi tên đồng đảo và đóng góp sức người, sức của cho hai khóa năm nay. Cầu chúc quý anh chị một mùa Phục Sinh tràn đầy Ôn Thánh.

Văn Phòng Điều Hành

HÃY TRỞ LẠI VỚI TA...

ƠN CỨU ĐỘ TRONG ĐỨC GIÊSU KITÔ VÀ GIÁ TRỊ CỨU ĐỘ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRÊN TRẦN GIAN

Linh mục Giuse Mai Đức Vinh

Mới đây vài chục năm, vấn đề tiên quyết đặt ra trong việc dạy giáo lý kinh bản là: Làm sao sống và truyền đạt đức tin trong thời buổi con người thờ ơ lãnh đạm với đạo giáo?

Nhưng ngày nay có lẽ vấn nạn sau đây mới là tiên quyết hơn: Làm sao sống và làm chứng về đức tin trong thời đại đa nguyên tôn giáo này?

Không phải là sự lãnh đạm tôn giáo không còn là hiện tượng lan tràn mà chúng ta luôn luôn phải đối phó, nhất là trong một nước Âu tây như nước Pháp.

Nhưng không phải là quá đáng nếu khẳng định rằng, đa nguyên tính của những tín ngưỡng và những truyền thống đạo giáo, vốn đã trở thành gài gủi trước mắt chúng ta, đặt ra vấn nạn còn trần trụi hơn cả chính thuyết vô thần đã đặt ra cho căn tính Kitô giáo và cho sự tự thấu triệt của giáo thuyết Kitô. Sự thách đố của thuyết đa nguyên tôn giáo không chỉ căn cứ ở ý thức bao quát của chúng ta về chiều kích thâm sâu phong phú của những truyền thống tôn giáo khác. Ý thức này còn gắn liền vào kinh nghiệm thường nhật của chúng ta trong một xã hội đa tôn giáo như là xã hội Pháp. Trong nước Pháp, Hồi giáo đã trở thành tôn giáo đứng thứ nhì sau Kitô giáo và Phật giáo đã có ước độ sáu trăm ngàn tín đồ.

Sau nhiều thế kỷ theo đuổi lập trường của thuyết “bất khả nhượng” (intransigentisme) và thuyết tuyệt đối hóa (absolutisme), ý chí đối thoại trở thành một mệnh lệnh của Giáo Hội hậu công đồng. Cuộc gặp gỡ tại thành Atsi ngày 27.10.1986 là một biểu tượng đầy ý nghĩa cho thái độ đặc biệt cách mạng này của Giáo Hội Công Giáo. Đối thoại với các tín đồ các tôn giáo không chỉ là đòi hỏi của sự tôn trọng sâu sắc tự do của mọi người, nhưng còn là một cơ hội cho sự thấu triệt hoàn hảo hơn về đức tin cá biệt của mình.

Nhưng, như trong thông điệp “Sứ Mệnh của Đấng Cứu Thế” (Redemptoris missio) ban hành ngày 22.1.1991, ngài đã nhấn mạnh, trong bài diễn văn Đức Giáo Hoàng cũng nêu bật những đặc tính cao đẹp và những nguy cơ thực tế của việc đối thoại. Sự đối thoại không chỉ có thể dẫn đến một sự từ nhiệm nào đó về phương diện dần thân mục vụ của người Kitô hữu mà thôi, nhưng còn có thể tạo thuận lợi cho sự lãnh đạm nào đó xuất phát từ xác tín mọi tôn giáo đều có giá trị, bởi vì mỗi cá nhân đều có thể đạt tới ơn cứu độ trong hành trình trung tín với truyền thống tôn giáo của mình.

Thông điệp về sứ vụ như vậy đã cố gắng cầm giữ một trật hai chân lý bất khả phân bác này: “Chắc chắn có thể ứng dụng ơn cứu độ trong Chúa Kitô cho tất cả mọi người, và Giáo hội cần thiết cho sự cứu độ”. (Số 9)

Theo đúng chứng từ của Kinh Thánh, chúng ta phải khẳng định rằng ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho những người tin tưởng công khai vào Đức Kitô và là tín đồ của Giáo hội. Nhưng đồng thời chúng ta phải tiếp tục loan báo Đức Kitô như Đấng trung gian độc nhất và Giáo hội như “bí tích của ơn cứu độ”. Thật vậy, ơn sung giúp người phạm tội tới ơn cứu độ. Ơn sung ấy còn có “tương giao màu nhiệm” với Giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô. (Số 10)

Người ta nghĩ rằng tất cả khó khăn nằm ở điểm chúng ta khó có thể dung nạp cả thể hai nguyên tắc bất khả phân bác, một đẳng, ý định cứu độ phổ quát của Thiên Chúa, đẳng khác, tính độc nhất của sự trung gian của Chúa Kitô. Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng nền thần học đã nắm trong tay một giải đáp hoàn toàn thỏa đáng đứng trước điều nghịch thường này. Tôi nghĩ rằng chúng ta mới chỉ ở vào thời điểm đầu của sự tái diễn đạt giáo thuyết Kitô trong hướng nhìn cần trọng đối với thuyết đa nguyên tôn giáo vốn là định mệnh lịch sử của chúng ta.

Trong những trang kế tiếp, tôi muốn minh xác rằng một sự thẩm định tích cực về các tôn giáo khác không hề dẫn đến sự giải thể căn tính Kitô giáo.

Trước khi tham luận thẳng vào vấn đề giá trị cứu độ của những tôn giáo ngoài Kitô giáo, tôi muốn phác họa vài suy tư về ý nghĩa của thuyết đa nguyên tôn giáo. Quả thật, đó cũng chính là đối tượng của thần học về các tôn giáo, trong khi mà nền thần học này thường hay chỉ độc chú mục vào vấn đề ơn cứu độ ngoài Giáo Hội.

Không mấy gì khó khăn trong việc gợi nhớ rằng nền thần học Kitô giáo đã không phải đợi đến công đồng Vatican II, mới nhận thức về ơn cứu độ cho những Kitô hữu bỏ đạo, bên ngoài những phương thể trung gian bình thường của Giáo Hội.

THUYẾT ĐA NGUYÊN TÔN GIÁO NHƯ MỘT VẤN ĐỀ THẦN HỌC.

Ý thức lịch sử của chúng ta về thuyết đa nguyên tôn giáo nan định càng nhất thiết khích lệ chúng ta tái diễn đạt về duy nhất tính của giáo thuyết Kitô trong số những tôn giáo loài người. Mấu chốt của vấn đề là thẩm định xem từ nền đa nguyên thực tại đó chúng ta có được quyền hé mở nhận thức về một nền đa nguyên có nguyên lý tính xuất phát từ chính ý định của Thiên Chúa chăng?

Đứng trước vấn đề này, phải nhìn nhận rằng Thánh Kinh không giúp chúng ta được bao nhiêu. Sự khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, như là những truyền thống tôn giáo, chính yếu là một biểu hiện mù mờ (x. huyền thoại tháp Babel) sánh với ý định duy nhất về loài người. Thật thế, những dị đồng tôn giáo có thể là diễn lộ của những hạn hẹp, những biến hóa, những vụn vặt của thần trí phạm nhân bị khơi động bởi thần trí sự dữ trong lịch sử (x. Lumen Gentium số 16). Nhưng đồng thời, những dị đồng tôn giáo cũng có thể là biểu lộ của sự siêu đẳng và của “nguồn phong phú thiêng liêng mà Thiên Chúa phân ban cho các quốc gia”. (x. Ad gentes số 11).

Tiêu chuẩn thần học theo đó người ta phải diễn giải về sự đa nguyên của những truyền thống tôn giáo trong nhân loại, chính là khẳng định nền tảng về ý định phổ độ của Thiên Chúa rộng tỏa trên toàn thể nhân loại kể từ khởi thủy. “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật” (1Tm 2,4-6). Phêrô khẳng định trước dân ngoại: “Hẳn thật tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không hề tây vị, nhưng bất cứ nơi dân tộc nào, ai kính giới Người và làm lành thì đều được Người vui lòng chiếu nhận”. (CV 10,34-35).

Sự đa nguyên tôn giáo là một tiền định lịch sử từ Thiên Chúa mà chúng ta không lường thấu ý nghĩa cùng tận của nó. Và khi Công Đồng xác nhận rõ ràng Thánh Linh thông ban cho mọi người năng lực hiệp thông vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, Công Đồng cũng nói thêm một cách thận trọng: “Bằng cách thức mà chỉ Thiên Chúa biết” (x. Gaudium et Spes số 22).

Dẫu sao, trong sự tôn trọng mầu nhiệm khôn dò của ý định Thiên Chúa, người ta cũng được quyền nghĩ rằng tình trạng đa tôn giáo không phải chỉ độc nhất là biểu lộ của sự mù quáng đáng tội về phía con người, như thể là sự mù quáng ấy dần dà biến mất nhường chỗ cho sự toàn thắng lên ngôi của một tôn giáo duy nhất hiện tỏ mặc khải chung cuộc của chân dung Thiên Chúa. Dù cho những mặt hạn hẹp và tối tăm của chúng, nhiều cách diễn tả về hiện tượng tôn giáo dọc dài trong lịch sử nhân loại, cũng có thể góp phần phát hiện một biểu lộ hoàn hảo của nguồn thâm hậu vô phương mức cạn của

Thần trí Thiên Chúa như Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gợi dẫn trong bài diễn văn “Tinh thần Atsi”, ngày 22.12.1986: Việc dẫn thân đối thoại liên tôn mà công đồng Vatican II cổ động và khích lệ, chỉ có ý nghĩa khi những dị biệt tôn giáo không nhất thiết chế giảm ý định Thiên Chúa. Dẫu thế nào những dị biệt ấy cũng không quan trọng bằng tính duy nhất của ý định Thiên Chúa. (La documentation Catholique No 1933, 1er février 1987).

Nhiệm vụ tinh tế của nền thần học về các tôn giáo là tìm cách suy nghĩ về sự đa hữu bất trị của những tuyến đường dẫn về Thiên Chúa mà không thái bỏ tính cách độc nhất của đạo Chúa Kitô. Trong mức độ kinh nghiệm hiện tại của chúng ta về thuyết đa nguyên tôn giáo, chúng ta có thể diễn giải các bản văn Tân ước và chứng từ của truyền thống Kitô giáo để xem có thể chấp nhận thuyết đa nguyên tôn giáo trong nguyên lý không. Hoặc theo chiều ngược lại, chúng ta có thể gợi dẫn những phê phán quá nghiêm khắc của các giáo phụ về những tôn giáo dân ngoại và về những phụng tự thời đó mà các ngài cho là cảm ứng từ ma quỷ. Nhưng những hiểu biết hiện tại của chúng ta về những tôn giáo lớn hoàn toàn khác biệt tận căn. Đồng thời, chúng ta không biết rõ quan niệm của các giáo phụ về một tôn giáo xa lạ như là Hồi giáo và về những tôn giáo Đông phương mà các ngài không mấy am tường. Đứng về phương diện thần học, có một yếu tố tích cực là, trong lúc các ngài giữ một định kiến bi quan đối với các tôn giáo dân ngoại, các ngài cũng đã tỏ ra sẵn sàng nhìn nhận những “hạt mầm của Ngôi Lời” trong kho khôn ngoan hiền triết của dân ngoại. Vậy người ta có thể đặt vấn nạn về giáo thuyết “hạt mầm của Ngôi Lời” này phải chăng là một yếu tố thường trực hiện hữu trong tư duy về giá trị tích cực của những tôn giáo ngoài Kitô giáo. Dẫu sao, đó cũng là định hướng chính của nền thần học công giáo hậu bán thế kỷ 20 kết tinh trong những bản văn công đồng Vatican II như là “Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội” (Lumen Gentium), “Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế Giới hôm nay” (Gaudium et Spes), “Tuyên Ngôn về Liên Lạc giữa Giáo Hội với các Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo” (Nostra aetate), “Sắc Lệnh về Hoạt Động Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad gentes).

(còn tiếp)

THÔNG BÁO CỦA BAN BÁO CHÍ

Xin quý anh chị tiếp tục gửi bài viết đóng góp đến ban báo chí ở địa chỉ sau đây :

qua email của ban biên tập (phương tiện tốt nhất)

cursillo.vn.auchau@gmail.com

NĂM LINH MỤC



Tông huấn của Đức Piô XII về đời sống linh mục

ĐHY Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (1876-1958) được bầu làm Giáo hoàng ngày 2-3-1939, lấy hiệu là Piô XII. Trong thập niên 10, ngài được tấn phong tổng giám mục Sardes ngày 13-5-1917 nhằm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Cũng như nhiều đáng kể vị thánh Phêrô, Đức Piô XII hằng quan tâm đến hàng linh mục. Ngày 23-9-1950, ngài đã công bố tông huấn (exhortation apostolique) *Menti nostrae*. Sau này, các nghị phụ Công đồng Vaticanô II lấy lại giáo huấn này, quy định trong điều 21 về nhiệm vụ và đời sống linh mục *Presbyterorum ordinis*.

Ngoài phần dẫn nhập và kết luận, tông huấn gồm 4 phần : Thánh hóa bản thân (sainteté personnelle), thánh hóa chức thánh (sainteté du ministère), các hướng dẫn về việc đào tạo tinh thần linh mục (directives pour la formation de l'esprit sacerdotal).

Trong phần dẫn nhập, tông huấn nhấn mạnh chức linh mục là ân sủng của Chúa Cứu thế, tiền đề để bàn về nhiệm vụ của linh mục. Đức Piô XII đã nhắc lại lời Đức Kitô nói cùng Phêrô : *Anh em hãy chấn dất đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em : lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như vậy, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.* (1 Pr 5,1-4)

Trong phần thánh hóa bản thân, tông huấn nhắc nhở rằng đời sống linh mục xuất phát từ Chúa Kitô, vì vậy phải luôn quy hướng về Chúa. Sự hoàn thiện bắt đầu bằng lòng khiêm hạ : *Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.* (Mt 11,29-30)

Hoạt động của linh mục gắn liền vào đời sống siêu nhiên. Vì vậy, linh mục phải từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian (il doit renoncer à tout ce qui est du monde) để chuyên lo cho con cái Chúa. Về sự trong trắng của linh mục (chasteté du prêtre), Đức Piô XII nhắc lại lời thánh Phêrô : *Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. "Anh em hãy nhớ rằng tay anh em dâng của lễ cực thánh, và anh em đã tận hiến cho Chúa. Áo lễ mà anh em mặc nhắc nhở anh em không còn sống cho thế gian, nhưng vì Chúa. Mỗi ngày anh em gìn giữ cho thêm vẹn tuyền."*

Cũng như Đức Kitô hy sinh trên thập giá, linh mục hy sinh bản thân. Cũng như Đức Kitô chuộc tội trần gian, linh mục thánh hóa bản thân và tha nhân. Đức Piô XII nhấn nhủ các linh mục có trong tay kho tàng vô giá và hạt ngọc quý giá nhất là Mình Máu Thánh. Sự hoàn toàn nên thánh đòi hỏi phải kết hiệp với Thiên Chúa bằng phụng vụ giờ kinh. Khi đọc kinh nguyện, các linh mục cũng như Đức Kitô khẩn nguyện Ngôi Cha cực thánh.

Cuối ngày, linh mục đến trước nhà tạm thờ lạy Đức Giêsu ngự trong phép Thánh thể để đền tạ thay cho bao người và để đốt lửa đức mến trong tâm hồn linh mục. Giấc ngủ đêm khuya khiến ta suy niệm về sự thịnh lạng của giấc ngủ đời đời.

Việc linh thao (exercices spirituels) vài ngày xa hẳn những người thân thuộc, tạm quên đi công việc và thói quen thường nhật, để sống một mình trong tĩnh lặng, giúp ta lắng nghe và để lời Chúa lắng sâu vào cõi lòng. Những ngày linh thao mời gọi các linh mục chu toàn nhiệm vụ và suy niệm về mầu nhiệm Đức Kitô.

Linh mục ban phát các mầu nhiệm Thiên Chúa (dispensateurs des mystères de Dieu). Các ngài phụng sự Đức Kitô với đức mến hoàn toàn, đem sức bình sinh để cứu độ chúng sinh. Các ngài là *tông đồ ánh sáng*, đem Phúc âm vào soi cõi u minh, hướng dẫn đoàn chiên theo gương lành của Chúa, đem các linh hồn trở về với Chúa. Linh mục là *tông đồ ân sủng và hòa giải*, giúp chúng sinh được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống. Linh mục còn là *tông đồ đức mến*, cứu giúp bao người túng thiếu.

Linh mục giúp các tín hữu thấu hiểu các thánh thông công (communion des saints). Đức Piô XII cầu mong mỗi linh mục sống khiêm hạ trong chân lý như lời Tông đồ dân ngoại nói rằng : *"Tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn anh em. Phải chăng vì yêu mến anh em nhiều hơn mà tôi được yêu mến ít hơn ?"* (2 Cr 11,25).

Lòng nhiệt thành tông đồ càng thêm sốt sắng là nhờ đức mến giúp linh mục chịu đựng tất cả bằng trái tim thanh thần, không để những trở ngại cản lối. Linh mục cư mang mọi người, nghèo cũng như giàu, bạn hay thù, tín hữu hay lương dân. Các linh mục không màng kết quả nhân tiền, vì *"kẻ này gieo, người kia gặt"* (Ga 4,37).

Ngày 19-12-2009, Đức Bênêdictô XVI đã ban hành tông sắc tuyên nhận công đức anh hùng (vertus héroïques) của Đức Piô XII. Chắc chắn sự quan tâm đặc biệt của Đức Piô XII đối với hàng giáo sĩ là yếu tố đáng kể trong công trạng của Đức Piô XII. Trong số 19 vị sẽ do Đức Bênêdictô XVI tôn phong lên hàng chân phước trong thời gian sắp tới hẳn sẽ có Đức Piô XII cùng với Đức Giao Phaolô II.

Tiếp tục loạt bài về Năm Linh Mục, trong Bản Tin Cursillo tháng sau, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu về thông điệp *Sacerdotii Nostrae Primordia* do Đức Gioan XXIII ban hành ngày 1-8-1959. Một phần của thông điệp tán dương công đức của linh mục Jean-Marie Vianney, cha sở họ đạo Ars.

Lễ Thánh Cả Giuse (19-3-2010) - Lê Đình Thông ■

Qua loạt phóng sự về thành phần trẻ gồm nhiều ngành nghề khác nhau đã và đang rời quê hương Đức tìm tới phương trời khác lập cư. Trong số đó, người sẵn tin đã ghi lại khá đầy đủ chi tiết của cặp vợ chồng trẻ cùng với cô con gái độ chừng mười mười hai tuổi đã tới lập cư tại một hải đảo thuộc vùng cực bắc Canada.

Mùa đông nơi đây dài hơn mùa hè. Phóng viên đài truyền hình chọn thời điểm cuối mùa đông cho chuyến nghiên cứu, tìm hiểu cuộc sống hiện tại của những đồng hương giữa vùng đất băng giá này.

Anh đã vận dụng tất cả những phương tiện lưu thông có thể cho chuyến đi : từ thủy phi cơ, xe trượt tuyết. Nhưng lộ trình không đơn giản phẳng phiu như anh tưởng ! Sau nhiều ngày với quãng đường khá gian khổ để lại sau lưng, hãy còn cả trên ngàn cây số ngập tràn băng tuyết. Phương tiện di chuyển duy nhất cho lộ trình còn lại là xe trượt tuyết do những con chó kéo. Người chủ xe đã chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi: đồ ăn thức uống cho người và vật, dụng cụ cấp cứu, chân chó đều mang những đôi vớ chống lạnh; tốc độ xe chỉ trên dưới bốn chục cây số giờ; có những ngày tuyết rơi dày đặc lộng lộng trong gió, họ phải ngừng nghỉ nhiều lần vì vừa quá lạnh vừa gặp khó khăn do sức cản của gió của tuyết !

Sau cả tuần lễ vượt băng tuyết, họ đã tới được điểm hẹn. Anh nhắm căn nhà nằm chơ vơ cạnh rừng thông như đã hẹn. Thấy khách tới, chủ nhà trào dạt niềm vui, bởi ở vùng trời băng giá hẻo lánh này chuyện khách tới thăm rất hiếm hoi, ngoại thường. Họ chào nhau bằng tiếng mẹ đẻ, niềm vui càng dâng cao vì gia chủ tìm lại được những gì gần gũi từ quê hương sau những năm xa cách. Sau những phút chào đón tự giới thiệu, chủ nhân đã nhận ra ngay phóng viên truyền hình mà những tháng năm xưa anh đã từng xuất hiện nhiều trên những chương trình của đài truyền hình quê hương.

Bếp lửa đỏ rực giữa căn nhà đã giúp khách hồi phục phần nào sau quãng đường dài ngập tràn băng giá với thật nhiều gian truân. Những con cá lấy ra từ "tủ lạnh" thiên nhiên, chủ nhà đem ra nướng trên bếp hồng đất khách, có thêm thịt rừng, ăn với bánh mì. Giờ đây anh mới có dịp quan sát căn hộ gia đình trẻ này đang cư ngụ: bằng gỗ thông còn nguyên cả cây tròn ghép lại thành những bức tường khá vững chãi theo kỹ thuật kiến trúc của người du mục bản xứ.

Vào thời điểm này, rừng thông ngập tuyết chỉ còn phát phơ màu xanh của lá những chỗ tuyết không chiếu cố, mặt hồ bên cạnh hãy còn đóng băng..

Cả một không gian bao la băng tuyết. Thổ dân cư ngụ thật thưa thớt, không thấy có hệ thống điện nước.

Với điều kiện, khung cảnh này ...đâu là lý do, đâu là hấp lực đã khiến cặp vợ chồng trẻ rời bỏ tất cả trên

chốn quê hương xưa tới đây lập nghiệp ? Phóng viên thắc mắc.

Bên bếp lửa nóng, chuyện mỗi lúc một nồng ấm thân tình hơn, anh vào đề :

- Bỏ lại tất cả những gì đã từng gắn bó cả nửa đời người, anh chị có thấy luyến nhớ không?
- Có chứ, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
- Anh chị có liên lạc được với gia đình thường xuyên ?
- Thường xuyên thì không, nhưng lâu lâu chúng tôi cũng nhận được tin tức gia đình qua thư từ chuyển tới qua taxi hàng không.
- Anh chị có hay về thăm gia đình ?
- Một năm một lần, vì phương tiện lưu thông như anh thấy ở đây không thuận tiện như bên nhà !
- Cuộc sống ở đây, theo cái nhìn của tôi, khá khát khe. Vậy nguyên do nào đã thúc đẩy anh chị tìm tới đây lập nghiệp ?
- Gia chủ không trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên, nhưng lại mời anh theo họ ra sườn đồi cạnh bờ hồ chỉ cho anh thấy những phương tiện mưu sinh của họ.
- Đây là nguyên do chuyến đi của gia đình chúng tôi, chủ nhân chỉ vào những phương tiện họ khai thác vàng, và nói tiếp. Thời gian đầu chúng tôi rất vất vả; vì tới đây với hai bàn tay trắng, nên chúng tôi chỉ có thể đào bới bằng cuốc xẻng; tôi đào vợ tôi đào. Cần cù một thời gian khá lâu, gom góp dành dụm, nay như anh thấy, chúng tôi đã có những phương tiện máy móc để mưu sinh.
- Lợi tức hiện thời ra sao ? Phóng viên hỏi tiếp.
- Vào thời gian vắng băng tuyết, công việc khai thác thuận tiện và khả quan hơn; nếu may mắn, một tuần lễ chúng tôi có thể kiếm được bốn đến năm chục ngàn dollars.

Nếu cứ sống bằng lương làm mướn như những tháng năm xưa, vợ chồng chúng tôi không mong sắm nổi một căn hộ nhỏ. Tương lai, cuộc sống gia đình chỉ đợi chờ đồng lương cố định hàng tháng. Sau thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu ; chúng tôi đã quyết định chọn cuộc sống gian khổ này hầu mong tạo dựng tương lai hứa hẹn hơn.

Đó là lý do lý giải tại sao gia đình trẻ này đã giã từ tất cả những gì từng gắn bó với cuộc đời họ những tháng năm xưa trên quê mẹ, đến đây chọn cuộc sống, theo nhãn quan thường tình, chẳng có gì nhẹ nhàng lôi cuốn hấp dẫn.

Để tìm kiếm kim loại quý hiếm, để tìm nguồn lợi khả quan hơn mong xây dựng tương lai sáng tươi hơn như họ kỳ vọng; họ đã chấp nhận một cuộc đánh đổi thật cam go.

TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI – Chúa Kitô đã dùng dụ ngôn

"**Kho báu chôn giấu trong ruộng: Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy**" (Mt. 13 : 44).

Và Chúa còn sánh ví cuộc TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI "**như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.**" (Mt. 13 : 45-46)

Câu chuyện đời thường của cặp vợ chồng trẻ đi tìm vàng có những nét không xa với hình ảnh dễ hiểu, rất gần gũi mà Chúa Kitô đã dùng để nói tới công cuộc Tìm Kiếm Nước Thiên Chúa.

Chúa ví Nước Trời như Viên Ngọc Quý – như Kho Báu mà người **khát khao tìm kiếm** phải trả giá: "**Bán tất cả những gì mình có**" để mua, để chiếm cho bằng được.

Câu chuyện tìm vàng của cặp vợ chồng trẻ, và hai lớp người trong dụ ngôn Chúa dùng đều là những người thật tự do muốn đi kiếm tìm, không thấy có yếu tố nào ép buộc họ.

Nhưng nhìn vào xã hội con người hôm nay, ta thấy cái "mông dòn của tự do" đã và đang dẫn con người đi vào lối thênh thang, tìm kiếm những gì khóa lấp khát vọng từ thâm sâu si thúc đẩy.

Nhìn vào chính bản thân Kitô hữu của mình, tôi cũng vẫn thấy mình hướng về những gì dễ dãi, thường tình như muôn người. Chưa dám vượt ra khỏi mình, chưa dám bán tất cả. Thôi thì người sao ta vậy, bôn ba chạt vật làm gì ? Mà tìm nhàn cư theo kiểu :

"Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Việc gì mà thức một mình ta !" (Trần tế Xương)

Nhưng hành trình "Tìm Viên Ngọc Quý" vẫn đầy đầy nghịch lý. Không thiếu những Kitô hữu, trong đó liệu có tôi, có anh, có chị vẫn thanh thân tìm bước đi dễ dãi, an nhàn ? Nó lại càng mâu thuẫn và không thấy trên hành trình Chúa Kitô đã đi ! Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã cảnh cáo :

"*Ơn cứu độ đã được trao tặng cho ta không phải là một cái gì máy móc và bên ngoài. Nó được tín thác vào tự do, và như thế cũng được đặt vào sự mông dòn của tự do, và vào bản chất dễ sa ngã của con người.*"

Hạnh Phúc Nước Trời như vậy chỉ dành cho những ai **quyết tâm tìm kiếm, và dám trả bằng mọi giá "Bán tất cả những gì mình có"** chứ đâu phải Nước Trời "*là một cái gì máy móc*" Thành thời cứ ngủ như thiên hạ; sung sẽ rụng trúng miệng kẻ thành thời nằm chờ?!

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa thấm nhập vào hành trình cuộc sống con, cho con luôn tìm ra Lời dạy, tìm ra rõ hướng đi khi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thập Giá; cho con hiểu rằng đời con là một cuộc KIẾM TÌM NƯỚC TRỜI, biết trân quý tự do Chúa ban, can đảm "Bán tất cả những gì con có" để Mua Viên Ngọc Quý.

Mùa Chay 2010 — Duy Bình ■

Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất



«**Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm**»
(Luca 23,34)

Lời-tỏ-tình-đẹp-nhất

Lời của kẻ tội đồ

Chết treo trên thập giá

Bởi đã quá yêu thương.

Lời-tỏ-tình-đẹp-nhất

Lời phút cuối tàn hơi

Hiến thân làm giá chuộc

Mặc tình đời chơi vơi.

Lời-tỏ-tình-đẹp-nhất

Lời chiêu ấu đơn cô

Thân tình và bạn hữu

Thoáng chốc bỗng xa xôi.

Lời-tỏ-tình-đẹp-nhất

Lời cho anh, cho tôi

Đường lữ hành trần thế

Làm hành trang dâng đời.

.....

Bao lần tôi biết nói

Lời Tỏ Tình-Thứ Tha ?

Bước vào Tuần Thánh 2010

Anne NC ■

Hành Trình của Một Sự Trở Về



Lúc đầu, nhóm chúng tôi được đề nghị phụ trách ultreya tháng giêng, tháng có ngày kính thánh Phaolô trở lại (24/01). Chúng tôi đã có ý định gọi chúng từ của mỗi người là « Sự Trở Lại », hay « Đổi Mới », nhưng vẫn chưa thống nhất được với nhau. Sau đó, như một sự tình cờ, công tác của chúng tôi được dời lại vào ngày tĩnh tâm Mùa Chay của PT. Mùa Chay, mùa của hoán cải, của dứt khoát với quá khứ tối tăm, của một lần mạnh dạn trở về trong Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa, Đấng đã thương ban cho con người chính Con Một mình, để ai tin vào Ngài đều được cứu độ. Và thế là không hẹn mà chúng tôi đều nghĩ đến chủ đề « **Hành Trình của một Sự Trở Về** » như là một tâm tình tha thiết trao gửi đến gia đình Cursillo....

... Như một sự tình cờ, cha Nguyễn Ngọc Thế, dòng tên, trong bài giảng tĩnh tâm ngày 20/02/2010 cho PT Cursillo Châu Âu – Paris cũng đã nhắc nhở đến nhiều sự trở về. Sự trở về của hạt muối trong lòng đại dương để hiểu được đại dương là gì. Sự trở về của người con sau nhiều năm tháng rong chơi đã mỗi bước chân hoang (Lc 15, 11-32). Còn có sự trở về của chính mình nữa, khi tôi ngược nhìn lên thập giá Đức Kitô, để tự hỏi tôi là ai trong đám đông đang reo hò đòi đóng đinh Chúa Giêsu....

... Ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay lại tình cờ rơi vào mùng tám Tết Canh Dần. Mọi người có mặt, trong tâm tình đơn sơ trầm lặng của Mùa Chay, đã thân thương dặt dứu nhau, qua lời ca tiếng nhạc và vài món ăn quê hương đậm đà, trở về với tình tự dân tộc, với cội nguồn Con Rồng Cháu Tiên...

Nhưng chắc chắn không phải là một sự tình cờ mà « *Chúa đã gọi tôi từ một gia đình Phật giáo để trở về với chính Đấng đã tạo dựng nên tôi theo*

hình ảnh Tình Yêu của Ngài. Tôi hiểu được, khác với thuyết luân hồi, tôi chỉ có một kiếp người, một ơn-gọi-làm-người, để phụng sự Thiên Chúa, để được yêu thương và để yêu thương. Tôi cũng có một Cha Trên Trời để cậy trông, nương tựa trong bão táp, và nơi Chúa Giêsu, tôi tìm thấy một mẫu gương hoàn hảo để cho những ai muốn hưởng trọn vẹn Ôn Cứu Độ noi theo. Thánh Phaolô đã viết trong thư Rôma đoạn 8, 1-3 : « Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của Thần khí ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết ». Nhờ sự trở về ấy, cái gọi là cõi ta bà, cõi u minh, tội lỗi, hư hoại không còn làm tôi lo sợ nữa. Thiên Chúa luôn yêu thương thế giới này vì Ngài biết sự bất lực của con người không thể làm điều lành cách trọn vẹn được, và đã trao ban Con Một mình xuống làm người để hoàn tất công trình cứu chuộc. Bí tích Rửa tội vì thế không đòi buộc người kitô hữu rời khỏi thế gian để tìm cho được một cõi niết bàn tại thế. Chính đời sống chứng nhân của những người theo chân Chúa Kitô như các thánh, ĐGH Jean Paul 2, cha Pierre, Mẹ Têrêsa Calcutta, Sơ Emmanuelle đã cho tôi thấy thế gian này rất đẹp, đời sống làm người luôn có ý nghĩa cao vời. Nhất là nhờ PT Cursillo đã chỉ cho tôi công thức hiệu quả nhất để pha chế một thứ hạnh phúc tinh tuyền nhất : « Tay nắm Chúa, tay nắm anh em ».

Cũng không phải là một sự tình cờ mà chị K.P., « *khi lớn lên trong Đức Tin vào Chúa Ba Ngôi nhờ gia đình bên nội theo đạo TL, đã trở về với Giáo Hội Công Giáo, GH tiên khởi do chính Chúa Giêsu đã thành lập, và đã cắt đứt cho các thánh Tông đồ quyền và bổn phận chần dốt đàn chiên của Chúa cho đến ngày Chúa quang lâm. Chúa Giêsu có hứa sẽ ở cùng GH cho đến tận thế. GHCG đã canh tân và còn luôn mãi canh tân mặc dù GH còn đầy khiếm khuyết vì GH gồm toàn những người tội lỗi như các bác, các anh chị và tôi. Vậy mà GH vẫn tồn tại từ 20 thế kỷ nay, đó là một « phép lạ » mỗi ngày Chúa làm. Vì thế tôi tin vào GH. Ngoài ra tôi nhìn vào GH như một GH « Mẹ ». Trước kia là người TL, tôi có Hội Thánh TL nhưng HT không là « mẹ » tôi. Mẹ cuu mang, Mẹ nuôi nấng, Mẹ che chở đức tin của con cái GH. Mẹ cố gắng gìn giữ các con trong sự hiệp nhất, thương yêu nhau. Điều đó đối với tôi thật là quý. Đó là niềm xác tín của tôi*

trong sự hiện diện của ơn Chúa ».

Các anh chị khác trong phần chia sẻ cảm nghiệm riêng, cũng đã gọi lại những hoàn cảnh dường-như-là-tình-cờ tương tự. Người được rửa tội trong trại tù cải tạo, kẻ đã trở về nhưng vẫn còn loay hoay với niềm tin mới, và khát khao được Thiên Chúa làm giao động mãnh liệt trái tim mình. Một anh nhờ bền bỉ sống chứng nhân trong gia đình mà đã đưa được vợ con cùng theo một lý tưởng, một chị bàng hoàng nhận ra được tình yêu Thiên Chúa trong những yếu đuối tội lỗi của mình....

Nhưng dù xảy đến lúc nào, ở đâu, tất cả những hành trình trở về tường-chừng-như-tình-cờ của chúng tôi cũng đều có chung một cội nguồn nguyên thủy :



« Trước khi cho người thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết người ; trước khi người lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá người, Ta đặt người làm ngôn sứ cho chư dân. » (Giêrêmia 1, 5)

Mùa Chay Thánh 2010 * C.T.P. ■

ỦNG HỘ PHONG TRÀO

Chị Nguyễn Thị Phương Lang	20.00 €
Chị Trần Thị Tâm	32.00 €
AC Nguyễn Văn Phước	50.00 €
AC Sơn - Nguyễn	40.00 €
Anh Nguyễn Văn Quang	30.00 €
Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung	30.00 €
Chị Bé Thị Nhung	30.00 €
Chị Nông Thị Khuê	30.00 €
Chị Phạm Thị Huệ	30.00 €
Chị Hà Thị Cúc	30.00 €
Chị Nguyễn Duy Ánh	40.00 €
Anh Dương Tôn Bảo	50.00 €
AC Nguyễn Văn Nhi	30.00 €
Chị Trương Thị Bé Ba	50.00 €
Chị Anna Nguyễn Thị Na	20.00 €
Chị Phạm Văn Bá (T. Sương)	50.00 €
Cha Nguyễn Văn Kiên	50.00 €
Ân nhân ẩn danh	70.00 €

DU ÂM ULTREYA

Thế là đã hơn nửa năm sinh hoạt trong phong trào Curssillo, vừa rồi là lần đầu tiên tôi đến sinh hoạt tại Thánh đường Saint Vincent de Paul của Cha Giê. Có lẽ địa chỉ mới là một phần làm tôi nao nức và thúc đẩy tôi chuẩn bị sớm hơn. Món quà tôi nhận được khi đến nơi là gặp một phái đoàn đến từ Troyes trong đó có một người thuộc De Curia của tôi trong khóa 25.

Lần sinh hoạt này tôi cảm nhận có nhiều điều khá mới mẻ, trước hết là hội trường rộng rãi và riêng biệt, không thể không nhắc đến sự đón tiếp rất nhiệt tình của Cha Giê, đã làm bầu khí trở nên thân mật và ấm cúng hơn, nhưng có một điều thú vị nhất với tôi, đó là sinh hoạt Ultreya lần này sống động và trẻ trung hơn nhờ vào " Buổi phát thanh DE COLORES", do Anh Vượng làm phóng viên và các vị khách được phỏng vấn hôm đó là Anh Thịnh, Chị Cương và Chị Phượng, với những câu hỏi thật thú vị cũng như các câu trả lời dí dỏm và sâu sắc đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của các cursillistas.

Qua phần trả lời của chị Cương, cho thấy những suy nghĩ của một tín đồ Phật giáo trần trụi với những nghịch lý trong các thuyết pháp nhà Phật, mà tìm ra chân lý tình yêu của Thiên Chúa. Trong khi Chị Phượng từ một tín hữu Tin lành, đào sâu tìm hiểu Thánh Kinh, nhưng đã không tìm được trong Hội Thánh Tin Lành vai trò một người Mẹ cứu mang, nuôi nấng và che chở đức tin cho những người con của Hội Thánh được hiệp nhất và thương yêu nhau, nên đã trở về với Giáo hội Công Giáo. Có lẽ đó là hai trường hợp cá biệt nhưng tiêu biểu cho sự nhận thức đức tin và tình yêu Thiên Chúa của một người không phải là đạo gốc. Nhưng đa số các cursillistas giống trường hợp của Anh Thịnh, là những người đạo dòng nhưng trong một thời gian dài chỉ giữ đạo một cách máy móc bằng dấu ấn Kitô hữu được đóng từ khi mới lọt lòng mẹ, tôi là một trong số này mà có lẽ còn tệ hơn vì cái máy giữ đạo lại không chạy đều đặn.

Được lên phát biểu cảm nhận của mình về sự "Tái trở thành KITÔ hữu", một cảm nhận tức thì đến với tôi lúc đó chính là sự do sự cảm nhận về tội lỗi của mình. Thật vậy, qua cả một quá trình dài được làm Kitô hữu, nhưng tôi chưa hề tìm đến Lời Chúa ngoài việc nghe các trích đoạn tản mác trong các Thánh Lễ. Với sự tiếp cận hạn hẹp về Lời Chúa như thế tất nhiên sẽ kéo theo những nhận định sai lạc, và tai hại hơn là luôn diễn giải Lời Chúa theo ý mình, nhất là tìm kiếm sự đồng lõa của Chúa trong mọi hành vi tội lỗi của mình. Nhưng khi nhận thức được tội lỗi, như chính mình đã đóng đinh Chúa lên Thập Giá, cũng chính là lúc tôi khám phá tình yêu kỳ diệu của Ngài, sự kiên trì của Ngài khi chờ đợi tôi...Như Thánh Phaolô đã cảm tạ : "Tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này, tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta". Và giờ đây với tôi là sống thế nào để đáp trả lại tình yêu ấy, dù biết rằng chẳng thể nào đáp trả cho xứng với tình yêu của Ngài.

Tôi tìm đến Lời Chúa để biết ý Chúa trong mỗi quyết định trong đời sống Ngày thứ tư của mình, và nhất là tìm Lời sự sống để được sống dồi dào hơn. Internet là phương tiện mà tôi tìm đến, tôi lùng sục các bài giảng về Thánh Kinh, và Chương trình "Kinh thánh 100 tuần" của Đức Giám Mục Nguyễn Văn Khảm đã lọt vào mắt tôi, chỉ nghe qua vài tuần đầu, với một lập trường vững vàng, một giọng nói thuyết phục, các bài giảng của Ngài đã trở nên món ăn tinh thần cho tôi, và Lời Chúa dần thấm vào lòng tôi theo thời gian, làm sống dậy những hạt mầm Kitô hữu...

Anna Trần Thị Phúc ■

Tĩnh Tâm mùa chay của tôi

Năm ngoái sau khi tham dự tĩnh tâm về, tôi bị bệnh và phải vào cấp cứu Urgence, kể từ đó sức khỏe có phần yếu, đi lại hơi khó khăn ! Tôi sinh ra hay buồn bực vì không đi đâu được theo như ý của mình, và nhất là bị gián đoạn tham dự Thánh Lễ hằng ngày và viếng Thánh Thể.

Lòng thầm nghĩ, nếu theo ý Chúa muốn là tôi phải nhẫn nại trong các bệnh tật mà Chúa đã định cho mình thế nào, bằng cách nào, bao lâu thì mình phải vui lòng vâng theo ý Ngài. Nhưng có khi tôi cảm thấy buồn vì sự yếu đuối của mình, tôi cảm thấy khô khan, nguội lạnh và không thể đi đường nhân đức được ! từ đó sinh ra xao lãng trong kinh nguyện, làm cho có lệ thôi !

Qua bao nhiêu năm gần bó sinh hoạt với phong trào, đây là lần đầu tiên suốt cả năm tôi bị vắng mặt, chẳng được gặp gỡ các bạn trong Ultreya, chẳng được học hỏi thêm trong trường Huấn Luyện, và hai khóa Cursillo 25 & 26 tôi cũng không đến được ! Lần đầu tiên vắng mặt trợ tá hai khóa, tôi đã trấn áp lòng nôn nao, bực tức bằng cách dùng sách Chỉ Nam, hiệp thông với chương trình khóa, tuần tự làm giờ tông đồ cầu nguyện. Tôi đã đọc được lời của thánh Phanxico de Sales « Thờ phượng Chúa bằng cách chịu khó thì tốt hơn bằng cách làm việc » Nhưng lòng cứ suy nghĩ và thấy không được bình tâm.

Năm nay sức khỏe thấy khá hơn, tôi mới được đi hành hương ngày quốc tế bệnh nhân tại Lộ Đức 11/02, hôm nay có mặt trong ngày tĩnh tâm 20/02 lòng vui mừng khôn tả !

Bài huấn đức của cha Nguyễn Ngọc Thế : « Mùa chay, thời gian mở lòng ra cho Đấng là nguồn của lòng thương xót » Tôi đã cảm nhận được Tình Yêu cao cả, bao la của Thầy Chí Thánh khi Cha nói đến sự gần gũi và hòa tan của hạt muối với Biển Cả...và qua cách giải thích rõ ràng, ý nghĩa của từng câu, từng chữ trong bài Phúc Âm Người Cha nhân hậu (Lc 15, 11-32).

Chính tình yêu vĩ đại của người Cha đã tạo cho sự hội nhập trở lại với tình yêu của người con thứ thêm trọn vẹn. Với lỗi lầm, người con thứ chỉ mong được trở về như người làm công, nhưng tình yêu cao vời của người Cha đã tái lập lại cho anh qua các cử chỉ thân thương triu mến : « Mang áo đẹp ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào tay cậu, và xỏ giày vào chân cậu, hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng : vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. » Khi chúng ta yếu đuối, sa ngã, dứt bỏ tình yêu của Chúa để chạy theo tiếng gọi của thế gian thì Thiên Chúa vẫn như người Cha ngóng trông con trở về tha thứ tất cả và chỉ mong con biết tìm đường trở về làm lại một con người mới.

« Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc người về đã kêu gọi tên người, người thuộc về ta rồi. Trong đôi mắt Cha con thật là quý giá vốn được Cha trân trọng và mến thương » (Is 43, 49). Tôi đã bị giao động câu Kinh Thánh được Cha nhắc lại hai lần làm cho tôi ứa nước mắt và đã mở lòng cho tôi thấy rõ ràng : đã một năm nay tôi bị mặc cảm, tự cho mình khô khan buồn lo vô ích ! Từ nay tôi phải vui

lòng chịu đựng những sự đau ốm, bệnh tật và dâng tất cả cho Chúa, xin Chúa hãy nhận lấy tất cả của tôi làm của Chúa, vì Chúa đã thương yêu tôi đến nỗi Chúa chẳng tiếc gì mà Ngài đã ban con duy nhất của Ngài là Đức Kitô cho loài người chúng ta để cứu rỗi chúng ta. Tinh thần tận hiến của Đức Kitô chính là một hồng ân của tình yêu dành cho chúng ta.

« *Hướng mắt nhìn về Thánh Giá, vì đâu Đấng Hằng Sống đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta* » (Ignace).

Từ nay tôi sẽ làm gì .. ? Trong mùa chay này là thời gian thuận tiện để giúp cho tôi lập công đền tội và hiệp thông mật thiết với Chúa qua lời cầu nguyện dâng hết ý của mình theo ý của Chúa, và sám hối canh tân đời sống hằng ngày.

Chúa Giêsu không dừng bước trước tuyệt vọng, không đẩy lui chèn đấng khi Ngài lo buồn ở vườn Cây Dầu đền nổi thốt nên lời : « **Cha ơi ! Nếu được xin cho chén này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha** » (Mt 26, 39)

Lời xin vâng đầu tiên trong mùa Chay này là : tôi xin vâng chịu khổ bằng lòng, và chấp nhận những sự Chúa muốn nơi tôi. Vâng ! Mùa chay giúp tôi trở về với phẩm giá làm người con Chúa và tin tưởng vào tình thương cứu độ để tích cực thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Mùa Chay giúp tôi tập sống chịu đựng và sẵn sàng đón nhận đau khổ, tự kiểm, tự kềm chế, sám hối sửa sai hầu đền đáp tình Chúa đã hiến thân chịu đau khổ và chết vì tội lỗi của tôi ! Tôi phải xin Ông Chúa thêm sức để đủ can đảm, tẩy chay mọi quyến rũ cám dỗ của ác quỷ, xác thịt và thế gian.

Thánh Phêrô đã nói : « *Ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé, anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự* » (1Pr : 5 : 8-9)

Theo bước chân Thầy, tôi cũng cảm chén cuộc đời mình lên, nhưng không cảm một mình mà phải cảm với Chúa, rồi sẵn sàng kể vai gánh vác những khó nhọc mình đang gặp phải trong đời mà không ca thán ! « **Chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em** » (Lc 22,20)

Cha giảng phòng đã kết bài giảng huấn qua cây Thánh Giá tại San Damiano, và Thập Giá này cũng là Thập Giá của sự sống lại : « luôn luôn tin yêu là đón nhận cây Thập Giá, luôn luôn tin yêu là vững bước theo Thầy luôn, đi lên Calvé dù máu hồng gian khổ tới, dâng muôn đau thương để đáp lại ân tình Cha. »

Tôi khắc ghi trong lòng lời đúc kết của cha Ziên : Không phải tự nhiên mà chúng ta tới đây tham dự buổi tĩnh tâm này, đó là nhờ ơn Chúa mới có cuộc gặp gỡ thân tình, sốt sắng. Cha yêu cầu quý anh chị yêu thương nhau mãi, yêu thương cho hết lòng, cho thành tâm.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha giảng phòng cùng Cha Linh Hướng đã cho con một ngày trở về tốt đẹp trong mùa chay năm nay.

Agnès D / Khóa 2 ■

KHI CÁI LƯỠI RỈ TAI

Ngày kia, có người bạn đến gặp Socrate, nhà hiền triết nổi danh Hy-Lạp thời xưa. Và rỉ tai : ‘Anh Socrate ơi, nghe cái chuyện này về ông bạn của anh mà tôi vừa được nghe. Không biết anh có nghe chưa ’...

Nhà hiền triết trả lời: ‘Đề đó ! Trước khi kể, xin anh cho cái chuyện đó qua ba cái lọc’.

‘Ba cái lọc ...?’, người đối thoại ngỡ ngàng.

‘Đúng vậy’, Socrate trả lời, ‘Trước khi kể tôi nghe đủ thứ chuyện về người khác, thiết tưởng mình nên lọc lại ba lần. Trước hết lấy cái lọc số 1 gọi là Sự Thật. Anh đã kiểm chứng chuyện anh muốn kể tôi nghe là có thật hay không.

Không. Tôi chỉ nghe nói thôi...Mà người ta nói là có thật.

Được rồi. Bây giờ ta cho nó qua cái lọc số 2 tên là Tốt Lành. Nếu cái chuyện về anh bạn của tôi không hoàn toàn đúng đi nữa, thì kể ra đây có tốt không ?

Tôi nghĩ là không! Trái lại...

Vậy thì, Socrate nói tiếp, anh muốn kể tôi nghe những chuyện không tốt về người bạn của tôi, mà anh lại không biết chuyện đó có thật hay không. Vậy thì bây giờ xin anh dùng cái lọc thứ 3 tên là Ích Lợi. Đem cái chuyện gì đó kể cho tôi nghe có ích lợi gì không ?

Ích lợi ? Chắc là không ! Tôi nghĩ anh cũng không cần nghe chuyện đó.

Socrate mỉm cười kết luận: “À!..vậy nếu chuyện anh tính kể vừa là không đúng thật, vừa là không tốt lành gì mà cũng không có ích chi, thì kể cho tôi nghe làm cái quái gì ? Tôi không thích nghe những chuyện như vậy. Đề nghị anh quên cha nó đi!”.

CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Chuyện đời xưa này khá tức cười. Khác chuyện chúng mình: sau khi ‘một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em’, cursillista cũng áp dụng phương thức ‘**một tai lắng nghe Chúa, một tai lắng nghe anh chị em**’, những môn sinh của Thầy Chí Thánh chỉ trao nhau ý thánh lời lành, đem cho nhau hy vọng, vui mừng, yêu thương, an hoà, xây dựng, đoàn kết...Coi ba cái lọc ‘Thật, Tốt, Lợi’ của Socrate cũng là một thứ ‘kiềng 3 chân’ nho nhỏ giúp cuộc sống cộng đồng êm đẹp vững bền.

VẬY THÌ...

... Kính đề nghị thường thức vài đoạn thơ tuyệt vời của Thánh Giacôbê tông đồ:

-(1, 19-20): “Mỗi người hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận... vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Chúa...”

– (26): “Ai cho mình đạo đức mà không kiểm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng, vì đó chỉ là đạo đức hảo...”

–(3, 2): “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiểm chế toàn thân”...

(Xin mời đọc tiếp Thư Thánh Giacôbê, chương 3, từ câu 1 đến 12 về chuyện cái Lưỡi, với những lời so sánh mạnh bạo, thẳng thừng, khủng khiếp, rùng rợn...Không ngờ !...Nhưng cũng có những giọng êm đềm thanh cao. Đọc kỹ rồi một ngày nào đó đem ra trao đổi, chia sẻ cảm nghĩ. Bảo đảm rất vui.)

* HCT ■

Chờ Ông Chúa

*Rất nhiều lần cảm thấy đời vô nghĩa
Sống để rồi mang khắc khoải đầy vơi
Tại sao đời lại như thế Chúa ơi
Nếu có thể cho tôi hay nguyên cớ*

*Tôi đã gõ để xin Ngài rộng mở
Ban từ nhân thêm nữa xuống trần gian
Cho chúng tôi bớt khổ lụy điêu tàn
Vì tin Ngài luôn sẵn sàng thương cứu.*

*Tôi thàn khẩn nguyện Đấng Cao Siêu
Thương hiểu giùm tôi mỗi một điều
Khắc khoải hồn đau, thân xác mỏi
Bao giờ thanh thản hết cô liêu... ?*

*Tôi đã làm gì đáng tội đâu
Sao Trời lại nỡ bắt tôi đau
Cho hồn lẫn xác luôn ray rứt
Cho một chuyện đời cũng khá lâu*

*Nếu có phải cho danh Ngài cả sáng
Nên mang nhiều sóng gió thử đời tôi
Nhưng vì đã theo Ngài bao năm tháng
Xin cúi đầu và vâng chịu thế thôi ...*

*Tôi nguyện cầu cùng Chúa Giê-Su
Xin Ngài thương thế giới âm u
Cứu con người lỡ làng lầm lỗi
Đau đớn thờ than phận mịt mù*

*Xã hội tạo nên tốt đẹp hơn
Tình thương đồng loại đượm màu son
Bỏ đường lối trá đên tâm trí
Theo cách thanh cao sống vẹn tròn. ■*

SINH HOẠT

HẬU CURSILLO

Liên Nhóm Troyes (Anh chị Van Cam Thanh Vân)

Theo thường lệ liên nhóm Troyes họp vào chiều Chúa Nhật thứ hai mỗi tháng. Trong tháng Hai này vì nhiều lý do kẹt "ăn tết lớn" của anh chị em, nên phải dời lại đến ngày 28/02/2010.

Gặp lại nhau anh chị em tay bắt mặt mừng. Tạ ơn Chúa đã soi sáng chúng con biết nuôi dưỡng và chia sẻ với nhau bằng tình yêu Chúa Kitô, hâm nóng lại tinh thần buổi sinh hoạt Ultreya vừa qua tại Paris.

Bắt đầu là bài đồng ca "Lạy Chúa Thánh Thần", tiếp theo là 2 bè nam nữ đọc Thánh Vịnh 26 "**Người vô tội tin tưởng và cầu nguyện**". Rồi đến hiệp chung các lời cầu nguyện và tạ ơn Chúa :

- Cảm tạ hồng ân Chúa đã ban tặng cho mỗi cá nhân, gia đình và cộng đoàn.
- Hiệp thông cầu nguyện cho hai khoá Cursillo 27-28 sắp mở tại Stuttgart Đức Quốc trong tình yêu và quyền năng của Chúa.
- Cầu nguyện cho anh chị em Cursillistas trên con đường sống ngày thứ tư bằng tình thương và tha thứ.
- Cầu nguyện cho Cha tuyên úy luôn là trụ cột của cộng đoàn.

Tiếp theo là lời cầu xin của anh Hoạt làm chỉ tiêu trong tháng tới : Sống bác ái không giả hình, giả bộ, hãm mình chay tịnh trong mùa chay bằng tấm lòng thật sự, không phô trương, xem mọi người là anh em, không so đo ganh tị.

Sau bài hát đầy xúc động mời gọi Chúa đến : « Yêu đương lòng con chờ mong xin Chúa xuống », mọi người cùng đọc Phúc Âm **Lc (9. 28-36)**. Phần chia sẻ cảm nghiệm đã được tham gia đông đủ, nhiệt tình, vui vẻ. Và cũng như nhiều lần, phải cố gắng lắm mới kết thúc « sớm » được vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

Cuối cùng gửi đến khối Hậu Cursillo hương hoa của buổi tiệc "Ăn tết trẻ" của liên nhóm Troyes gồm : Ragu lười bò bánh mì - Bò tái chanh bánh phồng - Ngỗng nấu litchi - Chả Lào dưa chua - Giã cây lá mơ, bánh chưng xôi vị, với phần tráng miệng gồm bánh gai, bánh ít, bánh dẻo. Cuối cùng là phần trò chuyện râm ran cùng nhâm nhi trái cây bánh mứt với trà sen. Buổi họp mặt kéo dài đến gần nửa đêm.

Chào Liên Nhóm Troyes, Năm mới Canh Dần, thân chúc quý anh chị dồi dào sức khỏe, tràn đầy Hồng Ân Chúa ban, luôn luôn giữ vững Niềm Tin trong cuộc sống ngày thứ Tư.

Giã cây, lá mơ, nấu với « mè » là nhất quý anh chị rồi đấy.

Cầu nguyện cho nhau nhé. Decolores !

Liên Nhóm Bordeaux (Chị Trương thị Bé Ba)

LN Bordeaux sinh hoạt hai tháng một lần, vào Chúa Nhật thứ 2 trong tháng. Trọng tâm là gặp gỡ xây dựng tình thân và chia sẻ cảm nghiệm đời sống ngày thứ Tư : Cầu nguyện và sống theo Thánh Ý Chúa, Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo.

- Cuối năm có buổi họp để phổ biến tin tức và đặc biệt làm Palanca cầu nguyện cho phong trào, cho Ban Điều Hành, cho hai khoá 27 và 28 sắp đến.
- Cầu nguyện và chuẩn bị cho chuyến hành hương đất Thánh Jerusalem vào tháng tư năm nay với cha tuyên úy Augustino Phạm Đức Phúc mà nhóm có 5 Cursillistas tham dự.
- Kết thúc bằng bữa tiệc vui xuân ấm áp tại tư gia Anh Chị trưởng nhóm.

« Hoan hô » Liên Nhóm Bordeaux, Khối Hậu Cursillo không còn bận khoăn gì nữa, lò than hồng Cursillo đang tiếp tục bùng cháy trong lòng quý anh chị. Xin tiếp tục giữ vững tay lái nhé !

Năm mới Canh Dần thân chúc quý anh chị tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, lúc nào cũng hăng hái tiến lên giữ vững tinh thần Cursillo. Decolores !

Liên nhóm Ermont (Anh Nguyễn Hữu Thủy)

Chúa nhật 07/03/2010 Như thường lệ, Liên nhóm Ermont bắt đầu với 30 phút cầu Thánh Thể cầu nguyện cho các Linh Mục, cho người cao niên đau ốm, và cho hai khóa Cursillo sắp tới.

Anh chị em cùng nhau chia sẻ tâm tình sống ngày thứ tư trong mùa chay : cầu nguyện, chay tịnh và chia sẻ với tha nhân, đồng thời luôn biết sửa mình để sống đẹp lòng Chúa và tránh làm buồn lòng người khác.

Khối Hậu Cursillo hiệp thông cầu nguyện cùng Liên Nhóm Ermont, xin quý anh chị luôn luôn giữ vững tinh thần... quyết tiến. Decolores !

Liên nhóm Marne la Vallée

Tin tức :

- Đọc sách Thánh : anh Nhan
- Tham gia công tác chuẩn bị Tết Canh Dần ngày 21/02/2010
- Cầu nguyện cho thân mẫu anh chị Trần Thiện Hải khoá 5, Bà Martha Trần Thiện Minh được Chúa gọi về ngày 2 tháng 2 năm 2010 tại Bệnh viện Salpêtrière Paris.

Cảm nghiệm :

Bài Phúc Âm Thánh Lucas (5, 1-11)

- Ngư dân Simon nhìn nhận sự **bất tài và bất lực** mặc dù là ngư dân chuyên nghiệp **"vất vả suốt đêm mà không được gì"**. Ông rất thật lòng thú nhận đức tin ban đầu đối với Chúa **"nhưng vâng lời Thầy tôi sẽ thả lưới"**. Chính nhờ sự bộc lộ chân thành của Simon **"vì con là kẻ tội lỗi"** đã khiến Chúa chọn Ông làm môn đệ và trao cho sứ mạng **"Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."**

"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá" là phải chấp nhận hiểm nguy sóng to gió lớn để bắt được mẻ cá lớn. Đó là hành trình của Simon Phêrô và cũng là của mọi người Cursillista chúng ta hôm nay.

Thân chào Liên Nhóm Marne La Vallée, xin được hiệp thông cầu nguyện cùng quý anh chị, cũng xin quý anh chị tiếp tục cầu nguyện và làm Palanca cho hai khóa 27 và 28 sắp tới nhé ! Thân mến.

Liên Nhóm Đức quốc

Liên Nhóm Đức quốc sẽ có cuộc Họp Mặt và Tĩnh Tâm vào Tuần Thánh do Cha Elizalde Thanh, dòng Tên hướng dẫn.

Khối Hậu Cursillo hiệp thông với Liên Nhóm Đức quốc trong lời cầu nguyện. Decolores !

Tâm tình Hậu Cursillo

Quý anh chị cursillista thân mến,

*Hậu Cursillo không có mục đích thúc đẩy người cursillista tham gia Hội Nhóm và Ultreya để chứng minh họ là cursillista, càng không có mục đích quy tụ người cursillista lại để họ có thể xét mình xem họ đã thực hiện một số công việc hay cam kết gì. Mục đích của Hậu Cursillo là giúp đỡ các cursillistas nhận ra **Ơn gọi giáo dân** của mình là **Giáo Hội** một cách tự nhiên. Mục đích căn bản của Hậu Cursillo là **canh tân, gia tăng tốc độ và tiếp tục tiến trình hoán cải của mỗi cá nhân, và nhờ đó có thể liên tục biến đổi các môi trường, nhất là môi trường gia đình, bạn bè và những hoàn cảnh thế tục khác.***

*Khối Hậu Cursillo luôn luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ quý anh chị nhận ra **Ơn gọi** của mình, khuyến khích nhau trung thành với **Lời Tuyên hứa trong buổi lễ Clo-sura** ■*

PHÂN ƯU

Văn phòng Điều Hành được tin :

Alexis Augustinô Trần Công Linh đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 15 ngày 09/03/2010 tại Marienhospital Herne (Đức Quốc) - Hưởng thọ 70 tuổi. Anh Linh đã tham dự khóa cursillo 24.

BDH PT xin phân ưu cùng chị Maria-Theresa Nguyễn thị Phước, vợ anh Linh và cũng là một cursillista khóa 25. Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn anh Linh sớm được vào hưởng Nước Chúa.

JOURNAL

Dest :

PHONG TRÀO CURSILLO

Mr. Giuse Nguyễn Minh Duong

4 Place Watteau
95120 Ermont—France
Tél: (+33) 0 172 532 958

THÔNG BÁO

NHẬN BẢN TIN CURSILLO QUA THƯ ĐIỆN TỬ

Phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại châu Âu sau 26 khóa đã được gần 1000 cursillistas.

Việc in ấn và gửi bản tin giấy hàng tháng ngày càng trở nên phức tạp, chi phí ngày càng cao. Vì vậy, ban báo chí đã được ban điều hành phong trào cho xúc tiến việc gửi bản tin qua đường internet bằng thư điện tử. Ấn bản điện tử hoàn toàn không khác với ấn bản giấy, có thể xem trực tiếp trên máy điện toán hoặc in ra giấy để đọc.

Tuy nhiên không phải ai cũng sử dụng Internet, chỉ những anh chị em nào tỏ rõ ý muốn bằng cách gửi thư điện tử đến anh Mai Xuân Thu (mxthu@free.fr). Từ đó về sau, mỗi tháng bản tin sẽ được chuyển đến anh chị em qua hộp thư điện tử và anh chị em đó sẽ không còn nhận được bản tin giấy.

Lưu ý : Chỉ riêng ban thư ký do anh Mai Xuân Thu đảm trách giữ các địa chỉ hộp thư của các cursillistas để gửi các thông báo đặc biệt cũng như bản tin hàng tháng.

Các bản tin từ 2003 đến nay đều được đăng trên Internet tại địa chỉ <http://cursillo.free.fr>