

Cursillo

ngành Việt Nam tại châu Âu

Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Thánh hoá linh mục
(*Lê Đình Thông*) 2
- Chủ trương thể tục ở Pháp
(*Lm Mai Đức Vinh*) 3
- Mời Tinh tâm mùa chay
(*BĐH*) 7
- Một lời chứng
(*Duy Bình*) 8
- Ngày thứ tư trên đường...
(*Phan Xuân Trường*) 9
- Chuyện nắm niú bàn tay
(*HCT) 10
- Sinh hoạt Hậu Cursillo 11

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 07/02/2010 : 14g00—16g30

**Tinh tâm và Ultreya tại Clichy
(nhà thờ Saint Vincent de Paul) :**

Thứ bảy 20/02/2010 : 09g30 -17g00

Có thánh lễ sau Ultreya

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>

eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne

38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 153063620

Fax. +33 (0) 156802268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Năm hết, Tết đến...

Bác Hồ dữ tợn hăm he chồm tới.
Chú Trâu hiền lành đủng đỉnh ra đi.

Trải qua biết bao thăng trầm của năm Kỷ Sửu, chắc Tết năm nay, những lời chúc tụng sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn hẳn những năm trước. Trong năm Canh Dần sắp tới, không biết những gì sẽ xảy ra cho nhân loại, cho Giáo Hội, cho quê hương chúng ta? Quả không hổ với danh cộ. Duyệt lại những năm Dần trong lịch sử nước ta thì, phần lớn năm Dần đều có nhiều biến cố, thiên tai, chiến sự. Nhưng cũng không phải là tất cả. Là những người kitô hữu, chúng ta biết ngày tháng là của Thiên Chúa. Chúng ta xác tín Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Ngài chậm giận và nhiều tình thương (Tv 102(103), 8). Vì vậy, chúng ta phải tuyệt đối trông cậy vào Thiên Chúa là Cha chúng ta.

Chúng ta vừa mừng lễ Đức Giêsu chịu phép Rửa trên sông Jordan. Đây không phải chỉ là biến cố đánh dấu sự khởi đầu cuộc đời giảng dạy của Chúa Cứu Thế, nhưng là một biến cố vô cùng quan trọng mà người cursillistas chúng ta phải luôn luôn suy niệm. Chúng ta suy niệm về sự khiêm hạ của Ngôi Hai Thiên Chúa tự tìm đến để lãnh phép Rửa từ tay Gioan, một thụ tạo đã tự nhận "không đáng xách dép cho Ngài" (Mt 3,11). Chúng ta suy niệm về bí tích Thánh Tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận, biến chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Chúng ta suy niệm về dấu ấn của bí tích Thánh Tẩy trong tâm hồn chúng ta. Dấu ấn đó chính là Thánh Giá cứu chuộc. Thánh Giá, khi xưa là biểu tượng của nhục hình, từ khi thấm máu Ngôi Hai Thiên Chúa đã được thánh hóa và trở nên biểu tượng cao đẹp được tôn kính trong tâm hồn mọi người kitô hữu. Người ta đã hạ cây Thánh Giá trên Núi Sọ, trên núi Rê, hay nơi này, nơi kia. Nhưng khẳng định, không ai hạ được cây Thánh Giá trong tâm hồn người tín hữu.

Thánh Giá là biểu tượng của Kitô Giáo. Thánh Giá là biểu tượng của Tình Yêu và sự Tha Thứ. Trong 7 câu nói cuối cùng của Chúa Cứu Thế trên Thánh Giá, câu đầu là "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm"(Lc 23,34), câu thứ nhì Ngài nói với người trộm lành : "Tôi bảo thật với anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng"(Lc 23,43), câu thứ ba Ngài giao Thánh Gioan cho Đức Mẹ : "Thưa Bà, đây là con của Bà... - ...Đây là mẹ của anh"(Ga 26-27).

Trước thềm Năm Mới, Văn Phòng Điều Hành xin kính chúc Đức Ông Linh Hưởng Giáo Phận, Quý Cha, Quý Thầy Linh Hưởng Phong Trào, Quý Tu Sĩ nam nữ cùng toàn thể Quý Anh Chị Cursillistas được tràn đầy Ôn Phúc trong Năm Canh Dần. Khẩn cầu Thầy Chí Thánh và Đức Mẹ La Vang ban cho Quý Vị được Sức Khỏe xác hồn, an khang, thịnh vượng.

Văn Phòng Điều Hành

CHÚC MỪNG CHÚA XUÂN

NĂM LINH MỤC



Tông huấn của Đức Piô X về việc Thánh hóa Linh mục

Mật nghị hồng y tôn cử Đức Piô X (1835-1914) vào ngôi vị giáo hoàng ngày 4-8-1903. Ngài được phong chân phước ngày 3-6-1951 và phong hiển thánh ngày 29-5-1954. Năm 1906, Tòa thánh công bố sách Giáo lý Thánh Piô X (catéchisme de saint Pie X). Năm 2003, ĐHY Ratzinger (đương kim giáo hoàng) đã tuyên bố sách giáo lý của Đức Piô X vẫn giữ nguyên giá trị tín lý. Bộ sách này bổ sung bộ giáo lý của công đồng Trente, giải nghĩa nguồn gốc các phép bí tích, sự cần thiết là người công giáo để được ơn cứu độ.

Trong loạt bài về linh đạo linh mục căn cứ vào các văn kiện của Tòa thánh về chức thánh linh mục, Bản Tin Cursillo số này hân hạnh giới thiệu tông huấn *Haerent animo* của Đức Piô X. Văn kiện quan trọng này được công bố đúng 5 năm sau Đức Piô X đăng quang (4-8-1908), nhân lễ kim khánh 50 linh mục của ngài. Như vậy, tông huấn *Haerent animo* đã đúc kết linh đạo 50 năm linh mục của Đức Piô X.

• Tông huấn *Haerent animo* gồm 4 phần : (I) Sự cần thiết về sự thánh thiện của linh mục (sainteté sacerdotale). (II) Những đòi hỏi của sự thánh thiện này. (III) Các phương cách nên thánh (IV) Niềm mong ước của Đức Piô X.

• Tông huấn *Haerent animo* mở đầu bằng cách trích dẫn thánh thư của thánh Phaolô, vị tông đồ của dân ngoại (apôtre des gentils) : “*Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lễ với Thiên Chúa.*” (Dt 13,17). Đức Piô X diễn giải giáo huấn của thánh Phaolô như sau : “*Chắc chắn những lời này gọi đến tất cả những ai có thẩm quyền trong Giáo hội, nhưng đặc biệt áp dụng cho các linh mục, tuy bất toàn nhưng được Thiên Chúa ban phép, các linh mục thi hành chức thánh với quyền hạn tuyệt đối. Các linh mục không ngừng suy niệm và tìm kiếm ngày đêm các phương cách để che chở và giúp đoàn chiên của Chúa được thăng tiến.*”

• Đức Piô X đã mời gọi các linh mục suy niệm giáo huấn của thánh Phaolô “*Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa... Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết... Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái*” (Ga 15,15-16).

Đức Piô X đã diễn giải giáo huấn này như sau : “*Vậy ta phải lo tròn sứ mệnh mà Chúa Kitô đã giao phó cho ta. Ta chỉ có một niềm mong ước là khiến các tâm tình của ta giống như tâm tình của Chúa Kitô, là “thánh thiện, vẹn toàn, vô tội*” (Dt 7,26). Các linh mục được Ngài sai đi để giúp tâm trí con người tuân giữ các giáo lý và luật lệ của Người.

• Linh mục là ánh sáng trần gian, là muối cho đời (Mt 5,13,14). Linh mục thông truyền chân lý bằng cách làm gương sáng về những điều từng giảng dạy bằng lời nói, tuyệt đối tránh tình trạng “*...tuyên bố là biết Thiên Chúa, nhưng trong hành động lại chối Người*” (Tt 1,16). Đức Kitô là tấm gương của các linh mục, giảng dạy bằng gương lành và tiếp theo là bằng lời nói : “*Chúa Giêsu đã bắt đầu bằng việc làm, sau đó Người mới giảng dạy*” (Cv 1,1).

• “*Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời*” (Dt 13,8). Người đã phán những lời này cho con người sống trong mọi thời đại : “*Anh em hãy nhận bài học của ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường*” (Mt 11,29). “*Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự*” (Pl 1,8). Điều này nhắc nhở châm ngôn của thánh Phaolô : “*Những ai thuộc về Đức Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cũng với những thói xấu và sự ham muốn*” (Gl 5,24). Những lời giáo huấn này gửi cho mọi tín hữu, cách riêng cho các linh mục.

• Linh mục bước vào cuộc sống mới, “*trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa : gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng con còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ.*” (2 Cr 4-7). Muốn vậy, theo lời thánh Gioan Kim khẩu : “*Không thể sống nhân đức mà không có lời cầu nguyện*” (S. Jean Chrysostome, *De precatone, orat.* 1 PG 50, 777). Chúa Giêsu đã dạy rằng : “*Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí*” (Lc 18,1). Trong thư gửi tín hữu Côlôxê, thánh Phaolô khuyên nhủ : “*Anh em hãy siêng năng cầu nguyện ; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn*” (Cl 4,2). Trong thư 1 gửi tín hữu Thêxalônica, thánh Phaolô còn nhấn nhủ “*... cầu nguyện luôn mãi*” (1 Tx 5,17).

• Linh đạo linh mục trong tông huấn *Haerent animo* chính là lời mời gọi cầu nguyện. Trong phần kết luận, Đức Piô X đã phó dâng các linh mục vào tay Đức Mẹ là Nữ vương các thánh Tông đồ. “*Đức Mẹ đã để lại gương sáng cho các thánh tông đồ được nâng lên hàng tể. Các linh mục phải siêng năng cầu nguyện cho đến lúc được hưởng vinh phúc trên trời*”.

Trong số báo tháng sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông điệp *Humani generis* của Đức Bênêdictô XV nói về bài giảng của các linh mục, theo gương mẫu thánh Phaolô.

Lê Đình Thông ■

CHỦ TRƯỞNG ‘THẾ TỤC’ CỦA PHÁP

(tiếp theo và hết)

Lm. MAI ĐỨC VINH

[...] Nghĩ rằng, đang sống trong ‘một nước Pháp thế tục’, chúng ta cần nắm bắt phần nào ‘những nguyên nhân, những diễn tiến lịch sử, những thành công, những tác hại và những thay đổi của chủ trương thế tục,’ hầu chúng ta hiểu rõ hơn nẻo trạng của người Pháp, thể chế của nước Pháp và của xã hội Pháp, nhất là chia sẻ tình trạng hiện nay của Giáo hội Pháp, đồng thời chính chúng ta được trưởng thành trong đức tin hầu hướng dẫn đức tin của con cháu chúng ta. Đó là mục đích của bài viết này. Bài này sẽ gồm bốn phần chính :

- ◆ A. Chủ trương thế tục của cách mạng 1789
- ◆ B. Cách mạng văn hoá 1968
- ◆ C. Chủ trương thế tục tích cực của tổng thống Sarkozy
- ◆ D. Giáo Hội Công Giáo không đứng ngoài cuộc.

2. Với cuộc cách mạng văn hóa 1968

1) **Một cuộc ‘cách mạng thầm lặng’ trong Giáo Hội** (Une ‘Révolution silencieuse’ dans l’Eglise). Đây là tiêu đề của một bài viết về cách mạng văn hóa 1968, đăng trong báo La Croix, ngày 4.5.2008. Tác giả cho hay: Công Đồng Vatican II kết thúc ngày, 8.12. 1965, cho phép Giáo Hội mở đầu thực hiện (aggiornamento) và đối thoại với thế giới. Phong trào chống đối 1968 thúc đẩy Giáo Hội tiến mau tiến mạnh các chương trình thay đổi. Nhiều giáo dân và nhiều linh mục tin tưởng vào khả năng đổi mới giúp Giáo Hội vượt qua nhiều ngõ cụt và nhiều dự án. Mọi người đầy hy vọng! Chính xã hội cũng đang thay đổi về văn hoá, kinh tế, kỹ thuật và xã hội theo tốc độ nhanh. Ngay trong Giáo Hội và giữa các kitô hữu cũng có sự thay đổi mà cha Francois Roustang sj gọi là ‘con người thứ ba’, không thủ cựu cũng không là nhà cải cách. Con người thứ ba đó chính là cuộc cách mạng âm thầm đang diễn ra. Nếu Giáo Hội không quan tâm đến cuộc cách mạng thầm lặng này thì e rằng sự từ bỏ Giáo Hội đã có rồi, sẽ còn gia tăng mạnh hơn. Tháng ba 1968, ngay tại Paris đã có buổi thuyết trình về đề tài ‘Kitô giáo và Cách mạng’ (Christianisme et la révolution). Sau đó, tám nhóm công giáo và tin lành đã ký vào một bản văn có lời đúc kết: ‘Chúng tôi không phải là không biết rằng cuộc cách mạng văn hóa này mặc nhiên tố cáo Kitô giáo trong những hình thức suy tư, phát biểu và hành động của Giáo Hội’. Nhiều sinh viên kitô giáo đã nhiệt tâm ủng hộ những đòi hỏi của khối sinh viên và khối thợ thuyền. Chính họ cũng mong mỏi có những thay đổi trong Giáo Hội, đặc biệt trong cách suy tư và phát biểu của cá nhân cũng như của tập đoàn. Báo Témoignage (Chúng tá) cũng đăng tải một ‘lá thư kêu gọi người kitô’ do 14 nhân vật sáng giá trong Giáo Hội ký tên, cũng đòi phải đẩy mạnh mọi thay đổi, xin đừng để cho Giáo Hội Dân Chúa bị đẩy vào chân tường.

2) **Cách mạng ngay từ các họ đạo, thành phố hay đồng quê.** Trong một xứ đạo, một giáo phận hay liên giáo xứ, liên giáo phận, đã có những tương quan mới. Giáo dân phát biểu và lãnh trách nhiệm. Bộ mặt của Giáo Hội địa phương được thay đổi. Đại Hội thường niên của các giám mục tại Lourdes tháng 12.1968, lên

tiếng tố chức lại mục vụ giáo xứ, xác định lại những tương quan giữa linh mục và giáo dân, giữa giáo dân và linh mục. ‘Đồng trách nhiệm’, ‘cộng tác’, ‘liên đới’ là những cụm từ thường được sử dụng trong thời điểm này. Nhiều vấn đề được nêu lên: việc hưu dưỡng và an sinh xã hội của linh mục, chức phó tế vĩnh viễn, phụng vụ chủ nhật khi không có linh mục, vấn đề độc thân của linh mục, người công giáo dần thân vào chính trị... Tại Đại Hội các giám mục ở Lourdes ngày 28.05.1972 bàn về ‘Người kitô hữu làm chính trị’, đức cha Gabriel Maragrín, giám mục Grenoble đã phát biểu: “Nhờ cuộc cách mạng văn hóa, nhiều người đã khám phá ra trách nhiệm của họ về chính trị, họ tự thấy cần có nhiều thay đổi: nhiều Kitô hữu muốn sống đức tin trong chính trị và chính trị trong đức tin...” (... De nombreux chrétiens aspirent à vivre la foi dans la politique et la politique dans la foi...).

3) **Cách mạng vừa đòi hỏi thay đổi vừa gây nên khủng hoảng** : Đó là một điều đương nhiên, ai cũng nhận ra. Trong khuôn khổ gia đình, giữa môi trường học đường, tại xí nghiệp, và trong mọi cấp quốc gia và Giáo Hội : cha mẹ cảm thấy mất uy quyền đối với con cái, thầy cô đối với học trò, cha sở đối với giáo dân, giám mục đối với linh mục, chủ ông đối với nhân công... Vì thế đức hồng y Francois Marty đã tuyên bố : «Xã hội chúng ta đã bùng nổ, đã tan rã... tôi phải buồn lòng xác nhận sự kiện đó ». Cha Yves Congar còn thăm thía hơn : «Tôi cảm thấy thật mạnh mẽ và thật đau đớn rằng : cơn khủng hoảng về quyền bính hiện nay rất trầm trọng... ». Đức hồng y F. Marty, nhận định thêm : «Muốn có những thay đổi tốt, muốn đi ra khỏi những khủng hoảng quyền bính, giáo hội Kitô phải dạy chúng ta vượt lên trên những lợi ích và quyền hạn cá nhân ».

4) **Những mất mát đau thương** : Giáo Hội Pháp giống như một người đã lâm cơn bệnh nặng ‘cách mạng 1789 với vi trùng thế tục’, rồi ‘trận đại chiến thứ hai 1940-1945’, vừa tạm bình phục, nay lại bị bồi thêm một ‘cơn bệnh cách mạng văn hóa 1968 với vi trùng thế tục hóa (séculariser)’ (J. René). Những giảm sút về nhân sự và tình trạng sống đạo của giáo dân chúng ta nêu lên dưới đây, chứng tỏ ‘cơn bệnh thật trầm kha’ và không biết chừng nào Giáo Hội Pháp mới bình phục hoàn toàn như

‘người con gái đầu lòng sung sức và đầy nghị lực của Giáo Hội’.

- Những người Pháp xưng mình thuộc Giáo Hội Công Giáo : năm 1972 có 84%, qua năm 1981 giảm xuống 79% và năm 2002 chỉ còn 69% (Kết quả thăm dò của hãng Sofrès-La Croix-Pèlerin).

- Những người công giáo thực hành đạo : năm 1965 còn 25%, qua năm 1972 sụt xuống 21% và năm 1972 chỉ còn 10% (Kết quả thăm dò của hãng CSÀLa Vie ; Siofrès-La Croix-Pèlerin).

- Số trẻ thơ sinh chịu Phép Rửa Tội : năm 1960 là 91,1%, qua 1972 còn 82,7% và năm 2000 chỉ còn 52% (số thống kê của Giáo Hội Pháp).

- Số các linh mục triều, năm 1960 có 41.840 linh mục và 595 tân linh mục, qua năm 1975 chỉ còn 34.446 vị với 170 tân linh mục, đến năm 2000, chỉ còn 19.826 vị với 142 tân chức (theo số thống kê của Giáo Hội Pháp).

Số linh mục triều xin hoàn tục : trong khoảng 1960-1964 là 241, 1965-1969 là 485, 1970-1974 là 972 (theo Julien Potel ‘các linh mục triều tại Pháp’).

5) **Đi về phía trước** : Rõ ràng rằng trong tháng 5. 1968, nhiều giáo dân và nhiều phong trào công giáo đã tham dự vào các biến cố... Các đức giám mục đã nắm bắt được những bài học của cao trào cách mạng văn hóa 1968 đối với đời sống của Giáo Hội Pháp. Năm 1975, chính các giám mục đã viết : «Vi đã bén rễ sâu vào lòng nhân loại, các phong trào đôi khi phải chọn lựa những sinh hoạt trần thế mà họ cho là cần thiết cho công việc tông đồ của họ và phù hợp với đức tin của Giáo Hội. Lúc đó họ tự trách nhiệm về hoạt động của họ. Trong sự lựa chọn này họ chỉ cam kết với tư cách là một nhóm Kitô hữu mà chính họ gây dựng nên». Giáo Hội Pháp nhận ra rằng : Bày tỏ Đức Tin bằng một tiếng nói duy nhất không đủ, cần chấp nhận sự hiệp thông đức tin qua nhiều tiếng nói và với những hình thái đa dạng. Trong tinh thần hiệp thông, các linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các phong trào, xứ đạo hay cộng đoàn, đã ngồi lại bên nhau suy nghĩ, đào sâu, đề nghị và dẫn thân... Suy nghĩ và đào sâu về vai trò của giáo dân, về những khó khăn của thừa tác linh mục, về những hướng đi của Giáo Hội, về sự dẫn thân tông đồ của giáo dân... Mọi người giúp nhau ý thức về những gì họ nghe được và nhìn thấy trong xã hội đang thay đổi... để chung sức xây dựng Giáo Hội, làm cho tiếng nói đức tin rền vang mạnh hơn trong xã hội họ đang sống... Xã hội đang thay đổi, Giáo Hội cũng cần thay đổi, xã hội đang tiến lên, Giáo Hội luôn phải đi về phía trước...

3. Chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI năm 2008 (12-15.9).

Đức giáo hoàng Biển Đức XVI biết hơn ai hết rằng : công du nước Pháp là đi vào một quốc gia nổi tiếng ‘thế tục’ từ hơn một trăm năm (1879-2008), là đến thăm mục vụ một Giáo Hội đang bị suy yếu, là đến giữa một dân tộc đang có nhiều thành kiến ‘coi ngài là bảo thủ (conservateur), là một giáo hoàng không được nhìn nhận (un pape méconnu) và hiểu biết (incompris).

Nhưng nhờ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Lộ Đức, ngài đã đánh tan được hết thành kiến, thu hút dân chúng, nhất là giới trẻ, xoa dịu những ‘căng thẳng của chế độ thế tục’, củng cố và mở thêm cửa ngõ cho đường hướng thế tục tích cực của tổng thống Sarkozy, gây ảnh hưởng tốt ngay với các giới trí thức và văn hóa, đồng thời đem thêm sức mạnh cho Giáo Hội Pháp, và tình thương an ủi cho các bệnh nhân và khách hành hương về Lộ Đức.

1) Pháp là quốc gia thế tục : Đây là một lịch sử hiển nhiên của nước Pháp từ sau cách mạng 1789. Cho tới năm 2007 các cuộc thăm dò còn cho chúng ta biết : 30% dân Pháp coi ‘thế tục là vấn đề quan trọng đối với họ’, và 71% chủ trương giữ nguyên vẹn ‘sự tách biệt giữa Giáo Hội với Nhà Nước’. Tuy nhiên 79% dân Pháp đã có những cái nhìn khác về tôn giáo. Cái nhìn của họ gần với quan điểm của tổng thống Sarkozy : 49% nhìn nhận gốc rễ Kitô giáo của nước Pháp và 42% nhìn nhận vai trò tạo dựng văn minh của tôn giáo.

2) Giáo Hội Pháp đang suy yếu : Nhân dịp đức Biển Đức XVI công du mục vụ tại Pháp, hãng Ifsop-La Vie thực hiện một cuộc thăm dò :

- Về ảnh hưởng của Giáo Hội Công Giáo trong xã hội Pháp hiện nay, kết quả : chỉ 24% cho rằng Giáo Hội còn ảnh hưởng, và 74% cho là không còn ảnh hưởng (2% không có ý kiến).

- Về ước nguyện cho Giáo Hội có thêm ảnh hưởng : 25% dân Pháp mong cho Giáo Hội có nhiều ảnh hưởng hơn, 20% lại muốn Giáo Hội giảm bớt ảnh hưởng, và 52% lại chỉ muốn Giáo Hội cứ ở tình trạng hiện nay.

- Về vấn đề họ muốn Giáo Hội phải quan tâm hơn cả : 58% là vấn đề gia đình và giáo dục, 56% là vấn đề liên đới, 44% là vấn đề đạo đức và luân lý. (Chỉ 14% là vấn đề ‘bảo vệ môi trường’, ‘hội thảo về xã hội’, ‘sinh hoạt văn hóa’, 10% ‘luân lý hoá vấn đề kinh tế’, 7% là sinh hoạt chính trị, 3% là vấn đề truyền thông, 7% các vấn đề linh tinh khác).

- Về riêng đức giáo hoàng Biển Đức XVI : Trước tiên theo thăm dò của Ifop-La Vie, với câu hỏi ‘Bạn nghĩ là Ngài bệnh vực tốt hay không tốt các giá trị của đạo Công Giáo ?’, thì 54% trả lời ‘vừa đủ, không tốt không xấu’ (ni bien ni mal), 28% cho là ‘tốt’ (plutôt bien), và 15% cho là ‘xấu’ (plutôt mal).

Về số các linh mục : Nhân bài đức Biển Đức XVI kêu gọi người trẻ dẫn thân theo ơn gọi tận hiến linh mục hay tu sĩ, báo La Croix cho chúng ta mới về con số các linh mục triều và dòng như sau :

- Linh mục triều tại Pháp : Năm 1990 có 25.000, qua năm 2000 còn 19.235, và đến năm 2006 chỉ còn 15.440 linh mục.

- Linh mục dòng tại Pháp : Năm 1990 có 7.064, qua năm 2000 còn 6.119, và hiện nay chỉ còn 5.003 linh mục.

- Số tân linh mục trong năm 2007 : linh mục triều chỉ có 101, và linh mục dòng có 50 vị. Số tân linh mục không

thể bù đắp lại số các linh mục về hưu hay từ trần.

- Chính vì ơn gọi giảm sút quá nhiều, nên nhiều tu viện bị đóng cửa, nhiều họ đạo không có linh mục, nhiều sinh hoạt mục vụ trong họ đạo bị ứ đọng. Mặc dầu có nhiều giáo dân tự nguyện đóng góp, nhưng không tài nào đáp ứng đủ !

3) Đánh tan thành kiến : Đại diện cho dân Pháp nói chung, 16.883 độc giả của báo Figaro cho biết ý kiến về câu hỏi 'Bạn có thiện cảm (bonne image) với đức giáo hoàng Biển Đức không ?', thì 58% trả lời có, và 42% trả lời không. – Riêng hàng giáo sĩ Pháp, thì Guillaume Tabard đã viết : «Hàng giáo sĩ Pháp đã hiệu chỉnh lại phán đoán của mình về đức cựu hồng y Ratzinger » (Le clergé français a révisé son jugement sur l'ancien cardinal Ratzinger). Chúng ta có nhiều chứng từ xác đáng. Như lời của cha Philippe Hénaff (Issy-les-Moulineaux) : «Đã từ lâu, chúng tôi biết ngài là một đại trí thức, và bây giờ chúng tôi khám phá ra ngài là mục tử chính hiệu ». Một linh mục ở Paris : «Sau khi đọc cuốn 'Chúa Giêsu thành Nazareth', các linh mục tìm đọc lại những tác phẩm trước đây của đức hồng y Ratzinger, và họ rất trân trọng cả tư tưởng lẫn tư cách của ngài ». Báo Figaro ra ngày 13.9.08 còn cho danh tánh nhiều giám mục Pháp 'thuộc thể hệ của Đức Biển Đức XVI'. Nữ tu Maria Magdalena, 74 tuổi, dòng Con Đức Mẹ Lên Trời tuyên bố : 'Tôi đã trở lại (convertie) với đức giáo hoàng Biển Đức XVI, (vì trước đây tôi có nhiều thành kiến về ngài), bây giờ tôi nhận rõ ngài là mục tử khiêm nhường, là con người 'ngôn hành hợp nhất'...

4) «Hãy trả cho César cái gì thuộc về César và cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa» (Mc 12,17).

Với câu Phúc Âm này, đức giáo hoàng Biển Đức XVI đã nêu lên rõ ràng mối tương quan giữa Giáo Hội và Nhà Nước, hay nói cách cụ thể 'sự phân biệt giữa các quyền bính đạo và đời'. Với lời Phúc Âm này, ngài không những đã xoa dịu mà còn mở ra một nhãn giới mới về thể tục, khiến người ta gọi là 'thể tục đã được êm dịu hóa' (la laïcité apaisée) hay 'thể tục thánh thiện' (la sainte laïcité) của đức Biển Đức XVI. Nếu đức giáo hoàng công nhận sự hiển nhiên của thể tục trong nghĩa phân biệt quyền bính, thì đồng thời ngài nhấn mạnh cho nước Pháp và dân Pháp về nguồn gốc văn hóa kitô của họ. Đây cũng là một sự kiện lịch sử hiển nhiên. Nếu đức giáo hoàng tán thưởng chủ trương 'thể tục tích cực' của tổng thống Sarkozy, thì ngài không quên nhấn mạnh đến những vai trò không thể thay thế được của tôn giáo trong nước Pháp thể tục, đặc biệt vai trò đào tạo lương tâm, thăng tiến con người toàn diện...

5) Nói với thế giới văn hóa : Một trong những việc làm quan trọng của chuyến công du của đức giáo hoàng Biển Đức XVI tại Pháp, là 'đọc bài diễn văn cho thế giới văn hóa' tại Collège des Bernardins : mời thế giới văn hóa đi đến tận gốc nguồn của việc tìm kiếm thiêng liêng, tìm kiếm Thiên Chúa. Ngài quảng diễn tài tình câu nói vẫn gọn của thánh Phaolô 'Chữ viết thì

giết chết nhưng Thần Khí thì ban sự sống' (2Cr 3,6). Theo nhận định của đức cha Claude Dagens, giám mục giáo phận Angoulême và thành viên của Hàn Lâm Viện, thì « Đức Biển Đức XVI luôn trung thành với chính mình, ngài bày tỏ rõ ràng rằng : điều cốt yếu chính là cảm nghiệm về Thiên Chúa, là sự tìm kiếm, hiểu biết về mạc khải của Thiên Chúa. Ngài đã dẫn chúng ta về tận nguồn gốc văn hóa âu châu bằng cách chỉ cho chúng ta thấy 'gốc rễ của mọi gốc rễ chính là sự tìm kiếm Thiên Chúa... Qua lời nói của đức thánh cha, tôi tìm lại được những điều khi còn là sinh viên, tôi đã học biết tại đại học Sorbonne, về truyền thống đan tu, về các thánh Benoit, Grégoire le Grand, Augustin... Tôi vui mừng vì bài diễn văn của ngài gắn gũi với chương trình giảng dạy của một quốc gia thế tục về lịch sử và văn chương kitô giáo ». Văn hào Julia Kristeva cho rằng : «Bài diễn văn của đức giáo hoàng là một bước tiến quan trọng về chính trị hội nhập văn hóa » (un pas important dans la politique d'inculturation). Còn ông Muriel Mayette, tổng giám đốc kịch trường pháp lại phát biểu : «Bài diễn văn đầy khích lệ cho thế giới nghệ thuật và ý niệm (le monde des arts et des idées)... Đối với đức hồng y André Vingt-Trois, thì «Chưa nói đến nội dung của bài diễn văn, nguyên sự hiện diện của đức giáo hoàng Biển Đức XVI trong Collège des Bernardins đã là một dấu chỉ lớn, đầy ý nghĩa về chỗ đứng và hoạt động của kitô giáo trong những bối cảnh đặc biệt của các xã hội âu châu». Sau cùng bà Isabelle de Gaulmyn đã nhận định vắn tắt : «Đức giáo hoàng đã ca ngợi chủ trương thế tục của Pháp, không nguyên vì nó không mâu thuẫn với đức tin, nhưng chính 'thế tục là một thành quả của đức tin» (laïcité est même un fruit de la foi). Quả thật, trong chuyến công du nước Pháp lần này, đức giáo hoàng là một tông đồ có một phong thái bình thân ».

6) Những bản văn lớn về việc đối thoại giữa đức tin và lý trí : Đức giáo hoàng Biển Đức XVI không chỉ trung thành với chính mình mà còn trung thành với đáng tiền nhiệm của Ngài nữa. Vì trước bài diễn văn 'cho thế giới văn hóa' tại Collège des Bernardins, đã có những bản văn lớn khác về việc đối thoại giữa đức tin và lý trí rồi.

- Thông điệp 'Đức tin và Lý trí' (Fides et Ratio) của đức Gioan-Phaolô II (1998) : 'Đức tin và lý trí là đôi cánh giúp tâm trí con người bay lên cao mà chiêm ngắm chân lý... Đức tin được xây trên việc làm chứng về Thiên Chúa và hưởng nhờ sự giúp đỡ siêu nhiên của ơn sủng, thì thực tế, thuộc về trật tự khác với trật tự hiểu biết của triết học. Còn kiến thức triết học thì dựa trên sự nhận thức của giác quan, trên kinh nghiệm và chỉ phát triển theo ánh sáng của trí tuệ thôi'.

- Bài diễn văn đọc ngày 12.09.2006 tại đại học Ratisbonne : 'Trong thế giới tây phương bị dư luận bá chủ cách rộng rãi, chỉ mình lý trí thực dụng và những hình thức triết học thoát thai từ đó, mới là phổ biến. Vì thế, những nền văn hóa đậm màu sắc tôn giáo của thế giới lại nhìn thấy rõ ràng rằng : việc loại bỏ yếu tố thần linh khỏi phổ quát tính của của lý trí, hiển nhiên là một vi phạm nặng nề vào những xác tín thâm sâu nhất của các nền văn hóa ấy. Một lý trí còn giả điếc trước yếu tố thần linh

và cố tình dồn tôn giáo vào phạm trù văn hóa thấp kém (sous-cultures), thì không thể đi vào việc đối thoại văn hóa được'.

Bài diễn văn (chưa đọc) định vào ngày 17.01.2008 tại đại học La Sapienza (Roma) : 'Thần học và triết học là một đôi bạn từ nguyên thủy, không thể tách rời nhau, nhưng mỗi bên giữ trọn vẹn chức vụ và căn tính riêng của mình... Triết học phải thực sự có tự do và trách nhiệm tìm kiếm lý trí. Triết học phải nhìn thấy những giới hạn cũng như thiên chức lớn lao và phạm vi rộng rãi của mình... Thần học phải tiếp tục múc lấy từ kho tàng kiến thức mà chính nó đã không sáng chế ra. Kho tàng kiến thức luôn vươn xa và không bao giờ khô cạn trong việc suy tư, để luôn có những tư tưởng mới mẻ'.

7) Trách nhiệm của mục tử giữa đàn chiên : Đến đây chúng ta có thể đặt câu hỏi : trong chuyến công du mục vụ này, đức giáo hoàng biến đức đem lại những gì trực tiếp liên hệ đến đời sống đạo của tập thể công giáo Pháp ? Xin thưa cách vắn tắt rằng :

- Với 2.000 linh mục và tu sĩ trong giờ Kinh Chiều ở Notre Dame de Paris: Đừng sợ ! Hãy vui lên và bền vững sống trong nhà Chúa, vì 'Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi : 'Vui mừng nào khi thiên hạ bảo tôi 'Ta cũng thấy len đèn thánh Chúa' (Tv 121,1).

- Với 7.000 giới trẻ trên quảng trường Notre Dame de Paris: Đừng sợ ! các con hãy trở thành những kitô hữu tốt trong xã hội. Các con hãy nhận lấy hai kho tàng lớn lao cho đời sống đạo của các con là Chúa Thánh Thần và Cây Thập Giá của Đức Kitô.

- Với 26.000 giáo dân trên bãi cỏ Invalides : Đừng sợ ! Hãy xa tránh việc thờ ngẫu ảnh tượng (1Cr 10,14) của thời đại ! ham muốn quá độ tiền bạc, quyền hành, kiến thức đã khiến con người xa lià Cứu cánh đích thực, bị mất Chân lý của riêng mình ! Muốn từ bỏ 'ngẫu tượng thời đại', anh chị em hãy sốt sắng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn. Vì không thể một trật 'anh chị em vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được' (1Cr 10,21) ;

- Với hơn 100 hồng y và giám mục Pháp tại Lộ Đức : Đức giáo hoàng nói với các giám mục quan điểm của ngài về Phụng Vụ, Giáo Lý, Gia Đình, Ơn gọi tận hiến và các linh mục. Sau cùng, ngài trở lại vấn đề thế tục : ngài chào mừng việc nhìn nhận và đề cao gốc rễ kitô của nước Pháp, ngài kêu gọi 'tìm được một luật pháp mới mà không làm suy giảm sự quân bình hiến pháp' và cần 'am tường luật của năm 1905'.

Với 25.000 bệnh nhân và khách hành hương tại Lộ Đức : Lúc bắt đầu đường Thánh Giá, đức giáo hoàng đã cầu nguyện lớn tiếng «Lạy Chúa, bằng phép Rửa tội, Chúa đã mở cho chúng con vào Nước Chúa, chớ gì trong cuộc hành hương tại thánh địa này đổi mới chúng con trong ơn sủng của Chúa ». Ngài cũng khuyên nhủ các bệnh nhân « Chớ gì ơn Chúa tràn đầy nơi anh chị em để thánh ý Chúa được thể hiện nơi anh Chị. Chúa là sức mạnh, là niềm an ủi và là phần thưởng bội hậu của anh chị em... ».

Đọc xong những trang trên đây, chúng ta có hai nhận định :

1. Nước Pháp đã theo chủ trương thế tục kể từ cách mạng 1789 và hành động thế tục mãnh liệt nhất là 'dứt khoát tách biệt Nhà Nước và Giáo hội từ năm 1905', rồi sau Đại Thế Chiến II, thế tục được hiến pháp 1958 công nhận minh bạch. Đến năm 1968, với danh nghĩa 'cách mạng văn hóa', thế tục lại được biểu dương thêm. Nhưng thế tục đã 'mất giá' mau chóng và buộc phải 'chuyển mình'. Sau cùng người muốn 'canh tân chủ trương thế tục' chính là tổng thống đương kim Nicolas Sarkozy với một đường hướng mệnh danh là 'thế tục tích cực'.

2. Muốn hay không, Giáo Hội Pháp vẫn phải sống trong một 'quốc gia chủ trương thế tục' và dĩ nhiên phải chịu đựng nhiều mất mát lớn lao, đến nỗi, sau khi đọc những trang trên, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy một cái gì cay đắng, và xao xuyến : Giáo Hội Pháp sẽ đi về đâu ?... Đó là tâm tình tự nhiên của những người ở trong Giáo Hội và yêu mến Giáo Hội. Nhưng đừng để vì thế, mà đức tin chúng ta bị giao động. Hãy lắng nghe lời mời mời đầy nghị lực và phấn khởi của đức Gioan Phao-lô II và của đức Biển Đức XVI : « Đừng sợ ! Anh chị em đừng sợ ! ». Hãy bình tĩnh đọc lại lời của đức cố hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận : «Hội Thánh có nhiều khuyết điểm và gương xấu, nhưng Hội Thánh có lời hứa của Chúa. Hội Thánh là một phép lạ liên li... » (ĐHV 264). « Phêrô, con là đá, Ta xây Hội Thánh Ta trên đá này, và cửa hỏa ngục mở tung không thắng nổi ». Hai mươi thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động, nội công ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng, nhưng Hội Thánh Chúa không phải đoàn hội của loài người (ĐHV 249). « Vậy hãy yêu mến Hội Thánh, vâng lời Hội Thánh, trung thành với Hội Thánh và cầu nguyện cho Hội Thánh (ĐHV 248).

Tài liệu tham khảo :

- Patrick Cabanel, 'Entre religions et laïcité', Privat, 2007.
- Henri PenáRuiz, 'Histoire de la laïcité, genèse d'un idéal', éd. Isabelle de Coulibeuf, 2005.
- Paul Christophe, 'Les Prêtres dans la Révolution 1789, éditions ouvrières, 1986
- Jean Michel Ducomte, 'La Laïcité', les Essentiels Milan, 2004
- Michel Dubost, 'Théo, l'Encyclopédie catholique pour tous', La Vie-Fayard-Droguet, 1993.
- Documentation catholique, 2394, 01.2008
- Revue 'La Croix', 03-04-05, 09. 2008
- Revue 'Pèlerin'. 01.2008
- Revue 'Le Monde' (Hors-série 2) '1968 Révolutions', avril 2008.
- Figaro 11-15.09.08 – Figaro Magazine 13.09.2008.
- La Vie (numéro exceptionnel) 11-17.09.08
- Paris Notre Dame 4-17.09.2008.



Thư Mời Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010

Trọng kính Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, linh hướng Phong Trào,

Quý tu sĩ nam nữ,

cùng quý anh chị cursillistas thân mến,

Theo truyền thống tốt đẹp của Phong trào, và để chuẩn bị tâm hồn sống trọn vẹn tâm tình thống hối, hòa giải với Thiên Chúa và anh em, nhằm quy hướng về ngày Chúa Phục Sinh khả hoàn, xin kính mời Đức ông, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị cursillistas tại Paris, các vùng phụ cận và các tỉnh xa gần cố gắng thu xếp thời giờ và công việc riêng để đến tham dự chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay sẽ được tổ chức **từ 9g30 đến 17g00 ngày thứ bảy 20 tháng hai 2010 tại nhà thờ Saint Vincent de Paul, 92110 Clichy,**

Sau đó sẽ có Thánh Lễ cho Phong trào.

Xin nhớ mang theo Sách Chỉ Nam và Bảng Da.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Đức ông, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị cursillistas, để trên hành trình Ngày Thứ tư, chúng ta thêm một lần nữa thân thiết nắm tay nhau đồng hành trong nhiệm vụ Phúc Âm hóa môi trường, qua chứng tá Tin Yêu và Phục Vụ.

Văn Phòng Điều Hành

Chương Trình Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay thứ bảy 20-02-2010

09 giờ 30 Gặp gỡ

10 giờ 00 **Bắt đầu chương trình Tĩnh Tâm**

Phần cầu nguyện do Trường Huấn Luyện phụ trách.

Bài huấn đức về mùa chay năm 2010 “ **Mùa Chay, thời gian mở lòng ra cho Đấng là nguồn của lòng thương xót**” (Cha Trần Ngọc Thế - dòng tên)

Phần hướng dẫn chuẩn bị hòa giải với Thiên Chúa

11 giờ 30 Tỉnh lặng, xét mình và xưng tội

13 giờ Chấm dứt tĩnh tâm - Ăn trưa (Xin các anh chị nhớ mang theo phần ăn tự túc)

14 giờ 30 **Sinh hoạt Ultreya**

16 giờ 45 Nghỉ giải lao

17 giờ 00 Thánh lễ

18 giờ 00 Bế mạc chia tay

Địa chỉ : Eglise Saint Vincent de Paul 96 Boulevard Jean Jaurès 92110 Clichy

Liên lạc : Cha Giuse Nguyễn Văn Viên Tel : 0142708844 (vào cửa trước nhà thờ, nơi công viên nhỏ)

Phương tiện di chuyển : ■ Đến bằng xe hơi có thể đậu xe ở parking của Mairie de Clichy ■ Métro số 13 (lấy hướng Asnières-Genevilliers xuống trạm Mairie de Clichy, đi bộ tới nhà thờ khoảng 5 phút)

Dù chưa vào đông, nhưng thời tiết sáng nay thật lạnh. Qua phương tiện xe hơi, chúng tôi đã tới thánh đường sớm hơn thường lệ. Trong xe được sưởi ấm nên tất cả không hề bị ảnh hưởng từ thời tiết giá lạnh bên ngoài.

Đang chăm chú với kính Mãn Côi trong thời gian chờ đợi thánh lễ. Tiếng khua động của bước chân ngoại thường trên nền gạch thánh đường cộng với tiếng lạch cạch của chiếc một vật gì đó khiến một số đang có mặt trong thánh đường đều ngơ ngác hướng về phía tiếng động. Ông lão khuyết tật đang vát và từng bước với trợ giúp của chiếc xe hai bánh tiến lên hàng ghế đầu, chỗ ông ngồi hằng ngày khi tới tham dự thánh lễ.

Tôi chăm chú nhìn ông thầm nghĩ, qua quãng đường khá xa từ nhà tàn tật tới đây dưới thời tiết lạnh, hẳn ông đã mệt mỏi có thể ông cần một giúp đỡ nào đó. Nhưng diễn tiến đã không như tôi phỏng đoán..

Để cẩn thận chiếc xe cạnh hàng ghế đầu, hai bàn tay không còn bình thường, nhưng tất cả các ngón đều bị co rút vì một căn bệnh nào đó. Ông chậm rãi, cẩn thận vịn vào thành ghế bái gối, hai chân khằng khiu xiêu vẹo không còn đủ sức bái sâu như mọi người, nhưng cái bái gối của ông tỏa ra một vẻ thành tín. Ông đứng lặng người phải cả vài phút ngược khuôn mặt với cặp kiếng cận thật dày, miệng méo lệch vì căn bệnh...chăm chú hướng về phía nhà tạm cách nơi ông đang đứng khoảng năm sáu thước. Tôi chắc ông đang trò chuyện, chào Chúa Thánh Thể vào buổi mai.

Ít khi ông vắng mặt trong thánh lễ mỗi ngày. Từ nhà tàn tật nơi ông cư ngụ xa thánh đường cả cây số hẳn ông phải thức sớm lắm để kịp giờ thánh lễ. Vượt quãng đường khá xa với đôi chân xiêu vẹo rê từng bước chậm chạp trên mặt đường. Có những lần trùng hợp tôi gặp ông vừa tới trước cửa thánh đường, tôi vội vã giúp ông mở cửa, cánh cửa nhà thờ là cả một khối sắt, gỗ dày thật nặng, thêm một bậc ngăn cách với sân. Chuyển được chiếc xe, và rê được đôi chân vào phía trong, với ông, không phải đơn giản. Thấy tôi tiếp giúp, ông nở nụ cười qua khuôn mặt lằn nhiều vết nhăn của tuổi đời và bệnh tật, cái miệng méo mó muốn nói lời cảm ơn, nhưng ông chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, tôi mới hay ông còn mắc thêm chứng á khẩu.

Hành trình đời tin yêu của ông với hiện trạng của cơ thể bệnh tật bắt tôi phải suy nghĩ và so sánh với hành trình đời mình trong thân thể còn toàn vẹn.

Nơi ông và nơi tôi đều có những nghịch lý:

* Hành trình Tin-Yêu từ ông tỏa ra một thứ ánh sáng rạng đẹp đang lan rọi vào vùng u tối nơi tôi, có sức lay tỉnh niềm tin đang chìm trong giấc ngủ. Nó chẳng khác

MỘT LỜI CHỨNG

nào làn gió ám khơi dậy cục than hồng ngày nào đang nguội dần. Nó cũng như men nồng muối mặn làm dấy lên nấm bột đang bị bỏ quên trong đời tôi. Nén bạc Chủ trao ông đã và đang cần kiem sinh lời theo ý Chủ.

Trong thân xác đầy bệnh tật yếu đuối nơi ông, tôi có cảm nghiệm ông có một tâm hồn thật trẻ trung, cường tráng, một đức mến nồng nàn không một lực cản nào có sức ngăn chặn hành trình tin yêu nơi ông. Những lời xác quyết của thánh Phaolô thật gần gũi nơi thân xác đầy bệnh tật yếu đuối này : "

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? " (Rm. 8 : 35)

* Cái tương phản, nghịch lý nơi hành trình đời tôi khi đem soi rọi vào tấm gương trong sáng nơi ông lão khuyết tật cho tôi một phản chiếu dễ thấy:

Thân xác tôi còn toàn vẹn: đầu óc, miệng lưỡi, tứ chi... Tất cả còn đầy đủ khả năng thực hiện chức năng, bổn phận : Ánh sáng- Muối Men cho đời. Nhưng Ánh Sáng tôi lại đã bỏ mặc dưới đáy thùng, Muối Men đã bị thối hóa không ít vì những chất thải vẫn đục từ môi trường (Lc.14: 34-35). Nén Bạc Chủ trao, tôi "cẩn thận" gói lại đào lỗ chôn kỹ đợi trao lại Chủ khi Ngài hỏi tới ! Liệu rồi Chủ sẽ hành xử với đầy tớ biếng lười ra sao ?! (Lc. 19: 20-22)

Suốt chiều dài thánh lễ, tôi không hề thấy ông lão sao lãng, nhưng cùng hiệp dâng thật nghiêm trang trân trọng. Đó chẳng phải là sức mạnh của Đức Mến thúc bách đó sao ? Tôi tự chất vấn mình !

Một tiếng chuông cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở ngọt ngào trong mọi cảnh huống đời con !

Chúa đeo đuổi con từng bước. Giữa lúc con mê man trong giấc ngủ quên, Chúa đã lay tỉnh con bằng sức sống của anh em con. Những khi con lạc vào vùng trời u tối, ánh sáng lại xuất hiện soi rọi bước con đi.

Từ hành trình thể hiện thật đậm nét Phút Hiện Tại của ông lão khuyết tật đã dẫn tôi vào cảm nghiệm Sức Mạnh của Đức Mến, "Tình yêu mạnh hơn sự chết". "Tình yêu từ Đức Kitô Thúc Bách ông" (2 Cr.5 :14). Nó có sức vượt mọi gian truân, khốn khó ...để thể hiện sự liên hệ gắn bó của tình yêu giữa Đối Tượng và chủ thể.

Ngoài ra, qua ông, đã cho tôi thấy sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa đang đổ xuống, đang nuôi dưỡng dẫn đưa những tâm hồn bé mọn : "**Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là điều đẹp ý Cha.**" (Lc.10 :

Tôi có gì để tự cao, tự đại, tự thỏa mãn với những gì tôi đã làm, những gì tôi bám víu vào tài năng, vào sức mạnh nhân thể ?! Khi Thiên Chúa đã không muốn mạc khải, đã giấu kín ?!

"Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ ...của Chúa" (Kinh hòa Bình). Thánh Phanxicô đã thành khẩn khiêm tốn van xin Chúa, chỉ dám xin Ngài sử dụng tôi tớ mọn hèn như khí cụ nhỏ bé vào chương trình thể hiện Tình Yêu vô biên của Ngài giữa lòng dân Chúa.

Vâng, nếu đẹp ý Chúa, xin Chúa dùng con như khí cụ nhỏ bé phản ánh tình yêu Chúa tới anh em con, như một LỜI CHỨNG Tình Yêu và Ân Sủng Chúa thực hiện trên những tâm hồn bé mọn.

Mùa Vọng 2009

Duy Bình ■

THÔNG BÁO

Việc tổ chức hai khóa Cursillo 2010 tại Stuttgart Đức quốc :

Khóa Nam (27) từ 29-07 đến 01-08-2010

Khóa Nữ (28) từ 04-08 đến 07-08-2010

- Xin quý Cha, quý tu sĩ, quý anh chị làm Palanca cầu nguyện sốt sắng cho công tác chuẩn bị hai khóa 27 và 28.
- Những anh chị muốn bảo trợ, xin xem kỹ các điều kiện cần thiết cho ứng viên (sức khỏe, tình trạng sinh hoạt tôn giáo...)
- Vì số chỗ giới hạn, sẽ dành ưu tiên cho những người đăng ký sớm (ứng viên cũng như trợ tá).

BDH PT

NGÀY THỨ TƯ TRÊN ĐƯỜNG SỐNG ĐẠO

Tôi đã trải những ngày tĩnh huấn
 Vùng ngoại ô kề cận Ba Lê
 Từ khi mãn khóa trở về
 Cuộc đời đổi mới tràn trề Tin Yêu.
 Cursillo : Mục tiêu cao cả
 Cảm hóa người – Thánh hóa bản thân
 Yêu Thiên Chúa - Mến tha nhân
 Mở mang Nước Chúa – Canh tân cuộc đời.
 Mãn Khóa học phương trời tung cánh
 Ngày Thứ Tư nhận lãnh Hành trang
 Sẵn sàng quẩy gánh lên đường
 Thực thi sứ mạng vinh quang Tông đồ.
 „ Đường Sống đạo „ từ giờ đổi mới
 Mến Thiên Chúa sớm tối đọc kinh
 Kính viếng Thánh Thể tâm tình
 Siêng năng Rước Lễ , xét mình ăn năn
 Sống thánh hóa bản thân gia đạo
 Yêu tha nhân thuận thảo hòa đồng
 Tình thân ái – Ý hiệp thông
 Tham gia sinh hoạt Cộng đồng giáo dân.
 “Đường Học đạo“ thấm nhuần Lời Chúa
 Lời Cha chung phán hứa khuyên răn
 Chứa chan bể ái nguồn ân
 Thánh hóa cuộc sống canh tân cuộc đời.
 “Đường Hành đạo“ một trời Hy vọng
 Đường Chúa đi giải phóng loài người
 Chúa đem Sự Sống vào đời
 Chúa rọi Ánh Sáng vào nơi ngục tù.

Đời lắm cảnh phù du ảo mộng
 Đạo là Đường Hy vọng trường sinh
 Con đường trần thế điều linh
 Con đường Hành đạo quang vinh tuyệt vời !
 Trông cậy vào những lời phán hứa
 Vững tin nơi ngọn lửa Tình Thương
 Thành tâm – Bác ái – Khiêm nhường
 Chẳng màng danh lợi coi thường gian lao.
 “ Sự Vụ Lệnh “ Chúa trao ngày trước
 Kim chỉ nam từng bước tiến hành
 Cậy trông nơi Chúa nhân lành
 Kiên trì quy chánh - Đấu tranh diệt tà.
 Thường xuyên gặp gỡ Cha Linh hướng
 Họp mặt nhau hàng tháng hàng tuần
 Trao đổi kinh nghiệm bản thân
 Học hỏi Lời Chúa , luận bàn việc chung.
 Tay nắm bạn đầu lưng góp sức
 Tay nắm Chúa tăng Đức cậy trông
 Có Chúa với bạn hiệp thông
 Con Đường Hành đạo thành công dễ dàng.
 Sống Tông đồ : Mở mang Nước Chúa
 Sống thánh thiện : Cảm hóa tha nhân
 Sống tròn bổn phận giáo dân
 Sống sao xứng đáng Đoàn viên Phong Trào ,/-

Phan Xuân Trường (K.2)

CHUYỆN NĂM NÍU BÀN TAY

Danh tiếng của chàng một thời trôi lên tột bậc, những trình diễn ca nhạc của chàng thu hút ào ạt khán thính giả, sáng tác nhạc rock của chàng tung ra những luận điệu mê cuồng quyến rũ, bình luận của báo chí nâng danh tiếng chàng lên tận trời mây.

Khá dễ dàng, chàng rơi vào đôi mắt đẹp một người con nhà danh giá bên Đông Âu ; nàng cũng thuộc giới văn nghệ và trí thức. Suy nghĩ rằng nắm tay chàng nghệ sĩ đại tài này sẽ được hạnh phúc trọn đời. Thành hôn với nhau vừa sáu năm, họ sinh được hai con. Đời của họ coi như trên đường thành công vượt bậc.

Nhưng thật nhanh, ma nào đưa lối, quỷ nào dẫn đường, những ước vọng đen tối nào thúc đẩy, bàn tay nào vuốt ve, níu kéo?... Trong khi đứa con thứ nhì chưa kịp ra đời, một ngày năm 2002, chàng sa ngã vào vòng tay một tài tử đẹp, giàu, đóng phim khá danh tiếng. Chắc nàng cũng tin rằng nắm tay chàng là nắm chắc hạnh phúc thật trong hai bàn tay. Rồi, thoát khỏi vòng tay gia đình, người thì bỏ con, người thì lia con và vợ. Họ nắm tay nhau 'ra riêng' để sống chung. Nhà báo chụp được đề tài để dong dài khai thác.

Nhưng chưa đầy sáu tháng một cuộc tình đắm đuối, sôi nổi... một ngày giữa hè 2003, nổi trận lôi đình trong một trận cãi vã, bàn tay chàng đánh người yêu. Đến vỡ sọ, chết!

Bấy giờ nhà báo nhắc lại rằng ngày kia, chưa đầy một năm trước đó, trên sân khấu, trong một không khí 'động đất', theo tiếng đờn nhạc rầm rầm, chàng múa máy quay cuồng vừa ca vừa hét : '**Thiên Chúa đã chết rồi, Nietzsche đã chết rồi, hãy nắm tay tôi, bạn ơi !...**' (Theo triết thuyết của Nietzsche (1844-1900) : người Đức, Thiên Chúa giáo che đậy bản chất thật sự của con người, giam hãm con người trong thân phận nô lệ, với tâm thức tội lỗi, tội tổ tông, trong khi con người thừa sức tự mình đạt tới những đỉnh cao...)

Sau bốn năm ngồi tù (bản án 8 năm), được tự do có điều kiện hồi mùa thu 2007, chàng quyết xây dựng lại sự nghiệp xướng ca, làm lại cuộc sống. Đầu thu 2009, đôi vợ chồng cũ tái hợp. Nhà báo theo dõi. Tốt ! Tình tái có đẹp hơn hay ít nhứt được như thuở ban đầu không ? Vài trang lịch sẽ nhanh chóng trả lời.

Lật chưa tới sáu trang, ngày 10 tháng giêng 2010, giữa mùa đông giá lạnh bất thường, tin truyền hình, báo chí, đài phát thanh cho biết đang khi còn ngủ trưa chàng được đưa con trai đi chơi vừa về tới nhà la khóc đánh thức. Vì thấy má nó chết treo tòn teng trên lầu. Chỉ để lại một lá thơ 'xin lỗi' mà tới nay nội dung chưa được tiết lộ.

Xin Miễn Bình Luận

Có những chuyện mà nhà báo thường sắp vào loại tin vặt lấm khi cũng được một số đọc giả chú ý, đem ra bàn tán chung quanh chai bia. Nhưng về chuyện này, người viết 'báo cursillo' không bận bàn thêm. Nghĩ rằng ai ai thấy rõ các sự kiện, dễ dàng rút ra ý nghĩ.

Nếu Mao Tôn Cương, nhà bình luận nổi tiếng về văn học Tàu đời xưa có sống lại đọc bản tin này và được mời cho ý kiến chắc cũng chỉ lắc đầu 'rõ quá, xin khỏi bình luận'.

Những Bàn Tay Phải Yêu Phải Nắm

Trong lời nguyện Thánh Thể (kinh Hoà giải) dâng lên Thiên Chúa Cha, Đấng chậm giận và giàu tình thương, có câu nói về Thầy Chí Thánh của chúng ta như sau : '*...Người là **bàn tay** mà Cha đưa ra để **nắm tay** người tội lỗi, Người là con đường qua đó sự an bình thật sự đến với chúng con...*' để tha thứ, đỡ dậy, vỗ về, an ủi...

Và Thánh Vịnh 36 (37) có câu : '*Khi để Thiên Chúa dẫn đường, bước đi của con người được vững chắc và đẹp lòng Chúa. Khi trượt chân, anh không ngã xuống vì có **bàn tay** Chúa đỡ nâng anh*'.

Xin được thân kính vui mừng bắt tay từng bạn đọc.

*HCT ■

ỦNG HỘ PHONG TRÀO

Chị Yapagah Joséphine	30.00 €
AC Nguyễn Văn Muôn	30.00 €
Chị Bùi Thị Ninh	20.00 €
AC Trần Văn Tùng	100.0 €
Anh Vũ Văn Khôi	30.00 €
Chị Nguyễn Marie Thérèse (Marseille)	50.00 €
Chị Chung Thị Hồng	30.00 €
Chị Phạm Công Sửu	50.00 €
AC Đặng Quang Hoạt	50.00 €
AC Nguyễn Văn Chân	50.00 €
Chị Portal Monique	30.00 €
Chị Huỳnh Thanh Lý	50.00 €
Chị Tạ Thu Oanh	30.00 €
Chị Nguyễn Thu Hương	30.00 €

SINH HOẠT HẬU CURSILLO

Hang đá đẹp

Đây là lần thứ hai Phong Trào Cursillo chúng ta tham dự cuộc thi Hang đá đẹp do Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tổ chức. Năm nay chủ đề là « Hang Đá mang tính cách Việt Nam ».

Lần trước Phong Trào chúng ta không được giải, chỉ được Ban Giám Khảo tỏ ý khuyến khích. Nhưng lần này, nhờ sáng kiến và đôi bàn tay khéo léo của anh Thu và chị Phúc, Hang Đá của chúng ta tuy không đoạt được một trong ba giải nhất, nhưng cũng đã đoạt được giải « an ủi » và là một trong tám Hang Đá được Ban Giám Khảo đặc biệt chú ý. Giải thưởng « an ủi » 100 € đã được anh Chủ Tịch tặng lại quỹ từ thiện của Giáo Xứ. Một việc làm thật đẹp.

Liên Nhóm Bỉ

Vì thời tiết quá xấu nên buổi hội Ultreya 09/01/2010 đã bị hoãn lại.. Nói chung về sinh hoạt của Liên Nhóm Bỉ : Đại Hội Ultreya 4 lần một năm, mùa Xuân ở Courtrai, mùa Hạ ở Liège, còn mùa Thu và Đông ở Bruxelles, còn Hội Nhóm thì mỗi vùng tự tổ chức lấy : Courtrai lo lấy vì ở đó đông các anh,chi nhất, Bruxelles thì một tháng một lần, còn Liège cũng tự lập. Ngày hội Liên Nhóm Bỉ là một ngày tĩnh tâm (cả ngày), Có Cha Tuyên úy lo bài giáo huấn, chia sẻ, Thánh Lễ, chiều châu Thánh Thể.

Khối Hậu Cursillo xin hiệp thông và cùng cầu nguyện với Liên Nhóm Bỉ, xin quý anh chị cố gắng và xin gửi tin tức sinh hoạt đều đều về Ban Điều Hành để tất cả chúng ta được chia sẻ chung. Decolores !

Liên Nhóm Bernadette-Hiệp Thông.

Vào một ngày mùa Đông lạnh giá, tuyết trắng phủ đầy không gian, nhưng cái lạnh đó cũng không ngăn được bước chân của các anh chị em trong Liên Nhóm Bernadette Hiệp Thông tìm đến với nhau.

Tay bắt mặt mừng vì được gặp lại nhau sau một tháng và cùng chia nhau hơi ấm trong tình yêu thương và chia sẻ. Trong tinh thần yêu thương đó mọi người đã cùng nhau bắt đầu buổi họp bằng Kinh Chúa Thánh Thần, tiếp theo, mọi người cùng nhau cất lời ngợi khen Thiên Chúa bằng bài Thánh Vịnh 70 (Tv70,1-17). Sau đó mọi người cùng nhau lắng nghe Lời Chúa qua đoạn Phúc Âm của Thánh Luca (Lc1,5-

25), tường thuật lại việc ông Zakaria đã gặp Sứ Thần Thiên Chúa.

Sau khi đã được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, và trong tinh thần chuẩn bị để đón Chúa Giáng Sinh, các anh chị em đã cùng nhau học hỏi và tìm hiểu thêm về nguồn gốc của ngày lễ Giáng Sinh dựa theo bài « Tìm hiểu ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô » của Lm Anphong Trần Đức Phương.

Khối Hậu Cursillo xin chân thành cảm ơn bài chia sẻ (dài 3 trang) rất thú vị của Liên Nhóm Bernadette Hiệp Thông. Khuôn khổ bản tin dành cho KHC quá eo hẹp nên không thể đăng nguyên văn được, tuy nhiên anh chị nào muốn được bài chia sẻ « Tìm hiểu ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu » của Liên Nhóm Bernadette Hiệp Thông, KHC sẵn sàng chuyển đến quý anh chị bằng e-mail riêng. Xin cáo lỗi cùng Liên Nhóm Bernadette Hiệp Thông, chúc quý anh chị một năm mới 2010 tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Liên Nhóm 93

Chiều Chúa nhật 27/12 vừa qua, trước khi vào Ultreya, Liên Nhóm 93 đã nhóm họp tại Giáo Xứ.

Vất vả vì đến trễ do kẹt đường khá lâu vì accident trên périph-nord, mặc dầu có 4 anh chị vắng mặt bận đi xa. Nhưng anh chị em còn lại vui mừng được gặp lại nhau, chúc mừng nhau nhân dịp các lễ lớn vừa qua và năm mới đang tới gần. Buổi họp tưởng là không thực hiện được, nhưng may mắn diễn ra khá bình thường và vui vẻ hơn thường. Trao đổi về cảm nghiệm, học hỏi và sống tinh thần Giáng sinh. Anh chị em khen ngợi và cảm ơn cô Phúc (khóa 25) đã tham gia nhóm làm Hang Đá của Phong Trào cho cuộc thi Hang Đá đẹp do Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tổ chức. Họp xong, tất cả kéo nhau đi ngắm các Hang Đá, nhất là ngắm Hang Đá của phong Trào mình.

Khối Hậu Cursillo xin được « Bravo » Liên Nhóm 93, mặc dù gặp nhiều khó khăn, các anh chị vẫn cố gắng nhóm họp. Thật đáng quý thay.

Liên Nhóm Ermont :

Như thường lệ Liên Nhóm Ermont nhóm họp vào sáng Chúa nhật thứ nhất trong tháng. Sau phần cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa, anh chị em chia sẻ với nhau kinh nghiệm sống đạo trong ngày Thứ Tư của mỗi người, dưới đây là lời chia sẻ của một anh trong Liên Nhóm :

- Năm Linh mục, tôi thường đọc nhiều lần Lời kinh tạ ơn hiển của thánh Gioan Marie Vianney : « **Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa. Con chỉ có một ước nguyện là yêu mến Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của đời con.Con yêu mến Chúa, ôi Chúa đáng yêu vô cùng. Con thích được chết vì yêu mến Chúa. Lạy Chúa của con, con yêu mến Chúa và con chỉ thèm khát Nước Trời để được diễm phúc yêu mến Chúa cách trọn hảo. Ôi lạy Chúa, con yêu mến Chúa và con chỉ sợ sa hỏa ngục, vì ở đó người ta sẽ không bao giờ**

có sự an ủi ngọt ngào là yêu mến Chúa. Ôi lạy Chúa của con, nếu miệng lưỡi con không nói luôn mãi rằng : con yêu mến Chúa, thì ít ra trái tim con, lập lại lời đó theo từng hơi thở . Xin cho con ơn đau khổ vì yêu mến Chúa. Ơn yêu mến Chúa mỗi khi đau khổ, và ơn « ngày tắt thở còn yêu mến Chúa, còn cảm thấy rằng con yêu mến Chúa » Càng về cuối đời con càng nguyện ước cho lòng con mến Chúa được gia tăng và nên trọn hảo. Amen. Đọc kinh này tôi cảm nghiệm được rằng : Khi đã có tình yêu Chúa trọn vẹn, thì tôi mới có thể thực hiện được câu châm ngôn của Phong Trào : « Một tay nắm Chúa, một tay nắm lấy anh em » và Hội Nhóm chính là để sống với châm ngôn của Phong Trào.

Khối Hậu Cursillo hiệp thông và cùng cầu nguyện với Liên Nhóm Ermont, thân chúc Liên Nhóm Ermont luôn luôn trung thành với Lý tưởng của mình.

Liên Nhóm Marne La Vallée

Tin tức nhóm:

Gửi danh sách nhóm cho Phong trào Khối Hậu cursillo do anh Many Hùng đảm trách. Từ nay nhóm có nhiệm vụ gửi tin tức sinh hoạt nhóm về anh Many Hùng để tập trung phổ biến cho PT cùng tham khảo học tập kinh nghiệm sống ngày thứ tư.

Phân công: Anh Nhan đọc sách Thánh.

Cảm nghiệm:

Bài đọc 2 : thứ tư Mùa Vọng ngày 20 tháng 12 2009 Dt 10; 5,10)

« Nay Con đây, Con đến để thực thi ý Ngài »

Và Thánh ca « Lắng nghe tiếng Chúa » vừa hát trong Thánh Lễ Cộng Đoàn các Sắc Tộc vùng Val de Maubée:

Vì sao « Lời Ngài dạy con trong đêm tối ... là lời ...cất tiếng lên... »

Chia sẻ:

Theo Kinh Thánh Chúa **đến trong đêm tối**: Chúa phán cùng Abraham (St 15-12); Samuel nghe tiếng Chúa gọi (Sam 1 3-1,10); Chúa phán cùng Nathan (Sam 2).

Ngày nay các dòng tu thường chọn đêm khuya để cầu nguyện, đài Radio Notre Dame, chương trình "Écoute dans la nuit". Có thể vì ban đêm con người dễ hiệp thông với Chúa; và cảm nghiệm được Lời Chúa Giêsu truyền dạy: "Nay con đây... thực thi ý Ngài" **để được ơn cứu độ..!**

Khối Hậu Cursillo hiệp thông và cùng cầu nguyện với Liên Nhóm Marne La Vallée, chúc quý anh chị luôn luôn hăng hái với sứ mệnh : Thánh hóa bản thân, và Phúc Âm hóa môi trường. Chúng ta cùng nhau tay trong tay cố gắng đưa Phong Trào đi lên nhé. Thân mến.

Decolores! ■

JOURNAL

Dest :

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyễn Minh Duong
4 Place Watteau
95120 Ermont—France
Té: (+33) 0 172 532 958

CHÚC MỪNG

Được tin vui từ gia đình Reims :

Nhân dịp lễ thành hôn của hai cháu Noémie Nguyễn Ngọc và Gautier tại thánh đường Saint François Xavier de Reims vào ngày 23/01/2010, BDH PT xin gửi lời cầu chúc **HẠNH PHÚC TRĂM NĂM** đến đôi tân hôn, và cũng xin chung vui cùng gia đình anh chị cursillistas Nguyễn Ngọc Long - Hằng.

THÔNG BÁO CỦA BAN BÁO CHÍ

Xin quý anh chị tiếp tục gửi bài viết đóng góp đến ban báo chí ở địa chỉ sau đây :

qua email của ban biên tập (phương tiện tốt nhất)

cursillo.vn.auchau@gmail.com

hoặc qua bưu điện

M. Phạm Đức Vượng

9 place d'Anjou - 95120 Ermont, France

Nội dung bài viết thiết thực hơn hết chính là những suy tư, cảm nghiệm, chứng từ của ngày thứ tư mà quý anh chị muốn hay cần chia sẻ cho nhau.