

# Cursillo

ngành Việt Nam tại châu Âu

## Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Sống Đức Ái Theo Th' Phaolô 2  
(Thị Thọ Plattier)
- Chia sẻ lời cầu Kinh Lạy Cha 3  
(Cécile HBT)
- Định nghĩa PT Cursillo 5  
(B.D.V. chuyển ngữ)
- Chủ trương thể tục ở Pháp 6  
(ĐỒ Giuse Mai Đức Vinh)
- Chiếm Đoạt 7  
(Anne N.C.)
- Ngày Hạnh Ngộ 9  
(HCT)
- Những dấu chấm phẩy .... 11  
(P.M. Huỳnh Thanh Tâm)
- Xin mở cho con 12  
(Anne N.C.)

## Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay Thánh. Qua cuộc Tĩnh Tâm Mùa Chay của Phong Trào, chúng ta đều biết, Mùa Chay là mùa "trở lại". Trở lại với chính mình để thấy những tội lỗi của bản thân, để sám hối. Trở lại với Thiên Chúa để nhận lãnh ơn Hòa Giải, để quyết chí đi theo chân Ngài. Chúng ta đã bao lần đọc và suy gẫm Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 15 từ câu 11 đến câu 32 để thấy mình là "đứa con hoang đàng". Nhưng với lòng lân tuất của Thiên Chúa thì đoạn Tin Mừng này nói lên Tình Thương Yêu vô bờ bến của Người Cha Nhân Lành. Tình Yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa dành sẵn cho loài người từ thuở tạo thiên lập địa chỉ đòi hỏi ở con người một điều kiện vô cùng đơn giản, một điều kiện nằm trong khả năng của mỗi con người. Đó là "lòng thực tâm sám hối". Qua ngôn sứ Giô-en ngài nói với loài người "*Hãy xé lòng, đừng xé áo*"... (Ge 2, 13). Giáo Hội cũng đã nhắc nhở ta, sám hối phải đi đôi với hãm mình, cầu nguyện và chia sẻ, rộng lượng.

Là người Cursillistas, chúng ta hiểu rõ thế nào là công cuộc trở lại liên tục, là nắm tay anh em trở lại với Thầy Chí Thánh. Trở lại với Thầy là để bước theo chân Thầy, để cộng tác với Thầy trong công trình cứu chuộc nhân loại của Thầy. Con đường Thầy đi, Thầy đã nói rõ khi Thầy kêu gọi chúng ta : "*Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo*" (Mt 16, 24). Trong sinh hoạt Phong Trào, đã bao nhiêu lần chúng ta hát bài "Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua" của linh mục cursillista Văn Chi và chúng ta đã xúc động với từng câu, từng đoạn. Con đường đó chúng ta đang cùng Giáo Hội kỷ niệm cuộc Thương Khó của Đức Kitô và chuẩn bị mừng ngày Ngài chiến thắng sự chết, phục sinh khải hoàn. Rất mong chúng ta cùng nhau "xé lòng" để thực tâm sám hối lỗi lầm, để câu hát "xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài..." không phải chỉ là đầu môi trót lưỡi. Chính Thánh Phaolô đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta : "*Có chết với Chúa, bạn sẽ sống lại với Chúa*" (Rom 6, 8).

Thập giá khi xưa là biểu tượng của nhục hình dành cho người nô lệ. Từ ngày Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người đã chịu đóng đinh vào cây Thánh Giá để cứu chuộc loài người thì Cây Thánh Giá đã trở thành biểu tượng của Cứu Độ, của Giải Phóng, của Khải Hoàn... Chúng ta cũng hiểu là mỗi người trong chúng ta đều được Chúa trao cho một cây thập giá. Chắc chắn rằng nó không nặng nề, không đau đớn như Thánh Giá Đức Kitô. Nhưng nó là dấu ấn của người kitô hữu. Đức Kitô cũng đã từng khẳng định : "*Ai không vác thánh giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy*" (Mt 10, 38). Chúng ta hãy xứng đáng là những môn đệ của Thầy Chí Thánh.

Văn Phòng Điều Hành cũng nhân đây, nhắc nhở quý anh chị tích cực làm palanca và chiêu sinh cho hai khóa Cursillo 2009. Kính chúc tất cả chúng ta một Mùa Phục Sinh tràn đầy ơn Cứu Chuộc.

Văn Phòng Điều Hành

THEO CHÂN ĐỨC KITÔ TRÊN CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

## SINH HOẠT HÀNG THÁNG

### Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 12/04/2009 : 14g00—16g30

### Ultreya :

Chúa nhật 26/04/2009 : 14g30 -16g30

## Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>

eMail : [duongermont@gmail.com](mailto:duongermont@gmail.com)



Mission Catholique Vietnamienne  
38 Rue des Épinettes  
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 153063620

Fax. +33 (0) 156802268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

# SỐNG ĐỨC ÁI THEO TINH THẦN CỦA THÁNH PHAOLÔ

(phần cuối)

## Sống đức ái có đức tin và Sống đức ái không có đức tin

Ngày hôm nay, người ta bảo rằng, đâu cần phải có đức tin mới làm việc bác ái. Trong thực tế, chúng ta thấy rằng có rất nhiều cơ quan và nhiều người vô tín ngỡ ngàng lo việc từ thiện.

Vậy đâu là sự khác biệt giữa người sống đức ái có đức tin và người sống đức ái không có đức tin ?

Thưa các anh chị, chính tôi đã từng đặt câu hỏi này từ nhiều năm nay và tôi chỉ tìm thấy được câu giải đáp khi chính tôi đi làm *bénévole* (*thiện nguyện*) cho hội Secours Catholique. Lúc đầu cũng như bao nhiêu người *bénévole* làm chung với tôi. Tôi đến giúp đỡ người khó nghèo, không nơi nương tựa về vật chất cũng như tinh thần, họ là những người SDF (*sans domicile fixe - vô gia cư*), vì tôi thấy cần phải làm một việc hữu ích gì đó cho xã hội và có thể để tìm cho mình một lối thoát. Nhưng dần dần khi tôi nhận ra được người anh em nhỏ bé mà tôi tiếp xúc, nâng đỡ, chính thật họ là hình ảnh của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu hiện thân nơi họ, thân thể của họ là thân thể của Chúa Giêsu.

Từ đó, tôi hiểu được màu nhiệm tình yêu giữa Chúa Giêsu và Giáo Hội. Tôi hiểu được rằng, lúc tôi phục vụ người anh em, một cách màu nhiệm, là tôi đang xây dựng Giáo Hội, tôi xây dựng đền thờ của Thiên Chúa, lúc tôi yêu thương đón nhận người anh em là tôi cộng tác với Chúa để cánh đồng của THIÊN CHÚA được lớn rộng ra với muôn vẻ màu sắc ngát thơm. Đúng như lời thánh Phaolô đã nói : **“thật vậy, chúng ta là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên”** (1Cor 3 :9).

Vậy, đối với tôi, cái khác biệt về hành động bác ái giữa người có đức tin và không có đức tin là ở Màu Nhiệm của sự hiệp thông với Chúa Giêsu trong lòng Giáo Hội. Theo tôi nghĩ, Đức Ái dù muốn dù không đều dẫn đến màu nhiệm THIÊN CHÚA yêu loài người. Tuy nhiên, chỉ khi được Chúa soi sáng, chúng ta mới nhận ra được DẤU CHỈ của Ngài. Dấu chỉ mà Thần Khí Chúa cho chúng ta nhận ra được đó là THIÊN CHÚA ở cùng chúng ta, luôn đồng hành để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với ta, sự hiện diện của Ngài, chính là anh chị em mình gặp gỡ trên đường đời. Quả Thật chỉ có Thần Khí của Chúa mới cho chúng ta nhận biết ra nhau chúng ta đều là anh chị em từ một dòng máu của Đức Kitô và chỉ có Thần Khí Chúa mới cho chúng ta khả năng thật sự yêu thương lẫn nhau.

*LTS : Chúng ta đang sống trong năm thánh Phaolô, một vị thánh cột trụ của Giáo Hội, và là Quan Thầy của Phong trào Cursillo. Mỗi người chúng ta được mời gọi học hỏi một cách đặc biệt hơn về vị Tông đồ này. Sau đây là phần cuối bài viết của chị Thị Thọ Plattier với những cảm nghiệm sống Đức Ái theo lời dạy của thánh nhân.*

Chúng ta không thể nào quên được hình ảnh của Giêsu giận dữ, lật đổ tất cả đồ đạc người ta buôn bán trong Đền Thánh. Ngài nói **« cứ phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại »** (Gioan 2,19 ) nói như vậy, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến sự sống lại của Ngài. Chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu đã khẳng định ngay lúc đó, đền thờ Thiên Chúa, không phải là một tòa đài mà chính là Ngài.

Màu nhiệm thay, thân thể của Ngài chính là mọi người chúng ta, là những chi thể của thân thể Nhiệm Màu này. Thánh Phaolô đã quả quyết điều này khi nói **« nếu một bộ phận mà đau thì mọi bộ phận đều đau, nếu một bộ phận được về vang thì mọi bộ phận cùng vui chung »** (1Co 12,26 ). Nói một cách khác, chúng ta đã được dựng nên để gắn bó vào nhau, và sự gắn bó này được thể hiện một cách tuyệt hảo trong Chúa Giêsu mà thôi, nhờ Ngài chúng ta mới đáp lại được ơn gọi trở nên **« tế bào yêu thương »** trong một thân thể Sống Động, nguồn mạch của mọi sự sống. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô, một trong những bài giáo huấn nói về Giáo Hội, nói rằng, thân thể của Chúa Giêsu và Giáo Hội chỉ là một.

Thánh Phaolô nhắc nhở rất nhiều Bác ái là yêu thương, là thứ tha cho nhau bởi vì Ngài hiểu rằng Chúa Kitô đặt Đức Ái làm điều răn mới. Đức ái của Chúa Giêsu là một tình yêu màu nhiệm tuyệt hảo **« yêu đến chết cho người mình yêu »**. Đó là cách độc đáo nhất, lớn lao nhất mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về TÌNH YÊU của Ngài đối với nhân loại.

Có thể nói rằng, phương tiện Chúa dùng, nhanh nhất, tiết kiệm nhất để chúng ta ĐỤNG CHẠM ĐƯỢC TÌNH YÊU MÀU NHIỆM mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó chính là lúc chúng hết lòng phục vụ lẫn nhau vì lòng yêu mến Chúa. Đời sống Đức ái là Yêu trong hành động, một tình yêu rất cụ thể, và điều Màu Nhiệm là chính Chúa hành động chứ không phải là chúng ta. Bởi vậy, Chúa muốn chúng ta hoàn toàn phó thác tình yêu nhỏ bé hèn mọn của chúng ta cho Ngài để Ngài làm nên tác phẩm tuyệt vời của Ngài.

Thánh Phaolô nói **« Hãy sống trong tình Bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên THIÊN CHÚA tựa hương thơm ngào ngọt »** (Ep 5,2 ).

Vậy Sống Đức Ái theo con đường của Chúa Giêsu là phải chết cho người mình yêu, đó là triết lý tuyệt hảo của Chúa Giêsu. Tuyệt Hảo, vì đến từ THIÊN CHÚA, mà THIÊN CHÚA là Sự Thật, và Sự Thật thì chỉ đến từ Thần Khí của Thiên Chúa mà thôi.

Qua giáo huấn của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rằng Giáo Hội được hướng dẫn trong SỰ THẬT và được bền vững nhờ Đức Ái. Đức ái là hoa quả của Thần Khí của THIÊN CHÚA vì vậy thánh Phaolô có nói « **ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Ngài** » (1Co 6,17).

Nhờ Thần khí của Sự Thật chúng ta mới thật sự yêu thương lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô có nói rằng nếu Đức tin Thật, nếu đức Tin chân chính, nó trở thành tình yêu, nó trở thành Đức Ái, nó phải được diễn tả bằng Đức Ái và Ngài có nói rằng Sự Thật và Đức Ái không thể tách rời ra được. Thật vậy, Thần Khí của sự thật sẽ tác động ta, thúc dục ta làm bác ái để chúng ta làm chứng cho hồng ân được cứu rỗi nhờ Máu Thánh Chúa Giêsu đổ ra vì Chúa vô cùng yêu thương chúng ta.

Đức Ái dẫn dắt chúng ta đến màu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa con, được diễn tả qua Chúa Thánh Thần, gọi hứng và thúc đẩy chúng ta sống chết cho nhau. Thánh Augustino hiểu được sự kết hợp thâm sâu giữa người sống Đức Ái và Thiên Chúa ba Ngôi khi ngài nói « **anh chị thấy Thiên Chúa Ba Ngôi, một khi anh chị Thấy Bác Ái** ».

### **Hoa quả của Đức Ái**

Đức Giáo Hoàng Bênêdictô có nhắc nhở chúng ta, đừng quên rằng cuối cùng cuộc đời mình, Chúa sẽ dựa vào đức ái mà chúng ta thực hiện được cho anh chị em để phán xét chúng ta.

Trong đời sống siêu nhiên, Đức Ái là yếu tố chính yếu giúp chúng ta tập luyện mọi nhân đức khác.

Hoa quả của Đức Ái thì không thể đo lường được vì nó đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ Đức Ái, Thiên Chúa sẽ trở nên niềm vui, hạnh phúc và sự bình an của chúng ta.

Phong trào Cursillo lãnh nhận thánh Phaolô làm bản mạng, vì sự hăng say nhiệt tình và nhất là gương ngài sống tình bác ái với anh em. Ngài sống và chết cho Giáo Hội, ngài nên thánh cho Giáo Hội. Chúng ta là những người cursillista, chọn Chúa Giêsu là lý tưởng của đời mình, hãy theo gương thánh Phaolô, phó thác cho Chúa hoàn toàn cuộc đời mình và cả mạng sống tất cả anh chị em cùng một Thân Thể Màu Nhiệm của Ngài, để Chúa Chúa làm chủ đời sống chúng ta, có như vậy chúng ta mới bình an vì biết Chúa luôn đồng hành và không còn lo sợ chờ ngày mai.

Nguyện xin Chúa đoái thương đến mọi người chúng ta, để mỗi lần chúng ta nhìn đến Thánh Giá, chúng ta xin Chúa Giêsu ban dấu ấn Thánh Giá trên chúng ta, để chúng ta cùng nhau đồng tâm nhắc nhở nhau về màu nhiệm Tình Yêu, qua câu « **một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em** ». Câu này có hai vế, nói lên sự liên kết chiều dọc và chiều ngang của Thánh Giá của Đấng mà chúng ta chọn là lý tưởng của đời mình và quyết tâm trọn vẹn theo Ngài.

Thị Thọ Plattier ■

## **CHIA SẺ LỜI CẦU XIN THỨ BA**

### **TRONG KINH LẠY CHA :**

## **“Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI”**

*Gặp được Anh Chủ Tịch và Anh ngõ ý tôi viết bài cho tháng Ba này, về nhà thấy Email của Anh gửi với chủ đề của ULTREYA tháng này là « Thánh Ý Chúa », sẵn tôi cũng đang suy niệm bài của chương trình sống cầu nguyện với các mối phúc trong Mùa Chay do LM Nguyễn ngọc Thế S.J. bài của Chúa Nhật I là :*

**« Lay Cha chúng còn là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời ».** (Mt 6, 9-10)

Trong tuần này chúng tôi cầu nguyện với lời cầu xin thứ ba trong kinh Lạy Cha « **ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời** ». Trước hết chúng tôi tìm hiểu về ý Cha trong lời cầu xin này.

« Ý Cha » trong lời này nói về Thánh Ý cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này Thiên Chúa « **Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất** » (Mt 18, 14)

Và Phúc Âm thánh Gioan chỉ cho chúng ta thấy được điều này cách tuyệt vời nhất « **Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ** » (Ga 3, 16-17)

Như vậy, Thánh Ý cứu rỗi của Thiên Chúa « ôm ấp » tất cả mọi người trong mọi thời đại, ngày hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau.

Vâng, Thánh Ý cứu rỗi của Cha trên trời đang ôm cô, ôm chú, ôm chị, ôm anh, ôm em và ôm tôi vào lòng.

### **TÔI CẢM THẤY THẾ NÀO KHI ĐƯỢC VÒNG TAY CỨU ĐỘ CỦA THÁNH Ý CHƯA ÔM ÁP TÔI ?**

Ý thức đang được vòng tay cứu độ của thánh ý Chúa ôm ấp mình, tôi phải luôn luôn kết hiệp với Chúa trong tâm tình cầu nguyện liên tục rồi với ơn Chúa tôi hoán cái tâm tình bằng việc thống hối và trước hết tôi phải trở về với chính con người thật của mình, nhìn lại chính mình kiểm điểm những thiếu sót, những lỗi lầm đối với Chúa và với tha nhân.

Khi trở về với Chúa thì tôi phải chọn sự sống công chính, sống sự thật, sống từ bỏ, từ bỏ cái tôi ích kỷ kiêu căng, tập sống yêu thương nâng đỡ, chia sẻ và hy

sinh, quyết lòng sửa đổi cách nhìn, cách đối xử, cách hành động để nhận biết và đánh giá mọi sự việc theo con mắt đức tin.

Trọng tâm của Mùa Chay là thời gian tôi luyện lòng tin tưởng, cậy trông, và yêu mến Thiên Chúa để nhờ đó tôi sẽ trở nên con cái của Chúa thật sự.

Tôi không thể cho những gì mà mình không có ? cũng thế tôi không thể sửa đổi người khác, nếu tôi chưa sửa đổi chính tôi và tôi cũng không thể trở về với Chúa, trở về với anh chị em, nếu tôi chưa trở về với chính mình, trở về với trách nhiệm với bản phận yêu thương, trở về để đón nhận tha thứ, sau cùng tôi mới trở về với Chúa qua bí tích Hòa giải, qua Thánh Lễ, qua Viếng Thánh Thể và qua việc đọc Lời Chúa, qua cầu nguyện, ngợi khen và cảm tạ Chúa.

### HƯỚNG NHÌN LÊN CHÚA GIÊSU KHI TÔI ĐỌC LỜI CẦU XIN « Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI »

### TÔI CÓ AO ƯỚC ĐƯỢC TRỞ NÊN HIỆP NHẤT VỚI Ý CHA TRONG ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH KHÔNG ?

**Từng suy nghĩ :** Lời nguyện cuối cùng của tôi mỗi buổi sáng, sau khi đọc Thánh Thi, Thánh Vịnh và Lời Chúa của ngày đó là :

*Ban Sáng, xin Chúa cho con nghe thấy Tình Yêu Chúa vì con tin thác nơi Chúa, xin cho con biết đường phải theo vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy Chúa xin tạo nên con một tâm hồn trong sạch, xin cải hoán trong con một tinh thần quảng độ – xin đừng để con xa cách Chúa - xin đừng rút Thánh Thần Chúa nơi con.*

*Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con xin được kết hiệp với quyền năng của Thiên Chúa Cha, con xin được kết hiệp với sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, con xin được kết hiệp với Tình Yêu của Chúa Thánh Thần và con xin được kết hiệp với Ba Ngôi Chí Thánh. Amen*

**Từng ước muốn :** của tôi là đặt ý muốn của mình dưới ý muốn của Cha, được sống và thực hành những lời chỉ dạy của Chúa cho chính tâm hồn mình và những lời đó luôn ở trong tim và hành động của tôi. Ước muốn Chúa chỉ dạy cho tôi biết sống làm những điều đẹp lòng Chúa và tránh những điều làm phiền lòng Ngài và giúp tôi thực hiện Thánh Ý Chúa đúng như lòng Chúa mong muốn.

**Từng cử chỉ :** Gia đình tôi thờ kính Trái Tim Chúa và đã tổ chức Lễ Tôn Vương tại nhà ; Nơi Tôn thờ Chúa được trang hoàng tại Phòng khách hai bàn là Đức Mẹ và Thánh Giuse, mỗi lần tôi rời khỏi nhà tôi đều thưa và trình với Chúa là tôi đi đâu, rồi về tôi cũng thưa với Ngài là con đã về, gia đình chúng tôi đã làm như vậy như thói quen rồi.

**Từng hành động :** Cuối ngày hoặc sau Thánh Lễ tôi thường cảm tạ Chúa rằng là :

*Cảm ơn Cha với lòng kính mến vô bờ  
Cảm ơn Cha trong tình yêu dấu Cha ban  
Đời con đây xin được phó thác nơi Ngài  
Con sợ chi trên đường nguy khốn gian nan  
Tạ ơn Cha con đường Cha đã an bài  
Tạ ơn Cha một lòng con cúi xin vâng  
Hồn con đây xin Ngài nhận lấy con cùng  
Thánh tẩy con biến đổi theo Thánh Ý Cha.  
Cha ơi ! xin hãy thương ban, soi sáng cho con vắn  
nẻo đường đời  
Cha ơi con cất tiếng ca, Vinh Danh vạn tuế Thánh  
Linh đời đời.*

### TRONG ĐỜI TÔI, CÓ BAO GIỜ TÔI ĐÃ HỎI THẾ NÀY CHƯA ?

### « CHÚA ƠI, NẾU CHÚA Ở TRONG HOÀN CẢNH CỦA CON, CHÚA SẼ LÀM GÌ VẬY CHÚA ? »

Tôi đã xin và đã hỏi như vậy nhiều lần, và chính tôi cũng nhận được một đôi khi, Chúa cho ý chỉ mà tôi gặp phải thì tôi nghiệm là Ý Chúa đã trả lời cho tôi.

Cécile HBT ■



### ỦNG HỘ PHONG TRÀO

Chị Huỳnh Thị Nguyệt	20 €
Chị Henriette Ticaro	30 €
Anh Lê Đình Thông	50 €
Chị Trần (Savigny sur Orge)	20 €
Chị Hà Thị Cúc	30 €
Chị Nguyễn Thị Nở	30 €
Chị Bê Thị Nhung Elisabeth	30 €
Anh Nguyễn Văn Miên	30 €
AC Nguyễn Văn Tinh	30 €
AC Nguyễn Văn Đê	20 €
AC Nguyễn Xuân Càn	50 €
Chị Hoàng Thị Nguyên	50 €
Chị Đặng Thị Vân Agnes	20 €
Chị Bùi Thị Ninh	20 €
Chị Lê Bích Châu	20 €
Chị Gerard Henriette	20 €
Anh Nguyễn Long Nhan	20 €
Chị Nguyễn Đăng Syen	30 €
Anh Đặng Quang Hoạt	50 €
RPere Petit Joseph Khan	50 €
Chị Mai Ly Thái	30 €
Chị Trần Mộng Hương	30 €

# Định Nghĩa

## Phong trào Cursillo (1)

Việc định nghĩa luôn luôn là một việc làm khó khăn. Và trong trường hợp của chúng ta, định nghĩa Cursillo còn vấp phải một khó khăn khác nữa vì phải định nghĩa một sự sống. Tuy nhiên, cũng phải làm vì như một tác giả nổi tiếng đã nói : “Định nghĩa là để tránh những sai lầm”. Chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một định nghĩa không những theo “duy danh định nghĩa” (định nghĩa theo từ ngữ), nhưng đồng thời còn là một sự mô tả tỉ mỉ, theo thứ tự thời gian và ý thức hệ, bằng cách ghi chép những nguồn gốc của phong trào và thông báo những kết quả mà nó đã thu lượm được (2).

Để thực hiện công cuộc biên khảo này, chúng tôi đã đọc các tài liệu lưu trữ tại văn phòng Giáo phận, và dựa trên kinh nghiệm mục vụ, một kinh nghiệm rõ ràng và cụ thể trong lãnh vực này vì chúng tôi đã chứng kiến sự khai sinh của phong trào, sự tiến triển của nó nhờ thường xuyên theo dõi. Chúng tôi cũng dựa vào những cảm nghiệm của những người lãnh đạo và của tất cả những cursillistas đã trải nghiệm và tường trình lại cho chúng tôi với tất cả sự nghiêm túc và khách quan mà người ta phải có khi trình bày với vị chủ chiên.

Mặc dầu chưa có một định nghĩa “chính thức” do các sáng lập viên phong trào đưa ra (3), chúng tôi tin rằng khi dựa trên những điều đã ghi nhận và những kết quả đã thu lượm được cho đến nay, chúng ta có thể ít nhất mô tả nó như sau :

Cursillo là một khóa học ngắn, nhưng xúc tích trong đó người ta áp dụng phương pháp vận dụng những “lò xo” (sức bật) tự nhiên và siêu nhiên, nhờ Ơn Chúa, nhằm đạt những mục tiêu sau đây :

- ◆ Ghi khắc sâu xa, bằng sắt nung đỏ, một vài chân lý nền tảng của Đạo Công giáo chúng ta, mà trực chính là Chúa Giêsu Kitô với ân sủng của Người. Để làm việc đó, đưa ra một cái nhìn toàn cảnh, sáng sủa và phong phú về chương trình tạo dựng thế gian của Thiên Chúa, sự Cứu độ và Thánh hóa con người, được tóm gọn vào một công thức mà các giảng viên, Ban Điều Hành khóa luôn luôn nhắc nhở để các ứng viên thấm nhuần và sống theo ... Đó là câu nói “Chúng ta là con Thiên Chúa ; em Chúa Kitô và thừa kế viên Nước Trời, đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần”.
- ◆ Nhờ trình bày giáo lý dưới hình thức những “chứng tá” và một sự rao giảng sống động, làm cho mọi người sống 3 ngày trong bầu không khí vui tươi của Kitô giáo đích thực, đóng khung trong đời sống đức tin, ân sủng và thương yêu, được hướng dẫn và nuôi dưỡng bởi tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.
- ◆ Trao truyền niềm xác tín dựa vào Ơn Chúa, bằng cách duy trì sự gần gũi Chúa Kitô (đời sống nội tâm)

và thân cận với anh em (liên đới và kỷ luật), người ta có thể bền vững trong đời sống thật sự Kitô giáo mà ta đã được hưởng trong Khóa Cursillo và đã được hướng dẫn từng bước, bằng cách cung ứng cho ta những phương tiện thích nghi.

- ◆ Khởi dậy nơi các ứng viên, coi như một sự đòi buộc của Đức Ái và của đời sống Kitô giáo, lòng khát khao làm việc tông đồ để chia sẻ với mọi người - đặc biệt với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những chân lý lớn của Kitô giáo để họ có thể sống đời sống Ân Sủng như họ đã bắt đầu sống bằng cách hợp tác, hợp nhất bởi tình bạn thánh thiện và cùng với đáng bản quyền mở rộng Nước Chúa.

Để đạt mục tiêu trên, mà người ta hy vọng Cursillo có thể đạt được, đây là những phương thế đã được sử dụng :

- ◆ Trước tiên xin Ơn Chúa nhờ các bí tích, lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình, trong một bầu không khí sốt sắng do các thành viên của Ban Điều Hành khóa cũng như của tất cả các cursillistas, các tu viện, các giáo hữu nói chung cùng làm.
- ◆ Giảng dạy một nền thần học chắc chắn hoàn toàn thích hợp với khoa tâm lý và sự phạm.
- ◆ Một tổ chức kỹ thuật vừa sức loài người, cho phép tiên liệu để khai thác tối đa bầu không khí chung của khóa học cũng như những phản ứng của từng ứng viên.
- ◆ Tất cả những công việc được làm trong bầu khí cộng tác thân mật giữa các thành viên của Ban Điều Hành và ứng viên được mời gọi bằng những phương thế thích hợp cùng tham dự tích cực.

### Chuyển dịch tác phẩm

“Các khóa học Cursillos, công cụ canh tân Ky tô giáo”  
của Đức Cha Hervas (trang 56 đến 58)

**B.D.V. chuyển ngữ**  
**Mùa Chay 2009**

### Lời chú của người dịch :

(1) Văn bản nền tảng, trích thư mục vụ của Đức Cha Juan Hervas. Chuyển dịch tác phẩm “Các khóa học Cursillos, công cụ canh tân Ky tô giáo của Đức Cha Hervas trang 56 đến 58.

(2) Thư mục vụ của Đức Cha Hervas gồm gần 500 trang

(3) Đức Cha Hervas viết thư mục vụ này vào năm 1956 để trả lời những chỉ trích Phong trào Cursillo của Đức Cha Enciso và vì thế thư này được viết nhiều năm trước khi cuốn « Những tư tưởng nền tảng Phong trào Cursillo (I.F.M.C) được biên soạn và cho ta một định nghĩa đầu tiên và chính thức về phong trào.

# CHỦ TRƯỞNG ‘THỂ TỤC’ CỦA PHÁP

(tiếp theo kì trước)

Lm. MAI ĐỨC VINH

[...] Nghĩ rằng, đang sống trong ‘một nước Pháp thể tục’, chúng ta cần nắm bắt phần nào ‘những nguyên nhân, những diễn tiến lịch sử, những thành công, những tác hại và những thay đổi của chủ trương thể tục,’ hầu chúng ta hiểu rõ hơn nỗi trạng của người Pháp, thể chế của nước Pháp và của xã hội pháp, nhất là chia sẻ tình trạng hiện nay của Giáo hội Pháp, đồng thời chính chúng ta được trưởng thành trong đức tin hầu hướng dẫn đức tin của con cháu chúng ta. Đó là mục đích của bài viết này. Bài này sẽ gồm bốn phần chính :

- ◆ A. Chủ trương thể tục của cách mạng 1789
- ◆ B. Cách mạng văn hóa 1968
- ◆ C. Chủ trương thể tục tích cực của tổng thống Sarkozy.
- ◆ D. Giáo Hội Công Giáo không đứng ngoài cuộc.

## 3. Tách rời các Giáo Hội khỏi Nhà Nước.

Nếu luật Jules Ferry đã là khí cụ thể tục hĩa xã hội pháp, thì cho dù không dùng chính từ ‘thể tục’, luật Jules Ferry đã tạo nên một nền móng kiên cố xây dựng tinh thần thể tục của Nhà Nước.

### 1) Một bản văn đòi buộc do hoàn cảnh.

Buổi đầu, việc chấm dứt hệ thống hòa ước và nhìn nhận việc phụng tự công giáo và việc phụng tự của ba tôn giáo khác (tin lành, do thái, hồi giáo) là chuyện đòi buộc do hoàn cảnh, nhất là do thái độ căng thẳng ám ức của công giáo. Chuẩn bị bởi Combes, thích ứng bởi Briand, bảo vệ bởi Jaurès, luật 1905 được đa số nghị viên biểu quyết. Luật đặt ra hai nguyên tắc : Một đàng nó khẳng định quyền tự do lương tâm và tự do phụng tự. Đàng khác, nó giống lên tiếng chuông báo tử của hệ thống hòa ước bằng câu : ‘Nước Cộng Hòa không nhìn nhận, không trả lương, không trợ giúp một tôn giáo nào’. Từ nay không còn một phụng tự nào được nhìn nhận, không còn quỹ dành cho việc phụng tự. Sinh hoạt tôn giáo không còn mang tính cách ‘công vụ’ (service public) mà chỉ là ‘sinh hoạt tư nhân thuần túy’ (activités purement privées) và buộc phải tôn trọng trật tự công cộng. Tuy nhiên các giáo hội còn giữ những nơi thờ tự. Và chính quyền yêu cầu các giáo hội thành lập các ‘hội đoàn phụng tự’ (Associations cultuelles) để quản lý các động sản (biens mobiliers). Giáo Hội Công Giáo phản đối cực lực việc thiết lập các hội này cũng như những việc kiểm kê để xác định những tài sản mà các hội đoàn có quyền quản lý.

### 2) Những dàn xếp hòa dịu.

Mặc dầu ‘Nhà Nước không nhìn nhận một tôn giáo nào’, trong việc áp dụng luật 1905 cũng đã có nhiều ‘dàn xếp êm đẹp’ : Giáo Hội và Nhà Nước vẫn có những liên hệ ‘bên lề pháp luật’ (en marge de la loi); dùng công quỹ để thiết lập các sở tuyên úy (học đường, quân đội...), năm 1920, chính Nhà Nước đã công khai nhìn nhận sự hy sinh của nhiều người Hồi Giáo trong Đại Chiến thứ nhất, rồi Nhà Nước và Thành phố Paris đã yểm trợ xây một đền thờ lớn (Mosquée) ngay tại Paris; từ 1983, trong ‘Ủy Ban Quốc Gia Về Luân Lý’ (Comité National d’Éthique) luôn có đại diện sáng giá của các tôn giáo; từ năm 1986, đài truyền hình 2 của Nhà Nước có ‘chương trình về các

tôn giáo’. Từ năm 1987, Nhà Nước lại giảm thuế cho những người giúp tiền hay để tài sản lại cho Giáo Hội.

### 3) Có những miền không áp dụng ‘Luật tách rời Giáo Hội với Nhà Nước’.

Đó là vùng Alsace và Moselle. Bị nước Đức thôn tính năm 1871, quy chế phụng tự xác định trong Hòa Ước 1801 vẫn được duy trì. Qua năm 1919, khi nước Pháp lấy lại hai vùng này, Nghị Viện (Chambre) đã quyết định ‘Tạm giữ tình trạng cũ (statu quo) cho đến khi áp dụng các luật lệ của Pháp’. Qua năm 1924, nghị sĩ Cartel thuộc các đảng thiên tả trung cử và hứa sẽ thay đổi thể chế, nhưng trước sự chống đối của dân chúng do giáo sĩ các tôn giáo thúc đẩy, ‘luật tạm thời trên đã thành luật cố định’. Năm 1925, Hội Đồng Quốc Gia (Conseil d’Etat) đã hợp pháp hóa sự lựa chọn chính trị của dân chúng hai vùng Alsace và Moselle. Ba giáo hội trong hai vùng được hưởng nhiều quyền lợi. Cụ thể là giám mục Strasbourg và Metz được bổ nhiệm bởi Tổng Thống sau khi thảo luận với Roma, các ngài được Nhà Nước trả lương trực tiếp cho dù các ngài không phải là công chức. Hơn thế, các trường học không ‘chịu hệ thống thể tục’, vẫn được dạy tôn giáo theo Hòa Ước 1801.

Ông Gambetta đã tuyên bố : «Chủ thuyết chống giáo sĩ không phải là món hàng xuất cảng» (L’anticléricalisme n’est pas un article d’exportation). Câu nói này cắt nghĩa việc xử dụng tôn giáo trong chính trị thuộc địa của Pháp. Tại Guyane, vẫn tiếp tục áp dụng sắc lệnh Charles X, ra 27.08.1827, và chỉ mình Đạo Công Giáo được nhìn nhận thôi. Tại Mayotte, đa số dân là hồi giáo, nên quận trưởng (Préfet) bổ nhiệm chức sắc hồi giáo (mufti) và luật hồi giáo được coi như chính thức (officiel). Tại Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie và Polynésie vẫn tiếp tục áp dụng sắc lệnh Mandel ra ngày 16.01.1939, là thiết lập các Hội Đồng Quản trị (Conseils d’Administration) để đại diện cho tôn giáo của họ trong các giấy tờ hành chánh và để quản lý tài sản riêng của tôn giáo. Tại các Đất Hải Ngoại (territoires d’outre-mer), hành chánh địa phương có quyền yểm trợ các thánh đường và cả các nhà xứ.

### 4. Những tổ chức thể tục.

Rất sớm, các chiến sĩ thể tục cảm thấy phải đoàn ngũ hóa để vừa bênh vực những xác tín của họ, vừa đòi hỏi áp dụng nghiêm chỉnh ‘những vụ việc liên quan đến thể tục’.

## 1) Hội Tam Điểm : thể tục tham vọng.

Thừa hưởng thuyết thần đạo và tư tưởng tự do, hội Tam Điểm ngay từ đầu, tức từ thế kỷ XVIII, đã nổi tiếng là thù nghịch với tôn giáo mạc khải. Theo bản Hiến Chương được soạn thảo bởi Anderson và được chấp nhận năm 1723, các thành viên tam điểm ‘chỉ qui phục một tôn giáo được mọi người nhất trí, là để cho mỗi người sống theo những quan điểm riêng của mình’. Tham vọng cách mạng này được Trung Ương Tam Điểm Pháp (Le grand Orient de France) xử dụng lại như một ‘thụ quyền chính yếu’ (principale obédience) của Tam Điểm Pháp. Năm 1877, Tam Điểm Pháp khẳng định rằng : các thành viên từ nay chấp nhận nguyên tắc tự do lương tâm tuyệt đối (la liberté absolue de conscience). Không cấm tin tưởng và Thiên Chúa, vì đó là chuyện cá nhân, nhưng cấm tuyên truyền. Phần lớn những người hoạt động cho nguyên tắc thể tục đều gia nhập Tam Điểm.

## 2) Hai Liên Minh lớn.

Thứ nhất là Liên Minh Giáo Chức do Macé có sáng kiến thành lập trước đây 135 năm, đã được coi như một nguồn nhân lực và tư tưởng tranh đấu cho ‘tinh thần thể tục’ trong quá khứ, thì từ nay lại được coi như một tổ chức đầu não huấn luyện công dân sống tinh thần thể tục, mà cốt yếu là ‘tinh thần phê phán’ và tự do lương tâm. Thứ hai là Liên Minh Nhân Quyền do thượng nghị sĩ Trarieux thành lập năm 1898. Liên Minh này dồn hết sinh lực vào việc bảo vệ ‘tự do lương tâm’.

## 3) Ủy ban quốc gia ‘Hành động thể tục’

Trong việc tái lập luật pháp nền cộng hòa sau Đệ Nhị Thế Chiến, những người chủ trương ‘thể tục’ coi đây là thời điểm thuận lợi trở lại với công trình của Đệ Tam Cộng Hòa. Như đã nói, sau Đệ Nhị Thế Chiến, để bảo vệ trường công và chống việc yểm trợ tài chánh cho các trường tư, nhiều liên minh giáo chức ra đời: Nghiệp đoàn quốc gia các giáo viên (SNI: Syndicat National des Instituteurs), Liên Đoàn Giáo Dục Quốc Gia (FEN, Fédération de l'Education Nationale), Liên Đoàn các Hội Đồng Phụ Huynh học sinh các Trường Công (FCPE, Fédération des Conseils des Parents d'élèves des Écoles publique). Các tổ chức này họp thành Ủy Ban Quốc Gia về Hành Động Thể Tục (CNAL, Comité National d'Action Laïque) để chống lại luật Debré 1960. Họ đã làm một thư thỉnh nguyện với 11 triệu chữ ký. Nhưng không thành công. Đến năm 1984, với phương án ‘Đại Công Vụ Thống Nhất’ (grand service public unifié) của Savary, dưới thời tổng thống Francois Mitterand cũng thất bại.

## 4) Trăm hoa đua nở ‘các hội đoàn’.

Bên cạnh những tổ chức có tính cách triết học và các hội đoàn đã có pháp tính lịch sử, còn thêm cả ngàn hội đoàn khác quy tụ các ‘chiến sĩ thể tục’. Nổi bật nhất là: Hội các nhà duy lý (Union des Rationalistes) thành lập 1930 với tờ báo ‘Cahiers rationalistes’, hội Tự Do - Tự Tưởng (Libre-Pensée) với tờ ‘La Raison’, Trung Tâm Hoạt Động Âu Châu Dân Chủ và Thể Tục (Centre d'Action Européenne Démocratique et Laïque) với tờ ‘Europe et Laïcité’ thành lập 1954.

(còn tiếp)

# CHIÊM



# ĐOẠT !

« Ai đi đường ấy hỏi ai,  
Nhớ ngày tháng đó Mùa-Chay mà về ! »  
(ca dao cursillo)

... Tục truyền rằng xưa kia, Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng Thượng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện vàng. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận giữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mừng Bày tháng Bảy âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sụt sùi. Nước mắt của họ rơi xuống trần hoá thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu...

Chúng tôi là những người không bị ‘trời đầy’ phải xa cách nhau như Ngưu Lang Chức Nữ, vì đa số mỗi tháng vẫn gặp nhau ít nhất cũng một lần ở Ultreya, nhiều hơn thì hai, ba lần ở Trường Huấn Luyện, hội nhóm... Vậy mà sao hằng năm, trong lòng ai nấy cũng xao động nôn nao về cái-hẹn-Tĩnh-Tâm-Mùa-Chay, nhắn gọi, mong chờ, dặn dò nhau đi chung, ăn chung, về chung... Năm nay là Mùa Chay thứ hai chúng tôi đến giáo xứ của cha Giuse Nguyễn văn Ziên nên đường đi, nơi chốn đã trở thành quen thuộc với các cursillistas. Lần gặp gỡ mỗi năm vào Mùa-Chay của chúng tôi cũng có rất nhiều nước mắt. Giọt rung rung khi tay bắt mắt mừng, có những người bạn thật lâu rồi mới thấy nhau. Giọt thống hối rơi trong tòa giải tội, trong kinh nguyện ăn năn. Giọt nghẹn ngào lúc chia sẻ, trao gửi tâm tình. Giọt xót xa cảm thông cho anh chị em trong nghịch cảnh. Giọt cảm phục trước những quyết tâm trở về, những niềm tin không chao đảo dù gặp bất cứ đau khổ nào... Nhưng những giọt nước mắt của chúng tôi không rơi xuống như ‘mưa ngâu’ (mưa dầm suốt tháng và có khi thành gió bão), mà đó chính là những giọt Hồng Ân tưới mát lòng chúng tôi trên hành trình Ngày Thứ Tư đã có lắm lúc khô cằn, thờ ơ, nguội lạnh ...

Bài giảng tĩnh tâm năm nay của cha linh hướng Giuse Trần Anh Dũng mang chủ đề « **Phaolô, môn đệ luôn trở lại và hoán cải** », nhưng xuyên suốt buổi tĩnh tâm, dường như tất cả các diễn biến sinh hoạt đều nằm gọn trong hai chữ « **Chiêm Đoạt** ». Thật vậy, bắt đầu chương trình, cha Dũng đã ‘chiêm đoạt’ sự hiếu kỳ của mọi người khi bắt đầu phát cho tất cả một tấm thiệp bên ngoài có ảnh thánh Phaolô, nhưng bên trong thì... trống trơn trắng tinh không ghi một chữ nào. Và cha tuyên bố

sẽ cho chúng tôi ‘bài làm’ ghi vào đó sau chương trình tĩnh tâm. Tham dự sinh hoạt PT lâu năm, tôi thường ‘làm bài miêng’ (chia sẻ cảm nghiệm), chứ ít khi bị làm bài theo kiểu ‘giấy trắng mực đen’ như thế. Chắc có một số anh chị bất ngờ và lo lắng, hồi hộp lắm. Tôi thấy các bác lớn tuổi ‘khô sớ’ hơn, có bác chạy đến hỏi tôi : « Không biết trả lời câu hỏi của cha, tôi ... kể chuyện về Đức Mẹ được không cô ? » Cha Dũng đã nói : ‘Trao lễ, dễ thương’, nhưng không cần món quà bất ngờ ấy, chúng tôi đã thương mến lại càng thân phục cha hơn qua cách giảng hùng hồn, lời cuốn khi cha nhấn mạnh về sự gặp gỡ của thánh Phaolô với Đức Kitô, về việc thánh nhân đã để Ngài ‘chiếm đoạt’ mình từng giờ từng phút trong cuộc đời chứng tá cho niềm tin mới (xin xem nguyên văn bài giảng trong *Tờ Thông Tin* vừa qua).

Trong phần giúp các cursillistas dọn mình xưng tội, cha Giuse Nguyễn Thanh Điền cũng đã ‘chiếm đoạt’ được sự chăm chú lắng nghe và suy tư của chúng tôi khi nói về đoạn Phúc Âm theo thánh Mátthêu 19, 16-22 « Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có ». Theo cha, đa số Kitô hữu ít nhiều đều đã hiểu về đạo Chúa, nhưng chưa biết chính xác được về Nước Trời, do thiếu sự gặp gỡ với Chúa Giêsu và đồng hành với Ngài. Câu hỏi cha đặt ra : « *Người thanh niên ấy còn thiếu điều gì để được vào Nước Trời ?* » rơi xuống sâu lắng trong lòng mỗi người, và câu trả lời chắc sẽ trải dài suốt Ngày Thứ Tư còn lại... Cha cũng nhắc lại về « bảy mối tội đầu » mà thường khi có người vẫn xem nhẹ.

Sau chương trình tĩnh tâm và buổi ăn trưa, Đại hội Ultreya tháng hai 2009 bắt đầu lúc 14g30, và đó cũng là thời hạn chúng tôi phải ‘trả bài’ về những câu hỏi mà cha Dũng đặt ra ban sáng về kinh nghiệm riêng của mỗi người khi được Đức Kitô ‘chiếm đoạt’, lúc nào, ra sao, đến nay vẫn còn tiếp tục để Chúa ‘chiếm đoạt’ mình hay đã nguội lạnh thờ ơ... Lúc đầu, có vẻ như câu hỏi này hơi ‘bất bí’ mọi người, nhưng sau vài phút ngai ngừng, rất nhiều anh chị đã mạnh dạn lên trước micro chia sẻ thật chân tình và sôi nổi. Không khí phòng họp lúc rộn rã tiếng cười vì một lối kể chuyện duyên dáng, khi thì chùng xuống trước một tâm sự khắc khoải của người nói, và sự đón nhận đỡ nâng của người nghe. Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 đã viết trong cuốn « *Muối cho Đời* » rằng *có bao nhiêu con người trên trái đất thì có ngần ấy nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa*. Rất nhiều cursillistas đã gặp gỡ và để Chúa Giêsu chiếm đoạt qua Khóa Ba Ngày. Nhờ tòa giải tội, bởi một ánh mắt nhìn yêu thương, nhờ tìm lại một gia đình, sống lại tinh dân tộc đã lâu lạc mất trong cuộc đời viễn xứ... Và sau đó, trong Ngày Thứ Tư, cùng đồng hành với Ngài, họ tiếp tục gặp gỡ Ngài, trong an vui cũng như khi sầu khổ. Nhờ những lúc hồi tâm, những an lòng phó thác ... Tất cả chúng tôi thật sự đã để cho Thầy Chí Thánh ‘chiếm đoạt’ trong những giờ phút đong đầy Tình-Chúa và tình bạn thiêng liêng đó. Cảm

động nhất có lẽ là kinh nghiệm của cha Ziên bị Chúa ‘đánh ngã’ ngay trước giờ ngài sắp được thụ phong linh mục. Lúc ấy không hiểu vì sợ, hay mệt mà chân ngài đau nhói không làm sao bước được ra nhà thờ tham dự thánh lễ. Ngài đã khóc khi hiểu ra rằng, với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và được hun đúc bởi những ước mơ cao vời, mình đã kiêu ngạo mơ tưởng sau khi thành linh mục sẽ làm được nhiều chuyện to tát cho đời, mà quên Chúa dạy mình phải nhỏ bé trong lòng tha nhân để Chúa thêm cao cả. Sau những giọt nước mắt ăn năn đó, chân ngài hết đau, và từ đó, mỗi bước chân của hành trình linh mục là mỗi bước hồi tâm trở về trong Tình Yêu Thiên Chúa. Cha đã cho anh chị em chúng tôi những lời huấn đức bắt đầu toàn bằng các chữ « **H** » mà tôi xin phép được ghi lại qua một bài thơ nhỏ để thay cho phần kết luận, trong tâm tình « *Tay nắm Chúa, tay nắm anh em* » :

*Hồng Ân Chúa cho đời con đổi mới  
Vời yêu thương, con quyết bước quay về.  
Phút **H**ồi tâm lệ chan chứa bờ mi,  
On **H**òa giải cho đời con nhẹ gánh...*



*‘Tay nắm Chúa’, lòng tỏa **H**ương thơm ngát,  
‘Bên anh em’, **H**ội ngộ một niềm tin.  
Tìm đâu xa ... **H**ạnh phúc ấy **H**ài **H**òa,  
Khi **H**oán cải là đường về **Đ**ất **H**ứa.*

DE COLORES !  
22/02/2009 – Anne NC ■

## THÔNG BÁO CỦA BAN BÁO CHÍ

Để mọi việc được linh hoạt, từ nay xin quý anh chị gửi bài  
vở đóng góp cho bản tin hàng tháng đến địa chỉ sau đây :

qua email của ban biên tập (phương tiện tốt nhất)

[cursillo.vn.auchau@gmail.com](mailto:cursillo.vn.auchau@gmail.com)

hoặc qua bưu điện

**M. Phạm Đức Vương**

**9 place d'Anjou - 95120 Ermont, France**

Nội dung bài viết thiết thực hơn hết chính là những suy tư,  
cảm nghiệm, chứng từ của ngày thứ tư mà quý anh chị  
muốn hay cần chia sẻ cho nhau.



## NGÀY HẠNH NGỘ

Với tốc độ nói được là 'siêu âm', thời gian đưa chúng ta tới trạm dừng chân nơi cây số 2009 trên đường Ngày Thứ Tư. Vài giờ nghỉ mệt, các bạn đồng hành, hơn 100 người, lại gặp nhau. Tất cả là môn sinh tập hợp chung quanh cùng một Ông Thầy được tôn vinh là Chí Thánh. Trong vui mừng nói cho nhau nghe vui buồn, khó khăn, thành tựu... Trong im lặng thâm trầm, kể cho Sư Phụ Chí Thánh những tâm sự, thắc mắc, âu lo... Từng người trình Thầy xem cuốn phim mình đã thực hiện về cuộc sống thật sự của mình... Để Thầy và trò cùng xem 'tác phẩm', cùng phê bình, nhận xét từ nội dung đến cách diễn... Để rút ưu khuyết điểm... Để sửa lại, đẹp thêm những đoạn truyện hay nhưng cách diễn còn kém. Để thêm màu sắc, ánh sáng những đoạn còn mờ... - Với sự trợ tá của những cursillista linh hướng, Sư Phụ thân tình chỉ bảo từng người, từng 'tài tử', từng tác giả - diễn viên các phim truyện, làm đạo diễn cho những đoạn tiếp, còn dài, về chuyện đời mỗi người.

Thật là quý cơ hội gặp lại Thầy Chí Thánh, gặp lại chính mình, gặp lại anh chị em cursillista. Giờ ăn trưa mỗi người tự túc, nhưng sung túc. Ai nấy 'bới' theo nhiều hơn khẩu phần để vui vẻ chia sẻ cho anh chị em bên cạnh. Cảnh trao đổi 'văn gừng' đầy thích thú.

Đề khi mặt trời lẳng lẳng ra đi sau một ngày hạnh ngộ có thâm trầm sống nội tâm, có bàn ăn no đủ, có ultreya sinh động và thánh lễ sốt sắng, Sư Phụ và môn sinh lại nắm tay nhau tiếp tục trở lên đường Ngày Thứ Tư, mỗi người quay tiếp cuốn phim đời mình. Hẹn sẽ lại gặp nhau tại cây số 2010, cũng tại đây, giáo xứ Th' Vincent de Paul ở Clichy nơi Cha Zien (khoa 5) làm cha xứ của Tây luôn sẵn sàng đón tiếp trong tình huynh đệ như mọi năm.

### CHỮ 'U' THÂN TÌNH

Không phải như ở trường học mà học trò ngồi hàng trước hàng sau, tất cả nghiêm chỉnh nhìn lên thầy cô giáo hay tấm bảng đen; không phải như trong nhà thờ mà tín hữu nhìn lên, lẳng im, cùng một hướng bàn thờ hay toà giảng... Vì là đại hội thân tình, huynh đệ, những hàng ghế sắp hình chữ U (ultreya) đã cho hơn 100 cursillista, vừa nghe, vừa nói, vừa nhìn được nụ cười thân thương của nhau, người mình ít khi gặp, người mình gặp hoài, cũng như người mình vừa được quen biết hay nghe phát biểu lần đầu với một cung cách khi dễ thương và vui nhộn, lúc tếu và cảm động, tất cả đầy chân tình, xoay quanh chủ đề '**Ơn Trở lại và ý chí hoán cải**' do Cha Trần Anh Dũng linh hướng từ sáng sớm.

Nhắc lại biến cố trọng đại trong lịch sử giáo hội, tiếp theo hai biến cố nền tảng là sự phục sinh của Chúa Kitô và sự vào đời của Chúa Thánh Linh, Cha Dũng nói đến sự trở lại của Thánh Phaolô trên đường Damas một cách sống động, hùng hồn làm cho người nghe có lúc cảm thấy như đang coi phim chường.

Nhưng ở đây không phải là rạp xi-nê-ma. Mà đây là chiêm ngưỡng Phaolô, con người Trở Lại và luôn hoán

cải, để xem lại chuyện phim đời mình. Cha linh hướng phát cho mỗi người một thiệp ảnh Phaolô bốn trang, mời mỗi người ghi lại ý nghĩ và tâm tư trên ba trang còn trống sau lưng ảnh vị thánh để giữ riêng cho mình, không trình, không nộp cho ai cả. Nếu muốn, có thể lấy thêm một hai tấm để viết ít hàng tặng người vắng mặt nào đó. Sáng kiến dễ thương.

### Chuyện Đời, Chuyện Tình...

Như vậy ra về còn ghi lại một kỷ niệm ý nghĩa thâm sâu. - Ghi cái gì ? Để làm gì ? - Thừa ba chuyện. Không phải chỉ cho hôm nay mà để rồi đây thỉnh thoảng lấy ra đọc lại, suy nghĩ, cập nhật hoá nếu cần. Chắc chắn sẽ phải cần. Sau đây là ba câu hỏi gợi ý :

*Câu hỏi 1* : Nhìn lui, có lúc nào anh, chị cảm thấy bị Đức Giêsu chiếm đoạt như Phaolô trên đường Damas ? Mời ghi lại chuyện đời.

*Câu hỏi 2* : Biến cố 'Giêsu chiếm đoạt' xảy ra lúc nào ? Nguyên nhân ? Ngày nay, anh, chị vẫn còn trong vòng tay của Ngài ? Hay 'biến cố' đã bị coi như dĩ vãng xa xăm, rơi vào quên lãng ? - Sao thế ?... - Xin ghi lại chuyện tình này...

*Câu hỏi 3* : Viết một 'tấm thiệp Phaolô' gửi cho một bạn vắng mặt, anh, chị viết gì để chia sẻ về ơn gọi của Phaolô ?...

Ba câu hỏi có chiều sâu, chiều rộng. Có chị, có anh mới 'ra mắt' đại hội lần đầu. Micro run run trên tay theo nhịp một trái tim rung động... kể lại chuyện đời, chuyện tình theo câu hỏi 1 và 2 : về những năm, tháng, ngày phiêu bạt, làm tay 'anh chị' trong xóm, trong việc làm ăn... Những ngày như tuyệt vọng khi xông pha với sóng thần, hy vọng thoát khỏi cuộc đời âm u ... Những ngày ánh sáng cứu độ tràn vào cuộc sống đầy nghi nan, ngập tràn buồn khổ v.v...

Riêng kể viết thật tình cảm ơn cha linh hướng về câu

hỏi số 2, thấy phải thường đặt lại cho chính mình. Để xin Chúa cho ý chí hoán cải luôn hoạt động không trệ trệ chỗ nào, giúp cho mình được luôn thường thức niềm phúc lộc 'ở trong tay Thầy', hôm nay hơn hôm qua, ngày mai hơn hôm nay. Đúng theo linh đạo Phong trào cursillo: thường xuyên lo hoán cải. Đúng theo gương sống của Phaolô, con người đối lập bạo tàn quyết không đội trời chung với Đức Giêsu, nhưng khi bị 'chường thần' quật ngã và được tình thương hải hà cho mở mắt ra thì quyết tâm quyết tử đem hết tim gan, trí khôn, trọn đời phụng sự 'người thù hôm qua'. Chọn Người là gương mẫu, là lý tưởng đời mình.



## HỌP NHÓM VUI VÀ HỮU ÍCH

Có những liên nhóm sinh hoạt vui mạnh trong tháng qua :

**Liên Nhóm Troyes** : Liên Nhóm họp đều đặn mỗi chúa nhật thứ ba. Cha linh hướng Nguyễn Đức Dũng chưa phải cursillista, nhưng hết lòng thương quý anh chị em mình và thường đến gặp gỡ thân tình chỉ giáo. Chừng 17 người. Cha Dũng cho biết sẽ giới thiệu Cursillo cho giáo dân của ngài. Hai lần. Chắc vài anh chị em chúng ta cũng phải đến trao tài liệu và cho người ta 'coi mắt' vào một ngày sẽ hẹn.

**Liên Nhóm Ermont** : Sau cả một ngày tĩnh tâm Thứ Bảy 28 Fév, quý anh chị em thấy 'chưa đã', cho nên sáng hôm sau, chúa nhật đầu tháng (ngày họp thường lệ từ mấy năm qua), lại họp nữa. Lửa còn nóng hổi, thông qua cho một số những anh chị khác vì công việc làm ăn hay bận rộn gia đình mà không thể dự ngày Hạnh Ngô Clichy.

**Liên Nhóm Têrêsa** (Sarcelles, Gonesse, Villiers-le-Bel) : họp chiều chúa nhật 15-03, tại nhà anh chị Many Hùng, từ 15:30 giờ. Cùng nhau cầu nguyện, học hỏi, căn cứ trên Sự Vụ Linh đạo sâu hiểu biết về Chúa để yêu mến hơn, khuyến khích, nâng đỡ, chia sẻ với nhau những khó khăn vui buồn trong đời... Mặt trời đã đi về ngủ mà hơn 10 anh chị em với cha Lưu Văn Tâm (khoá 22) vẫn sung sướng kéo dài buổi họp rất bổ ích chung quanh chén trà nóng với bánh ngọt để trò chuyện thân tình hồn nhiên thết chặt thêm tình bằng hữu huynh đệ.

**Liên Nhóm Hiệp thông** : Vẫn họp hằng tháng. Sáng thứ Bảy 7- 03 đã học, trao đổi về chủ đề ultreya tháng Ba :

Thánh Ý Chúa. Chuẩn bị điều hoạt đại hội ngày 22/03. – Nghe nói có một câu hỏi làm người viết buồn viết 'gãi đầu': *Xin cho một kinh nghiệm làm sao phân biệt giữa ý mình và Ý Chúa.*

**Liên Nhóm 93** (Bourget, Pantin, Blanc Mesnil) : Đang chuẩn bị họp để nghiên cứu điều hoạt ultreya tháng Tư 2009 với chủ đề *Ơn Sống Lại.*

**Hoan nghinh** các liên nhóm nhận công tác điều hoạt ultreya. Công nhận đó là một lợi thế cho sinh hoạt nhóm. Thiết tưởng quý anh chị nào có một ý kiến hay, một sáng kiến lạ, một chủ đề thích hợp... đều có thể trình bày với ban điều hành và kết hợp nhau làm một nhóm, một liên nhóm, đảm nhận công tác điều họp một ultreya. Cho phong phú thêm.

## TIỀN BIỆT NGƯỜI THÂN

Thứ tư 04 Mars, dưới mưa tầm tã, nhiều anh chị em rủ nhau đến Noisiel phân ưu, kết hiệp với gia đình anh chị Nguyễn Văn Chi - Nguyễn Thị Kim Tuyền và các con cháu (cả gia đình đều là cursillista) để tiễn đưa Bà Sáu, Maria-Mađalêna Nguyễn thị Quế, di ruột của chị Tuyền mà Chúa mới gọi về hôm thứ Bảy, 84 tuổi đời, tại nhà hưu dưỡng La Chocolatière, sau khi lãnh nhận các phép bí tích lên đàng. Anh chị em cursillista đã dự các nghi thức từ lúc tắm liệm, thánh lễ, hát lễ tiếng tây lẫn tiếng Việt, đến khi tới huyệt, trong cầu nguyện thâm trầm. Cho người ra đi cũng như cho những người còn lại.

Không phải là cursillista, Bà Sáu thường theo anh chị Chi-Tuyền đến dự nhiều buổi sinh hoạt của Phong Trào, vui vẻ tiếp tay chị Tuyền khi chị lo làm các món ăn liên hoan những năm chị giữ nhiệm vụ trưởng ban ẩm thực. Goá bụa từ 19 năm qua, Bà Sáu sống nhiều năm với anh chị Chi-Tuyền, được săn sóc như mẹ ruột, cả sau khi bà vào nhà hưu dưỡng mấy năm gần đây.-

\* HCT ■

## PHÂN ƯU

Văn phòng Điều Hành được tin :

Bà Maria-Mađalêna Nguyễn thị Quế, di ruột của chị Tuyền vừa qua đời hôm 26/02/2009.

*Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria-Mađalêna. Và cũng xin Ngài xuống Ôn Bình An trên gia đình anh chị Nguyễn Văn Chi - Nguyễn Thị Kim Tuyền.*

# Những dấu chấm phẩy trong cuộc đời tôi

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bốn thành viên (ba mẹ, anh tôi và tôi) tại một xóm nghèo ở Lăng Ông Bà Chiểu - Sài Gòn. Theo lời mẹ tôi kể lại, vào một đêm tĩnh mịch năm 1968, mọi người còn đang say ngủ thì bị giật mình choàng dậy bởi những tiếng la hét của những người hàng xóm : « *Chạy, chạy, chạy, bà con ơi !* », kèm theo nhiều tiếng súng nổ dữ dội, và anh tôi đã bị thất lạc trong đêm đó ! Thế là tôi được 'lên ngôi' với tước danh « *Cậu Hai Âm* » (con một trong nhà). Gia đình tôi theo đạo ông bà, đối với đạo Phật hay đạo Chúa, tôi chỉ biết sơ qua mỗi khi đi chùa vào ngày rằm với bà ngoại tôi, hoặc đến nhà bạn bè rồi cùng nhau đi lễ với gia đình họ. Vì vậy cho nên tôi đã biết lạ Phật (Nam mô a di đà...), và cũng biết đọc kinh (Kính Mừng Maria...) Từ đó bạn bè luôn gọi tôi là 'đạo hòa', hay 'đạo lòng vòng' (mỗi khi đi lễ, tôi chỉ ở ngoài nhà thờ, đi lòng vòng, chủ yếu là để khoe quần áo đẹp, và để nhìn ngắm các thiếu nữ mỹ miều như thiên thần trong những bộ áo dài tha thướt !) Lúc ấy, tôi chưa có một cảm nghiệm gì về Chúa Giêsu. Tôi luôn tự đặt ra nhiều câu hỏi : « *Ngài là ai ? Tại sao Ngài bị giết chết ? Lại là chết vì tôi, hay chết cho ai ?... Ngài chết thật là thể thảm quá, trong khi cái chết của Đức Phật thì lại khác, êm ái hơn, trong một tư thế thoải mái hơn. Và rồi ai sẽ lớn hơn ai ? Ai thật ai giả ? ...* » Trong tôi luôn có những mâu thuẫn, hoài nghi, so sánh giữa các Ngài. Gạt bỏ cái 'tự ái hào' của mình, tôi đã bày tỏ thắc mắc của mình về hai tôn giáo ấy. Bạn bè tôi đã giải đáp thỏa đáng cho tôi, nhưng chỉ là từ một phía. Phần tôi vẫn chưa đủ 'lý trí' và sự sáng suốt để quyết định gì cho chính mình, nhưng tôi quyết tâm tìm ra câu giải đáp cho chính mình bằng cách hay lui tới, thăm viếng gia đình bạn tôi (đạo công giáo), dần dần tôi trở thành một người thân của họ.

Vào năm 1975-1988, phong trào vượt biên rộ lên. Gia đình bạn tôi nhờ có một người phục vụ trong Hải Quân VNCH, nên thường tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn, trên lý thuyết, về chèo hải đồ, xem hải bản, ngắm sao trên trời, đoán gió... cho bạn tổ chức các chuyến đi. Tôi đã học lóm được ít nhiều, phần nhờ đã có ít kinh nghiệm về lái ghe (loại nặng 5,10 tấn), chèo múa, dữa khô cho Ngoại tôi ở Bến Tre mỗi dịp nghỉ hè về quê thăm bà. Thành viên trong ban tổ chức lần lượt bỏ xứ ra đi, tôi nghiễm nhiên trở thành tài công (taxi) chuyển tải người sang tàu lớn. Tôi cũng đã đi vượt biên ba lần, không thoát ! Tháng 11/1988, đánh dấu một trong những biến cố lớn nhất trong đời tôi : người tài công chính bị bắt, nên tôi từ tài công phụ đã được chỉ định làm tài công

chính cho một chuyến đi gồm 52 người khách. Vì đã ba lần bị bắt về tội vượt biên, tôi chấp thuận, và dâng hết cho 'Ý Trời'.

Trong cuộc hành trình định mệnh này, có một sự việc mà tôi không thể nào quên được, là sau hai ngày khởi hành thì chúng tôi gặp sóng to, gió lớn, chốt bánh lái tàu bị gãy. Đang đêm tối trời, không ai dám lặn xuống biển để sửa. Không thể điều khiển được chiếc tàu, tôi đành tắt máy, để cho tàu tự do trôi dạt ! Cũng từ đêm đó, tôi thuộc gần hết kinh của bên Phật lẫn Chúa, biết hát những bài về Mẹ Maria. Trên tàu, mạnh ai nấy khăn vái tứ



phương. Và tình hình trở lại an toàn như không có việc gì xảy ra sau một đêm kinh hoàng ! Cứ rong ruổi trên biển suốt một tuần, lương thực chỉ còn lại sắn và khoai lang sống, gạo và những thứ khác đã bị nước biển thấm vào nên hư hết, kể cả nước uống cũng bị pha lẫn với nước biển nên càng uống càng khát hơn. Trên hành trình, gặp bất cứ tàu nào là chúng tôi chạy đến để xin lương thực, kể cả tàu...hải tặc Thái Lan (thông thường thì mình chạy trốn tàu cướp, đằng này mình theo họ để xin đồ ăn thì họ lại bỏ chạy, lạ lùng không ?) Rồi tôi cũng cập bến an toàn vào đảo Pulau Bidong (Malaysia). Không may, tôi bị Cao Ủy Liên Hiệp Quốc giam hồ sơ vì tội « *khai man* » : một người không có bằng lái tàu, không qua một trường lớp đào tạo nào hết mà lái được con tàu cập bến an toàn là chuyện khó tin ! Chính bản thân tôi cũng không tin là mình đã làm được việc này. Vậy **AI** đã giúp cho tôi ???

Rõ ràng suốt ba năm trời, tôi không được tiếp xúc với phái đoàn các nước vào nhận người di định cư, với lý do là tôi luôn « *ngoan cố* » mỗi khi được phỏng vấn lại ! Tôi chỉ còn biết kêu Trời, Phật, Chúa, ông bà của mình...giúp đỡ cho tôi, chứ không biết phải làm gì hơn được, vì tôi là người sau cùng của con tàu còn ở lại đảo. Vào thời hạn cuối cùng phải giải quyết cho hết những người đến trước ngày cấm nhận dân tị nạn, tôi đã được phái đoàn Pháp nhân đạo nhận tôi. Lúc này tôi vẫn chưa hiểu ai đã giúp đỡ và nhậm lời cầu xin của tôi : Chúa, Phật, hay là ông bà tôi ?

Đến ở trong một trại tiếp nhận người tị nạn của tỉnh Carcassonne, nhờ qua bạn bè, tôi được quen biết Cha Nguyễn Văn Quy. Cha đã đón tôi về Ermont (95) nơi ngài cư ngụ, và đã tận tình giúp tôi trong các thủ tục giấy tờ cho những bước đầu tiên đến xứ người (lúc đó, tiếng Pháp của tôi một chữ bẻ đôi cũng không gãy !), lo nơi ăn, chốn ở, cho tôi tiếp tục học, tất cả đều vô điều kiện, cho đến khi tôi tự lo được cho chính mình. Trong thời gian sống tại nhà Cha Quy, tôi thường tham dự Thánh lễ do ngài dâng tại nhà, và Cha đã giảng dạy cho tôi biết Thiên Chúa là ai, cùng với tất cả các thắc mắc liên quan về Chúa và tôi... Vào một ngày đẹp trời, sau một năm theo học giáo lý với một cha sở họ đạo Nou-

zonville (Pháp), tôi đã hạnh phúc lãnh nhận bí tích Rửa Tội để trở thành con cái của Chúa, và đón lấy phần thưởng tuyệt vời mà sau đó Chúa đã trao ban cho tôi : một cô vợ đẹp và rất dễ thương (nàng là cursillista khóa 23). Chính nàng đã ‘tiếp tay’ với Chúa để ‘chiếm đoạt’ tôi cả hồn lẫn xác, nhưng than ôi, tôi vẫn còn mơ hồ về đức tin, cũng như sự ‘tín nhiệm’ đối với Chúa ! Để củng cố sự yếu đuối đó, tôi luôn tham dự thánh lễ, nhất là các thánh lễ được tổ chức trong các hội đoàn công giáo VN (Đại hội của Liên đoàn CGVN ở Đức, Bỉ, Rôma, Lộ Đức, ...) Nhờ những lần tham dự thánh lễ tại Reims, và qua tiếp xúc với vợ chồng anh Long chị Hằng, tôi được giới thiệu đi tham dự khóa Cursillo 24/2007. Sau khóa học, thú thật tôi cũng chưa thấy mình có gì thay đổi hơn !

**M**ãi cho đến ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay do PT Cursillo (tổ chức hôm 28/02/09 tại giáo xứ của Cha Giuse Nguyễn Văn Viên), sau khi được nghe cha linh hướng Giuse Trần Anh Dũng giảng cảm phòng về sự việc Chúa Giêsu đã ‘**chiếm đoạt**’ thánh Phaolô trên đường Damas thế nào, thì tôi như người nằm mộng vừa tỉnh cơn mơ !!! Tôi đã phát giác ra được một điều mà từ trước đến giờ tôi vẫn không hay biết là « **Chúa đã chiếm đoạt tôi từ khi tôi chưa biết gì về Ngài** ». Ngài đã âm thầm, lặng lẽ theo tôi, nâng đỡ tôi, che chở tôi trong mọi hoàn cảnh. Những lúc gặp khó khăn nguy hiểm nhất, những lần tôi mất phương hướng, không tự tin vào chính mình nữa, Thiên Chúa đã giúp sức cho tôi làm những việc mà tự tôi không thể nào thực hiện nếu Ngài không ở bên tôi. Điển hình là trong giờ chia sẻ cảm nghiệm của ngày tĩnh tâm, lần đầu tiên trong đời, tôi đã mạnh dạn phá vỡ sự nhút nhát của mình, tự tin đứng trước gần 100 anh chị em, để tâm tình về những lần Chúa đã chiếm đoạt tôi. Thật là một sự bất ngờ đối với chính tôi, mặc dù trước đây tôi cũng thường hay trao đổi tư tưởng của mình với anh em, nhưng không có đông lắm, nhiều nhất là 12, và chỉ ở... trên bàn nhậu (khi đã có vài ly vào rồi thì dễ chia sẻ hơn nhiều, còn hôm đó thì... không thể nào ngờ ! Nhưng điều gì mà Thiên Chúa muốn làm, thì không có gì là không thể.)

**« Ôi ! Tình Ngài cao hơn Thái Sơn,  
Chứa chan bao tình mến thương... »**

**N**hư mỗi anh chị em tôi, không nhiều thì ít, tôi đã có những biến cố của cuộc đời mà qua đó, Chúa đã ‘chiếm đoạt’ tôi mà tôi không hay không biết, hoặc đã biết mà vẫn còn thờ ơ với Ngài. Tôi xin hiệp thông cùng với anh chị em tôi để dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân tha thiết nhất. Và cầu xin Chúa hãy chỉ bảo cho tôi mỗi giây, mỗi phút của cuộc lữ hành trần thế này, cho tôi biết phải làm gì để chiếm đoạt lại Ngài, để rồi Ngài sẽ ở cùng và trong tôi mãi mãi./.



**DE COLORES !**

**Phaolô-Maria HUỖNH THANH TÂM  
K24 ■**

**JOURNAL**

Dest :

**PHONG TRÀO CURSILLO**  
Mr. Giuse Nguyễn Minh Duong  
4 Place Watteau  
95120 Ermont—France  
Tél: (+33) 0 172 532 958

**Xin mở cho con**

*Mở cho con cặp mắt này  
Bao năm khép lại, gác ngo phận người.  
Xoay vần cái nợ áo com,  
Thấy đâu Tình Chúa, tình người quanh con ?*

*Mở cho con hé bờ môi,  
Lâu rồi mím chặt không trao nụ cười.  
Chẳng màng thân ái, cảm thông,  
Con như chiêm lạc, chiều không lối về !*

*Mở cho con rộng đôi tay  
Thiết tha níu Chúa, chẳng rời anh em.  
Đường trần muôn nẻo quanh co,  
Bình an con bước, biết Ngài thương con.*

*- Chúa ơi ! Mở rộng hồn con,  
Cho tràn Thánh Ý, cho đầy Hồng Ân.*

*- Con ơi ! Trút hết ngại ngần,  
Mỏng manh phận ấy vẫn là con Cha...*

*Mùa Chay 2009 – Anne NC*