

Cursillo

ngành Việt Nam tại châu Âu

SỐ 133

THÁNG 10– 2008

Nội Dung

- Lá Thư Phong Trào 1
- Mari, người nữ Thánh Thể 2
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)
- Ân sủng 3
(Cẩm Tuyết)
- Vai trò cursillo trong Tân Phúc Âm hóa châu Âu 5
(Lm Phêrô Nguyễn Trọng Quý)
- Thu về 7
(Duy Bình)
- Chủ trương thể tục ở Pháp 9
(ĐÔ Giuse Mai Đức Vinh)
- Ngày hội trùng phùng 10
(Anne NC)
- Hậu Cursillo 11
(HCT)
- Thông báo mở khóa học 12

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường Huấn Luyện :

Chúa nhật 09/11/2008 : 14g30—16g30

Ultreya :

Chúa nhật 23/11/2008 : 14g30 -16g30

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
eMail : daovan@free.fr



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 153063620

Fax. +33 (0) 156802268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

Lá thư phong trào

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Giữa lúc thế giới đang đảo điên về cơn khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, thì tại Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã triệu tập Hội Đồng Thượng Phụ để nghiên cứu đề tài "*Lời Chúa trong cuộc sống và sứ mạng của Giáo Hội*". Trong bài suy gẫm khai mạc hôm thứ hai 06/10/2008, ngài đã khẳng định "*Chỉ có Lời Chúa là nền tảng của tất cả sự hiện thực, vững chắc hơn cả vũ trụ*". Quý vị Thượng Phụ cũng đã nêu cao những ý niệm như "*Lời Chúa là nguồn mạch nuôi sống Giáo Hội*" và "*Lời Chúa là cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và dân Ngài*"... Lời Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh bởi những con người được Thiên Chúa mạc khải. Chính Thần Khí Thiên Chúa đã hướng dẫn những con người đó, những ngôn sứ, những tiên tri trong Cựu Ước và những thánh tông đồ của Ngôi Lời Giáng Thế trong Tân Ước. Dù sao thì các vị này cũng bị giới hạn bởi tầm cỡ con người, trong cái không gian và thời gian của họ, trong khi họ phải ghi chép về những tầm cỡ vô biên, vô hạn của Thiên Chúa. Vì thế đọc Thánh Kinh không phải như đọc truyện cổ tích. Đọc Thánh Kinh phải vươn lên khỏi tầm cỡ văn chương, tiết tấu câu chuyện do con người ghi chép. Lời Chúa là hiện thực, là đương đại, là thời sự, là hằng sống. "*Trời đất sẽ qua đi, nhưng những Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu*" (Mt. 24, 35). Để tìm hiểu ý nghĩa của Lời Chúa trong Thánh Kinh, Giáo Hội đã thiết lập một môn học gọi là Thần Học. Thánh Công Đồng Vatican II đã khẳng định một tín lý theo đó, Thánh Kinh là linh hồn của Thần Học.

Một trong những tập quán quý giá của Phong Trào Cursillo là khuyến khích mọi người yêu mến Thánh Kinh, sống Lời Chúa. Trong các Khóa Cursillo, trong Trường Huấn Luyện, các Ultreya và cuộc Hội Nhóm, chúng ta đều cầu nguyện theo Thánh Kinh và chia sẻ cảm nghiệm dựa theo Thánh Kinh. Tuy nhiên, chúng ta không phải ai cũng là những nhà chú giải Thánh Kinh (exégètes). Trong Phong Trào, các vị Linh Hướng được giao chức năng này.

Hiện nay, con người thường có thái độ thực tiễn. Đức Thánh Cha trong bài diễn văn khai mạc đã nhắc nhở chúng ta nên điều chỉnh lại cái thực tiễn của mình. Vì Lời Chúa là sự thực tiễn chính đáng, vững vàng, nên đừng xây nhà trên cát (x.Mt.7, 24-27), đừng đặt nền móng trên tiền tài, của cải... sẽ qua đi. Nhất là trong thời khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Văn Phòng Điều Hành cũng nhân đây thông báo cùng Quý Anh Chị là Đức Ông Linh Hướng Giáo Phận đã chuẩn y dự án tổ chức 2 Khóa Cursillo vào 2 tuần lễ cuối của Tháng 7 và đầu Tháng 8 năm 2009. Xin Quý Anh Chị tạ ơn Thầy Chí Thánh và làm palanca cũng như giới thiệu khóa sinh cho hai khóa này. Mặt khác chúng ta cũng mới nhận được thư của Phong Trào Cursillo Thế Giới loan báo Ultreya Thế Giới năm 2009 sẽ được tổ chức tại Thành Phố Anaheim, Nam California và ngày 1/8/2009. Tin tức chi tiết sẽ được Văn Phòng Điều Hành phổ biến.

Văn Phòng Điều Hành

LỜI CHÚA TRONG CUỘC SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI

MARIA, NGƯỜI NỮ THÁNH THỂ

(Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

LTS : Vào ngày 7/10 vừa qua, Giáo Hội hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Dù đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn như chúng ta biết, vị mục tử kiên cường Giuse Ngô Quang Kiệt đã gửi đến cộng đồng dân Chúa những giáo huấn vào dịp lễ này. Trong niềm vui được lắng nghe lời vị chủ chiên, ban biên tập xin được đăng lại tại đây bài giáo huấn đó, song song cũng là để biểu lộ sự hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam, cách riêng với người anh em cursillista khóa 8 của Phong Trào trong từng lời nguyện, trong từng « tám bánh ».

I. TÁM BÁNH LỜI CHÚA

Lc 1, 26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !"

Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

II. TÁM BÁNH CHIA SẼ

Bài Tin Mừng tường thuật cuộc truyền tin kết thúc bằng hai tiếng "Xin Vâng" của Đức Mẹ. Với hai tiếng "Xin Vâng", cuộc đời Đức Mẹ hoàn toàn thay đổi. Từ nay Mẹ không còn sống cho mình nhưng hoàn toàn sống cho Thiên Chúa. Mẹ kết hiệp chặt chẽ với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Và vì thế, Mẹ trở thành gương mẫu của lòng tôn sùng và thực hành bí tích Thánh Thể.

Thật vậy, với hai tiếng "Xin Vâng", Mẹ là gương mẫu trong việc đón nhận Thánh Thể. Khi đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa vào lòng, Mẹ hoàn toàn tin tưởng thịt máu của bào thai Mẹ được diễm phúc cưu mang trong lòng chính là Thiên Chúa. Như thế, Mẹ khuyên dạy ta khi đón

nhận Mình Thánh Chúa, hãy tin vững vàng ta đã đón nhận Thịt Máu của Chúa Giêsu.

Với hai tiếng "Xin Vâng", tâm hồn Mẹ trở nên ngôi nhà châu đầu tiên được đón tiếp, cất giữ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây chính là ngôi nhà châu xinh đẹp nhất vì cung lòng thanh khiết của Mẹ là một đền thờ nguy nga lộng lẫy. Hơn nữa việc luôn ghi nhớ và suy niệm những điều thiên thần nói, giúp Mẹ luôn hướng về Chúa Giêsu trong lòng, biến Mẹ thành một người châu Minh Thánh liên tục. Như thế Mẹ khuyên dạy ta hãy nâng châu Minh Thánh Chúa.

Sau khi thưa "Xin Vâng", Mẹ vội vã lên đường đi viếng bà thánh Elizabeth. Đây chính là cuộc rước kiệu Thánh Thể đầu tiên. Cuộc rước kiệu thật đơn sơ, không kèn trống, không đông đảo, nhưng đầy sốt sắng, đầy cung kính nên đã đem lại lợi ích phi thường : đem ơn cứu độ đến cho ông thánh Gioan Baotixita còn trong lòng mẹ, làm cho mọi người tràn đầy niềm vui. Như thế Mẹ nhắc nhở ta kiệu Thánh Thể sốt sắng sẽ đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng.

Nhưng cũng với hai tiếng "Xin Vâng", Mẹ luôn hướng về Chúa Giê su. Từ khi còn trong bào thai cho đến khi sinh ra trong hang đá Bê lem. Từ khi ấu thơ cho đến khi hoạt động công khai. Việc Mẹ tắt tả đi tìm Chúa Giêsu trong đền thờ Giêrusalem nói lên sự gắn bó mật thiết. Mẹ coi Chúa Giêsu là lẽ sống. Mẹ không thể sống nếu thiếu vắng Chúa. Với lòng tha thiết tìm kiếm Chúa, Mẹ khuyên dạy ta hãy yêu mến đến khao khát Chúa. Vì Thánh Thể Chúa chính là nguồn sự sống của ta.

Với hai tiếng "Xin Vâng", không những Mẹ vâng lời Thiên Chúa hoàn toàn, mà còn dạy mọi người biết vâng lời Chúa. Nên tại tiệc cưới Cana, Mẹ khuyên nhủ gia nhân : "Người bảo gì các con hãy cứ làm theo" (Ga 2, 5). Thái độ hoàn toàn vâng phục đã được Chúa thưởng công bằng phép lạ "nước lã hóa thành rượu ngon". Hôm nay Mẹ cũng nhắc nhở ta : Nếu Chúa đã dặn dò : "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy" (Lc, 22, 19), thì hãy vâng lời Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ, châu MTC, chịu lễ, chắc chắn Chúa sẽ làm phép lạ đổi mới đời các con như biến nước lã thành rượu ngon.

Với hai tiếng "Xin Vâng", Mẹ hoàn toàn kết hiệp với Chúa Giêsu, theo Chúa trên đường lên Núi Sọ và đứng dưới chân thánh giá để nên một với Chúa Giêsu trong

việc dâng hiến chính bản thân mình, dâng những đau đớn khổ cực làm của lễ đền tội cho nhân loại. Ở đây Mẹ đã sống màu nhiệm Thánh Thể, màu nhiệm tự hiến mình cho nhân loại. Như Chúa Giêsu, tấm lòng tan nát của Mẹ đã trở thành tấm bánh bẻ ra ban cho nhân loại sự sống mới. Như thế Mẹ dạy ta hãy biết hiến thân chịu mọi đau đớn, vất vả trong đời sống để nên một với Chúa Giêsu Thánh Thể. Việc kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể để hiến dâng thân mình sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.

Và với hai tiếng “Xin Vâng”, một lần cuối cùng Mẹ vâng lời Chúa, nhận thánh Gioan làm con. Thánh Gioan đại diện cho nhân loại. Nhận thánh Gioan là nhận cả nhân loại làm con. Vì thế Mẹ đã sống màu nhiệm Thánh Thể khi hiệp nhất với tất cả mọi người, nhận tất cả nhân loại vào gia đình mình, đón tiếp mọi người vào đồng bàn trong bữa tiệc Thánh Thể, và trong bữa tiệc Nước Trời. Hôm nay, Mẹ nhắc nhở ta khi chịu lễ rồi hãy biết yêu thương đoàn kết vì tất cả chúng ta được đồng bàn với Chúa, cùng ăn một bánh, cùng uống một chén với nhau. Và tất cả chúng ta đều là các chi thể trong thân thể của Chúa.

Tuy Năm Thánh Thể đã kết thúc, nhưng việc yêu mến sùng kính và nhất là việc sống bí tích Thánh Thể vẫn tiếp diễn. Đặc biệt trong tháng Mân Côi, nếu ta yêu mến Đức Mẹ, ta càng phải yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Mẹ chính là mẫu gương yêu mến Thánh Thể, đến nỗi Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã gọi Mẹ là “Người Nữ Thánh Thể”. Nếu chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, chắc chắn Đức Mẹ sẽ hướng dẫn ta đến yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tất cả các màu nhiệm trong kinh Mân Côi đều hướng về Chúa Giêsu. Và màu nhiệm 5 Sự Sáng đưa ta trực tiếp tới bí tích Thánh Thể. Thật đẹp khi ta lần hạt trước Thánh Thể. Vì như Đức Mẹ đã khẩn cầu cho tiệc cưới Cana được ơn phúc thể nào, hôm nay, trước Thánh Thể, Đức Mẹ cũng khẩn cầu ơn phúc cho chúng ta như vậy.

Lạy Mẹ Mân Côi, xin dạy con biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và xin Mẹ khẩn cầu cho con bên tòa Chúa. Amen.

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

1- Lời “Xin vâng” của Đức Mẹ biểu lộ niềm tin. Bạn có giữ vững được niềm tin trong những lúc gặp thử thách để thưa “Xin vâng” với Chúa trong đau khổ không?

2- Gia nhân đã vâng lời Đức Mẹ “Người bảo gì cứ làm theo” nên đã múc nước lã mà không hiểu gì. Bạn có sẵn sàng vâng lời Chúa làm những việc mà bạn không hiểu?

3- Khi hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ đã mời gọi ta thực hiện 3 điều. Bạn có sẵn sàng “Xin vâng” để thực hiện không?

+Giuse Ngô Quang Kiệt
Tổng Giám mục Hà Nội ■

LTS : Chúng ta đang sống trong năm kỷ niệm thánh Phaolô, một vị thánh cột trụ của Giáo Hội, cũng là Quan Thầy của Phong trào Cursillo. Riêng với PT Cursillo ngành Việt Nam tại châu Âu, Đức Ông linh hướng đã mời gọi chúng ta chia sẻ, học hỏi một cách đặc biệt hơn về vị Tông đồ này. Trong số này, chúng tôi gửi đến quý anh chị một rollo được trình bày theo ý hướng tìm hiểu Ân Sùng qua những giáo huấn của Thánh nhân.



Trong lịch sử Cựu Ước, cứ 50 năm thì có một năm Thánh, gọi là năm Hồng ân, như năm Thánh 2000 vừa qua. Ngày nay Giáo Hội cũng vẫn giữ truyền thống đó, nhưng thỉnh thoảng lại cho chúng ta năm Thánh ngoại lệ, như sau năm Thánh 2000 lại có năm Thánh Kính Thánh Thể Chúa Giêsu.

Năm nay Đức Thánh Cha lại ban cho chúng ta năm Thánh thánh Phaolô, vì Ngài là một trong hai vị Thánh Cả (Phêrô và Phaolô) của Giáo Hội. PT Cursillo đã chọn Ngài làm quan thầy và năm nay trong Trường Lãnh Đạo, như mọi năm, để chuẩn bị mở khóa, sẽ tìm hiểu 7 nhân đức của người trợ tá trong tinh thần Tông Đồ của Thánh Phaolô :

- ◆ Cầu nguyện
- ◆ Bác Ái
- ◆ Khiêm nhường
- ◆ Vâng phục
- ◆ Phục vụ
- ◆ Hiệp nhất
- ◆ Chứng nhân

Để mở đầu cho chương trình đào luyện của TLĐ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ÂN SÙNG, vì khi đã có ân sùng thì sẽ có thể được những nhân đức khác.

Ân Sùng là gì ?

*Theo thời văn minh Hy Lạp cổ điển cho tới thời thánh Phaolô, hai chữ Ân sùng nói lên những gì mang lại niềm vui, sự quyến rũ từ một người nào. Hai chữ đó còn nói lên lòng khoan dung, lòng quảng đại, một đặc quyền, một ân huệ ban **nhưng không** khiến cho người được ân ban tấm lòng biết ơn.

*Trong văn minh Do Thái ; đối với môi trường đạo hay đời, hai chữ ân sùng còn được mang những ý nghĩa và biểu hiện qua nhiều danh từ khác nhau :

Chữ « **hēn** » : là một đặc ân của một đấng uy quyền ban cho một người được chọn.

Chữ « **hesed** » :là lòng thương xót, tình bằng hữu, lòng gắn bó.

Chữ « **rehem** » : có nghĩa là lòng trắc ẩn, sự xúc cảm dâng lên tận đáy lòng.

Chữ « **sedeq** » : Gọi lên sự công minh của Thiên Chúa trong và bởi những tác động của Ngài.

*Theo sách Giáo lý Công giáo, ân sủng là ân huệ, là sự cứu giúp, là một hồng ân **nhưng không** mà Chúa Cha ban cho ta để đáp lại ơn gọi của Ngài. Chúng ta được trở thành những người con của Thiên Chúa, được gọi Ngài là Cha, được tham dự vào đời sống thâm sâu của Thiên Chúa Ba Ngôi, được sự sống vĩnh cửu, được công chính hóa là do ân sủng. Đó là một ơn siêu nhiên vượt quá khả năng trí tuệ và ý chí của con người hay bất cứ tạo vật nào. Qua phép Rửa tội, Chúa Thánh Thần đổ vào trong linh hồn ta sự sống của Thiên Chúa để chữa cho ta khỏi mọi tội lỗi và thánh hóa nó, đó là ân sủng thánh hóa hoặc thần linh hóa. Nó là nguồn mạch của công cuộc thánh hóa ở trong ta

2Cr 5,17-18 : Ai ở trong Chúa Kitô thì đó là một sự sáng tạo mới : hữu thể cũ đã biến mất và một hữu thể mới đang ở đây. Tất cả mọi việc này là do Thiên Chúa, Đấng đã giải hòa chúng ta với Ngài nhờ Đức Kitô

*Theo thánh Phaolô, Ân sủng còn mang ba sắc thái đặc biệt sau đây :

1/ **Lòng nhân từ của Chúa** : Trong các thư của thánh Phaolô, lúc nào ân sủng cũng được quy chiếu vào cách thực hiện của Chúa, lúc nào cũng chính Ngài tác động trên con người với lòng từ bi, khoan dung và quảng đại.

2/ **Đức Giêsu Kitô : quà tặng của Thiên Chúa**. Ân huệ lớn lao nhất là Ngài đã ban Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô cho chúng ta, ân sủng được thể hiện qua công trình cứu độ của Ngài.

Rm 3,24 : Mọi người được nên công chính **nhưng không**, bởi ơn chúa và bởi **ơn cứu chuộc** chứa chan nơi Đức Giêsu Kitô.

Cho nên, ơn cứu độ là một ân sủng trên hết mọi ân sủng « Tôi không từ chối ơn Chúa, vì nếu Lề Luật làm cho ta nên công chính được thì Chúa Kitô chịu chết thật là uổng công vô ích » (Gl 2,21)

3/ **Loan báo Tin Mừng** : Được loan báo Tin Mừng là một ân sủng, và chính thánh nhân được đặc ân loan báo Tin Mừng ấy :

« Dựa vào ân sủng Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em ... » (Rm 12,3)

« Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì đã được nghe Lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người » (1Co 1,4-5).

Tường cũng nên nhắc đến sự trở lại của vị quan Thày của chúng ta qua biến cố Damas với những ân sủng mà Ngài đã lãnh nhận để trở nên Tổng Đốc đặc lực, và là vị Thánh cả của Giáo Hội.



Phaolô trước kia có tên là Saolô, ông là người thuộc phái Pharisiêu, quốc tịch La mã, có đầy hứng thú lùng bắt, đánh đập những ai tin và theo Đức Kitô, một hôm trên đường đến gần Damas, bỗng một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng phán rằng : « *Saolê ! Saolê, tại sao người bắt bớ ta. Ông đáp : Thưa Ngài, Ngài là ai ? Có tiếng đáp lại : «Ta là Giêsu mà người đang khùng bớ, Giờ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho con.»*, Vừa run sợ, vừa bỡ ngỡ, ông hỏi : «*Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?*» *Chúa đáp : «Hãy chỗi dậy và vào thành, ở đó sẽ có người bảo con phải làm gì.»* Saolê chỗi dậy, mắt ông mở, song ông không trông thấy gì. Người ta phải cầm tay, dắt ông vào Damas. (Cv 9, 3-8)

Với Ánh sáng Ngài đã nhận ra Chúa, Với Tiếng gọi Ngài đã nghe lời Chúa, Với Sự mạng, Ngài đã lãnh nhận ơn của Chúa, Với đau khổ, Ngài đã gánh chịu bắt bớ, đánh đập, tử hình. Với Vinh quang Ngài đã được mặc lấy và hiển dương lại cho Chúa. Ngài đã được Chúa chọn, Chúa gọi đích danh, chất vấn, nhắc nhở và mời gọi làm Tổng Đốc.

Biến cố Damas đã thay đổi thánh nhân, thị kiến Damas đã làm cho Phaolô trở thành ngôn sứ của Đức Kitô. Sự chuẩn bị con người để đón nhận **ân sủng** cũng đã là một công cuộc của ân sủng. Từ người tội lỗi đến việc nhận được ân sủng, từ vô tín đến lòng tin, đón nhận ơn gọi làm Tổng đốc, và Thánh nhân đã biến đổi toàn thể con người, mở rộng con tim để cảm nghiệm và đón nhận ý định của Thiên Chúa, suốt cuộc đời còn lại sống tận hiến cho Ngài. Ơn gọi của ngài đã được xây dựng trên ân sủng của Thiên Chúa ban cho.

Kết luận : Điều gì đánh động tôi nhất trong cuộc đời của thánh Phaolô ? Tôi có thật sự gắn bó với Thiên Chúa để được nói như Phaolô đã nói : « Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa sống trong tôi ».

Ước mong chúng ta gặt hái được nhiều hoa trái tốt tươi trong đời sống thiêng liêng qua năm thánh Phaolô bằng cách học hỏi thêm cách yêu Chúa của ngài, về tư tưởng, cách sinh hoạt trong đời sống của thánh nhân cũng như tâm tình đáp trả lại ơn gọi của Thiên Chúa dành cho ngài. Đó cũng là mục đích mà Giáo Hội ban tặng cho chúng ta năm thánh Phaolô này, và cũng là một cơ hội cho chúng ta thánh hóa bản thân, tìm hiểu ơn gọi làm Tổng đốc, và ôn lại những nhân đức của người trợ tá để chuẩn bị cho hai khóa sắp tới.

Agnès Cẩm Tuyền ■

Vai trò của Cursillo trước vấn đề Tân Phúc Âm Hóa tại Âu châu

LTS : Tháng 10 cũng là tháng mà Giáo Hội mời gọi chúng ta chú ý cầu nguyện cho các hoạt động truyền giáo. Bài viết về Phúc Âm Hóa sau đây đã được linh mục **Phêrô Nguyễn Trọng Quý** soạn làm tài liệu gợi ý hội thảo trong dịp Đại Hội Ultreya châu Âu vào tháng 4/2008. Chúng tôi sẽ đăng thành nhiều phần trong các số báo kể từ tháng này.

A- Xác định chủ đề:

Tân hóa = Canh tân hoặc biến đổi:

Tân Phúc Âm Hóa = Canh tân cuộc sống cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm.

Tân Phúc Âm Hóa tại Âu Châu = canh tân đời sống đức tin tại Âu Châu cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm.

Vai trò của Cursillo (đối với thành viên người Việt) trước vấn đề Tân Phúc Âm Hóa tại Âu Châu = Canh tân hoặc biến đổi việc sống đạo của mình cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm trong lúc này và tại chính nơi mình đang ở.

Vài ví dụ soi dẫn:

1) ĐTC Biển Đức XVI đã đặt ĐHY Godfried Danneels làm đặc sứ của ngài chủ tọa lễ kỷ niệm một nghìn năm Vương Cung Thánh Đường Reims vào ngày 7/10/2007, trong đó ĐTC yêu cầu ĐHY mời gọi hết thảy mọi người tham gia việc cử hành biến cố này tiến đến một cuộc "Tân Phúc Âm Hóa" (VietCatholic 1/10/2007).

2) Theo thông tấn xã Công Giáo Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, một cuộc hội thảo cấp quốc gia về vấn đề đào tạo tiếp tục cho các linh mục sẽ được tổ chức tại thủ đô Lima trong thời gian từ 16/1/2006 đến 3/2/2006 theo chủ đề "Linh mục cho Tân Phúc Âm hóa" với trọng tâm là cập nhật các kiến thức về thần học, phụng vụ, mục vụ và tình huynh đệ giữa các linh mục. Đồng thời chú ý đến những khía cạnh khác nhau của thừa tác vụ trong bối cảnh Tân Phúc Âm hóa đứng trước trào lưu thế tục hóa và nạn giáo phái đang bành trướng mãnh liệt tại quốc gia Pêru này. (VietCatholic News, Chúa Nhật 01/01/2006). Không nói gì đến sách Phúc Âm, mà chỉ nói đến việc làm và cách sống.

3) Để thực hiện công cuộc Tân Phúc Âm Hóa, ĐC Barbarin, giáo phận Lyon đã bắt đầu bằng việc lập một nhóm: đặt người đứng đầu hòa là một giáo sư Triết, được rửa tội lúc 24 tuổi. Nhóm cam kết đọc kinh Magnificat mỗi ngày, suy niệm Tin Mừng chúa nhật tiếp, và đọc kinh chiều thứ bảy để giao phó cho Chúa tất cả giáo phận và chuẩn bị đi vào trong Ngày của Chúa. Hàng tháng có một buổi họp với một thời gian huynh đệ. (VietCatholic News, Thứ Bảy 20/07/2002).

B- Âu Châu tục hóa.

Cursillo sẽ không bao giờ nhận thức được vai trò của mình trước vấn đề Tân Phúc Âm Hóa tại Âu Châu nếu chúng ta không biết lý do tại sao Âu Châu cần Tân Phúc Âm Hóa và cần tới mức nào? Để khỏi dài dòng mất giờ, chúng ta có thể nói ngay: Âu Châu rất cần và tuyệt đối cần thiết phải được Tân Phúc Âm Hóa, vì **Âu Châu đã bị tục hóa quá xa**.

1) Ngày 8-3-2008, trong buổi tiếp kiến dành cho 50 thành viên và chuyên viên Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa vừa kết thúc khóa họp toàn thể trong 3 ngày về đề tài "**Giáo Hội và thách đố tục hóa**", ĐTC nhắc đến „những thách đố lớn mà trào lưu tục hóa đang đề ra cho thế giới và nhân loại; nó làm mất mọi tham chiếu siêu việt, xâm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống thường nhật và tạo nên não trạng trong đó Thiên Chúa vắng bóng toàn diện hoặc bán phần trong cuộc nhân sinh và trong lương tâm con người, khiến cho con người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. **Sự tục hóa ấy cũng là một đe dọa lớn cho Giáo Hội ngay từ bên trong**. Nó làm biến tính đức tin Kitô từ bên trong sâu thẳm và biến thái lối cư xử hằng ngày của tín hữu. Họ sống trong thế giới và thường bị ảnh hưởng nếu không nói là bị điều kiện hóa vì nền văn hóa hình ảnh áp đặt những kiểu mẫu và phản ứng mâu thuẫn; họ sống trong sự chối bỏ thực tế đối với Thiên Chúa: không còn nhu cầu Thiên Chúa, không cần nghĩ đến và trở về cùng Chúa. Ngoài ra, não trạng duy khoái lạc và duy tiêu thụ thịnh hành ngày nay đang tạo điều kiện dễ dàng nơi các tín hữu cũng như nơi các vị mục tử một **sự trôi dạt theo sự hời hợt** và một thái độ coi mình là trung tâm, gây thiệt hại cho đời sống Giáo Hội". Trong bối cảnh ấy, ĐTC nhận xét: **con người có nguy cơ rơi vào tình trạng trống rỗng tâm hồn và tìm kiếm những hình thức nguy tôn giáo hoặc chủ thuyết duy linh mơ hồ**. (VietCatholic News, Thứ Bảy 08/03/2008).

2) Khủng hoảng về sự thật.- Trong bài giảng nhân ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ tại Đền Thánh Marizell, bổn mạng nước Áo, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án trào lưu đang rất thịnh hành tại các nước Phương Tây hiện nay theo đó sự thật là điều gì đó con người không có khả năng nhận biết, không có khả năng tiếp cận và như thế là không có liên quan gì đến con người ngày nay. Đức Thánh Cha đã gọi đó là "thái độ an phận trước sự thật". Ngài nói : "...đức tin chúng ta quyết liệt chống lại cái thái độ an phận coi con người là không có khả năng nhận biết sự thật – như thể sự thật là một điều gì đó con người không thể tiếp cận nổi. Tôi tin rằng chính cái thái độ an phận này đối với sự thật là trung tâm của cuộc khủng hoảng của Phương Tây, của Châu Âu."

Ngài giải thích: "Nếu sự thật không tồn tại đối với con người, thì cuối cùng con người cũng không thể phân biệt được giữa thiện và ác. Và khi đó những khám phá vĩ đại và tuyệt vời của khoa học trở thành con dao hai lưỡi: chúng có thể mở ra những triển vọng đáng kể cho

điều thiện và cho lợi ích của nhân loại, nhưng chúng ta cũng thấy thực rõ ràng rằng chúng cũng đang đặt ra một hiểm họa to lớn, liên quan đến sự hủy diệt con người và thế giới.”

3) 50 Năm Liên Hiệp Âu Châu :1957-2007 - 50 năm tục hóa và Hồi giáo hóa tại hại !

Ngày 23/03/1957, khi các phái đoàn đại biểu của các nước Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Lục-xâm-bảo và Hòa Lan nhóm họp tại Roma, thành lập Cộng Đồng Thương Mại Âu Châu, có thể coi là ngày mở đầu cho việc khai sinh Liên Hiệp Âu Châu (LHAC) hiện nay. Và hôm 23/03/2007 vừa rồi, tại Berlin, thủ đô CHLB Đức, quốc gia đang nắm giữ ghế chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu, các vị nguyên thủ và các phái đoàn đại biểu của 25 quốc gia thành viên đã phần khởi tập trung về mừng kỷ niệm Ngày Thống Nhất Âu Châu.

Không ai có thể phủ nhận được những thành quả hiển nhiên mà cộng đồng LHAC đã đạt được, như : tương đối ổn định được tình hình chính trị ở Âu Châu, tạo được sự hiểu biết và thông cảm hơn giữa các nước thành viên; thành công trong việc tìm ra được đồng tiền chung Euro; giúp cho các nước thành viên nghèo có điều kiện phát triển hơn.

Tuy nhiên, người ta cũng không thể chối cãi, mặc dầu không ai nói lên, tình trạng kinh tế nhiều nơi bị khủng hoảng, thất nghiệp gia tăng và một điều đáng lo ngại hơn hết là tình trạng luân lý sa đọa, xuống dốc và đang mất gốc, v.v.. Cả Âu Châu đang lao đầu vào thảm trạng tục hóa đáng ghê sợ, thảm trạng bỏ quên căn tính và bản sắc của mình khi chối bỏ đức tin Kitô giáo, chối bỏ Thiên Chúa, thảm trạng Hồi giáo hóa mỗi ngày.

Ông Valéry Giscard d'Estaing, một người Pháp công giáo, từng là Tổng thống Pháp, Chủ tịch ủy ban soạn thảo hiến pháp cho Liên Hiệp Âu Châu, đã cương quyết bác bỏ việc nhắc đến tên Thiên Chúa vào trong bản hiến pháp đó. Còn trong các nước thành viên thì chính hai nước Kitô giáo đầu đàn là Anh và Pháp đã tìm mọi cách để bản hiến pháp tương lai của Âu Châu hoàn toàn mang tính cách trung lập, chứ không được đã động gì đến tôn giáo hay Thiên Chúa cả. Họ lấy cớ là phải kính trọng các tín đồ thuộc các tôn giáo khác. Và các « tôn giáo khác » mà họ muốn ám chỉ ở đây, chắc chắn phải hiểu là Hồi giáo. Nhưng Hồi giáo ở Âu Châu hiện chỉ là một thiểu số không đáng kể. Hơn nữa, chính Hồi giáo cũng là một tôn giáo thờ Thiên Chúa. Bản hiến pháp vô đạo đó đã bị đại đa số dân chúng Pháp và dân chúng Hòa Lan bác bỏ trong lần trưng cầu dân ý vừa qua. (Sự bác bỏ này không đi đến đâu, vì ngày 29/10/2004 là ngày ký kết phê chuẩn Hiến Pháp Âu Châu la Hiến Pháp vẫn không nhìn nhận nguồn gốc Kitô Giáo của mình, chỉ nhượng bộ Tòa Thánh với sự bảo đảm thực thể các tôn giáo và đòi hỏi các nước thành viên duy trì một cuộc đối thoại công khai, minh bạch và thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo. - Vietcatholic 29/10/2004).

Đại đa số người Âu Châu không chỉ tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi hiến pháp, nhưng còn ra khỏi cuộc sống của mình. Họ muốn sống không có Thiên Chúa. Hằng năm ở Đức có đến hàng trăm ngàn người công giáo bỏ đạo, số còn lại chỉ bước tới cửa nhà thờ một vài lần trong năm, như vào dịp Giáng Sinh, dịp rửa tội con cháu trong gia đình, dịp cưới hỏi hay dịp an táng. Tình trạng đó kéo theo một hậu quả tất nhiên là số nhà thờ bị đóng cửa - vì không có giáo dân đi lễ và không có tiền trang trải tổn phí - mỗi ngày mỗi tăng. Còn hầu như tất cả các Tu Viện nam nữ trên khắp cả lục địa Âu Châu, vì không còn người vào nữa, nên đành đóng cửa và chờ bán đấu giá cho nhà nước hay cho các tư nhân xử dụng vào các mục đích hoàn toàn trần thế.

Thay vì củng cố và động viên đời sống luân lý của Kitô giáo, đại đa số các nước thành viên của LHAC đã **có những chính sách và biện pháp phá hoại nền luân lý cao** cả đó, như : hợp thức hóa sự sống chung của các đôi đồng tính; cho tự do phá thai; kích động tính dục bằng cách tổ chức hằng năm các cuộc diễu hành khỏa thân tục tĩu trên các đường phố, v.v... !

Và hàng năm, trong khi các nhà thờ Kitô giáo phải đóng cửa, thì các ngôi đền Hồi giáo vĩ đại và sang trọng được mọc lên khắp nơi; tại Đức, trong năm 2007 này sẽ có khoảng trên 100 ngôi đền Hồi giáo được tiếp tục xây dựng. Một hiện tượng mâu thuẫn ở đây là trong khi nhiều nhà thờ công giáo ở Đức bị đóng cửa vì thiếu kinh phí trang trải các tổn phí, thì có những giáo phận và giáo xứ lại đi quyên tiền giúp người Hồi giáo xây đền mới. (VietCatholic News. Chúa Nhật 25/03/2007).

4) Pháp là một nước Công giáo điển hình nhất, đã từng được Giáo Hội suy tôn là “con cả” của mình, vậy mà theo cuộc thăm dò dư luận của báo Le Monde des Religions (Thế giới của các tôn giáo) vào đầu tháng 01/2007, thì nay không còn được coi là quốc gia Công Giáo nữa. Cuộc thăm dò cho thấy số người nhận mình là Công Giáo Pháp đã giảm sút mạnh. Nếu 15 năm trước đây 80% số người được hỏi nhận mình là người Công Giáo thì nay chỉ còn 51%. Số người xưng mình là vô thần đã tăng từ 23% lên tới 31%. Trong số những người tự nhận mình là Công Giáo chỉ có 10% nói là họ thường xuyên đi nhà thờ. Và đặc biệt hơn nữa chỉ có 50% số người tự nhận mình là Công Giáo có niềm tin vào Chúa. Một số người khác còn cho biết: theo họ, Công Giáo có liên quan đến một căn tính xã hội và văn hóa hơn là một chủ tâm về tôn giáo.

Tuy thế, chủ biên cuộc thăm dò dư luận của tờ Le Monde des Religions là ông Frederic Lenoir tuyên bố “Ở Pháp, Công Giáo vẫn còn là một tôn giáo quan trọng nhất”. Ông nêu ra sự kiện là nếu so với các tôn giáo khác, Công Giáo vẫn có số đông tín hữu nhất. Tuy nhiên, ông nói thêm : “Xét về thể chế và tâm thức, Pháp không còn là một quốc gia Công Giáo nữa.” (VietCatholic News.Thứ Tư 10/01/2007).

5) Theo tường trình của hãng Reuters ngày 30 tháng

Giêng năm 2008 thì tại Âu Châu, qua hệ thống điện thoại di động, việc mua bán văn hóa khiêu dâm đã thu hái được 775 triệu mỹ kim vào năm 2007, so với 26 triệu mỹ kim tại Mỹ. Một bản nghiên cứu được hãng này trích dẫn ước lượng rằng đến năm 2010, trên toàn thế giới, kỹ nghệ khiêu dâm có thể đem lại một lời tức lên đến 3.5 tỷ mỹ kim. (Vũ Văn An: Yếu tố mới phá hoại hôn nhân, Vietcatholic 5.3.2008).

6) VietCatholic News, ngày 23/05/2006, ký giả Nguyễn Long Thao đã ghi bản tin này : MADRID, Tây Ban Nha 20/05/06: Viện Chính Sách Gia Đình có trụ sở tại thủ đô Madrid Tây Ban Nha vừa cho xuất bản một tài liệu có tên là "Phúc Trình Về Sự Tiến Hóa Gia Đình Ở Âu Châu Năm 2006". Phần đầu của bản phúc trình đề cập đến 2 vấn đề là mức suy giảm sinh sản và tình trạng người già. Phần sau xem xét về tình trạng hôn nhân đã tiến triển ra sao trong 25 năm. Theo bản phúc trình, từ năm 1980 đến 2004, số lượng các cuộc hôn nhân trong 25 nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu đã giảm bớt 663 600 vụ, trong khi đó dân số của 25 nước này lại gia tăng 31.1 triệu người. Ngày càng có nhiều hài nhi sinh ra bên ngoài hôn nhân, tức trên giấy tờ chỉ ghi tên mẹ mà không có cha. Ở Việt Nam gọi là con ngoại hôn. Hiện nay, không có con số để so sánh tất cả 25 nước thành viên, nhưng nếu lấy con số của 15 nước thành viên ban đầu của Liên Hiệp Âu Châu thì vào năm 1980 chỉ có 9.6% hài nhi là con ngoại hôn. Đến năm 2004, số này tăng lên tới 32.8%. Nếu tính cả 25 nước thành viên Âu Châu thì hiện nay số phần trăm trẻ sơ sinh ngoại hôn là 31.6%. Nếu tính riêng từng quốc gia thì số phần trăm các hài nhi ngoại hôn là: Thụy Điển: 55.4%, Đan Mạch 45.4%, Pháp 45.2%, Anh Quốc: 42.3%, Hy Lạp 4.9%, Ý : 14.9%.

Về tình trạng ly dị, trong khoảng ba thập niên qua, số gia đình ly dị tăng 50% .Từ năm 1990 đến 2004, nội 15 nước thành viên ban đầu của Liên Hiệp Âu Châu có đến 10 triệu cuộc hôn nhân tan vỡ, ảnh hưởng đến 16 triệu thiếu nhi.

7) Vài ví dụ điển hình: a) Một gia đình chồng không công giáo, vợ ngoan đạo, 2 con ngoan ngoãn thường theo mẹ đi lễ, một ngày kia cả 2 tuyên bố hết tin ở đạo, vì thày cô bảo Chúa Giêsu của người công giáo không chết, chỉ ngất đi rồi tỉnh lại. b) Gia đình Keller ở Ulm có 4 con, 3 theo Hồi giáo, trở nên dữ tợn, đe cả cha mẹ và em. c) Phim ảnh dâm đăng. Nguyên bằng máy di động năm 2007 người ta đã thu được 775 triệu dollars, trong khi ở Mỹ chỉ thu được 26 triệu. d) Các gia đình ngày nay ai là không quá lo và thất vọng vì con cái.

8) Tóm lại, Đức hồng y Tauran công nhận các dấu hiệu khủng hoảng tại phương Tây là điều có thật: "rất ít người trẻ ở Phương Tây tiếp xúc thường xuyên với Giáo hội, một số lớn thiếu nhi lớn lên chưa hề đọc Kinh thánh, không biết các nghi thức phụng vụ Kitô giáo, không biết người ta có thể cầu nguyện với Thiên Chúa..."

(còn tiếp)



Những ngày hè nắng ấm khuất dần. Mùa thu đem theo gió lạnh. Làn di điều có lẽ đã rời về vùng trời khác, tôi không còn thấy tiếng réo rất líu lo của chúng như những ngày hè. Không gian chìm hẳn xuống, cây cối dọc theo lối xóm ngả màu rồi rụng dần theo từng đợt gió.

Con đường tôi vẫn đi không còn xanh tươi tràn nhựa sống như đổ vào xuân, như trong mùa nắng ấm. Lá úa xào xạc dưới bước chân, có những chiếc lá đã tàn rúa vì nhiều bước chân người qua lại, vì thấm ướt mưa thu. Nhìn ngắm thiên nhiên tôi liên tưởng tới mùa thu đời mình. Có lời thơ gợi lên cảnh tàn úa có khác chi cảnh thu tôi đang chứng kiến :

*" Mái tóc chòm xanh chòm lốm đốm
Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay "*

Thời gian trôi lẹ như trong mơ. Tuổi xuân như mới đó ngày nào, mái tóc xanh mượt như màu lá xuân, bước chân rộn rã với muôn vàn mộng ước, có khi nào tôi nghĩ tới hình dáng của mùa thu cuộc đời. Nhưng rồi thời gian cứ trôi kéo theo muôn chuyển đổi, trong đó có người thân, bạn bè với nhiều độ tuổi khác nhau đã trở thành những người thiên cổ. Như lá thu vàng úa rời khỏi cành trở về với đất bụi dưới gốc cây, ven đường. Thu về gọi lá lia cành ! Mùa thu đời tôi cũng sẽ tới thời điểm đó !

Trải dài hành trình cuộc sống, tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh lia đời. Có người ra đi với tuổi thượng thọ, ngược lại có những cảnh ra đi khi phận đời còn dang dở, có người ra đi thật bất ngờ giữa tuổi xuân xanh, nó bất ngờ đến độ làm ngỡ ngàng người ở lại. Người ta đã từng thốt lên xót xa trước cảnh những tuổi xanh bất chợt già từ kiếp người:

*"Lá vàng đeo đẳng trên cây
Lá xanh rụng xuống trời hay chẳng trời"*

Chẳng ai hay ngày giờ kết liễu kiếp người, nên cũng chẳng mấy ai lo chuẩn bị đón chờ giờ phút bước vào cõi sau. Chính vì vậy Chúa Kitô đã luôn nhắc nhở :

"Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa anh em đến" (Mt. 24: 42)

Người ta kể rằng tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo.

Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi một cái quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn, dài độ ba tấc, có một cái nắp đậy mở được. Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư trả lời: "Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết phú quý, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì...! Mỗi khi có việc không được như ý, tôi cảm lấy cái quan tài mà ngẫm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn trong tâm hồn ngay".

Mãi mê với phú quý, công danh, tài sắc, tranh dành... của người đời đã làm cho nhà sư ngỡ ngàng, ngỡ ngàng trong thương cảm cho cái vô tâm của người đời, tất cả lao vào cuộc sống như không bao giờ chết, và dĩ nhiên có bao giờ quan tâm tới lời cảnh tỉnh của Đức Kitô. "Hãy tỉnh thức".

Nhà sư Viên Thủ Trung đã dùng cái quan tài nhỏ đặt trước mặt để nhắc nhở ông tu thân tích đức mong đạt quả phúc cho kiếp sau. Còn tôi, Lời Chúa không ngừng vang vọng nhắc nhở liệu có tác động tới cuộc sống hầu không gặp ngỡ ngàng khi Ngài tới : **"Vi chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến"** (Mt. 24:44) Người ta đã nghe nhiều và cũng nói nhiều về ngày TẬN THẾ. Tin Mừng theo thánh Mathêu chương 25, từ câu 31-46 đã miêu tả cuộc phán xét chung, ngày TẬN THẾ. Chúng ta lo sợ trước số phận của những kẻ bị chúc dữ, và mong ước được Chúa thương xếp vào hàng những người được chúc phúc. **Giờ phút đó quyết định số phận đời đời của từng người.** Dù muốn ăn năn, dù mong cải thiện, dù muốn lập công, dù muốn làm hòa với anh em... vân vân và vân vân cũng đã muộn, không còn cơ hội. Nhưng "Chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người đến".

Nhiều người nghĩ rằng ngày TẬN THẾ còn xa lắm, ngày mà mọi thứ qua đi, ngày khánh tận của loài người, ngày tận cùng của vũ trụ. Đó chính là những suy nghĩ, những cách sống "Không Ngờ". Đã thấy ai chết rồi còn làm được nhiều việc thiện, còn tu thân tích đức dưới nắm mồ, còn quên mình vì tha nhân, còn mến Chúa yêu người trong cõi chết ?!

Thưa không ! Phút lia đời là giờ phút chấm dứt mọi khả năng, mọi ước nguyện. Giờ phút gấp lại cuốn nhật ký cuộc đời, bạn không thể nào chấm thêm vào đó cho dù chỉ là một chấm nhỏ !

Và **giờ phút nhắm mắt lia đời chính là NGÀY TẬN THẾ CỦA ĐỜI BẠN !**

* Chuẩn bị như đây tờ trung tín đợi chủ về (Mt.24 : 45-50)

* Chuẩn bị như những trinh nữ khôn ngoan đi đón chàng rể (Mt. 25 : 1-13)

Chính là cách sống khôn ngoan mà Chúa Kitô đã nhiều lần nhắc nhở, là cách hành xử của những tâm hồn trung tín sẽ được chủ trọng dụng, ban khen.

Chúa đã sánh ví ngày Ngài tới như trận hồng thủy thời ông No-e :

" Qủa thế, thời ông No-e thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy.

Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông No-e vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy." (Mt. 24: 37-39)

Ngẫm lá thu rơi, tôi liên tưởng tới ngày " lá đời " mình rụng. Tôi bước vào cõi sau với thân phận nào: là "chiên" hay là "dê" (Mt. 25: 32) khi Ngài phân loại ? Tất cả tùy thuộc hành trình cuộc sống hôm nay.

Nếu Chúa hỏi tới : Ta đói con có cho Ta ăn không?

Ta khát con có cho Ta uống?

Ta bệnh tật con có thăm nom?

Ta trần truồng con có cho Ta mặc?

Ta bị cầm tù con có thăm viếng?...

Tôi sẽ thưa sao với Chúa? Tôi có tránh né vịn cứ : nào con có thấy Chúa như vậy bao giờ đâu! Câu trả lời của Ngài cả tôi và bạn đều rõ cả ! Vậy mà tôi vẫn nuôi hận thù, vẫn không thứ tha cho anh em trong khi tôi nài xin Chúa tha thứ cho tôi. Tôi xin Ngài thi ân giáng phúc giữa lúc tôi hà khắc với tha nhân. Thật bất hạnh "Vi chính giờ phút không ngờ thì Con Người sẽ đến" !

Nếu hành trình đời tôi chỉ là chuỗi ngày thiếu vắng đức ái.

Nhìn lại hành trình cuộc sống

Nhân thánh các linh hồn

Duy Bình ■



Kính mời quý anh chị tham gia làm thành tiền Bản tin cursillo của phong trào chúng ta. Quý vị có thể gửi các bài viết đến ông Đào Văn hoặc ông Mai Xuân Thu qua bưu điện hoặc thư điện tử.

M. Bosco Đào Văn
4 bis rue de Paris
94470 Boissy St. Léger
France

email : daovan@free.fr

M. Mai Xuân Thu
Le clos de l'Olympe,
36 allée de l'Odyssee
77600 Bussy St. Georges
France

email : mxthu@free.fr

Nội dung bài viết có thể là những suy tư, cảm nghiệm, chứng từ mà quý anh chị muốn hay cần chia sẻ cho nhau.



CHỦ TRƯỞNG ‘THẾ TỤC’ CỦA PHÁP

Lm. MAI ĐỨC VINH

Ngày 20. 12. 2007, tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã đến thăm chính thức Đức Giáo Hoàng Benoit XVI, nhằm mục đích ‘thiết lập với Giáo Hội Công Giáo những tương quan mới mẻ và xóa bỏ mặc cảm (décomplexées)’ đã tạo nên bởi cái gọi là ‘thế tục’ kể từ cách mạng 1789. Trong bài diễn văn đọc tại Vương Cung Thánh Đường Saint-Jean-du-Latran, ông đã khẳng định : «*Hoàn toàn giống như biến cố vua Clovis lãnh bí tích Rửa Tội, thế tục là một sự kiện không thể quay ngược lại được trong nước chúng tôi. Tôi biết những đau khổ người công giáo phải chịu đựng khi thực hiện chủ trương thế tục (...) Tôi biết việc chú giải luật 1905 như một bản văn của tự do, của bao dung, của hòa dịu, một phần là tái thiết lại quá khứ (...). Không ai chối rằng chủ trương thế tục của Pháp hiện nay là sự tự do : tự do tin tưởng và tự do không tin tưởng, tự do sống theo một tôn giáo và tự do thay đổi tôn giáo (...). Nước Pháp đã thay đổi rất nhiều, ngày nay người Pháp có nhiều xác tín hơn thời xưa. Bởi đó, thế tục được khẳng định như một sự cần thiết và một sự may mắn, nó đã trở thành một điều kiện tạo hòa bình dân sự (...). Như vậy, thế tục không có nghĩa là sự từ chối quá khứ. Thế tục không thể nhỏ nước Pháp ra khỏi những cội rễ kitô giáo. Thế tục đã nhiều phen thử làm, nhưng không thành tựu (...). Chính vì thế, ước nguyện của tôi là phải tiến đến một thế tục tích cực, nghĩa là một thế tục luôn chủ trương tự do suy nghĩ, tự do tin tưởng và không tin tưởng, mà không coi các tôn giáo là nguy hiểm, nhưng là một duyên may (atout)*» (Toàn bản văn, xin đọc Doc Cat. Số 2394).

Và mới đây, ngày 12. 09. 2008, tức là chín tháng sau bài diễn văn ở điện Latran (Roma), tổng thống Sarkozy đã đón tiếp đức giáo hoàng Biển Đức XVI tại điện Elysée, và đã đọc một bài diễn văn khác, cũng muốn nhắc lại và quảng diễn thêm về đường hướng ‘thế tục tích cực’ ông theo đuổi. Ông khẳng định : «*Thế tục tích cực là thế tục biết kính trọng, biết quy tụ, biết đối thoại chứ không phải là một thế tục loại trừ hay tổ cáo. Đặc điểm của thế tục tích cực là mở rộng, bao dung và đối thoại và kính trọng* ».

Dầu sao đi nữa, những lời của tổng thống Sarkozy luôn chứng tỏ : Dân Pháp rất hãnh diện về ‘thế tục’ đã được tạo nên từ cách mạng 1789 và có thể nói, còn được nối tiếp bởi ‘cách mạng văn hóa tháng 5-1968’. Họ hãnh diện coi ‘thế tục’ là một điểm độc sáng của cách mạng 1789, có ảnh hưởng quốc tế và thành khuôn mẫu cho nhiều quốc gia, nhiều thể chế chính trị và xã hội hiện nay trên thế giới... Mặc dầu ngày nay ‘chủ trương thế tục đã biến thể và xuống cấp, cần mở rộng, bao dung và đối thoại..., nhưng như chúng ta thấy : ‘thế tục’ đã tạo nên bao ‘căng thẳng, đoạn tuyệt, mặc cảm’ giữa nhà nước Pháp với Giáo Hội; qua những biến cố lịch sử của các năm 1789, 1905, và 1968, Giáo Hội Công Giáo Pháp đã bị thiệt hại rất nhiều... Tình trạng ‘hóa giải kitô’ (déchristianisation) mỗi ngày một gia trọng. Nhiều người Pháp, kể cả những nhà lãnh đạo, không muốn nhìn nhận ‘gia tài kitô giáo’ hay ‘gia tài tôn giáo’ của nước Pháp và của Âu Châu... Ông Sarkozy là vị tổng thống đầu tiên muốn và dám ‘canh tân’ chủ trương thế tục của Pháp.

Nghĩ rằng, đang sống trong ‘một nước Pháp thế tục’, chúng ta cần nắm bắt phần nào ‘những nguyên nhân, những diễn tiến lịch sử, những thành công, những tác hại và những thay đổi của chủ trương thế tục,’ hầu chúng ta hiểu rõ hơn nào trạng của người Pháp, thể chế của nước Pháp và của xã hội pháp, nhất là chia sẻ tình trạng hiện nay của Giáo hội Pháp, đồng thời chính chúng ta được trưởng thành trong đức tin hầu hướng dẫn đức tin của con cháu chúng ta. Đó là mục đích của bài viết này. Bài này sẽ gồm bốn phần chính :

- ◆ **A. Chủ trương thế tục của cách mạng 1789**
- ◆ **B. Cách mạng văn hóa 1968**
- ◆ **C. Chủ trương thế tục tích cực của tổng thống Sarkozy.**
- ◆ **D. Giáo Hội Công Giáo không đứng ngoài cuộc.**

(còn tiếp)



Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi đã chọn cái tựa đề « Ngày Hội Trùng Phùng » để diễn đạt tất cả những gì mà Thiên Chúa đã ban cho tôi được trọn hưởng trong suốt ngày chúa nhật 28/09/2008 vừa qua. Thật nhiều Hồng Ân trong đức tin, hân hoan, vui mừng, tình Chúa, tình bạn.



Buổi sáng, cùng với một số cursillistas, đặc biệt là các anh chị trong liên nhóm Suresnes-Antony, tôi đến nhà thờ Saint Vincent de Paul, tọa lạc tại số 96 đại lộ Jean Jaurès, Clichy-La-Garenne (ngoại ô Paris) để tham dự thánh lễ bổ nhiệm chánh xứ của cha Giuse

Nguyễn Văn Kiên (nhiệm kỳ 06 năm, 2008-2014). Từ nhiều năm trước, khi còn làm cha sở tại Suresnes, cha Kiên đã luôn tạo điều kiện cho đại gia đình Cursillo được tổ chức chương trình tĩnh tâm tại nhà thờ Notre Dame de La Paix mà rất nhiều anh chị cursillistas đã quen ‘đường đi nước bước’. Riêng vợ chồng chúng tôi được dịp gần gũi, thân tình với cha Kiên qua các sinh hoạt nhóm, liên nhóm từ hơn mười năm nay. Vừa qua, vào tháng 07/2007, tôi lại được may mắn đi trợ tá giúp khóa Nữ 23 do chính cha làm linh hướng. Tuy đã biết ở vị linh mục đơn sơ, khiêm nhường, đáng kính ấy có những đức tính siêu nhiên mà Thiên Chúa đã riêng ban để ngài đảm đang công tác mục vụ của mình, tôi vẫn tiếp tục ngạc nhiên và khâm phục Đấng Sáng Tạo muôn loài đã cho Giáo Hội nói chung, và cách riêng cho PT Cursillo VN Paris, một chủ chăn thật là xứng đáng. Tôi đặc biệt bị đánh động bởi lời chia sẻ của cha Kiên vào cuối thánh lễ. Dù lãnh nhận một sứ mệnh cao trọng, ngài cảm nhận được mình vẫn chỉ là một ‘cây cầu’, để nối liền con người với con người, và nối liền con người với Thiên Chúa.

Rời Clichy sau buổi ăn trưa ‘góp gạo thổi cơm chung’ với giáo dân địa phương và cộng đoàn Việt Nam, chúng tôi hối hả chạy về Giáo Xứ VN ở cách đó chỉ mất độ 10 phút xe hơi để tham dự ĐH Ultreya đầu tiên của năm sinh hoạt 2008-2009. Sau hai tháng hè xa cách, ai cũng bồi hồi cảm động khi gặp lại nhau nên thăm hỏi, trò chuyện râm ran. Anh Nguyễn Minh Dương, người chịu trách nhiệm điều khiển ĐH phải ‘trấn an’ mọi người rằng sau thánh lễ chung cho cả PT lúc 17g, sẽ có buổi liên hoan hội ngộ đầu năm để tất cả (nhất là ...các chị !) tha hồ mà hân hoan tâm sự. Phòng hội hôm ấy được xếp đặt phía sau nhà nguyện, ghế ngồi đặt theo hình bán nguyệt để ai cũng có thể nhìn thấy bạn mình, nhờ vậy nếu chưa kịp chào nhau, thì cũng có thể kín đáo trao nhau một nụ cười, một cái vẫy tay...(Chắc hẳn ai cũng

cảm thấy cách tổ chức này tạo sự thân tình gần gũi hơn) Tin tức nổi bật mà PT đem đến cho các cursillistas là việc cha Kiên chính thức là cha chánh xứ vùng Clichy, sẽ có 02 khóa Cursillo vào mùa hè 2009, và chuyển đi làm trợ tá của chị Agnès Cẩm Tuyết tại VN với trách nhiệm rollista (tại quê nhà, khóa Ba Ngày Cursillo được gọi là Khóa Bồi Dưỡng Hội Học Kitô Giáo).



Phần học hỏi về Thánh Kinh, lấy lại bài Phúc Âm của ngày chúa nhật thứ 26 thường niên (Mt 21, 28-32). Hình ảnh hai người con được cha mình sai đi làm vườn nho đã được năm nhóm có mặt ‘mổ xẻ’ dưới mọi góc cạnh để rút cuộc

rút ra được kết luận rằng : « Trong tôi đã có bóng dáng của cả hai người con ấy ! »... Vì tôi đã mạnh dạn xin thừa « **Và con trông cậy vào Ông Thánh Chúa** », nhưng dần dà, tôi đã để cho hoàn cảnh, thời gian, thử thách làm tắt dần đi bầu nhiệt huyết mà PT đã đem lại cho tôi thuở ban đầu. Thiếu cầu nguyện, liên kết với Thiên Chúa, hiệp nhất với anh chị em trong các sinh hoạt Ultreya, Hội nhóm, tôi trở thành nguội lạnh thờ ơ. Hay vì tôi đã quá tự tin khi cho là mình đã được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy từ thuở sơ sinh nên mình đã đầy đủ nhân đức, hoặc quá hãnh diện với vai trò và địa vị của mình trong xã hội, trong cộng đoàn, nên tôi chỉ ‘giữ đạo’ mà chưa bao giờ thật sự ‘sống đạo’ ? Mặc dầu vậy, tôi vẫn biết không có tội lỗi nào lớn hơn Tình Yêu của Thiên Chúa, nếu tôi thật lòng khiêm nhường nhìn nhận mình thiếu sót, lỗi phạm, và ăn năn hối cải. Cha Lưu Văn Tâm, qua phần đúc kết, đã nhấn mạnh : « Chia khóa để hiểu bài PA là **Đức Tin**... Trong cuộc đời mỗi người, vẫn luôn luôn còn có nhiều cơ hội để chúng ta thừa lên với Chúa hai tiếng Xin Vâng... Bài PA cũng gọi lên sự hiện hữu của Tình Yêu. Khi lòng yêu mến đã phai phôi, thì làm gì chúng ta cũng cảm thấy khó khăn... Nếu có nhóm gọi người con thứ nhất là loại người ‘Làm mà Không Nói’, người con thứ hai ‘Nói mà Không Làm’, thì người cursillista chúng ta phải là loại người **NÓI VÀ LÀM** »



... Để chuẩn bị bước vào một năm sinh hoạt mới, mà trọng tâm ngay từ bây giờ là công việc chuẩn bị tìm kiếm, bảo trợ ứng viên, và tập trung mọi nỗ lực để tổ chức thật tốt đẹp hai khóa 25-26 sắp tới, bài PA về hình ảnh hai người con được sai đi

làm vườn nho quả là một lời nhắn gửi thiêng liêng mà Thầy Chí Thánh đã ưu ái quan phòng trao đến cho mỗi cursillista của PT VN Paris :

- « **Các con nghĩ sao ?** » ...

Anne NC ■

« KIẾT ĐÂY ... »

Đây là Đức Tổng giám mục Hà Nội mà những người quen cho biết mỗi lần nhắc điện thoại lên, ông chỉ nói đơn sơ : ' Kiệt đây ! ' - Là Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, khoá 8 Cursillo Paris năm 1996.

Ba năm sau, thụ phong giám mục Lạng sơn ngày 29-06-1999, có dịp trở lại Paris, Đức Cha Kiệt đã đến thăm Cursillo vào một chiều ultreya và có những lời tâm tình rất 'cursillo' : «...đến Lạng sơn trong thân phận người nghèo... một địa phương nghèo... dân nghèo mà hiền lành mộc mạc... giáo phận cũng nghèo... tất cả các cơ sở kể cả nhà thờ chính toà đều tan nát hoặc siêu vẹo, mối mọt... Hàng giáo phẩm chỉ còn một linh mục 96 tuổi, một dì phước 100 tuổi... Chỉ có một mình... phải miệt mài rong ruổi. Từ xứ nọ sang xứ kia. Hết làng này qua làng khác. Đi trên xe nhiều hơn ngồi trong phòng. Ở ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà. Trời đất là quê hương. Núi rừng là giáo phận. Đường là nhà. Xe là phòng. Phải đi không ngừng... Có người nói 'nhận như thể là đại' ! ...

« ... Khi Một Tay đã Nắm Chúa... »

... « Hơn 50 năm không có người trực tiếp hướng dẫn, đoàn chiên vốn đã nhỏ bé lại càng tan tác. Nhưng có biết bao tâm hồn thiện chí đang mong đợi ... Biết bao niềm tin câm lặng đang chờ dịp tỏ lộ. Biết bao mắt mắt đau thương mong được thông cảm. Biết bao lâm than cơ cực cần được đỡ nâng. Biết bao bàn tay vẫy gọi... Phải mở lòng ra mới nghe thấy. Phải mở trái tim ra mới hiểu được... Cho nên, theo tinh thần cursillo, khi mà một tay đã nắm Chúa thì phải đưa vai, đưa tay kia ra gánh vác. Không ai để tựa nương thì bám vào Chúa với lòng phó thác và cậy trông' ...

Ngày 19-03-06, sau gần bảy năm lao lực xây dựng lại giáo phận với nhiều thành quả lớn, trong khi vẫn phải kiêm nhiệm quản lý tông toà thay Đức Tổng Giám mục Hà nội tuổi cao yếu trong hai năm, Đức Cha được phong Tổng giám mục Hànội mà vẫn giữ trọng trách Lạng Sơn cho đến khi trao quyền lại cho Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân (2007), cũng là thành viên cursillo đã sinh hoạt giúp cursillo Paris trong những ngày còn du học tại Ý và Pháp.

« ... Đi Vào Giữa Đàn Sói... » (Mt 10, 16)

Những chuyện khủng khiếp xảy ra chung quanh toà Tổng giám mục Hànội và chống lại cá nhân Đức Tổng Giám mục và Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà , anh chị em chúng ta đều biết rõ (qua các tin điện tử). Bất chấp sự thông tin man trá và sự bùng bít của truyền thông cộng sản đã làm lộ rõ bộ mặt của thể lực gian tà. Nhưng cũng làm rạn vỡ gương anh dũng hào kiệt của vị mục tử không sợ nói ngay, không ngượng nói rõ tiếng nói ôn tồn mà cương quyết để giải thích và bình vực sự thật và công lý. Điều mà Gian Tà, Bóng Tối, Ác Độc, Điều Ngoa không chịu được !.. Để hiểu thôi ! Vì trái với luật pháp,

ngịch với lý luận của Điều Ngoa, Ác Độc, Bóng Tối và Gian Tà !...

Vì vậy, giáo dân, tổng giám mục, đất nhà thờ, nhà dòng phải bị bao vây bằng kẽm gai, dùi cui, roi điện, chó nghiệp vụ v.v...có những giáo dân phải đổ máu, vào tù, người ta còn nghe hò hét 'giết Ngô quang Kiệt'... Và ngày nay, KIẾT ĐÂY coi như bị giam lỏng, bị quản thúc tại toà TGM, với đầy dẫy máy dò thám chung quanh, nhiều công an chìm nổi bao vây.

Chúng ta hiệp thông với các anh chị em Hànội, Thái Hà và nhiều nơi khác trong lời cầu nguyện và bằng nhiều palanca xin Thánh Linh Thiên Chúa và Mẹ Lavang nâng đỡ các vị mục tử và từng anh chị em tín hữu vượt qua cơn nguy nan. Trong khi đó, thiết tưởng nên thông tin cho nhau và cho những người không có phương tiện cũng được theo dõi và biết rõ tình hình để hiệp thông với giáo hội Mẹ VN, với 'KIẾT ĐÂY' trong tinh thần Cộng đồng Kitô hữu, Thân Thể của Chúa Kitô đang chịu nạn.

« ... Chuỗi Hồng Thiêng Kết Hợp Ta Với Giêsu... »

Chúa nhật 12-10-08, trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng nhắc lại tấm gương của các thánh đã sống và làm việc luôn luôn với sự hiện diện thiêng liêng của Đức Mẹ Maria. Ngài nói « nhân dịp tháng Mân Côi này tôi ước muốn nhấn mạnh đến việc các thánh rất tha thiết cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, như là phương tiện giúp các ngài luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, là nguồn cảm hứng và bồi dưỡng tâm hồn và cũng là phương tiện cầu nguyện cho giáo hội... »

HCT - Hậu Cursillo ■

PHÂN ƯU

Văn phòng Điều Hành được tin :

Cụ Giuse Mai tiến Tiệm

Thân Phụ của các chị

Mai thị Ngọc Hương Khóa 19 Paris,

Mai thị Bích Đào Khóa 19 Paris,

cũng là Nhạc Phụ của

Anh Nguyễn quốc Hưng Khóa 22 Paris,

vừa an nghỉ trong Chúa chiều ngày 5-10-2008 tại Wiesbaden, Đức quốc. Hưởng thọ 88 tuổi.

Ông Giuse Nguyễn Duy

Bào huynh của chị Nguyễn thị Long, từng là trợ tá trong những khóa đầu của PT chúng ta, vừa qua đời ngày 27-09-2008 tại Garden Grove, California, Hoa Kỳ.

Xin hợp lời cầu nguyện cho các linh hồn Giuse sau hành trình dương thế, được Chúa đón vào hưởng bình an vĩnh cửu trong Nước Trời.

« Trăm năm trong cõi người ta... »
Tài đi với **Đức** mới là trọn duyên.
Đức kia Thiên Chúa ban riêng :
 Đơn sơ, nhân hậu, khiêm nhường...mấy ai !
 Bao năm dần bước miệt mài,
Tài ba chẵn đất, dần chiêm vui mừng.
 Ngõ vào Nước-Chúa không xa,
 Khi “tay nắm Chúa, tay tìm anh em”.
 Nguyên xin phước cả ơn thiêng,
 Cho thuyền Giáo Hội sóng ngàn lướt êm...



Kính tặng cha linh hướng
 Giuse Nguyễn Văn Viên,

* Kỷ niệm ngày cha nhậm chức chánh xứ Clichy-
 la-Garenne (92) - 28/09/2008

* Với tâm tình hướng về GHVN trong những
 ngày đầy gian nan thử thách - Anne NC

PHONG TRÀO CURSILLO
 Mr. Bosco Đào Văn
 4 bis rue de Paris
 94470 Boissy Saint Léger—FRANCE

JOURNAL

Dest :

THÔNG BÁO

Sau khi đã được Đức Ông linh
 hướng chuẩn nhận, Văn Phòng
 Điều Hành Phong trào xin thông
 báo thời điểm được định để tổ
 chức hai khóa học cursillo hè 2009
 như sau :

♦ **Khóa 25 Nữ : từ thứ tư 29/7/2009
 tới thứ bảy 01/08/2009**

♦ **Khoá 26 Nam : từ thứ tư
 5/8/2009 tới thứ bảy 08/08/2009**

Xin quý anh chị tăng cường các
 hoạt động Tiền Cursillo chuẩn bị
 cho hai khóa học này.

ỦNG HỘ PHONG TRÀO

Anh Nguyễn Minh Châu	100 €
Chị Ticcarro Henriette	30 €
Chị Vũ Nathalie	30 €
Chị Phạm Thị Huệ	25 €
AC Nguyễn Hữu Thủy	30 €
Chị Nguyễn Thị Thanh Cao	20 €
Chị Hoà	20 €
Chị Mai Hương	30 €
Chị Cao Thị Thao	30 €
AC Tinh	30 €
Chị Nguyễn Thị Thu Oanh (Reims)	50 €
Chị Đào Thị Phượng	20 €
Chị Trương Thị Kim Hương	50 €
Chị Bế Thị Nhung	30 €
Chị Laberibe Châu	20 €
Chị Nông Thị Khuê	20 €
AC Huỳnh Chấn Thịnh	40 €
Chị FOSSION Renée	40 €
Anh Nguyễn Tân Antoine	50 €
Chị Lê Thị Trinh và Lê Thị Xuân	50 €
Chị Đỗ Thị Tuyết Mai	50 €